

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 11 - van 13 Augustus t/m 3 September 2014



"Sport in De Lutte"



"Zomerconcert De Lutter Muzikanten"



"Opening DorpsInfoPunt"



"Night @ The Woodside"



"Ouderenuitstapje"

Twitter

@DeLutteLosser (VVV)
Wijzigingen fietsknooppunten in de gemeente Losser, nieuwe fietskaart te koop bij VVV's
#Losser,
#DeLutte,
#Beuningen



Agenda

- 19 Aug Spreekuur wijkagent
- 20 Aug Rondleiding Arboretum
- 23 Aug Open Air Keet'n Zwart
- 24 Aug concert Lutter Muzikanten
- 1 Sep KBO fietstocht
- 10 Sep Uitwisseling in De Lutte
- 12 Sep KBO bez. aan Duvelshofke
- 13 Sep Night @ the Woodside
- 16 Sep Zijactief: Openingsavond



"Fietstocht KBO"



Jaarkalender 2014

- 19 Aug Spreekuur wijkagent Bennie Peters in Dorpshoes Erve Boerrigter
- 20 Aug Rondleiding Arboretum
- 23 Aug Open Air Keet'n Zwart
- 24 Aug Openlucht concert De Lutter Muzikanten
- 1 Sep KBO: 14:00 fietstocht Start op het kerkplein
- 10 Sep Uitwisseling Losser/Emsbüren in De Lutte
- 12 Sep KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshofke
- 13 Sep Night @ the Woodside Sint Plechelmus Harmonie
- 16 Sep Zijactief: Openingsavond 19:00 uur
- 17 Sep Ouderenuitstapje Stichting Erve Boerrigter. vertrek 8.30 uur
- 18 Sep KBO wandeltocht in de schemering. start 18:30
- 21 Sep Landleven fietstocht VVV
- 2 Okt Zijactief: Regioledendag
- 12 Okt Twentse Cultuurtoch van Plechelmus Harmonie
- 13 Okt KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in de Vereniging
- 21 Okt Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
- 23 Okt KBO wandeltocht in de schemering 18.30 uur
- 22 Nov H. Vormsel om 19:00
- 7 Dec 30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
- 21 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
- 26 Dec Kerstwandeling VVV

Dr. Brandenburg

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen 0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u bellen 0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

maartje
heel de mens

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger 0541-551728

Redactie- adres 't Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte. 0541-552009
Het volgende 't Luutke, uitgave 12 loopt van 3 September t/m 24 September kopij
inleveren voor woensdag 27 Augustus voor 20.00 uur via e-mail: luutke@dorpshoes.nl
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE



OPENING DORPSINFOPUNT IN ERVE BOERRIGTER OP VRIJDAG 5 SEPTEMBER.

Eindelijk is het dan zo ver, de officiële opening van het DorpsInfoPunt in Erve Boerrigter. Vrijdag 5 september om 15:00 uur staat deze gepland. Wethouder J.F. Hassink zal samen met een bewoner uit De Lutte de opening verrichten. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Door een goede samenwerking tussen de gemeente Losser, St. Dorpsbelangen De Lutte, Zorggroep Sint Maarten en het Dorpshoes is dit mogelijk geworden. U kunt hier naar toe met vragen over de zorg en begeleiding thuis, uitleen van hulpmiddelen, dagopvang etc. Maar ook vragen over het cursusaanbod in De Lutte en welke verenigingen er zijn en waar u zich als vrijwilligers kunt inzetten, kunnen hier beantwoord worden. Ook voor de inwoners van Beuningen is dit een plek waar ze met vragen naar toe kunnen. De balie is bemand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur door onze wijkagent, maandag en donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur is er iemand die u helpt met informatie over uitleen hulpmiddelen en thuiszorg. Woensdagmorgen is de wijkverpleegkundige aanwezig van 10:00 tot 12:00 uur. Op de dinsdagmiddag en vrijdagmorgen is een medewerker van het Dorpshoes aanwezig. De overige dagdelen is de beheerder van het Dorpshoes beschikbaar. Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. mail@dorpsbelangendelutte.nl

Zomerconcert De Lutter Muzikanten

Ook dit jaar verzorgen de De Lutter Muzikanten een gratis toegankelijk openlucht optreden in het centrum van De Lutte. Op zondag 24 augustus zal het dorpspart voor de gelegenheid worden omgebouwd tot één groot terras. Op het podium onder de karakteristieke bomen zullen De Lutter Muzikanten de toehoorders vanaf 13.00 uur trakteren op Egerländer, Böhmische en Moravische werken uit haar brede repertoire waarbij diverse polka's en walsen met zang worden uitgevoerd. Bij slecht weer kan het optreden geen doorgang vinden en wordt getracht het concert te verplaatsen. Op de website www.luttermuzikanten.nl vindt u meer informatie over de kapel en de laatste stand van zaken omtrent het optreden. We zien u graag op zondag 24 augustus.





Sport in De Lutte

In de oorlogsjaren 1940-45 lag het uitgaansleven overal in den lande nagenoeg stil. Hier en daar werd bij ons op het platteland in een boerderij wel eens stiekem een danspartijtje georganiseerd maar door de bezetters was dit officieel verboden.

Om toch wat contact te hebben met elkaar zocht men daarom naar alternatieven en zó ontstonden er in die oorlogsjaren in de diverse buurtschappen van De Lutte spontaan enkele "voetbalclubjes".

Zó hadden de buurtschappen de Boawelshook, de Wubbelstad, de Dinkelhook en de Poortstad zo'n weide-voetbalclubje die ook onderling wedstrijdjes speelden. Een lokale competitie??

Enkele Lutternaren staken op het einde van die oorlogsjaren de koppen bij elkaar en op 1 september 1944 werd de "eerste" sportclub van De Lutte opgericht : de R.K. V.V.D.L. (de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging De Lutte). Jan Oosterbroek was de eerste voorzitter met Gerard Blokhuis als secretaris, Albert Nijhuis als penningmeester en Herman Weda en Gerrit Olde Rikkert als bestuursleden. Als "geestelijk adviseur" – want dat was in die jaren gebruikelijk bij een R.K. Vereniging – werd door de bisschop van Utrecht aangesteld pater Joachim, die in die tijd al vaker had opgetreden als jeugdleider van teams samengesteld uit misdienaars.

Als eerste officiële/gezamenlijke speelveld werd een terrein gebruikt aan de Bentheimerstraat tegenover de toen nog aanwezige garage/tankstation Rolink. Nu is dit terrein eigendom van de familie Wolbert c.q.

manege de Hoefijzer

Op 15 en 16 september 1945 werd dit "sportterrein" geopend, maar als vrij snel moest men verhuizen naar een terrein aan de noordzijde van de Dorpsstraat : het gebied van de huidige Beatrixstraat. Dit gebied werd echter na enkele jaren aangevoerd als toekomstige dorpsuitbreiding en daarom moest men opnieuw op zoek naar een alternatief veld dat werd gevonden in de nabijheid van Hotel Berg en Dal: de plek waar nu het huidige 3e speelveld is .

In de loop der jaren groeide dit uit tot het huidige sportcomplex.

In die beginjaren was het clubkostuum zwart met een witte kraag en een zwarte broek zodat de club in die jaren als snel de naam kreeg "de zwarte duivels" !



Het bestuur van 1944, afkomstig de jubileumvereniging.
Zitend v.l.n.v. G. Gerdink, G. Rijkink, H. van der Boven, H. van der Grinten,
B. van der Grinten, W. Sijger en F. Buisson. Zittend v.l.n.v. G. Meester,
Kapitein Widdam, J. van der Boven, J. Tjallingii en B. Nissen.

In 1945 begon de club in de 3e klasse van de Twentse Voetbalbond en in 1950 promoveerde men naar de 2e klasse en in 1952 al naar de 1e klasse TVB, maar daarna ging het zoals bij zo vele clubs: degraderen, weer promoveren, bestuurscrisissen, uitbreiding van velden, enz.

In 1954 kreeg de club bij het 10-jarig bestaan de eerste kleedkamers en op 7 september 1958 werd het nieuwe sportcomplex bij Berg en Dal officieel geopend. Over het wel en wee van onze eerste Lutter sportclub valt heel veel te vertellen, maar op deze plaats wil ik slechts enkele hoogtepunten vermelden, zoals:



De vilhoes, het jubileumterrein van diverse verenigingen van SV De Lutte

Eind jaren zestig: oprichting van een afdeling damesvoetbal

30 mei 1976: opening van het sportcomplex "de Stockakker" (historische naam van dit gebied)

9 juli 1973: Ajax komt voor de eerste keer in De Lutte voor een trainingskamp.

1979: oprichting van een handbalvereniging

1985: Wijziging van de naam VVDL in SV (sportvereniging) De Lutte



Tot zó ver een zeer korte terugblik op de geschiedenis van onze voetbalclub die binnenkort dus 70 jaar bestaat. Uitgebreidere informatie kan men vinden in het jubileumboek dat is verschenen in 1994 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan! -Tonnie Bekke-

- Advertentie -

Stelt u zich voor:

Mevrouw Jansen heeft wat lichamelijke klachten en zij voelt zich best wel eens eenzaam in haar eigen huis. Zij wil zelf de regie in haar hand houden en besluit daarom haar eigen zorg/hulp te regelen.

HERKENT U ZICH IN HET VERHAAL VAN MEVROUW JANSEN?

Wat kan **Altijd Zorg ThuisZ** dan voor u betekenen:

- Zorg voor uw huishouding
- Gezelschap en begeleiding
- Uw verzorging en verpleging
- Nachtzorg

Altijd Zorg ThuisZ

Zorg van A tot Z

U kunt ons bereiken op : 06-423 759 00

Wij nodigen u graag uit om onze website te bezoeken
www.altijdzorgthuisz.nl

Ouderenuitstapje 17 september 2014

Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Dorpshoes Erve Boerrichter ook dit na-jaar weer een ouderenuitstapje. Het uitstapje zal dit keer plaatsvinden op woensdag 17 september. Dit gezellige dagje uit, bedoeld voor AOW'ers, gepensioneerden en vutters in onze gemeenschap, voert dit jaar richting de Veluwe. Mocht u de laatste jaren in een tehuis buiten De Lutte verblijven, kunt u natuurlijk ook deelnemen.

We vertrekken om 8:30 uur vanaf het kerkplein richting onze eerste halteplaats, waar de deelnemers een heerlijk bakkie koffie met gebak wordt aangeboden. Daarna wordt de tocht via een prachtige route langs Lochem en Deventer vervolgd richting Heerde alwaar een uitgebreid lunchbuffet wordt genuttigd. Na de middag rijden we door naar Garderen op de Veluwe, waar we het jaarlijkse Zandsculpturenfestijn gaan bezoeken. Hier maken kunstenaars uit verschillende landen de meest schitterende creaties uit zand. De kunstenaars werken twee aan twee en baseren zich op het thema dat voor het betreffende jaar is gekozen. Naast de zandsculpturen treft u hier een Beeldentuin aan met een grote variatie aan tuinbeelden en een showroomdorp waar u allerlei snuisterijen kunt aantreffen. Op de terugweg wordt u in een stijlvol restaurant in Markelo een drie gangen diner aangeboden. Vooraf aan dit diner is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje. (drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen) De eigen bijdrage voor deze complete reis bedraagt 45 euro per persoon.



Wilt u deelnemen aan deze reis?

Vul onderstaand deelnameformulier in en lever dit voor 1 september in bij het parochiecentrum, De Vereeniging of dorpshoes Erve Boerrichter. Indien u gebruik wilt maken van een rolstoel en hierover niet zelf beschikt, dan kunnen wij hiervoor zorgen. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Eventuele dieetwensen kunnen hierop ook worden vermeld.

Deelnameformulier

Naam : _____

Adres : _____

Telefoonnummer : _____

Dieet : _____

Rolstoel : _____

Overige bijzonderheden : _____

Night @ the Woodside

Zaterdag 13 september organiseert de Sint Plechelmus Harmonie in het openluchttheater naast de Blokhut een Night @ the Woodside. Aan de bosrand van het kerkenbos wordt u vanaf 20:00 uur een avondvullend programma voorgeschoteld met daarin muziek van Bruno Mars tot André Hazes en van Michael Bublé tot Ramses Shaffy. De avond wordt verzorgd door het harmonieorkest en de slagwerkgroep die ook gezamenlijk een aantal nummers ten gehore brengen.

De avond wordt afgesloten door een voor de gelegenheid gevormde 'afterparty band'. Het betreft een band van talentvolle jonge musici, waarin ook een aantal leden van onze eigen vereniging deel van uitmaken. Zij hebben onder andere nummers van Amy Winehouse, Bløf, Survivor, Guus Meeuwis en Katy Perry voor u op het programma staan. Het gehele avondprogramma wordt omlijst door een aantal culturele acts.

Wellicht was u vorig jaar omringd door het prachtige natuurschoon van het Lutterzand één van de aanwezigen bij de 'Avond aan de Dinkel'. Deze avond heeft u vele andere aanwezigen verbaasd en achteraf waren 'jammer dat ik er niet bij was' en 'graag tot volgend jaar' veel gehoorde opmerkingen. De avond is ook Stichting Hellehond niet onopgemerkt gebleven. Zij hadden de wens voor een evenement in het openluchttheater en hebben hiervoor een bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Wij hadden de wens nogmaals een dergelijke avond te organiseren maar zochten, vanwege de toch wel aanzienlijke kosten, nog naar een financiering. Door een bijdrage van de Stichting kan het concept van de 'Avond aan de Dinkel' dit jaar aan de bosrand van het kerkenbos in de herhaling, bedankt hiervoor!

Night @ the Woodside, een avond die u gewoon niet mag missen en snelle beslissers krijgen voordeel! Kaarten zijn vanaf heden in de voorverkoop voor slechts € 6,- (in plaats van € 7,50) verkrijgbaar bij VVV De Lutte, Losser en Beuningen. Ook kunt u online kaarten bestellen via de website van de Sint Plechelmus Harmonie: www.plechelmusharmonie.nl of persoonlijk bij één van onze leden. Kaarten zijn op 13 september uiteraard aan de kassa verkrijgbaar, u betaalt dan € 7,50. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u zeker wilt zijn van een toegangsbewijs dan kunnen wij u de voorverkoop van harte aanbevelen! Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op voornoemde website van de Sint Plechelmus Harmonie.



De Hemel Telefoon

Ik weet niet of het u bekend is dat er een telefoon bestaat die draadloos vanaf de aarde rechtstreeks naar de hemel gaat. Gaat u op de knieën dan gaat er in de hemel een bel en kun u rustig spreken God hoort u stem dan wel. U zult het ras bemerken, de lijn is altijd vrij Verkeerd verbonden is er in het huis van God niet bij Misschien is er door niet te geloven de verbinding stuk gegaan of hebt u de hemeltelefoon verwaarloosd laten staan. Uw hart is het toestel en u kunt zonder voorbereiding op elk tijdstip van de dag gebruik maken van de leiding Hij wil naar u horen en zegt nooit maak het kort Hij blijft wel aan het toestel tot gij uw hart hebt uitgestort. Als vader met zijn kind spreekt, luisterd hij met open oor Hij wil voor zijn kind het beste daar is hij vader voor. Controleer maar eens u toestel en maak het storingsvrij..... en maak zo daarmee u zelve blij.

Schrijver: Tonny, 21-12-2002

.....advertentie.....



KBO De Lutte.

Op maandag 1 september is er weer een fietstocht voor de leden van de KBO. We starten om 14.00 uur op het kerkplein. Aan deze tocht zijn geen kosten verbonden maar neemt u zelf wel wat drinken mee voor onderweg. Natuurlijk bent u ook vrij om ergens onderweg, waar dit mogelijk is, op eigen kosten iets te kopen.

Op vrijdag 12 september gaan we op bezoek bij fruitboerderij 't Düvelshöfke. Daar maken we kennis met de gezellige landwinkel met heerlijke producten van eigen fruitboerderij en van collega-streekproducenten. U kunt ook kijken op de website: www.duvelshofke.nl. Daar leest u meer hierover. Wie met de fiets wil vertrekt om 13.30 uur vanaf het kerkplein. Kunt u niet met de fiets dan kunnen we vervoer met de auto regelen.

We willen wel graag weten hoeveel personen er mee gaan, wilt u zich daarom opgeven voor maandag 8 september bij Aty Nijhuis, tel. 511392 of Tonny Wiggers, tel.532122.



We vragen voor deze middag een eigen bijdrage van €5,00.

Het bestuur wenst u veel plezier bij de activiteiten en tot ziens.

Geslaagde receptie pastor Jacobs en mevrouw Veldmaat

De door de locatieraad aangeboden receptie van pastor Jacobs en mevrouw Veldmaat was een goed bezochte feestochtend. Het weer was geweldig en de ruim 350 aanwezigen hebben ondanks het warme weer en de drukte toch de moeite genomen om hen te feliciteren. Hierbij danken wij iedereen die op welke manier dan ook betrokken was bij deze heugelijke en dankbare feestdag.

Namens de locatieraad

Voorzitter Maria Wolbert Closa Rodrigo



KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 17 augustus :

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : Mevr. G. Maseland
Misdienaars : Bram en Coen Volker

Woensdag 20 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 24 augustus

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger : Dhr. J. Vastert
Lectrice : Mevr. E. Pross
Misdienaars : Carmen Grote Beverborg en Pien Brookhuis
Collecte : 2^e collecte voor de MIVA (missie verkeersmiddelen actie)

Woensdag 27 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 31 augustus

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
Voorganger : Pastor H. Jacobs
Lectrice : Mevr. T. Volker
Misdienaars : Elleke Visschedijk en Sven Meijer

Dinsdag 2 september : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 3 september : 19.00 uur Eucharistieviering

Misintenties

Zondag 17 augustus:

Truus Egberink-Grashof, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Pots-Beernink Ouders en Zoon Maseland, An Schopman-Aveskamp (zwemgroep), Hubert Velthuis, Bernard Hampsink, Hanna Gieslink-Grashof, Hubert Sweerts, Toos Nijhuis-Sweerts, Wim Velthuis, Brigitte Campos López-Beernink.

Jaargedachtenis:

Gerrit Nijhuis, Antoon van Rijn, Ouders Grote Beverborg-Ter Brake, Ouders Beernink-Borgreve, Harrie Nijhuis, Gerard Bosch (Beuningerstraat), Henk Koertshuis, Bernard Wonniger, Ouders Pross-Welhuis, Ouders Reimer-Haafkes, Lies Reerink-Raatgerink.

Woensdag 20 augustus:

Hennie Poorthuis.

Zondag 24 augustus:

Fien Bosch-Wekking, Antonius Grote Punt, Ouders Dierselhuis-Bosch, Hennie Vaneker, Brigitte Campos López-Beernink.

Jaargedachtenis:

Mien en Marie Olde Hanhof, Truus Visschedijk-Notkamp, Ouders Oude Egbrink-Harberink, Wies Scheper-Rikmanspoel, Truus en Hendrik Schasfoort-Nijhuis, Theo van de Berg, Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Pater Jan Schrader.

Woensdag 27 augustus:

Ouders Lentfert-Siegerink.

Zondag 31 augustus:

Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Jan Volker, Johan Huttenhuis, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Frans Koertshuis en overl. fam., Frans Koertshuis, Echtpaar Welhuis-Westerik, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Ouders Gieslink-Frielinck, Johnny Punt, Brigitte Campos López-Beernink.

Jaargedachtenis:

Ouders Zwijnenberg-Nijhuis, Hans Nijmeijer, Jan Notkamp, Jan Wonniger.

Woensdag 3 september:

Hennie Poorthuis.

Overleden:

Riekje Wessel-Nijhuis, Monnikstraat 33, Oldenzaal. Op de leeftijd van 87 jaar.
Brigit Campos-Beernink, Deken Scholtenstraat 24 Oldenzaal.
Op de leeftijd van 52 jaar.

Pastorpraat:

Bij de vakantiemaanden juli en augustus hoort een sfeer van ontspanning, plezier hebben en een stapje terugdoen wat betreft werk en allerlei andere werkzaamheden. Op de radio, zoals altijd, eindeloos radio Tour de France en ook op de tv (te) veel sport en herhalingen van oude series. Deze zomer echter is alles anders: Als Nederlanders hebben we te maken met een heuse nationale ramp toen bijna 300 mensen, waaronder tweedeede landgenoten, op een verschrikkelijke wijze om het leven kwamen in de lucht boven Oekraïne. Een dergelijke onvoorstelbare gebeurtenis en de frustrerende onzekere tijd daarna, werpt een schaduw over alle vakantieactiviteiten.

Een andere gebeurtenis die ons inmiddels echt moet alarmeren is de vreselijke situatie in het Midden-Oosten. Niet ver van de Griekse en Turkse stranden, waar zoveel Nederlanders hun welverdiende en prettige vakantie doorbrengen, is er weer veel geweld tussen Israel en Hamas. Maar de opmars van de moordzuchtige islamisten van ISIS zou ons wakker moeten schudden! Het geweld van deze moslims en de vervolging van onze medechristenen en andere religieuze minderheden in Irak en Syrië krijgen mijn inziens maar matige aandacht in de media en de politiek. Ik vraag me af hoe dit komt? Bij het schrijven van deze *pastorpraat* meldt CNN dat er gevochten wordt op nog geen 100 km van de Turkse grens. Dat is de achtertuin van Europa. Wanen wij ons hier in Europa veilig? Identificeren wij ons niet meer met medegelovigen die om hun geloof worden verdreven of vermoord? Worden wij teveel in beslag genomen door de economische crisis? Gebeuren er teveel vreselijke dingen dat we al het slechte nieuws moe zijn? Voelen wij ons machteloos?

Met verbazing en irritatie las ik dat de regeringspartijen (vvd en pvda) het niet nodig vonden om de christenvervolgingen apart te onderzoeken en te veroordelen. Was het niet erg genoeg? Redden deze christenen zich toch wel? Gelukkig dachten meer dan 4000 mensen daar zondag 3 augustus anders over in Enschede: Een stille tocht om aandacht te vragen voor de slachtoffers van het islamitische geweld. Laten we hopen en bidden dat de bevolking van het rijke en vrije westen (wij dus) en onze politici hun verantwoordelijkheid nemen en op komen voor mensen in nood!

Heer we bidden U voor onze broeders en zusters die om hun geloof in U worden vervolgd en in het Midden- Oosten op sommige plaatsen verdreven worden uit hun woonplaats. Wilt U hen nabij zijn met Uw kracht, troost en liefde. Wilt U het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt en zij ruimte krijgen om het eigen geloof te belijden in het eigen land. Amen (gebed van de bisschoppen voor de vervolgte christenen)

Pastor Niek Nijhuis

2 x 50. Jubileum De Lutte

Ons beider jubileum is achter de rug. Gelukkig blijft de boog voor de kerk nog een paar dagen staan evenals de prachtige versiering in de kerk. De jubileum dag van mijn priesterwijding op zondag 20 juli is een onvergetelijke dag geworden, evenals de feestdag op 15 juni, toen we met de beide families en de vrienden ook het 50 jarig jubileum van Dieny hebben gevierd. Er ontstaat na zo'n jubileum altijd een groot probleem, hoe kun je al die mensen die aanwezig waren met hun warme belangstelling en attenties bedanken. Soms ontbreken adressen of namen, maar het grootste probleem is het grote aantal, van kaarten, brieven. Tegen onze zin in, proberen we op deze manier u te zeggen hoe geweldig die aandacht is geweest. Het was overweldigend. We worden er weer stil van als we al die hartelijke woorden lezen. Uw cadeaus waren hart verwarmend, in welke vorm dan ook. Ook de kinderen in Gambia laten u zeer hartelijk danken, van het ontvangen bedrag kunnen ze bijna 1000 klamboes maken, zodat ze veilig kunnen slapen. Woorden schieten te kort om u te laten weten hoe we geraakt zijn door zoveel warmte. Voor U allemaal, nogmaals heel erg bedankt, Alle goeds. Dieny Veltmaat, Henk Jacobs, past.

Bijeenkomst alleenstaanden

De vakantieperiode zit er al weer bijna op. Voor de een leuk voor de andere minder fijn. Wij hopen dat U van deze vrije tijd hebt genoten. Wij beginnen weer met onze bijeenkomsten voor alleenstaanden en wel op woensdag 20 augustus 's middags om 14.00 uur in het ParochieCentrum. Wij hopen jullie daar weer te mogen begroeten. Tot dan. Annie Hollink, Miny Meijer.

Opnieuw een voedselinzameling!

Al eerder werd U in de gelegenheid gesteld om voedsel mee te brengen naar onze kerk. Dat was bestemd voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. En op dat verzoek is toen door U op een geweldige manier gereageerd! Deze voedselinzameling doen we twee keer in het jaar, in alle zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie Lumen Christi. Want de hulpvraag aan de Voedselbank is nog steeds actueel. Zo is de volgende inzameling hier in De Lutte in het weekend van 6 en 7 september. Op verzoek van de Voedselbank vragen we U om met name de volgende producten af te geven; Blikken soep en groente, koffie/thee, pasta's of wasmiddelen. Alhoewel goed bedoeld maar s.v.p. geen koekjes of snoep meebrengen. Het gaat namelijk vooral om de eerste levensbehoeften! U kunt de producten achter in de kerk neerleggen, als de kerk geopend is voor de weekendvieringen. Maar dat kan ook al overdag, vanaf woensdag 3 september en ook die hele zondag 7 september nog.

Ook de viering van zaterdag 6 september 19.30 uur, met medewerking van het Themakoor, zal in het teken staan van deze voedselnood. Als gast ontvangen we daarin een vrijwilligster van de Voedselbank. U bent Van harte welkom hierbij! Vanuit het Diaconaal Beraad van onze parochie hopen we dat U opnieuw aan deze voedselinzameling mee doet. Het gaat om hen in onze naaste omgeving die financieel niet in staat zijn om elke dag een volwaardige maaltijd op tafel te zetten. Dank alvast! Vriendelijke groet, pastor Leo Ros/ Ria Vloothuis.

Oost Twentse bedevaart Kevelaer

Dit Jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus.

De intentie voor de bedevaart zal zijn:

” EEN HUIS VOL VREUGDE KIJKT UIT OVER STAD EN WERELD”

Deze intentie is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de Basiliek in Kevelaer. Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te trekken.

Vrijdag 29 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. Deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 28 augustus 's morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. Zij gaan zaterdag s na de hoogmis van 10.00 uur weer terug naar Twente. De vieringen worden verzorgd door Vicaris Cornelissen, pastoor Munsterhuis en pastoor Zeinstra. Zij zullen ook de reis naar Kevelaer begeleiden. De reis- en processie-kosten bedragen 25 euro voor volwassenen; voor jongeren tot 17 jaar 15 euro.

Deelnemers aan de fietsprocessie en zij die op eigen gelegenheid aan de processie deelnemen dragen 5 euro bij. Logies zijn hierbij niet bij in begrepen. Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van onze parochie: Ria Vloothuis: E-mail: riavloothuis@hotmail.com, tel.: 0049-5924-1893. Opgeve graag voor 20 augustus.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 10.30 uur
woensdagavond 19.30 – 20.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Ook zo'n last van muizen? Bij ons bent u aan het juiste adres voor al uw ongedierte!



Muizen, hoe komt u er vanaf?

Er zijn verschillende manieren om muizen en of ratten te bestrijden

- Muizenvallen in verschillende soorten en maten
- Gif
- Ultrasonische geluidsgolven
- Diervriendelijke vallen

Kom snel bij ons in de winkel voor gratis en deskundig advies, en profiteer van diverse acties!



Kijk ook eens in onze webwinkel www.morsinkdierenhobby.nl

SLAGERIJ LESSCHER

Voor de heerlijke nazomeravonden

Volop keuze uit ons ruime barbecue- assortiment



LET OP: Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

gratis 200 gr knoflooksaus en 125 gr kruidenboter.

Dorpstraat 28, De Lutte. 0541-551375

koertshuis

ELECTROTECHNIEK TELECOMMUNICATIE BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 * 7587 AD De Lutte
T 0541-551500 * F 0541-552275
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ plexat

TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL



Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Dorpstraat 41 7587 AB De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

MIKE'S HAARMODE

VOOR ELK HAAR

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

POELIER  WOLBERT
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl

DE VEREENIGING

CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

