

# 't Luutke

*Dorpsblad van De Lutte*

Uitgave 12 - van 26 Augustus t/m 15 September 2015



"Brandweer De Lutte zoekt nieuwe vrijwilligers"



"Kroniek De Lutte : 1831"



"Trainingsprogramma Handbal SV De Lutte"



"VVV Landlevenfietstocht"



"Informatieavond herstructurering Bentheimerstraat"

## Twitter

Bgm Michael Sijbom  
@michaelsijbom  
De koemannen-koie bij @  
Bloemenbeek in #DeLutte. Als  
dank voor recent  
bezoek van Engelse  
voetbalclub Sou-  
thampton.



## Agenda

- 6 Sep Oogstdankdag viering
- 9 Sep KBO fietsen naar Bardel
- 12 Sep Concert Harmonie
- 15 Sep Wandeling Meuleman
- 20 Sep VVV fietstocht
- 24 Sep Kaasboerderij Koelant
- 24 Sep KBO Klootschieten
- 7 Okt KBO wandeling



"Kerkelijk nieuws locatie De Lutte"



"Groepsavonden bij Jong Nederland De Lutte"

## Jaarkalender 2015

- 6 Sep Oogstdankdag viering bij erve Hulst
- 9 Sep KBO fietsen naar klooster Bardel
- 12 Sep Concert Plechelmus Harmonie bij het Ros van Twente
- 15 Sep Wandelingen op Landgoed Meuleman o.l.v. Theun Hulshof
- 20 Sep VVV Landleven fietstocht
- 24 Sep Zonnebloem: rondleiding en picknick bij kaasboerderij Koelant
- 24 Sep KBO Klootschieten
- 7 Okt KBO wandeling in de schemering
- 16 Okt KBO themamiddag over "omgaan met verlies"
- 18 Okt Twentse Cultuurtocht
- 12 Nov KBO Eddy Oude Voshaar: hilarische middag
- 16 Dec KBO Adventsviering in de vereniging.
- 5 Dec Afvoeren Graaf en opkomst nieuwe Graaf Bosdûvelkes
- 6 Dec 31e Snertloop De Lutte
- 11 Dec Jeugd gala Bosdûvelkes
- 13 Dec Instuif en receptie nieuwe Graaf Bosdûvelkes
- 17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie bij 't Theelutke
- 27 Dec Openloosden carnaval wagenbouw
- 9 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
- 10 Jan Gala De Lutte matinee Bosdûvelkes
- 15 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
- 16 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes met Orde van Verdienste

---

### Dr. Brandenburg

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen 0541-551355  
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u bellen 0541-523005  
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen (Huisartsenpost Oldenzaal) 088-5551122

---

**Prikpost SHO De Lutte** dorpsshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,  
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

**Maartje:** Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00  
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-  
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

**Dagvoorziening:** Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in  
dorpsshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstreeks) 0541-552638  
**De Zonnebloem,** De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger 0541-551728

---

Redactie- adres 't Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte. 0541-552009  
Het volgende 't Luutke, uitgave 13 loopt van 16 september t/m 6 oktober 2015 kopij  
inleveren voor woensdag 9 september voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: [luutke@dorpshoes.nl](mailto:luutke@dorpshoes.nl)  
E-mail Kerk: [luutke@lumenchristi.nl](mailto:luutke@lumenchristi.nl) (alleen voor parochiële berichten)  
Rekeningnummer 't Luutke NL03RABO 0337 3113 90

## Brandweer De Lutte zoekt nieuwe vrijwilligers

Brandweer Twente is een campagne gestart voor het werven van vrijwilligers. De brandweer is voor 17 kazernes, waar onder De Lutte, op zoek naar nieuwe collega's, mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor de veiligheid van de Twentse burgers. Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend, dankbaar maar kan ook zwaar zijn. Durf jij het aan?



Ben je naast je reguliere baan of bezigheden op zoek naar uitdagend werk? Word dan vrijwilliger bij de brandweer. Brandweer Twente zoekt namelijk voor 17 kazernes nieuwe collega's. 'Om vanuit de 31 kazernes in Twente 24 uur per dag paraat te staan, zijn we ieder jaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen versterken', aldus Ron de Wit, plaatsvervangend commandant van Brandweer Twente. Op dit moment zijn ruim 700 vrijwilligers actief bij Brandweer Twente. Samen met de beroepscollega's bestrijden zij jaarlijks meer dan 5.000 incidenten.

Het woord 'vrijwilliger' wil overigens niet zeggen dat het vrijblijvend is: als de pieper gaat wordt op de vrijwilliger gerekend. Er is dus wel een opkomstverplichting. Ook zijn er wekelijkse oefenavonden en is het volgen van een vakopleiding verplicht. Voor zowel oefen- als uitrukuren wordt een vergoeding ontvangen. Daarnaast ontvangt een vrijwilliger een vaste (jaar)vergoeding. Als vrijwilliger bij de brandweer doe je precies hetzelfde werk als je beroeps collega. Je kunt op ieder moment worden opgeroepen voor een uitruk. Omdat dit ook overdag kan voorkomen, is het belangrijk dat je eventuele werkgever akkoord is met het uitrukken als vrijwilliger bij de brandweer.

### Solliciteren?

Solliciteren kan tot maandag 20 september via het sollicitatieformulier op onze website [www.brandweertwente.nl](http://www.brandweertwente.nl) of via [www.delutte.com](http://www.delutte.com). Hier staat ook voor welke 17 kazernes we mensen zoeken, wat de voorwaarden zijn om te solliciteren, meer informatie over onze organisatie, veel gestelde vragen en de vacaturetekst. Durf jij het aan?

### KBO De Lutte.

Wie mee wil naar klooster de Bardel op woensdag 9 september heeft nog tot 30 augustus de tijd om zich hiervoor op te geven. Dit kan bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805. Geeft u wel even door of u met de fiets gaat, om 13.45 uur vertrek vanaf het kerkplein, of op eigen gelegenheid met de auto komt? Donderdag 24 september: klootschieten in Beuningen. Vertrek 14.00 uur vanaf het kerkplein. Kosten €5,00. Het bestuur ziet u graag terug!





## KRONIEK DE LUTTE

1831

In de laatste twee rubrieken vertelde ik iets over hetgeen pastoor J. Geerdink heeft opgeschreven in zijn "Jaarlijkse Aantekeningen over Gemeente en Kerk in De Lutte", die in 1945 zijn verschenen onder de titel "Kroniek van De Lutte". Toen ik deze Kroniek nog eens door las, constateerde ik dat het jaar 1831 wel een bijzonder jaar was voor De Lutte en daarom wil ik dit keer nog iets vermelden over hetgeen Pastoor J. Geerdink in zijn Aantekeningen heeft opgeschreven over dat jaar. Dat was ook het jaar waarin hij in De Lutte als kapelaan werd aangesteld, maar het was ook het jaar waarin De Lutte zijn eerste kerkgebouw kreeg. Tot 1803 viel De Lutte kerkelijk onder de parochie Rossum, maar in 1875 hadden de bewoners van de Marke De Lutte al een "eigen" schuurkerk gebouwd in de zgn. appelhof van erve Boerrigter: het gebied tussen de dorpsboerderij en het dorpscentrum, waar tijdens de Hellehondsdagen steeds de Home maid fair-markt wordt gehouden. De pastoor van Rossum hield in De Lutte al wel eucharistievieringen maar het gebouw mocht uiterlijk niet op een kerk lijken; wel op een schuur.

Daar kwam na Napoleon verandering in en kon men bij de bouw van een kerk bovendien rekenen op steun van de Koning en de Provincie. Tot dusver deze inleiding en nu dan het woord aan toen nog kapelaan J. Geerdink inclusief de schrijfstijl die toen gebruikelijk was!

In 1831 werd Bernh. Engbrink als kapelaan verplaatst naar Delden; in zijn plaats werd op 10 Februari aangesteld Joannes Geerdink, geboren te Vasse. Bij zijn komst werd hem opgedragen de kinderen te onderrichten. In April 1831 ontving de pastoor van den Koning de toewijzing van fl. 6000 voor den bouw der kerk te kunnen besteden, alsook fl. 2000 van de provincie. Op 18 April werd de oude kerk afgebroken om de fundamenten voor de nieuwe te kunnen gebruiken. De heilige Diensten werden dien zomer verricht in de schuur, waaruit de binnenmuren waren weggebroken.

Den 26en April 1831 werd de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd door H.G. van Coeverden, de tweede door kapelaan J. Geerdink, de derde door de geestelijke dochter mej. Catharina Essink als voornaamste weldoenster der kerk.

Het werk aan den bouw van de kerk werd verder in dagloon uitgevoerd onder



den architect Gerrit Hagels uit Gildenhaus. De parochianen toonden zich zeer bereidwillig in het verrichten van hand- en spandiensten; er waren er die veertig keer van hun huis naar de kerk heen en weer met hun wagen dienst deden. Ook verrichtten dit jaar Berghuizen, Rossum en Volthe enige spandiensten.

Den 11en Mei van dit jaar werden 250 parochianen te Bentheim gevormd door den wijbischoep van Osnabrück A. Lupke. Den 21en Mei is de nieuwe pastorie in gebruik genomen. Dit



en het volgende jaar werden alle Zon- en Feestdagen in de Vespers de Litanie van Alle Heiligen gebeden voor de afwezige jongelingen in krijgsdienst.

Begin Augustus 1831 was de kerk reeds onder dak en geplafonneerd. Er werd een nieuw tabernakel en een nieuwe preekstoel geplaatst: ze waren een geschenk van Mej. Elisabeth Becker te Enschede

Den 1en September werd, onder toeloop van veel volk, de kerk plechtig ingewijd door den HoogEerw. Aartspriester L. Engbers, geassisteerd door G. Binkhorst, pastoor te Denekamp en G.J. Blankenvoort, pastoor te Lattrop. De predikatie werd gehouden door A van Coeverden, pastoor te Tubbergen, een broer van den pastoor van De Lutte.

Den 15en September is het kruis op het kerkhof geplant: het corpus is vervaardigd te Munster en kostte ter plaatse fl. 40. Kruis en corpus zijn uit steen vervaardigd.

Den 18en September is de schuur verplaatst naar de nieuwe pastorie.

Den 27en October zijn de eerste banken of zitplaatsen in de kerk verhuurd, voor drie jaar. met dien verstande dat ieder half jaar een gedeelte van den huur vooraf moet worden betaald: bij verzuim van betaling valt telkens de bank aan de kerk terug. De verhuring bracht fl. 180 voor de kerk op. Aan den pastoor werd een vrijbank in de kerk toegewezen. Sedert het jaar 1827 heerschte hier sterk de Friesche koorts. Velen die naar Friesland geweest waren om te arbeiden, kwamen besmet terug en stierven, waardoor velen in deze gemeente weduwen zijn geworden. Men rekende, dat nauwelijks een vijfde gedeelte van deze gemeente van de koorts verschoond bleef. In het begin van 1832 kwam de ziekte tot stilstand.

Tot zó ver dit uitvoerige verslag van J. Geerdink over hetgeen er in het jaar 1831 in De Lutte gebeurde en met name rond de bouw van de eerste (waterstaatskerk) in De Lutte, die 100 jaar later in 1931 werd verbouwd tot de huidige kerk.

Voor menigeen misschien ook leuk om te lezen dat het vormsel niet ieder jaar werd toegediend zoals nu nog gebruikelijk is, maar massaal om de zo veel jaren. Straks ook weer? En ... wie weet zich nog de bankenpacht te herinneren? Ook in 1831 hielp de gemeenschap van De Lutte (en de buurtschappen er omheen) volop mee aan de bouw van een eigen kerk. Ook kende de geloofsgemeenschap "geestelijke dochters" (klöpkes) en schenksters en daarover zullen we het nog wel een volgende keer hebben!

-Tonnie Bekke-

## Aan de bak!

Voor de meesten van ons zit de vakantieperiode er waarschijnlijk weer op. Een periode die we vaak gebruiken om tot rust te komen en nieuwe, frisse ideeën op te doen. Het team van 't Luutke heeft net voor de schoolvakantie het initiatief genomen om op zoek te gaan naar 'Vrienden van 't Luutke. Een succesvol initiatief waarover u elders in deze uitgave meer kunt lezen.

Om 't Luutke nog informatiever en spraakmakender te maken, hopen we dit jaar een aantal nieuwe rubrieken op te kunnen starten. Daarvoor zijn we onder meer op zoek naar Luttaren met een vaardige pen, die het leuk vinden op gezette tijden hun (prikkelende) mening te geven over actuele zaken die spelen in ons dorp. Kandidaat-columnisten kunnen zich melden door een mail te sturen naar [luutke@dorpshoes.nl](mailto:luutke@dorpshoes.nl). Lokale ondernemers die hun bedrijf onder de aandacht willen brengen, en daarmee ook 't Luutke ondersteunen, kunnen zich via datzelfde mailadres bij ons melden. Structurele en incidentele advertenties, groot en klein, alles is mogelijk. Ook zijn we op zoek naar fraaie, opvallende of anderszins bijzondere foto's, die plaatsing in 't Luutke verdienen. Dus mocht u over een kiekje beschikken dat de moeite waard is om gedeeld te worden met de overige lezers van ons dorpsblad, mail uw foto –met een korte verklarende tekst– naar het bekende mailadres.

De enquête die we eerder dit jaar hebben gehouden, heeft ons voldoende suggesties aangereikt waarmee we graag aan de slag willen. Hopelijk kunnen we de eerste resultaten daarvan in de loop van dit najaar aan u presenteren.

Redactie 't Luutke

## Groepsavonden bij Jong Nederland

De schoolvakantie is weer voorbij en dat betekent dat de groepsavonden bij Jong Nederland weer beginnen. Iedere week zijn er groepsavonden voor verschillende leeftijden in en rondom de blokhut. We doen activiteiten zoals indian-dutch, tocht lopen, knutselen, zwemmen, kanoën. Ook ga je samen met je groep twee keer per jaar op kamp.

Zit je op dit moment in groep 2 en ben je 5 a 6 jaar?

Dan ben je oud genoeg om te beginnen bij de Maxioren van Jong Nederland. De Maxioren zijn verdeeld in jongens en meisjes groepen. De jongens hebben groepsavond op maandag (18:00 – 19:30 uur) en de meisjes op donderdag (18:00 – 19:30 uur). Meld je even op het begin van de avond bij de leiding, om een aantal avonden mee te lopen.

Voor meer informatie kun je kijken op [www.jndelutte.nl](http://www.jndelutte.nl)



## Handbal SV De Lutte

Handbal SV De Lutte begint 1 september weer met zaaltrainingen volgens onderstaand schema.



Dinsdag:

17.00 - 18.00 uur Mini's, E & F jeugd

18.00 - 19.30 uur B en C-jeugd

19.00 - 19.30 uur Keeperstraining

19.30 - 21.00 uur Dames 1 en Dames 2

20.00 - 21.00 uur Recreanten (De recreanten mogen ook instromen om 19.30)

Donderdag:

18.00 - 19.30 uur B en C-jeugd

19.00 - 20.30 uur Dames 1 en Dames 2

De trainingen worden gegeven in de grote hal van Sporthal De Luttermolen. Iedereen is welkom om een keer mee te trainen. Nieuwe leden kunnen de eerste zes weken gratis meetrainen, daarna wordt je pas lid.

Voor meer informatie zie; [www.svdelutte.nl/new/trainingen](http://www.svdelutte.nl/new/trainingen).

## Peutergym

De peutergym is weer begonnen voor de leeftijd van 2,5 t/m 4 jaar. De peutergym is op dinsdag van 13:30 - 14:30 uur en vindt plaats in de kleine zaal van Sporthal De Luttermolen. Allen zijn welkom om een keer te komen kijken of mee te trainen. Voor meer informatie; [www.svdelutte.nl/new/peutergym](http://www.svdelutte.nl/new/peutergym).

## Ledenavond Zijactief

Na een vakantie periode begint de ledenavond op 22 september met een viering in de kerk om 19.00 uur. Zijactief bestaat 85 jaar en deze avond besteden we natuurlijk aandacht aan dit heugelijke feit. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd en Dansschool Kolmschot verzorgt deze avond een optreden.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst want het 85-jarige bestaan van Zijactief is best iets om bij stil te staan.

Op 6 september is er een oogstdankviering, hierover volgt nog verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Zijactief



## VVV Landlevenfietstocht in De Lutte

Zondag 20 september organiseert VVV De Lutte haar jaarlijkse Landlevenfietstocht, een tocht van circa 35 km door de prachtige natuur rondom De Lutte langs allerlei bedrijven die met het Twentse landschap en het landleven bezig zijn. U komt onderweg langs ambachtelijke en toeristische bedrijven, maar ook kunst die de natuur en het landschap als onderwerp heeft, zult u al fietsende op verrassende wijze tegenkomen. De deelnemers brengen o.a. een bezoek aan een galerie, een schaapskooi en een kaasboerderij.



U maakt kennis met een prachtig nieuw ingericht “Hofje” in de wijk Luttermolen en maakt daar kennis met allerlei kunst gemaakt door enkele bewoners. Al fietsende wordt de inwendige mens verwend door heerlijke koffie met iets lekkers, tevens kunt u een verrassend ingerichte B&B bewonderen.

Onderweg worden culinaire hapjes, drankjes en ijs aangeboden en wordt de wedstrijd “Wie heeft de mooiste goastok van Twente” aangedaan, waarbij u unieke door de natuur (kamperfoelie) gevormde Twentse wandelstokken kunt bewonderen. Onderweg kunt u een prachtige privé-tuin gaan bezichtigen.

Een warme hap vormt de bekroning van de hopelijk zeer geslaagde fietstocht. U kunt starten tussen 10.00 uur en 12.30 uur bij VVV De Lutte Plechelmusstraat 14. De deelnameprijs is 15 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen. Er is een beperkte deelname van 250 personen.

Voor verdere inlichtingen:  
[www.vvvdelluttelosser.nl](http://www.vvvdelluttelosser.nl)



## Afgesloten Bentheimerstraat vergt het nodige van de gebruikers

De Lutte – Ongeveer honderd mensen lieten zich afgelopen donderdag voorlichten over de aanstaande ingrijpende herstructurering van de Bentheimerstraat. Veelal aanwezige en vertegenwoordigers van (horeca)bedrijven waren afgekomen op de presentatie van de plannen door de provincie Overijssel, gemeente Losser en de aannemer Reef Infra in het dorpsshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Er is sprake van een groot project en daarmee vele weken werk. Het meest ingrijpende is waarschijnlijk de totale afsluiting, in blokken of fases, van de N735, de verkeersader tussen Oldenzaal en De Lutte en de oprit naar de rijksweg A1. Met, in beperkte mate, uitzondering voor de bewoners en waarschijnlijk de buurtbus is er geen gebruik mogelijk van de weg.

Net voor de start van het project zijn alle tekeningen en afsluitingen te vinden op [www.bereikbaaroverijssel.nl](http://www.bereikbaaroverijssel.nl). Daarnaast wordt bij veranderingen of onverwachte problemen [delutte.com](http://delutte.com) ingelicht.

## 't Luitke krijgt steeds meer Vrienden

In de vorige twee uitgaven van 't Luitke hebben we ruimschoots aandacht besteed aan onze oproep om –tegen een kleine jaarlijkse vergoeding- Vriend van 't Luitke te worden. Over de respons op deze actie willen we u in deze uitgave graag bijpraten. Het doet ons deugd om te kunnen melden dat ons goed gelezen dorpsblad veel vrienden heeft en er elke dag ook nog nieuwe vrienden bij krijgt! Op dit moment hebben we circa 125 Vrienden kunnen inschrijven. Samen zijn ze goed voor een jaarlijkse bijdrage van zo'n 1300 euro. Een resultaat dat gesterkt heeft in de overtuiging dat er ook in dit digitale tijdperk nog behoefte is aan een 'ouderwets' dorpsblad.

Hoe nu verder? In de loop van dit najaar zullen we de Vrienden –via deze weg- informeren over het incasseren van hun bijdrage. Omdat de kracht van dit soort acties toch in de herhaling zit, plaatsen we hieronder nogmaals de machtigingskaart waarmee u zich alsnog kunt aanmelden als Vriend van 't Luitke. Voor iedereen die dat toch van plan was maar nog niet zover was gekomen. U kunt het uitgeknipte strookje deponeren in de brievenbus op de infobalie van ons dorpsshoes Erve Boerrigter. Wij gaan door, dus doe mee! Wilt u eenmalig een overboeking doen, zonder machtigingskaart? Dat kan op rekeningnummer NL03RABO 0337 3113 90 t.n.v. 't Luitke.



### Machtigingskaart "Vrienden van 't Luitke"

Naam:

Adres:

Postcode & plaats:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Gemeenschapswerk De Lutte om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van bank/gironummer ten gunste van "Vrienden van 't Luitke":

bankrekening

datum

handtekening

bedrag

,

## KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



### Zondag 30 augustus

**09.00 uur** : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenchoor  
**Voorganger** : Pastoor T. Munsterhuis  
**Lectrice** : Mevr. T. Volker  
**Misdienaars** : Bram en Coen Volker  
**Collecte** : 2<sup>e</sup> collecte voor de MIVA (missie verkeersmiddelen actie)

Dinsdag 1 september : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 2 september : 19.00 uur Eucharistieviering

### Zondag 6 september

**10.30 uur** : **Oecumenische Oogstdankviering bij Erve Hulst Lutterstraat 138**

**Voorgangers** : Pastoor T. Munsterhuis en H. Marsman

Woensdag 9 september : 19.00 uur Eucharistieviering

### Zaterdag 12 september

**16.00 uur** : Viering i.v.m. Nationale Ziekendag Zonnebloem bij **Erve Boerrigter** m.m.v. dames- en herenchoor

**Voorganger** : Pastor J. Kerkhof Jonkman.

### Zondag 13 september

**09.00 uur** : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenchoor

**Voorganger** : Pastor H. Jacobs

**Lectrice** : Mevr. M. Oude Ophuis

**Misdienaars** : Joyce Rolink en Lars Grote Beverborg

**Collecte** : 2<sup>e</sup> collecte voor het uitstapje misdienaars

Woensdag 16 september : 19.00 uur Eucharistieviering

### Misintenties

#### Zondag 30 augustus:

Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Bernard Hampsink, Johan Huttenhuis, Ouders Dierselhuis-Bosch, Frans Koertshuis, Johnny Punt, Ouders Gieslink-Frielinck, Hennie oude Egberink, Gerald Koop.

#### Jaargedachtenis:

Ouders Zwijnenberg-Nijhuis, Jan Notkamp, Jan Wonniger.

### Zondag 6 september:

In verband met de Oogstdankviering deze zondag op een andere locatie worden de gevraagde intenties in het weekend van 13 september gelezen.

### Zondag 13 september:

Ouders oude Nordkamp-Welhuys, Jan Volker, Ouders en Zoon Maseland, Bernhard Grote Beverborg, Benny Luyerink, Hennie oude Egberink, Jan Heijdens, Bennie Schasfoort, Johan oude Monnikhof (Merelstraat), Ouders Beernink-olde Meijerink, Henk grote Beverborg, Marie Bulter-groote Beverborg, Bernard Sanderink, Johan Olde Monnikhof, Hendrik Beernink, Hennie oude Egberink, Overleden fam. Huisken, Miny Huisken.

### Jaargedachtenis:

Johan en Marietje Nijhuis-van Langen, Annie Rolink, Ouders Sanderink-Möllenkotte (Binkhorst), Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ine Nijhuis-Wigger, Hendrik Kristen, Truus Tellman, Bernard Visschedijk, Hans Nijmeijer, Ouders J Bosch-Hampsink, Ouders Wonniger-Rolink.

### Pastorpraat:

De Pax Europa vraagt om Inclusief denken.

Ooit werd na de Tweede Wereldoorlog de kiem gelegd voor de huidige Europese Unie, een vriendschappelijke samenwerking van landen, die er op de eerste plaats op gericht is om onderling nieuwe oorlogen te voorkomen en samen te werken aan welvaart en welzijn van haar inwoners. Achteraf mogen we zeggen dat dit geslaagd is, dat de EU er al zeventig jaar voor gezorgd heeft dat er onderling geen oorlog meer is geweest en het haar inwoners op materieel- en welzijnsgebied geen windeieren heeft gelegd. De Pax Europa, de Europese Vrede, is in dat opzicht, ondanks economische crisissen, geslaagd te noemen. Maar de grote vraag is of we in dit proces naar vrede en welvaart niet te veel aan ons zelf, ons eigen belang hebben gedacht, waarbij we welvaart en welzijn van vele arme landen op andere continenten zijn vergeten. "Het hemd is vaak nader dan de rok", is een gezegde dat daaraan doet denken. Op dit moment worden de grenzen van ons Europese Paradijs bedreigd en doorbroken door grote stromen vluchtelingen uit Afrika en Syrië, die in hun land, hun continent geen toekomstperspectief meer zien. En de grote vraag werpt zich op of wij in het realiseren van ons Europese Paradijs, niet teveel ons eigen belang, ons eigen geluk, ons eigen leven en welvaart voor ogen hadden en hebben nagestreefd, in plaats van tegelijk ook oog te hebben voor de nood en situatie van andere, kwetsbare landen. "Ons eigen geluk, onze eigen welvaart, ons eigen leven kan niet verkregen worden zonder dat wij het heil en geluk van anderen erbij betrekken", schreef dr. Feitse Boerwinkel vijftig jaar geleden in zijn boekje "Inclusief denken", een boekje dat nog steeds in mijn boekenkast staat en wiens gedachtegoed van deze toenmalige docent cultuurgeschiedenis ik nog altijd koester en dat momenteel hoogst actueel is. Inclusief denken vraagt om een andere denk- en levenshouding, het vraagt in onze wereld om een houding dat mijn heil (geluk, leven, welvaart) alleen verkregen kan worden en stand houdt wanneer we daarbij tegelijk het heil van de ander beogen en bevorderen.

De situatie in Europa laat zien hoe dramatisch het voor anderen en hoe kwetsbaar het voor ons kan worden wanneer wij ons eigen heil exclusief voorop stellen en te weinig daarin tegelijkertijd het heil van anderen erin meenemen en bevorderen. Nog hogere hekken en strengere procedures zullen alleen maar tegen ons werken. Juist een Europa met christelijke wortels zou dit inclusieve denken in hun genen moeten hebben zitten, wanneer zij leeft, werkt en handelt vanuit het gedachtegoed van Jezus Christus, die niet dacht aan zijn eigen heil, maar juist opkwam voor de meest kwetsbaren en hen nieuw perspectief gaf. Een Inclusief denker bij uitstek! De komende jaren zal het een grote uitdaging worden om de grondgedachte van de Pax Europa op een mondiaal niveau te tillen, te doordrenken met een Inclusief denken, omwille van de vrede en een menswaardig leven voor alle bewoners van de aarde. Het Evangelie, de Blijde Boodschap kan ons en anderen daartoe inspireren en bemoedigen. Pax et bonum, vrede en alle goeds!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

### **Oecumenische Oogstdankviering Erve Hulst**

Op zondag 6 september vieren we het oogstdankfeest in een oecumenische viering met voorgangers dominee Marsman en pastor Munsterhuis en zang van het themakoor uit Beuningen. Deze viering is om 10.30 uur en zal plaatsvinden op het melkveebedrijf van de fam. Hulst aan de Lutterstraat 138 in Losser. Bezoekers van de viering wordt na afloop koffie en krentenwegge aangeboden en tevens worden zij in de gelegenheid gesteld om het bedrijf van de fam. Hulst te bezichtigen. Ook voor kinderen is er van alles te doen en te zien en zijn dus van harte welkom.

Wilt u graag naar deze viering en hebt geen vervoer en is er niemand in uw buurt waar u meekunt rijden, dan kunt u zich opgeven bij het Parochiesecretariaat van De Lutte en gaan wij ervoor zorgen dat er vervoer is.

Aanmelden voor vervoer kan tot 1 september.

De voorbereidingen zijn gedaan door Zij Actief, LTO Losser en de werkgroep Liturgie De Lutte.

### **Zonnebloem Nationale Ziekendag**

In het weekend van 12 en 13 september wordt weer de nationale ziekendag van de Zonnebloem gehouden.

Op zaterdag 12 september organiseert de Zonnebloem in verband hiermee een gezellige middag bij Erve Boerrigter.

Vanaf 15:30 uur bent U welkom.

Om 16:00 uur is er een viering, voorganger is Pastor J. Kerkhof Jonkman.

De zang wordt verzorgd door het dames en heren koor uit de Lutte.

We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor opgeven bij Thea Hesselink Tel 06-51803107 of bij Dinet Punt Tel: 552250.

Mensen uit de Lutte die elders verblijven in verpleeghuis en niet bezocht worden door de Zonnebloem zijn hierbij ook van harte welkom.

### **Opnieuw; inzameling voor de Voedselbank.**

Nu mijn echtgenote overleden is doe ik de boodschappen. Dat was eerder iets dat aan mij voorbij ging. Je hebt zo allemaal een lopende rolverdeling in je huishouding. Voor mij dus een nieuwe ervaring om geregeld in een winkel te staan of de markt te bezoeken. En dan al die keuzes... wat koop je wel of niet en, hoeveel mag het kosten. Met mij zijn er meer parochianen die zich beseffen, hoe goed we het hebben. Of, hoort u bij de mensen met een klein inkomen die moeten oppassen met geld uitgeven? Als je moet rondkomen van een beperkte uitkering of van alleen de WAO, dan is het dagelijkse leven duur. Niet iedereen heeft geld voor een dagelijkse volwaardige maaltijd, vooral als er nog andere hoge kosten of schuldaflissingen zijn. Voor wie het financieel echt klem is er de Voedselbank. Vanuit de Voedselbank Oost Twente te Oldenzaal worden ook binnen onze parochiegrenzen wekelijks voedselpakketten verstrekt. Ons geloof zet ons namelijk aan om de "hongerigen te voeden". Hulp, niet als gunst maar hulp vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid! In onze kerk kunt u rond de avondviering van woensdag 2 september, en tot en met zondag 6 september, van 09.00 uur tot 17.00 uur, houdbaar voedsel neerleggen. We vragen, op verzoek van de Voedselbank, met name de volgende producten; blik soep/groente, koffie/thee, pasta's of wasmiddelen. Dank! Ook namens Ria Vloothuis, pastor Leo Ros

### **Huis van Spiritualiteit: Anne van der Meiden opent nieuwe seizoen met lezing: Het geloof van de Twentenaar**

Professor dr. Anne van der Meiden, een bekend theoloog en communicatiedeskundige, vertrouwd met de Twentse taal en cultuur, opent het nieuw seizoen van het Huis van Spiritualiteit met de lezing: Het geloof van de Twentenaar. Als geen ander kent hij de Twentenaar, zijn karakter en zijn leefcultuur. Waarin onderscheidt de Twentenaar en zijn manier van geloof en spiritualiteit zich van een Westerling of Groninger? Beleeft hij de wereld om zich heen anders? Bent u ook benieuwd hoe wij Twentenaren geloven en of er ook iets bestaat zoals het Twentse geloof? Kom dan naar de openingslezing op vrijdagavond 4 september a.s. naar het Huis van Spiritualiteit in het klooster Maria Ad Fontes, Oostwal 24 te Ootmarsum, ingang Kloosterstraat. De lezing begint om 20.00 uur en wordt muzikaal omlijst door de themakoren uit Ootmarsum en De Lutte, o.l.v. Christo Guenov. Kosten: € 5,00 ( inclusief koffie/thee), te voldoen bij aanvang activiteit. Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl (verplicht), 0541-353551. Deze avond zal ook het nieuwe programma van het Huis van Spiritualiteit worden gepresenteerd. U vindt het ook op de website: [www.lumenchristi.nl](http://www.lumenchristi.nl)

### **September: Iconen centraal in Huis van Spiritualiteit**

Na de openingslezing van Anne van der Meiden op vrijdag 5 september a.s., start na de succesvolle start vorig jaar, het tweede seizoen van het Huis van spiritualiteit met een nieuw, inspirerend aanbod voor het seizoen 2015-2016. Naast activiteiten die ook vorig jaar werden gepresenteerd, zoals lezingen, films, creativiteit, schilderen, spirituele natuurwandelingen en colleegetour, zitten er komend jaar ook nieuwe activiteiten bij, zoals: spiritueel zingen, symbolisch

bloemschikken, Kisi Musical, een dag retraite en komt er een Byzantijns koor zingen met uitleg over deze prachtige verstillende muziek. Kortom een prachtig gevarieerd programma, voor elk wat wils en speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.

**September in het teken van Iconen:** In vervolg op het succes van vorig jaar, komt pastor Paul Brenninkmeijer op maandag 7 september a.s. opnieuw een lezing met lichtbeelden houden over de achtergrond en betekenis van iconen in de Oosterse Liturgie. Een boeiende avond voor ieder die graag meer wil weten over iconen en hun functie in de liturgie. Wanneer: maandag 7 september, aanvang 20.00 uur in de kapel van Maria Ad Fontes, Oostwal 24, te Ootmarsum, ingang Kloosterstraat. Kosten: € 5,00 ( inclusief koffie/thee). Opgave: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) /0541-353551

**Zelf Iconen schilderen:** Op donderdag 10 september start Jos Bentert van het St. Jozef Iconenatelier uit Noord Deurningen twee nieuwe cursussen voor degene die zelf een icoon wil schilderen. Een cursus voor degene die voor het eerst een icoon schilderen en een cursus voor degene die al eerder een icoon hebben geschilderd. U leert in 10 tot 12 bijeenkomsten uw eigen icoon te schilderen, waarbij schilder talent niet nodig is! Na afloop worden de iconen in een speciale viering gewijd. Wanneer: vanaf 10 september op donderdagmiddag of -avond. Waar: Parochiecentrum te Noord Deurningen. Kosten: € 150,00 (inclusief alle materialen). Opgave: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl)/0541-353551 N.B.: wacht niet te lang met opgave, vol is vol!

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email [delutte@lumenchristi.nl](mailto:delutte@lumenchristi.nl)

Openingstijden; Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op [www.Lumenchristi.nl](http://www.Lumenchristi.nl) of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam [www.lumenchristi.nl](http://www.lumenchristi.nl).

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901  
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413



SPAR Schreur, voor  
al uw **dagelijkse**  
**boodschappen**

**Onze openingstijden zijn:**

**Maandag t/m vrijdag  
van 8.00 tot 19.00 uur**

**Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.**



**SPAR Schreur**

Plechelmusstraat 4  
7587 AM De Lutte





# koertshuis

ELECTROTECHNIEK TELECOMMUNICATIE BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 \* 7587 AD De Lutte  
T 0541-551500 \* F 0541-552275  
www.koertshuiselektrotechniek.nl

# EETCAFÉ plexat

TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL



# Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

# Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28  
7587 AD De Lutte  
Tel. 0541-551375



Dorpstraat 41 7587 AB De Lutte  
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

# MIKE'S HAARMODE

VOOR ELK HAAR

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 15 De Lutte  
T 0541 - 55 15 59  
M 06 22 96 53 28  
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon  
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

POELIER  WOLBERT  
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl  
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl

# DE VEREENIGING

CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

