

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 3 - van 13 februari t/m 6 maart 2018



KAMPIOENEN VAN SV DE LUTTE



ORDE VAN VERDIENSTE VOOR
BENNIE OUDE EGBERINK

Twitter



@BOSDUVELKE

Happy fris jeugdcarnaval
#DeLutte @CafedeV met @Bos-
duvelke meer dan geslaagd.
Wat een feest met DJ Kikkerrrr.
Bezoeker(tjes) willen nog lang
niet naar huis...

Agenda

- 20 feb Jemaco avond ZijActief
- 21 feb Kaarten S.V. De Lutte
- 21 feb Themamiddag OV
- 28 feb Deadline 't Luutke nr. 4
- 7 mrt Kaarten S.V. De Lutte
- 9 mrt KBO: eten De Vereniging
- 13 mrt ZijActief: lezing boswachter
- 18 mrt Presentatieviering



KIEK-ES

facebook.com/kiekiesintluutke

JAARKALENDER 2018

Februari

- 13** Dûvel verbranden Bosdûvelkes
- 13** Tuffelkorf verbranden Tuffelkeerlkes
- 20** Jemaco avond ZijActief
- 21** Kaarten S.V. De Lutte
- 21** Themamiddag Openbaar Vervoer
- 28** Deadline 't Luitke nr. 4

Maart

- 7** Kaarten S.V. De Lutte
- 9** KBO Etentje in De Vereeniging
- 13** ZijActief lezing door Boswachter
- 16** KBO: bezoek Kulturhus Losser
- 17** Potgrondactie Plechelmus Harmonie
- 18** Presentatieviering 1e H. Communie

Dr. Brandenburg

De praktijk en apotheek is wegens vakantie gesloten van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018.

Voor waarneming tijdens kantooruren

kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg

op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer **088 - 555 1122**

Prikpost SHO De Lutte

dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

- 21** Kaarten S.V. De Lutte
- 25** Palmpasenopectocht

April

- 2** VVV Paaswandeling
- 6/8** Jeugdkamp Plechelmus Harmonie
- 7** Kledingactie mensen in nood
- 20** ZijActief regio ledenmiddag Rossum
- 20** KBO jaarvergadering
- 24** ZijActief Honeymoonshow

Mei

- 6** Heurnetocht Loopgroep De Lutte
- 9** KBO klooster Noord Deurningen
- 21** Rommelmarkt Lutheria schoolplein

Schuif-Aan erve Boerrigter

Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12.00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpshoes **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Dagvoorziening **0541 - 552 638**

Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL03RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke, 4 loopt van 6 tot 27 maart 2018
kopij inleveren woensdag 7 februari voor 20.00 uur via e-mail.*

SPEUREN NAAR SPOREN MET GPS

AANBIEDING VOORJAARVAKANTIE: "WIE WORDT DE SPEURDER VAN DE WEEK"



Voor wie op een leuke en unieke manier kennis wil maken met de mooiste plekjes in Losser heeft de VVV De Lutte-Losser-Beuningen een historische ontdekkings-speurtocht ontwikkeld in een modern jasje met een GPS. Met behulp van satellieten bepaalt een GPS-apparaat de positie en wordt de route aangegeven. Voor het vertrek wordt uiteraard uitgelegd hoe de GPS werkt, maar het is vrij eenvoudig. De speurtocht bevat 25 markante gebouwen of monumenten met meerkeuzevragen. De tocht van 1,5 kilometer gaat

onder andere langs de Martinustoren, dorpsbleek, Protestantse kerk, Aleida Leurinkhuis en Maria Geboortekerk. Om de schat van Losser te vinden dienen de deelnemers ook nog getalenvragen te beantwoorden om de geheime code te kraken en gaan tot slot op zoek naar Dinkeldaalders, die op een geheime plaats in het centrum zijn verstopt. De speurtocht is geschikt voor jong (vanaf 8 jaar) en oud: gezinnen, kinderfeestjes, inwoners en toeristen en duurt circa 1½ uur. Aan het eind van de week wordt de beste speurdeus bekend gemaakt. Tijdens de voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 4 maart 2018 is er 20% introductiekorting voor de deelnemers (niet op kinderfeestjes) op de GPS-speurtocht.

Voor informatie over kosten en reserveren: VVV Losser in het nieuwe Kulturhus, 053-5362013 of vvvdeluttellosser.nl

UITVOERING ONS GENOEGEN DE LUTTE OPGESCHORT

Leden van de Toneelvereniging 'Ons Genoegen' uit De Lutte waren vanaf september 2017 wekelijks al aan het oefenen voor hun nieuwe uitvoering. Het stuk 'Een crimineel mooi weekend', een komedie in vier bedrijven, zou in het weekend van 9, 10 en 11 maart op de planken gebracht worden in zalencentrum De Vereeniging.

Een van de hoofdrolspelers moet echter een chirurgische ingreep ondergaan. Met de daarbij behorende essentiële herstelperiode is het onmogelijk om het stuk in

maart uit te voeren. Deze hoofdrol is omvangrijk en de spelers waren al behoorlijk op weg, zodat het niet mogelijk is om nog van rollen te wisselen. Ook is gedacht aan een gastrol te vervullen door een speler van een gezelschap dat genoemd stuk al eerder had gespeeld. Ook dat bleek niet mogelijk.

De uitvoering blijft bewaard tot volgend jaar. In 2019 viert de toneelvereniging haar 25-jarig bestaan en hoopt dan dit prachtige mooie toneelstuk op de planken te brengen.



ERVE MIDDELKAMP

Wanneer men rondwandelt in de omgeving van De Lutte komt men langs vele mooie plekjes en één hiervan vind ik de omgeving van erve Middelkamp (Bentheimerstraat 15) dat sinds 1976 eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Ongetwijfeld heeft dit erf ook een lange voorgeschiedenis, maar laat ik beginnen in 1832. Toen door Napoleon in 1810 Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk werd ook de Franse wetgeving in Nederland ingevoerd, zoals het Burgerlijk Wetboek, de burgerlijke stand en ... de marken werden opgeheven en samengevoegd tot gemeenten. De gemeenschappelijke markegronden werden "verdeeld" en ieder perceel kreeg een eigenaar en dat werd vastgelegd in het kadaster dat ook werd ingevoerd. Ook toen Nederland in 1813 een zelfstandig Koninkrijk werd, werd deze Franse wetgeving grotendeels overgenomen maar het duurde tot 1832 tot het kadaster ook in Twente was ingevoerd. In dat jaar staat Hendrik Jan Raedt uit Almelo (advocaat), die in die jaren meerdere erven bezat in De Lutte genoteerd als eigenaar van erve Middelkamp.



Domineesbergje

Na zijn overlijden werd erve Middelkamp in 1848 aangekocht door kantonrechter A.A.W. van Wulfften Palthe, een van de zonen van dominee Johannes Palthe uit Oldenzaal. Deze dominee had in de omgeving van De Lutte reeds vele bezittingen en daarom kreeg hij de bijnaam "de Paus". Hij leefde van 1797 tot 1854 en een tussen de Bentheimerstraat en erve Middelkamp opgeworpen en nog steeds aanwezige heuvel kreeg de naam "domineesbergje". In 1960 werd Ten Cate (Egheria) eigenaar van erve Middelkamp en daarna werd in zijn opdracht de grote boerderij geheel gerestaureerd in Saksische stijl.

In 1970 werd door hem een hooischaar aangekocht afkomstig van erve Middendorf in Fleringen en deze liet hij overbrengen aan erve Middelkamp. Vanwege het vakwerk met uitneembare pen-gatverbindingen was zo'n schuur redelijk gemakkelijk verplaatsbaar en inmiddels is deze schuur daterend uit 1780 tot rijksmonument verklaard.



Erve Middelkamp kende niet alleen diverse eigenaren, maar ook verschillende gebruikers/pachters waaronder rond een zekere "Sweergatt" die zich schaamde voor die naam en daarom de burens tracteerde op bier met het verzoek hem niet meer zó te noemen. Het verhaal gaat dat degenen die geen bier hadden gekregen hem later soms na-riepen: "O Sweergatt... ik heb neet van dien bier gehad!" Vanaf 1916 werd de familie Geertshuis de huurder van erve Middelkamp en de laatste nazaat Paul Geertshuis stopte in 1996 met het melkveebedrijf en in 2003 vertrok hij naar Enschede.

De Vereniging Natuurmonumenten, die sedert 1976 eigenaar was geworden van dit complex, begon allereerst met de verbouwing van een varkensschuur tot een kantoorruimte en vanuit dit Regiokantoor Noordoost Twente worden

de vele natuurgebieden beheerd welke Natuurmonumenten in Twente bezit. In de grote schuur rechts wordt het hiervoor benodigde materieel opgeslagen en dit is ook het onderkomen van de vrijwilligers die Natuurmonumenten hierbij helpen. De door Ten Cate overgeplaatste fraaie vakwerkschuur werd later ingericht als een informatiecentrum waar de bezoekers ook een kopje koffie kunnen drinken.

Toen Paul Geertshuis in 2003 vertrok kwam ook de grote woonboerderij leeg en na het nodige overleg werd door Natuurmonumenten besloten om deze te verhuren en wel aan "Droste's herberg" uit Tubbergen, die het verbouwde tot een groepsaccommodatie waar families en/of bedrijven zich kunnen terugtrekken voor ontspanning en/of bezinning in deze schitterende omgeving. In de oude boerderij zijn daartoe slaapkamers en bedstee-kamers gemaakt waar men kan overnachten rond een grote woonkamer en keuken en op de voormalige hooizolder is ruimte voor vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten.

Zoals eerder vermeld is de omgeving van erve Middelkamp een prachtig gebied om te wandelen, dus veel wandelplezier gewenst door een verwoede wandelaar!

Tonnie Bekke

JUBILARISSEN VAN ZIJACTIEF

De vrouwenvereniging ZijActief De Lutte heeft dit jaar weer 3 jubilarissen gehuldigd.

Mevr. Pots - Droste 25 jaar lid
Mevr. Punt - Olde Boerichter 25 jaar lid
Mevr. Evering - Zanderink 40 jaar lid



BENNIE OUDE EGBRINK KRIJGT ORDE VAN VERDIENSTE 2018



Bennie Oude Egbrink kreeg zaterdagavond de veertigste Orde van Verdienste uitgereikt. Een vrijwilliger in hart en nieren, waar je altijd een beroep op kunt doen, aldus de voorzitter van de carnavalsvereniging. Er zijn heel veel mensen in ons dorp die belangeloos bijdragen aan de leefbaarheid van De Lutte. Met de Orde van Verdienste onderstrepen we het belang daarvan en uiten onze waardering.

“Deze man is al heel wat jaren actief binnen de Lutter dorpsgemeenschap. Hij bekleedde tal van bestuursfuncties in het verenigingsleven waarvan meerdere keren als voorzitter. En nog steeds. Hoewel hij niet graag op de voorgrond treedt, is hij altijd zichtbaar. Verantwoordelijk en kritisch in positieve zin. Ondanks zijn lengte heeft hij oog voor kleine dingen en kan daar zelf zichtbaar van genieten”, zo begon Mike Oude Hampsink, voorzitter van De Bosdûvelkes zijn inleiding. Pas toen de praeses aan de opsomming begon, drong het langzaam tot de verraste Bennie door dat de eer hem dit jaar te beurt zou vallen.

Begin jaren 80 was hij 4 jaar lang voorzitter van motorclub MAC De Lutte. Hij was 16 jaar leiding bij Jong Nederland en van 1990

tot 1994 was hij voorzitter. Hij was medeverantwoordelijk voor de organisatie van het landelijke districtstoernooi. Toen hij 25 jaar lid was van Jong Nederland kreeg hij de speld van verdienste. Van 2003 tot 2005 was hij bestuurder van Erve Boerrigter. Daarna heeft hij nog tot twee jaar geleden het jaarlijkse ouderenreisje voor de ouderen uit De Lutte georganiseerd.

Van midden jaren 90 tot 2005 was hij lid van de werkgroep Hellehondsdagen. En sinds 2003 zit hij in het bestuur van stichting Anubis Sedens die de rechten van onze Hellehond beheert. Sinds 2015 is hij voorzitter van Loopgroep De Lutte en o.a. druk met onze Dorpsloop, Snertloop en Heurnetocht. Naast voorgaande functies was hij o.a. coach bij dames 2 en verschillende jeugdteams van Volleybalvereniging Luthera. Bij SV De Lutte draaide hij kantine-diensten. En voor De Bosdûvelkes zelf is hij al jarenlang wagenbegeleider tijdens de optochten in Losser en Oldenzaal.

De naam van Bennie werd bekend gemaakt tijdens de laatste van vier galavoorstellingen in De Lutte. Voorzitter Mike Oude Hampsink van CV De Bosdûvelkes benadrukte het belang van vrijwilligers voor de gemeenschap. “Dan denk ik niet alleen aan de mensen aan wie ik deze onderscheiding jaarlijks uit mag reiken, maar bijvoorbeeld ook aan de meer dan 100 vrijwilligers die deze gala’s in ons dorp mogelijk maken. Een mooier moment dan vanavond kan ik me dan ook niet voorstellen.”

De Orde van Verdienste wordt al sinds 1978 uitgereikt door De Bosdûvelkes. De erkenning valt een persoon, groep personen of vereniging ten deel die zich gedurende langere tijd geheel belangeloos inzet voor de samenleving van De Lutte.

POASKEARLS OP PAD IN DE LUTTE

In de aanloop naar het paasfeest gaan de Poaskearls uit De Lutte elk jaar op stap om het nodige paashout op te halen. Dit jaar doen ze dat op zaterdag 17 maart. Het vertrekpunt is zoals gewoonlijk café De Vereeniging (13.00 uur). Bij zeer slechte weersomstandigheden gaan de vrijwilligers een week (24 maart) later op pad. Zelfde tijdstip, zelfde vertrekpunt. Luttenaren die mee willen helpen om deze traditie in stand te houden, zijn op het aangegeven tijdstip van harte welkom.

Het paasvuur zal op eerste paasdag (zondag 1 april, plm. 20.30 uur) worden ontstoken op de akker nabij sportpark De Stockakker. Dat gebeurt direct na het paaslof in de Plechelmuskerk, dat om 20.00 uur begint.

Maar de Poaskearls halen niet alleen het paashout op. Ze houden ook een oogje in het zeil tijdens de verbranding van het paashout en ruimen de woensdag na het paasvuur (4 april) vanaf 19.00 uur de restanten van het vuur op.

De organisatie van het paasvuur en andere traditionele paasactiviteiten is in handen van de werkgroep Pasen van dorpsshoes Erve Boerrigter. Deze werkgroep wijst erop dat hout uit de eigen tuin (geen wortels!) alleen op zaterdag 17 en 24 maart tussen 13.00 en 16.00 uur bij de Stockakker kan worden afgegeven. Poaskearls zijn op dat tijdstip aanwezig om aan te geven waar het hout gestort moet worden. Buiten dit tijdstip is het verboden om daar zonder toestemming hout uit de eigen tuin achter te laten. Borden aan de zijde van het Pastoor Rudingpad en de Stockakker attenderen de dorpsbewoners op deze maatregel.

KBO DE LUTTE

Woensdag 21 februari is er om 14.00 uur in De Vereeniging een themamiddag over het Openbaar Vervoer. Hierover hebt u in het vorige Luutke al kunnen lezen. Geen eigen bijdrage.

Vrijdagmiddag 9 maart kunt u weer deelnemen aan een etentje voor leden in De Vereeniging; elk jaar weer lekker en met een gezellig achtergrondmuziekje. De zaal is open vanaf 4 uur 's middags. Uw bijdrage hiervoor is €15.00. Als u hieraan mee wilt doen kunt u zich tot 2

maart opgeven bij de bekende adressen: Aty Nijhuis (511392) of Marian Voerman (551805).

Tenslotte kunnen we u al vertellen dat we een week later, op vrijdagmiddag 16 maart, uitgenodigd zijn om het nieuwe kulturhus en gemeentehuis in Losser te komen bekijken. Ook hiervoor kunt u zich tot een week van tevoren opgeven.

Het bestuur ziet u graag terug.

OVERLEG MET BESTUURDERS VAN DE VERENIGINGEN IN DE LUTTE

Op dinsdag 30 januari heeft dit overleg weer plaatsgevonden. Negen van de ongeveer 40 verenigingen die De Lutte rijk is waren hierbij vertegenwoordigd. Na de enquête van maart 2017, die we als Stichting Dorpsbelangen De Lutte hebben gehouden onder de verenigingen en organisaties, hadden deze negen zich opgegeven voor een brainstormsessie. Het was een succesvolle bijeenkomst.

Het doel was om te komen tot een of (twee) jaarlijks(e) overleg, waar kennis kan worden gedeeld. Zodat iedereen weet waar de diverse organisaties mee bezig zijn en op welke specifieke vlakken, zodat wij elkaar kunnen aanvullen en versterken om de gezamenlijke belangen te dienen.

Ideeën die we hebben gedeeld en waar we mee aan de slag willen gaan zijn in een verslag opgenomen. Het gaat hierbij om zaken die we kunnen delen of gebruik van kunnen maken als gezamenlijke verenigingen en organisaties. Denk hierbij aan vrijwilligers, maar ook materiaal-zaken van verenigingen. Zo is het de bedoeling een vacaturebank op te zetten voor vrijwilligers, een databank als materiaal overzicht, willen we wel een muziekkoepeel in ons dorp, is er behoefte aan een verplaatsbaar podium voor algemeen gebruik, etc. etc.. Maar ook is er gesproken over een eventuele nieuwe sporthal en de eisen daaraan. Het is goed als alle sport gerelateerde verenigingen aangeven wat zij zien als een goed geoutilleerde sporthal. Nu zijn er nog mogelijkheden om ideeën in te brengen.

Al met al hebben de aanwezige verenigingen aangegeven het overleg zinvol te vinden en we hebben dan ook meteen maar een volgende bijeenkomst gepland. Alle verenigingen en organisaties hebben ook een kopie van het verslag ontvangen. We hopen dat er zich nog meer verenigingen gaan aansluiten.

OP ZOEK NAAR KLEINE ZWERFKEITJES

Wij zijn op zoek naar een groot aantal kleien zwerfkeitjes. Deze willen we rondom de welkom stenen op de invalswegen van De Lutte plaatsen. Hiermee wordt het onderhoud geminimaliseerd. Nu dachten wij, dat er vast wel inwoners zijn die nog een tuin hebben met kleine zwerfkeitjes. Een ontwerp van een aantal jaren terug. Als iemand toe is aan een nieuwe tuin en de steentjes liggen in de weg, willen wij ze graag bij u ophalen. Als dat zo is, stuur ons een e-mail dan komen we graag langs.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het dorpsshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

Spreekuur/aanwezigheid

Maandag: 10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Dinsdag: 19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Wist u dat:

- Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009
- U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
- Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes
- De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
- Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is
- Ons dorpshoes tijdens de voorjaarsvakantie van 25/2 t/m 4/3 gewoon geopend is.
- Er verschillende yogalessen worden gegeven in het dorpshoes

LEESKRING DE LUTTE

Meer dan 10 jaar is er een leeskring in De Lutte. De groep bestaat uit maximaal tien personen die één keer per maand bij elkaar komt. We starten in oktober en gaan door t/m april. Je hoeft niet zelf voor een boek te zorgen, want de boeken worden besteld bij de OBD (Overijsselse Bibliotheek Dienst). Zo leest iedereen hetzelfde boek.

We lezen diverse soorten boeken van zowel Nederlandse als buitenlandse schrijvers. Houd je van lezen en lijkt het je leuk om met anderen over een boek te praten kom dan bij onze leeskring. Er is nog een plaatsje vrij.

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Marianne de Schipper 0541- 551503 of marianne@deschipper.nl

ACTIEVE ONTMOETING

Wat	Elkaar ontmoeten, bewegen en samen eten
Wanneer	Woensdags van 10.00 – 13.30 uur
Waar	dorpshoes Erve Boerrigter Plechelmusstraat 14, De Lutte
Kosten	€ 5,00 per keer
Begeleiding door	Ria Even
Bewegen door	Marion Bulters
Aanmelden bij	Ria Even tel.nr. 06-30038091
Eerst uitproberen?	Dat kan altijd!

U bent van harte welkom om langs te komen en vrijblijvend deel te nemen. Als u even belt dan houden wij rekening met een extra gast aan tafel.



SV DE LUTTE JO10-1 KAMPIOEN

SV De Lutte JO10-1, uitkomend in de Hoofdklasse, is zaterdag 20 januari kampioen geworden in de najaarscompetitie van 2017-2018. De jongens hebben in de laatste wedstrijd het kampioenschap naar zich toe getrokken. Ze zijn dan ook zonder puntverlies kampioen geworden. In de kampioenswedstrijd, waarin werd gewonnen van Enter Vooruit met 3-1, was te merken dat de zenuwen de overhand hadden. Pas in de tweede helft wist De Lutte te scoren en kwam, met een doelpunt van Nout Eertman, op voorsprong. Het tweede doelpunt werd gemaakt door Jurre van Langen. Door het derde doelpunt, gemaakt door Bram Pünt, kon het kampioenschap hen niet meer ontlopen. De eindstand werd compleet door een tegendoelpunt van Enter Vooruit. Hierdoor werd het voor de andere clubs in deze hoofdklasse onmogelijk om SV De Lutte met 28 punten uit 10 wedstrijden nog in te halen.

Nagenoeg ditzelfde team werd in de voorjaarscompetitie van 2015 (toen als

F5 in de 6e klasse) en in de najaarscompetitie van 2015 (toen als F3 in de in de 5e klasse) en afgelopen voorjaar van 2017 (toen als JO9-1 in de 1e klasse) ook kampioen. Dus nu reeds voor de vierde keer een kampioenschap voor dit team.

Deze fantastische competitie werd afgesloten met een gigantische beker voor de kampioenen.

Gelijk na de wedstrijd was er voor de spelers een huldiging, waarbij er naast de beker voor alle teamleden een medaille was. Deze werd uitgereikt door Ronan Berendsen namens het jeugdbestuur. Ook het talrijk toegestroomde publiek van ouders en grootouders was hiervan getuige.

Het kampioensteam bestaat uit: Bjarne Grote Beverborg, Boet Pross, Bram Pünt, Finn Schasfoort, Jelle Kienhuis, Jurre van Langen, Nout Eertman, Nout Rongen en Pim Olde Scholtenhuis met hun begeleiders en trainers Bas Pross, Dennis Eertman, Huub Grote Beverborg, Dean Huiberst en Jesse Bosch.



HET ZWARTE GAT

Als de bezorgers van 't Luitke ondanks de Dree Dolle Dagen erin slagen hun vaste bezorgdag te handhaven, dan wordt deze uitgave rondgebracht op een dag dat het meeste carnavalsgeweld achter de rug is. De Zotte Zoaterdag, Los bij Jos, de Grote Twentse Carnavalsoptocht, de Grote Lutter Carnavalsoptocht en het traditionele bokverbranden. Voor sommige die-hards was het misschien kantje boord, maar we hebben het allemaal weer overleefd. Fysiek en financieel.

Op het moment dat ik deze column intik op mijn laptop is het echter nog lang niet zover. Wat heet, iedereen die het feest der zotten een warm hart toedraagt, maakt zich op voor een paar uitputtende en energerende dagen. In huize Scheper is dat zeker ook het geval. Zoonlief komt deze dagen alleen thuis om te eten, douchen en slapen (in die volgorde). In de hal van de Bosdûvelkes werden de nodige overuurtjes gemaakt om het resultaat van maandenlang keihard werken in al zijn glorie te kunnen presenteren in Losser en De Lutte. De Gallische creatie ziet er schitterend uit. Met gepaste trots kunnen de wagenbouwers vanavond (vorige week woensdag) hun wagen presenteren aan graaf Wilbert en zijn adjudant Bertus. Druk voor de carnaval was ook mijn vrouw. Net als de overige naaidames van de Bosdûvelkes meldde zij zich, zo vaak als de agenda dat toeliet, in de loods. Tussendoor op Spotify nog even

een passende afspeellijst aanmaken voor het carnavalsfeest op de dagvoorziening in het dorpsshoes. En een snelle laatste blik in het krat met carnavalskleding om te checken of het allemaal nog een jaartje mee kan. De bijdrage van de dochter des huizes aan het welslagen van het Lutter carnaval is stukken kleiner. Zij is vooral druk met het bemachtigen van een coole outfit en een entreekaartje voor het feest dat je absoluut niet mag missen.

Zelf heb ik weinig hinder van de carnavalskoorts. Een bezoek aan de gala, het dorp in op Rosenmontag en dan zit het er voor mij al op. Dat gebrek aan carnavalsgenen heeft als grote voordeel dat ik deze week niet in een groot, gapend zwart gat dreig te vallen. Want reken maar dat het afkicken is na Aswoensdag. De carnavalsblues voelt aan als een cold turkey en dat voelt echt niet lekker kan ik jullie verzekeren. Niet eerder als de steken netjes zijn opgeborgen, de nieuwe onderscheidingen bij de oude zijn weggelegd en het kostuum terug is gekeerd uit de stomerij, kunnen we de draad van het gewone leven weer oppakken. Voor de echte carnavalist is dat ook het moment waarop het grote aftellen begint naar die magische Elfde van de Elfde. Nog ruim 260 nachties slapen en daar gaan we weer.....

Stephan

GRUT OET DE LUTT

Kinderen kunnen in al hun wijsheid en onbevangingheid vaak (onbedoeld) grappig en eerlijk uit de hoek komen. Naar dat soort uitspraken gaan wij op zoek voor deze rubriek. Het enige dat u hoeft te doen is de betreffende uitspraak, de naam van het kind en de leeftijd (desnoods alleen de voornaam) en de context waarin de uitspraak werd gedaan aan ons door te mailen.

Inzendingen voor 'Grut oet De Lutt' kunnen worden verzonden naar Tessa Olde Riekerink

(tessaolderiekerink@gmail.com).



KIEK ES



Er was wel een kleine aansporing voor nodig, maar uiteindelijk was er toch weer iemand die ons het juiste antwoord wist te geven. Maar makkelijk was het blijkbaar

niet. Cindy Punt-Oude Roelink slaagde er als eerste in ons de juiste locatie door te geven. Zij had het juist gezien toen ze de redactie van 't Luutke meldde dat voor de vorige Kiek Es! een detailfoto was gemaakt van de rozenboog bij de ingang van het arboretum Poortbulten. Cindy, proficiat en de digitale wisselbeker is bij je bezorgd.

Ook voor deze nieuwe uitgave van 't Luutke maakte Tessa weer een foto van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze fraaie plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekiesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven.

De redactie

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 18 februari:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor

Voorganger : pastor Kerkhof Jonkman

Lectrice : mevr. T. Hesselink

Misdienaars : Joyce en Mirthe Rolink

Bus vastenactie staat achter in de kerk

Woensdag 21 februari : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 februari:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor

Voorganger : mevr. I. Onland

Lectrice : mevr. T. Volker

Misdienaars : Lars Grote Beverborg en Bart Rolink

Bus vastenactie staat achter in de kerk

Woensdag 28 februari : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 4 maart:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Themakoor

Voorganger : mevr. I. Onland

Lectrice : mevr. M. Brookhuis

Misdienaars : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen

Bus vastenactie staat achter in de kerk

Dinsdag 6 maart : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 7 maart : 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties:

Zondag 18 februari: Truus Egberink-Grashof, Overleden fam. Punt, Herman Koertshuis, Elly Pross-Mensink, Annie Niehof-Nolten, Gezina Kuipers-Nijhuis, Sientje oude Egbrink- Beernink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Gerhard Olde Riekerink, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Martinie Huegen-Zonsbeek, Hennie ter Brake, Bennie Gilbers, Sander Koertshuis.

Jaargedachtenis: Ouders Huisken-Reimer, Johan Kortman, Ouders Volker-Westerik, Liesbeth Gotlieb-Scheper, Herman Weusthof, Ouders Visschedijk-Frielinck, Martijn Olde Riekerink, Annie Benneker-Steghuis, Annie Heuvels-Meijerink.

Zondag 25 februari: Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude Egberink, Herman Kristen, Martin Volker, Ouders Schiphorst-Grashof, Annie Vlutters-Kamphuis, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Martinie Huegen-Zonsbeek, Hennie ter Brake, Bennie Gilbers, Sander Koertshuis, Tot zekere intentie.

Jaargedachtenis: Bernard Steunebrink, Jan Nijkamp, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Meine Maartens, Ouders Schasfoort-Smellink, Henk Bekkedam, Ine Olde Hendrikman-Luyerink, Antoon Seijger, Truus Steunebrink-Benneker.

Zondag 4 maart: Truus Egberink-Grashof, Toon van Langen, Annie Heuvels-Meijerink, Hennie ter Brake, Bennie Gilbers, Sander Koertshuis.

Jaargedachtenis: Tonny Grefthuis (Dorpsstraat), Jan Nijkamp, Jan Peters, Hennie Zwijnenberg, Ouders Schopbarteld-Kosters.

Overleden:

Hennie ter Brake, Beatrixstraat 26. Op de leeftijd van 89 jaar.

Bennie Gilbers, Jacobastraat 39 Hengelo. Op de leeftijd van 65 jaar

Sander Koertshuis, Molterheurneweg 7. Op de leeftijd van 26 jaar

Pastorpraat Katholiek en protestant

Ben zelf nog opgegroeid in een tijd waarin je als katholiek in Borne eigenlijk niet in een protestantse kerk kwam. En later gebeurde dat bij uitzondering als er bijvoorbeeld een uitvaartviering van een protestantse buurtgenoot was. In hoeverre een kerkdienst door een dominee nu anders was dan van een pastor, je had er eigenlijk geen idee van. Wat vond ik het daarom bijzonder, dat er vanaf ongeveer 1970 met oecumenische vieringen werd begonnen. Zo raakte je iets meer bekend met de protestantse kerk. Ook in onze parochie hebben we jaarlijks enkele oecumenische vieringen. Zo onlangs nog in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Maar het loopt nou niet bepaald storm bij dit soort vieringen. In januari hadden we de protestants hoogleraar Selderhuis als gastspreker in ons Huis van Spiritualiteit. Je zou meer mensen hebben toegewenst dat ze die avond hadden meegemaakt! Hij ging in op het leven en de persoon Luther die in 1517 naar voren trad als een van de grondleggers van wat later het protestantisme werd. En opnieuw merkte ik dat mijn beleving en kennis van het protestantse beperkt is, ook al werk ik vanuit ons pastoraal team al jaren goed samen met de dominees van Denekamp en Ootmarsum. Op mijn vraag na afloop aan professor Selderhuis, hoe hij de kansen van de oecumene inschatte kwam een verrassende reactie; hij zag geen echt perspectief in de toenadering van christelijke kerken onderling, vond dat meer iets van "de oudere mensen".

Hij ziet wel toekomst in bijvoorbeeld de royaal bezochte festivals van jonge christenen waar de oude scheidslijnen tussen katholiek en protestant al zijn vervaagd. Dus voor pastores en parochie blijft het een uitdaging, te zoeken naar eigentijdse vormen van kerk-zijn. Vriendelijke groet, pastor Leo Ros

Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi

Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis start op zondag 18 februari in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum. Het pastoraal team Lumen Christi

Stabat Mater op Goede Vrijdag in De Lutte

Na vele successen brengt het koor Ad Fundum uit Bornerbroek voor het 3^e jaar het Stabat Mater van Karl Jenkins ten gehore. Deze keer ook in de Sint Plehelmuskerk in De Lutte en wel op Goede Vrijdag 30 maart. Aanvangstijd is 20.30 uur. Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond bedroefd). Het koor Ad Fundum olv Hans Barkel heeft het Stabat Mater vertaald naar onze tijd en een verbinding gelegd tussen het klassieke gedicht en actuele gebeurtenissen in de wereld. Kaartjes a 15 euro zijn te koop in De Lutte bij Diervoeder Morsink aan de Dorpstraat. En via de website van Ad Fundum. Werkgroep liturgie De Lutte.

Vastenactie 2018

Als Diaconaal Beraad van onze parochie kiezen we graag voor een Vastenactie-project dat gericht is op de ontwikkeling/scholing van kinderen en jongeren. Dus kunnen we ons goed vinden in het nieuwe project van de Vastenactie, in de sloppenwijken van de stad Mbala in Zambia. Daar zijn veel weeskinderen omdat de ouders zijn overleden aan aids. Ook zijn er gehandicapte kinderen op een school waar een grote behoefte aan leermiddelen voor onderwijs is. De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria bieden hier hulp en scholing voor deze kinderen. Geen sensationeel project maar belangrijk omdat ieder kind telt!! U kunt deze actie op de gebruikelijke wijze ondersteunen, via de Vastenactiezakjes maar ook via-40

dagen Challenge- (challenge betekent: uitdaging). Via www.vastenactie.nl kunt U deze uitdaging aangaan door een besparing in het dagelijks leven te doneren. Een eigentijdse digitale vastentrommel! Inderdaad, er wordt nogal eens een beroep op ons gedaan om geld te geven aan collectes en goede doelen. Maar voor de meesten van ons zal gelden dat we nog altijd geven van onze overdaad als we deze Vastenactie weer met een gift ondersteunen.

Midvastenloop 2018 op zaterdag 10 maart.

Aswoensdag, na de carnaval het begin van de vasten. Al 2000 jaar wordt iets meer dan 6 weken later in de hele wereld het Paasfeest gevierd. In het midden van die periode valt de Midvasten. Voor de 39e keer wordt dan vanuit Rossum een loop gehouden, waarin mensen, groot en klein, samen wandelen. Heel gezellig en gezond, samen lopen voor het goede doel. Door deel te nemen aan de Midvastenloop, kun iedere deelnemer aan den lijve ondervinden, dat heel veel medemensen bereid zijn zichzelf in te zetten voor de ander. Het kost wat tijd, soms wat blaren en een klein beetje geld. Dit jaar wandelen de deelnemers, net als voorgaande jaren, voor Nadirkonyen, het straatkinderproject van frater Hans Wennekes in Lodwar in Kenia. Het tweede project waarvoor wordt gewandeld is de start van een weeshuis Sunsuntila in Zambia. Kijk voor meer informatie op de website. Vanaf 16 februari (het begin van de Vasten) kan iedereen zich inschrijven via midvastenloop.nl, of bij de bekende verkoopadressen een sponsorformulier ophalen.

Werkgroep Midvastenloop. Namens het Diaconaal Beraad, pastor Leo Ros.

Vespervieringen in de 40-dagentijd.

Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen met beeldmeditaties.

Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en op de betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van lichtbeelden. Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.

De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp.

Bericht alleenstaanden

Op woensdagmiddag 21 februari komen wij weer samen in het parochiecentrum.

We maken er een gezellige middag van. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur.

Annie Hollink en Miny Meijer

Bisdombedevoart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei

Samen met elkaar naar Lourdes. Dat kan met de komende bedevaart die het Aartsbisdom Utrecht organiseert. Een reis naar Lourdes is een bijzondere ervaring voor jong en oud. Lourdes wordt vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Een plek waar Maria heel dichtbij is. Iedereen heeft z'n eigen zorgen, verdriet en pijn. In Lourdes kunnen we er voor elkaar zijn. Door samen te bidden, te lachen en te huilen, voelen we ons met elkaar verbonden en krijgen we nieuwe kracht en energie om verder te gaan. Denkt u misschien: ik heb altijd al eens mee gewild, maar het is er nooit van gekomen? Of wilt u graag meer informatie? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 6 maart a.s. om 19:30 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp. We beginnen met een Mariaviëring met als voorganger pastoor T Munsterhuis, aansluitend zal er na een korte pauze informatie gegeven worden over de bisdomreis.

Praktische informatie: De reis is van 28 april t/m 5 mei a.s. De reis gaat per TGV: deze trein is nog sneller in Lourdes dan voorheen (rond 17.15 uur: een reistijd van ca. 7 uur vanaf het vertrekpunt in Noord-Frankrijk), zodat 's avonds al in het hotel in Lourdes gegeten kan worden. En TGV-reizigers hebben een dag extra in Lourdes. Hoofdaalmoezenier is vicaris R. Cornelissen (vicariaat Deventer). Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun mobiliteit volledig afhankelijk van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zijn en zich alleen met volledige ondersteuning kunnen verplaatsen. Als financiën of begeleiding een probleem vormen, neem dan contact met ons op. Wij proberen dan voor u een passende oplossing te vinden. Aanmelding kan bij secretariaat lumen christi tel: 0541-353551 of secretariaat@lumenchristi.nl. Voor meer informatie over deze reizen kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap: De Lutte: Betsy Volker tel: 0541-551806 / Elly Damhuis tel: 0541-229852.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

Schreur
De Lutte

koertshuis

ELECTROTECHNIEK • TELECOMMUNICATIE • BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 * 7587 AD De Lutte
T 0541-551500 * F 0541-552275
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ Plexat

TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL



Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647



MIKE'S HAARMODE

VOOR ELK HAAR

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



BEAUTY STUDIO Gonnée

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 99
M 06 22 96 53 28
E gonn0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

POELIER WOLBERT

AMBACHTELIJK SINCE 1979  BERG, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 70 T 0541 - 55 14 09 I info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 59 12 12 I www.poelierwolbert.nl



DE VERENIGING

CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

