



't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 9 - van 19 juni t/m 10 juli 2018



KRONIEK DE LUTTE:
LUTTERZAND - SNIPPENVEN

Twitter



@BOSW8ERBUUNEN

Waarom Scheveningen ...? In #Twente hebben wij de #Dinkel Jong en oud genieten van verkoeling! #Lutterzand

Agenda

- 19 jun ZijActief Fietstocht
- 30 jun VVV Vogelspottoer
- 3 jul Fietsen ZijActief
- 4 jul Deadline Luutke 10
- 6 jul Dorpsquiz
- 8 jul Plechelmusfeest
- 10 jul Fietsen ZijActief
- 11 jul KBO gezellige middag



KIEK ES IN 'T LUUTKE



VVV VOGELSPOTTOER IN HET LUTTERZAND

JAARKALENDER 2018

Juni

- 19** ZijActief Fietstocht
- 27** KBO busreis
- 30** VVV Vogelspottoer in Lutterzand

Juli

- Elke dinsdagavond fietsen ZijActief
- 3** Fietsen ZijActief
- 4** Deadline 't Luitke 10
- 6** Dorpsquiz De Lutte
- 8** Plechelmusfeest
- 10** Fietsen ZijActief
- 11** KBO gezellige middag bij Westerk
- 13** 41e Hellehondsdagen
- 14** Vernieuwde Dorpsloop HHD

- 14** 41e Hellehondsdagen
- 15** 41e Hellehondsdagen
- 17** Fietsen ZijActief
- 24** Fietsen ZijActief
- 25** Deadline 't Luitke 11
- 31** Fietsen ZijActief

Augustus

- Elke dinsdagavond fietsen ZijActief

September

- 9** Openluchtconcert en High Wine Landgoed Wilmersberg
- 12** KBO fietstocht

Dr. Brandenburg

De praktijk en apotheek is wegens vakantie gesloten van maandag 2 juli t/m vrijdag 20 juli.

Voor waarneming tijdens kantooruren

kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af

0541 - 551 355

Voor spoedeisende zorg

op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer

088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte

dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter

Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12:00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpshoes

0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening

0541 - 552 638

Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)

De Zonnebloem, De Lutte

06 - 51803107

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres 't Luitke 0541 - 552 009

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL03RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke 10 loopt van 10 juli tot 31 juli 2018
kopij inleveren woensdag 4 juli voor 20.00 uur via e-mail.*

DORPSLOOP DE LUTTE GECERTIFICEERD



Het parcours voor de vernieuwde Dorpsloop in De Lutte is gecertificeerd door de Atletiekunie. De organisatie is blij. "Hiermee kunnen we aantonen dat de afstand van het nieuwe parcours klopt. Zowel het parcours van de 10 en 5 km zijn goedgekeurd. Zo blijft ons loopevenement één van de 166 gecertificeerde hardloophwedstrijden in Nederland.", zegt voorzitter Bennie oude Egbrink. Vooral wedstrijdlopers vinden de kwaliteit en correcte afstand van het parcours belangrijk. Loopgroep De Lutte staat hier ook voor en is trots dat het met de

vernieuwde Dorpsloop ook weer gelukt is. De organisatie daagt hardlopers uit om mee te doen en een scherp record te stellen. Het eerste parcoursrecord van de vernieuwde Dorpsloop! Vind jij tijdens het hardlopen de gezelligheid en persoonlijke uitdaging het belangrijkste? Ook daarvoor moet je op 14 juli 2018 in De Lutte zijn. De start/finish is midden in de dorpskern vlakbij de gezellige terrassen en kermis, want de Hellehondsdagen zijn dan in volle gang. Het verdere programma van de Hellehondsdagen kunt u vinden op www.hellehondsdagen.nl

De Dorpsloop is er ook voor kinderen; om 17:30 uur start de traditionele Bambini loop (500 m) voor kinderen t/m 6 jaar en iets later de 2 km loop voor de jeugd t/m 12 jaar. Voor meer informatie en voorinschrijving kijk dan op de website van Loopgroep De Lutte:

www.loopgroep.nl/dorpsloop.

Omdat het hardloopevenement dit jaar voor de 35ste keer wordt gehouden, mag elke 35ste deelnemer die zich inschrijft, gratis mee doen.

We zien u graag aan de start als deelnemer of als supporter aan het parcours!!

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF

Dinsdagavond fietsen

Tijdens de vakantieperiode is er elke dinsdagavond de mogelijkheid te fietsen. Vertrek vanaf 19:00 uur vanaf de kerk. Opgave is niet nodig.

Opening seizoen

Op dinsdag 18 september is de opening van ons seizoen met een viering in de kerk. Aanvang 19:00 uur.

Daarna is er een schoonheidsspecialiste, visagiste en nagelstyliste met adviezen en leuke tips voor vrouwen van middelbare leeftijd.

Excursie Roombeek Enschede

Op woensdag 26 september gaan we voor een excursie Roombeek te Enschede. Nadere gegevens in het volgende Luitke.



LUTTERZAND - SNIPPENVEN

Als je oude verhalen mag geloven, dan was er vroeger in Twente veel bos en men vertelde wel eens dat een eekhoorn van Almelo tot Bentheim van boom tot boom kon springen zonder de grond te raken. Dat is nu wel anders en rond 1600 kon men vanuit Almelo in de verte Slot Bentheim wel zien liggen, want er waren vele bomen verdwenen. Wat was daarvan de oorzaak?

Diverse geschiedschrijvers zeggen dat dit gekomen is omdat er in die jaren in Twente veel werd gevochten, o.a. door de graven van Bentheim, de Spaanse en Staatse troepen, de hertogen van Gelre, de troepen van Bernhard van Galen (bischop van Munster), enzovoorts.

Men had hout nodig voor legerkampen, e.d. en daarom werd er veel gekapt maar daarnaast hadden ook de boeren hout nodig om hun boerderijen weer op te bouwen enmen had gebieden nodig waar men de koeien, varkens en schapen konden laten grazen. Daarnaast had men heideplaggen nodig voor de bemesting en de potstallen met als gevolg dat het gebied rondom de Dinkel steeds kaler werd.

We kennen deze zandverstuivingen nu nog wel op de Veluwe, de Loonse en Drunense duinen in Midden Brabant en de duinen aan de kust, maar destijds waren ze ook in de omgeving van De Lutte! Gelukkig werden het nog geen woestijnen- zoals in de Sahara – maar de Tukkers kwamen wel tot de conclusie dat er iets moest gebeuren!

De markeboeren van De Lutte kwamen



in 1690 in vergadering bijeen om de problemen te bespreken en ook de graaf van Bentheim kwam tot de conclusie dat er iets moest gebeuren, want de buurtschap Holt und Haar aan Duitse kant kreeg ook te maken met die zandverstuivingen. Ook de Drost van Twente werd ingeschakeld en men ging zelfs naar Holland om te kijken hoe men daar de duinen ging beplanten met helmgras. Deze methode werkte hier blijkbaar niet zo goed, want in het Markeboek van De Lutte kan men lezen dat in 1720 op een holtingvergadering werd besloten dat iedere boer op het Brandeveld een karrenvracht takken moest brengen die andere bewoners dan in de grond moesten steken. Zó probeerde men de zandverstuivingen te

bedwingen. Het weiden van schapen en het steken van plaggen werd nogmaals verboden maar de zandverstuivingen bleven!

Het Snippenven, want zó heette dit gebied destijds was en bleef een relatief woest gebied want op de oude zgn. Hottingerkaart (uit 1782) en de eerste kadastrale kaart van 1832 is er geen bos te zien in het Lutterzand.

Toen rond 1819 de marken werden opgeheven en de gemeenschappelijke gronden hiervan werden verkocht was er voor dit gebied weinig belangstelling. Pas in 1892 slaagde Domeinen er in om bij een openbare verkoop het gebied voor fl. 1200,- te verkopen aan een 4-tal boeren, die daarna konden beginnen aan het verder bedwingen van de zandverstuivingen. Dit deed men door het gebied te beplanten met grove den en zó ontstond in de loop der tijd het huidige gebied vol dennenbossen, heide en jeneverbessen dat zó aantrekkelijk is geworden voor de toeristen en dagjesmensen.

Achter in het Lutterzand nabij de buurtschap Punthuizen werden in de loop der tijd ook enkele kleine boerderijtjes gebouwd waarvan er nog één bewaard is gebleven: het Zaandhuiske !

Ongetwijfeld kennen velen wel dit karakteristieke boerderijtje aan de Gildehaus-Dinkelroute dat ook al eens het decor is geweest bij de serie van "Van Jonge Leu en Oale Groond".

Rond 1920 pachtte kleermaker Oude Bekke, afkomstig uit Rossum dit boerderijtje van de familie Rolink en naast het herstellen van kleding van de boeren in de omgeving hield hij hier ook een koe, een paar varkens en kippen maar het stropen was hem ook niet vreemd.

In de omgeving van zijn boerderijtje waren kampeerdere en groepen verkeners altijd van harte welkom en rond



1935 verhuisde hij naar een plaats dicht bij de Dinkel, want aan de toeristen en dagjesmensen was hier blijkbaar meer te verdienen. Achter het huidige Florilympa bouwde hij een Kampeerhuis (dat staat er nog steeds!) en aan de oevers van de Dinkel bouwde hij een houten keetje van waaruit hij limonade en snoep verkocht aan de recreanten. Na de oorlog ontstonden hier het Paviljoen en het huidige Florilympa waarover ik al eens geschreven heb.

Tijdens de oorlog is het Zaandhuiske wel eens onderdak geweest voor onderduikers en nog steeds is het een fraai fotogeniek pareltje in ons Lutterzand.

De komende vakantietijd zullen ongetwijfeld velen weer door dit mooie Lutterzand fietsen en/of wandelen en tegen hen zeg ik: Geniet van die fraaie natuur die we hebben in onze omgeving maar denk daarbij ook even aan het verleden!

Tonnie Bekke

JUBILEUM JONG NEDERLAND

In het kader van 60 jaar Jong Nederland De Lutte vindt er op 1 september 2018 het jubileumfeest plaats. De feestavond is een samenzijn van (oud) leiding die elkaar al goed kennen of misschien al jaren niet meer hebben gezien.

Opgeven kan via de link op onze facebookpagina en website of door de QR-code te scannen. www.jndelutte.nl



EEN SCHOON DORPSHOES

Al eerder hebben we op deze plaats uw aandacht gevraagd voor een 'knelpunt' binnen onze dorpsshoes. Al geruime tijd zijn we intensief op zoek naar een (desnoods twee) enthousiaste schoonmaakster, die het team van het dorpsshoes wil komen versterken. Concreet zijn we op zoek naar iemand die twee keer per week (in totaal plm. zes uur) overdag in staat is de schoonmaak van het dorpsshoes voor haar rekening te nemen. Het tijdstip waarop dit gebeurt, kan in overleg worden vastgesteld. In voorkomende gevallen kan er ook altijd geschoven

worden. Belangrijk om hier te vermelden is ook dat het werk beloond wordt met een prima vergoeding. De ontspannen sfeer van het dorpsshoes maakt dat hier volgens sprake is van een bijzonder plezierige werkplek. Mocht u meer willen weten over het werk of de vergoeding die we kunnen bieden, schroom dan niet om bij het dorpsshoes binnen te lopen en te vragen naar onze beheerder Gea Weda of te bellen met onze voorzitter Stephan Scheper (06-20018944).

Bestuur dorpsshoes Erve Boerrigter

KBO DE LUTTE

Herinnering voor degene die zich hebben opgegeven voor het busreisje op woensdag 27 juni. De bus vertrekt om 08:30 uur bij het dorpsshoes.

Gezellige middag

Op woensdagmiddag 11 juli hebben we een gezellige middag georganiseerd bij Erve Monnikhof, Kruisseltlaan 11 De Lutte. De aanvang is om 14:00 uur en de kosten

zijn € 5,- p.p. Opgeven kan tot 5 juli bij Marian Voerman tel. 551805 of Aty Nijhuis tel. 511392

De eerstvolgende activiteit is op 12 september. Verdere informatie volgt later.

Mede namens het bestuur wens ik u allen een fijne vakantie en een mooie zomer. Ans Olde Theussink (secretariaat)

Spreekuur/aanwezigheid

- Maandag: 10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
- Dinsdag: 19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
- Donderdag: 10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Wist u dat:

- Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009
- U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
- Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes. De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
- Ons dorpshoes tijdens de schoolvakantie van 21 juli t/m 2 september aangepaste openingstijden heeft.
- Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

YOGA IN HET DORPSHOES

Yoga is een belangrijk onderdeel van de activiteiten binnen dorpshoes Erve Boerrigter en wordt druk bezocht.

De gezellige ruimte die we in het dorpshoes tot onze beschikking hebben draagt hier zeker toe bij.

Wat is Yoga?

Letterlijk betekent yoga 'samengaan'. Het verbinden van lichaam en geest. Dit kun je bereiken door lichamelijke en geestelijke oefeningen.

Wanneer en door wie?

De yogalessen in Erve Boerrigter worden door meerdere yogadocenten op verschillende tijdstippen verzorgd:

Wat doet yoga met je?

Yoga wordt vooral toegepast ter bevordering van gezondheid en welzijn. Door beoefening van de asana's (=houdingen) word je fysiek op een rustige, ontspannen manier heerlijk soepel. Het leren concentreren is een belangrijk onderdeel van yoga. Is niet alleen handig om in het dagelijks leven toe te passen, maar het geeft je ook geestelijk enorm veel kracht en rust. Verder is yoga niet aan leeftijd gebonden en kan door jong en oud worden beoefend. Bovendien geeft yoga je levenslust en blijheid. Kortom: na een yogales voel je je goed!

Annette Holters

Op dinsdagavond is er hatha-yoga voor vijfenvijftigplussers. Het is een toegankelijke les, waar vooral veel aandacht is voor de adem en wordt gekeken naar de mogelijkheden van elk lichaam. Je kunt altijd instromen, ook zonder enige ervaring met yoga. De lessen zijn op dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur in het dorpshoes. Als je belangstelling hebt kun je vrijblijvend een keer komen kijken en liever nog mee doen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annette Holters
Email: aholters@live.nl
Telefoon: 053 4305013

Petra Slickers

Petra verzorgt Ashtanga yogalessen. Op maandagavond van 18:15 tot 20:45 uur en op woensdagochtend van 8:45 tot 9:45 uur.

Maria Berentsen

Op de donderdagavond geeft Maria twee sessies te weten van 18:30 - 19:30 uur en van 19:45 - 20:45 uur. Sinds januari ook op woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur.

DE LUTTE MAAKT ZICH OP VOOR DE HELLEHONDSDAGEN

DE LUTTE - Het weekend van 13, 14 en 15 juli staat het dorp in het teken van de 41e editie van de Hellehondsdagen. Veel vertrouwde activiteiten staan ook dit jaar weer op het programma, maar daarnaast zijn er ook enkele nieuwe onderdelen aan toegevoegd.

Vrijdag 13 juli

Vrijdagavond wordt er afgetrapt met het Culinair Beachvolleybaltoernooi. Onder het genot van een drankje en een hapje van de barbecue strijden verschillende bedrijven uit De Lutte (en omgeving) op het Lutter Copacabana om de prijzen. Iets daarna wordt het startschot gelost voor een nieuwe editie van de mountainbikewedstrijd 'Rondom de Hellehond'. De beklimming van de inmiddels beruchte 'Col du Plexat' en het ludieke commentaar van Charles Haarman zullen ervoor zorgen dat ook de wat minder sportieve toeschouwer zich geen moment zal vervelen. Nadat de prijzen zijn verdeeld, wordt het podium vrijgemaakt voor een gezellig feestje. Onder de naam 'Hoch die Hände Wochenende' zorgen DJ Timmie Tirol en DJ Rob Toonen voor een avondvullend programma met een Oostenrijks tintje.

Zaterdag 14 juli

Zaterdagochtend staat in het teken van de jeugd. Voor de kinderen van de basisschool worden de spectaculaire HelleGames gehouden op het evenemententerrein voor dorpsshoes Erve

Boerrigter. Hier is ook aan de allerkleinsten is gedacht, want tegelijkertijd begint het gratis kinderprogramma met leuke knutselactiviteiten.

Rond het middaguur komt het Lutter brandweerkorps een demonstratie geven, waaraan de jeugd actief kan deelnemen. Tegelijkertijd wordt het Lutter Copacabana vrijgemaakt voor een nieuw onderdeel van de vertrouwde Beach Games, een toernooi waarbij families onderling de strijd aan kunnen gaan.

Later in de middag begint in de Appelhof het gezellige Proef & Geniet. Een gezellig evenement waar verschillende foodtrucks hun culinaire kunsten komen vertonen. Proef & Geniet is dit jaar voor het eerst zowel op zaterdag als zondag te bezoeken. Aan het einde van de middag wordt het eerste startschot gelost voor weer een sportief onderdeel van de Hellehondsdagen, de Dorpsloop. Op vier verschillende afstanden kan jong en oud deelnemen aan deze hardloophwedstrijd. Dit jaar met een geheel vernieuwd parcours dat zowel door het dorp als door de groene omgeving gaat.

Op zaterdagavond gaat in De Lutte de Hel weer los! De avond begint met de prijsuitreiking van de grote Lutter Dorpsquiz die een week voorafgaand aan de Hellehondsdagen heeft plaatsgevonden. Aansluitend kun je in de feesttent op het Oude Elferink Natuursteen Plein genieten

van een avondvullend programma met muziek voor jong en oud. De aftrap wordt gedaan door DJ Bart Koopman en de hoofdact van de zaterdagavond zijn de Super Sundays! Zij spelen de grootste hits van grofweg de jaren '90 tot nu. Daarnaast komen alle bekende dance-classics en evergreens in hoog tempo voorbij.

Zondag 15 juli

Op zondag, de slotdag van Hellehondsdagen, is er de hele dag vertier op verschillende plekken in het dorp.

Al vroeg in de ochtend start de Hellehondwandeling. Een wandeltocht van zo'n acht kilometer die wordt afgesloten met een lekker ontbijt. Op het terrein voor dorpsshoes Erve Boerrigter wordt er dan een kofferbakverkoop gehouden. Het evenemententerrein verandert in een rommelmarkt waarbij mensen vanuit de kofferbak van hun auto hun spulletjes aan de man proberen te brengen.

Op dat moment druppelt het terrein ook vol met oldtimer tractoren. Na een korte tentoonstelling vertrekken zij voor een mooie oldtimertocht door de omgeving van De Lutte.

De basisschooljeugd verdient ondertussen een zakcentje bij met het verkopen van speelgoed op de kleedjesmarkt of met een optreden als levend standbeeld. Verder staan er tal van verenigingen in de dorpskern opgesteld die proberen met een ludieke activiteit de clubkas te spekken.

Er wordt weer gevolleybald op het Lutter strand en de foodtrucks openen nog voor de middag ook alweer hun deuren. Na het middaguur vindt het onderdeel 'Waar schijnt de koe?' plaats. Een loterij waarbij de koe bepaalt wie er in de prijzen gaan vallen.

De Hellehondsdagen worden traditiegetrouw afgesloten met de Veiling. Ook dit jaar komen uitzonderlijke stukken onder de hamer van de beide veilingmeesters. De organisatie van de Hellehondsdagen houdt zich van harte aanbevolen voor suggesties voor deze veiling! Mocht u een interessant item in de aanbieding hebben, of gewoon een ludiek idee, stuur dan een e-mail naar mail@hellehondsdagen.nl.

Dit jaar voor het eerst een tweede feesttent. Een aantal enthousiaste Lutter zendpiraten heeft vorig jaar de koppen bij elkaar gestoken. Wat enkele maanden geleden begon als een vaag idee is inmiddels een veelbelovend nieuw onderdeel van de Hellehondsdagen. Tijdens het héle weekend is een extra feesttent in het dorp vinden. Vanuit deze feesttent slingerd Zendertje Hellehond drie dagen lang zijn gezellige piratenhits de ether in!

Wilt u meer informatie over de Hellehondsdagen of u aanmelden voor één van de activiteiten? Kijk dan op www.hellehondsdagen.nl.

COLLECTE EPILEPSIEFONDS

De collecte voor het Epilepsiefonds heeft dit jaar in De Lutte € 1.793,91 opgebracht en in Beuningen € 289,98. Namens het Epilepsiefonds willen wij alle gevers en collectanten hartelijk danken voor hun bijdrage en inzet.

Marianne Schasfoort en Agnes Scholte Lubberink

AANMELDEN BIJ AUTOMAATJE!

Op 18 juni is in de gemeente Losser het ANWB AutoMaatje project gestart. Het AutoMaatje project houdt in dat plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen vervoeren. Dat zijn mensen uit de eigen gemeente die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen. AutoMaatje is een gezamenlijk project van de ANWB, Stichting Fundament en de gemeente Losser. Met AutoMaatje kunnen minder mobiele mensen weer deel uitmaken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij vrienden. Om gebruik te maken van een AutoMaatje zijn er een aantal voorwaarden. U bent

(tijdelijk) minder mobiel, u kunt zelf niet meer autorijden en u kunt niet zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. U betaalt per rit € 0,30 cent per kilometer en de eventuele parkeerkosten direct aan de chauffeur. Ritten worden 2 dagen van te voren aangevraagd.

Het zou voor deelnemers uit De Lutte prettig zijn als er ook chauffeurs uit De Lutte beschikbaar zijn. Wij zoeken daarom nog vrijwillige chauffeurs die hun plaatsgenoten willen vervoeren.

Wilt u gebruik maken van AutoMaatje of wilt u chauffeur worden meldt u zich dan aan bij Stichting Fundament, bereikbaar van maandag t/m donderdag 09:00 tot 12:00 uur. Tel: 053-5369402.

NIEUW: HELLEHOND HANDDOEK EN GASTENDOEKJE



Deze handdoek en dit gastendoekje zijn geborduurd met het Lutter logo van de Hellehond en verkrijgbaar bij VVV De Lutte. De Hellehond is hét boegbeeld van De Lutte en staat fier op zijn sokkel in het dorpscentrum. De legende rondom het 'beest' gaat over een donkere zwarte hond met spitse oren die vroeger rondzwierf over het Lutter kerkhof en de boeren in het buitengebied deed opschrikken. Wanneer de hond werd gezien óf gehoord was de dood vaak nabij...!

Een leuk en praktisch cadeautje voor de inwoners van De Lutte. De handdoek kost € 9,50 en het gastendoekje € 7,95.

LUTTER JEUGD LAAT VAN ZICH HOREN



Op dinsdagavond 10 juli laten de jeugdleden van de Sint Plechelmus Harmonie van zich horen. Ze treden vanaf 18:30 uur op in het dorpsshoes om te laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Hierbij zijn niet alleen ouders, opa's, oma's, broertjes en zusjes uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden kunnen een kijkje nemen. Kinderen die

erover nadenken om na de vakantie te starten met muziekles zijn natuurlijk ook van harte welkom. Leden van de harmonie staan deze avond klaar om vragen te beantwoorden.

Naast de individuele muzieklessen spelen jeugdleden ook in het jeugdorkest. Onder leiding van Henk Veneman spelen ze tijdens de voorspeelavond een aantal nummers. De jonge slagwerkers spelen deze avond samen onder leiding van hun docent van de muziekschool. Zij spelen in de jeugddrumband onder leiding van Gerard oude Spraaksté en brengen een tweetal nummers ten gehore.

Nieuw dit jaar is dat behalve alle jeugdleden van de Sint Plechelmus Harmonie ook de kinderen die les hebben op gitaar, piano en viool op deze avond optreden. Het wordt een veelzijdige muzikale avond met jonge Lutter talenten!

VVV VOGELSPOTTOER IN HET LUTTERZAND



Op zaterdagmorgen 30 juni is er een vogelspottoer door de prachtige natuur van het Lutterzand, een wandeling van ongeveer 4.5 kilometer. De wandeling voert langs de slingerende Dinkel met zijn steilwanden, door naaldbossen, zandverstuivingen en langs heidevelden. Tijdens deze tocht die onder leiding

staat van zeer ervaren vogelkenners van Vogelwerkgroep Losser, hebben de deelnemers grote kans op ontmoetingen met interessante vogelsoorten. Zoals de ijsvogel, de grote gele kwikstaart, allerlei spechten- en mezensoorten, boomleeuwierik, fluitier, roodborsttapuit, goudvink, raaf en kruisbek.

Het beginpunt is op de parkeerplaats van Paviljoen 't Lutterzand aan de Lutterzandweg 12. De wandeling begint om 08:00 uur en duurt ongeveer 3 uur. Stevig schoeisel en een verrekijker zijn aanbevolen. Aanmelding voor deze wandeling kan alleen via de VVV Losser: telefoonnummer 053-5362013. De deelname bedraagt € 5,00 inclusief koffie/thee.



IK DOE MAAR WAT

Onze oudste is twee geworden. Alweer twee jaar geleden dat we die fantastische rotaap mee mochten nemen naar huis. Na de geboorte moesten we godzijdank nog drie dagen in het ziekenhuis blijven. Ik vond dat een opluchting. Nog even niet helemaal alleen verantwoordelijk. Maar uiteraard kwam er een moment dat ze ons vertelden dat we de volgende ochtend naar huis zouden gaan. Oh man!

En daar sta je dan met z'n drieën voor het ziekenhuis. Met een nieuwe baby in een veel te grote Maxi Cosi. Het is dan de bedoeling dat je ervoor zorgt dat die baby de komende tachtig jaar zo gelukkig en gezond mogelijk blijft. Maar ook dat het een leuk mens wordt die een beetje bestand is tegen onze wereld. Ga er maar aan staan.

Om woningrenovaties in goede banen te leiden ben ik zo'n achttien jaar naar school geweest. Maar zo'n baby dat zou zo wel moeten lukken. We reden die dag naar huis met de Maxi Cosi verkeerd om in de auto. Wisten wij veel. En zo kwamen er de afgelopen twee jaar nog veel meer dingen bij die we niet wisten. Hoe langer we ouders zijn, hoe minder we weten. We hebben geen idee en dus doen we maar wat. En langzaam vinden we zo een manier die bij ons past en waarvan we hopen dat het goed uit gaat pakken.

En dat is soms anders dan hoe andere ouders het doen. Zo laat ik ze wel eens in de auto zitten als ik bij Wantia even

gauw brood ga kopen. Ik laat ze ook wel eens een tijdje huilen in bed. Dize staat wel eens op de gang als ze iets doet wat niet mag. En we zijn best wel zeikerig met snoep. Dat zijn onze keuzes en jij hebt ze maar te slikken. Leven en laten leven. Het lijkt zo simpel.

En toch merk ik dat ik af en toe toch ook wel ergens iets van vind. "Wat?? Wiegen ze hun kind elke avond in slaap??? Pffff!!" Ik denk niet dat dat echt afkeuring is bij mij. Misschien wel meer ongeloof of zelfs bewondering. Maar wat het ook maar is, ik wil het niet. Ik wil er helemaal geen mening over hebben. En deze zeker niet hardop uitspreken. Ik wil niet zo'n moeder zijn. En toch gebeurt het soms. En ik weet wel waar het vandaan komt. Het is onzekerheid. Omdat ik het zelf zó onmeunig graag goed wil doen ga ik me uit pure vertwijfeling spiegelen aan anderen. Misschien zelfs bevestiging zoeken dat mijn manier beter is. Of in ieder geval niet slechter. Compleet belachelijk!

Maar het besef dat het ontstaat vanuit onzekerheid maakt alles wel makkelijker. Als ik kritische opmerkingen krijg voel ik nu medeleven in plaats van irritatie. Als iemand zegt dat kinderen hechtingsproblemen krijgen als je ze laat huilen voel ik me geen waardeloze moeder meer. Zelfs geen ergernis of schuldgevoel. Ik voel vooral vertedering. Dit besef maakt me zoveel milder. Want jij doet immers ook maar wat.

GRUT OET DE LUTT

Kinderen kunnen in al hun wijsheid en onbevangenheid vaak (onbedoeld) grappig en eerlijk uit de hoek komen. Naar dat soort uitspraken gaan wij op zoek voor deze rubriek. Het enige dat u hoeft te doen is de betreffende uitspraak, de naam van het kind en de leeftijd (desnoods alleen de voor naam) en de context waarin de uitspraak werd gedaan aan ons door te mailen. Inzendingen voor 'Grut oet De Lutt' kunnen worden verzonden naar Tessa Olde Riekerink (tessaolderiekerink@gmail.com).



KIEK ES



Op een moment dat we begonnen te denken 'Leeft deze rubriek nog wel bij de lezers van 't Luitke?' barstte de strijd om de digitale wisselbeker in alle 'hevigheid' los. Maar liefst vier goede antwoorden kwamen bij ons binnen voor de foto in

de vorige uitgave van 't Luitke. Omdat er normaal gesproken maar een winnaar kan zijn, ontstond er op Facebook zelfs een kleine discussie over het tijdstip van bezorging. Een 'probleem' dat wij niet kunnen oplossen. Bovendien, zoals een van de winnaars terecht opmerkte, we zijn de vrijwilligers die ons dorpsblad altijd weer zo getrouw bezorgen zeer erkentelijk. Omdat we echter niet beroerdste zijn, hebben we –bij wijze van uitzondering– vier digitale wisselbekers verstuurd. Conny Blockhuis, Anne Dierselhuis, Gerda Morsink en Bernard Benneker, allen van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

Ook voor dit Luitke maakte Tessa weer een fraaie foto van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekiesintluitke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost!

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 24 juni:

09.00 uur : Communieviering m.m.v.
themakoor

Voorganger : Pastor L. Ros

Lectrice : mevr. T. Volker

Misdienaars : Mirthe en Joyce Rolink

Woensdag 27 juni : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 1 juli:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : mevr. G. Maseland

Lectrice : Mevr.M. Brookhuis

Misdienaars : Tess Kleissen en Lars Grote Beverborg

Dinsdag 3 juli : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 4 juli : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 8 juli : Plechelmusfeest

10.00 uur : Communie- en terugkomviering m.m.v. Plechelmuskoor
en de Plechelmus Harmonie

Voorganger : Ingrid Schraven

Lectrice : Mevr. Oude Ophuis

Misdienaars : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg

Collecte : 2^e collecte voor onderhoud processiepaden

Woensdag 11 juli : 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties

Zondag 3 juni: Jaargedachtenis Gerald Koop

Zondag 17 juni: H. Mis Gerald Koop

Deze vieringen hadden in het vorige Luitke vermeld moeten worden.

Zondag 24 juni:

Martijn Olde Riekerink, ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude Egberink, ouders Dwars-te Mölder, Annie Vlutters-Kamphuis, Martinie Huegen-Zonsbeek, Hennie Vaneker, Rikie grote Punt-Nijhuis, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Suzette Nijhuis-Oude Grote Beverborg, Dientje Nijhuis-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Jan Nijhuis (Emmen), Marietje Beernink-Bulthuis, Johan Grote Beverborg, Tonnie Oosterbroek.

Jaargedachtenis:

Ouders Gieslink-Grashof, Lies Olde Hanter-Lansink, Gerrit Tijhuis.

Zondag 1 juli:

Annette Olde Hendrikman-Wigger, Bernard Sanderink, Toon van Langen, ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Herman Koertshuis, Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Ouders oude Egbrink-Beernink, Johan Closa Reynès, Jan Nijhuis (Emmen), Marietje Beernink-Bulthuis, Johan Grote Beverborg, Tonnie Oosterbroek.

Jaargedachtenis:

Ouders Tijhuis-Rosink, Hennie Poorthuis, Hennie oude Egberink, overl. ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Hennie oude Egberink, Marie Blockhuis-olde Hendrikman.

Zondag 8 juli:

Henk van Leijenhorst, Rikie grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Jan Nijhuis (Emmen), Marietje Beernink-Bulthuis, Johan Grote Beverborg, Tonnie Oosterbroek.

Jaargedachtenis:

ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Geertruida Wonniger, Ouders Nijhuis-Egberink.

Overleden

Marietje Beernink-Bulthuis, Scholtenhof in Oldenzaal op de leeftijd van 91 jaar.
Johan Grote Beverborg, Belvedereweg 10 op de leeftijd van 92 jaar.
Jan Nijhuis, Wilhelminastraat 95p, Emmen op de leeftijd van 77 jaar.
Tonnie Oosterbroek, Rosmolen 22 op de leeftijd van 70 jaar.

Pastorpraat:

Tijd om te leven

Onlangs werd tijdens een cursus aan leidinggevendenden gevraagd waar ze de meeste tijd aan besteedden. Dit bleek hun werk te zijn. gezondheid, spiritualiteit/ zingeving en relatie scoorden veel lager. Evenals hun relatie, ondanks dat men hun relatie toch het allerbelangrijkste vond in hun leven. Blijkbaar eist je baan je bijna helemaal op. Want werk is belangrijk, je kan er hoog mee scoren, je kan er status mee verwerven in de samenleving. En wie ben je zonder werk? Blijkbaar geldt een nieuw adagium: Ik werk, dus ik ben! We werken nogal wat af, soms lijkt het of we een slaaf aan het worden zijn van ons werk, zo gaan we er in op, zo vraagt onze baas van ons om 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Het lijkt er op dat werk een nieuwe religie aan het worden is, het geeft zin en doel aan ons leven. Maar waarom geven we in ons dagelijks leven dan juist zo weinig tijd aan wat wij werkelijk belangrijk vinden, zoals onze relatie. En nemen we weinig tijd voor elkaar, voor ontmoeting, voor rust en op adem te komen, om goed in balans te komen met jezelf en je omgeving? Het lijkt alsof er in onze moderne, jachtige maatschappij nauwelijks tijd is om echt te leven, te genieten, want onze agenda loopt over van activiteiten die we moeten. En door de druk van de Social Media krijgen we nauwelijks tijd voor onszelf, altijd is er wel iemand uit het sociale circuit die iets van ons vraagt of iets bij ons oproept. Zo denderen we op weg naar de finish van ons aardse leven, zonder het gevoel te hebben gehad echt geleefd te hebben. Er wordt nogal eens gemopperd op onze tijdsgeest, dat de tijd zo snel gaat en ons ontglipt. Zouden we daar zelf ook invloed op kunnen uitoefenen? Zijn wij het niet zelf die de tijden maken, die de prioriteiten van onze tijdsbesteding invullen? "Zoals wij zijn", zo zei de kerkvader Augustinus eens, "zo zijn de tijden." We kunnen er zelf iets aan doen om het te veranderen, om meer tijd vrij te maken om echt te leven. We naderen de vakantietijd, een periode waarin we meer tijd vrij kunnen maken voor datgene wat werkelijk belangrijk is in ons leven, onze relatie, ons gezin, datgene wat werkelijk zin en vorm geeft aan ons leven. Ik wens u allen deze zomer voldoende tijd toe om op adem te komen, op het ritme van Gods adem te komen en tijd te nemen om echt te leven. Een fijne vakantie toegewenst!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Vieren van Plechelmusfeest met communicantjes

Op zondag 8 juli a.s. is er om 10:00 uur een speciale terugkom viering voor de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Dit jaar valt deze viering samen met het Plechelmusfeest. In deze aangepaste viering krijgen de kinderen een rol en zal de muziek en zang verzorgd worden door de

Plechelmus Harmonie en het Plechelmuskoor. Aan het einde van de viering is er een processie door het kerkenbos met afsluiting bij de Calvarieberg op de begraafplaats. Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert van de geloofsgemeenschap St. Plechelmus De Lutte is verheugd dat er medewerking is van alle betrokken partijen. “Het is bijzonder mooi dat deze jonge kinderen nu al betrokken worden bij zo’n speciale viering. Samen vormen we een geloofsgemeenschap; jong en oud samen, iedereen!”

Tijdens de viering in de kerk is er een speciaal moment voor het goede doel waarvoor de communicantjes dit jaar geld hebben ingezameld. De stichting Sunrise Dutch Education Foundation (www.sdef.nl) zorgt ervoor dat jonge kinderen in Nepal onderwijs krijgen als hun ouders dat zelf niet kunnen betalen. Desiree Lesscher van deze stichting zal die zondag de cheque met de totale opbrengst van de inzamelingsactie in ontvangst nemen.

Zoals gebruikelijk bij het Plechelmusfeest wordt er na afloop van de viering gezamenlijk koffie gedronken op het plein aan de voorkant van de pastorie. Uiteraard is er dan ook ranja voor de kinderen. De Plechelmus Harmonie zal daar ook nog prachtige muziek ten gehore brengen en hun jubilarissen huldigen. Kortom, een bijzondere dag voor velen die in de ochtend samen wordt gevierd in de kerk.

Iedereen is van harte welkom om erbij te zijn.

Bedevaart Banneux

Dit jaar gaat het bisdom Utrecht samen met het bisdom 's-Hertogenbosch op bedevaart naar Banneux, naar Maria der Armen en wij nodigen U uit om met ons mee te gaan.

In het voorjaar 1933 verscheen O.L. Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, aan Mariette Beco, een elfjarig meisje. In haar verschijningen meldt de Mooie Witte Dame dat ze de Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als voorbehouden aan Haar, aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een kleine kapel te bouwen en veel te bidden om het lijden te verlichten.

De datums van de verschillende bedevaarten zijn:

Najaars tridium van 31 augustus t/m 4 september.

De kosten hiervoor bedragen € 305,- verder geen kosten.

Opgeven voor 1 augustus.

De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 29 en zondag 30 september.
De kosten voor deze bedevaart bedragen : €140,- per persoon (op 2
persoonskamer) 1 persoonskamer € 25,- extra. Dit is inclusief reis, diner,
overnachting en ontbijt .

Bij deze kosten is niet inbegrepen een bedrag voor de schnitzel op de terug reis.
(€ 9,-) Een annulering verzekering is mogelijk.

Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 30 augustus) dan kan dit bij:
Propagandist.

Ans Olde Theussink

Deurningerstraat 21 Deurningen

telf . 06 - 274 08 273 of 074 - 73 70 100

Bericht alleenstaanden

Op woensdagmiddag 4 juli komen wij weer samen in het parochiecentrum.

We gaan er weer een gezellige middag van maken.

U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur.

Annie Hollink en Miny Meijer

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur
woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur
vrijdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

Schreur
De Lutte

koertshuis

ELECTROTECHNIEK • TELECOMMUNICATIE • BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 * 7587 AD De Lutte
T 0541-551500 * F 0541-552275
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ Plexat

TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL



Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647



MIKE'S HAARMODE

VOOR ELK HAAR

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



BEAUTY STUDIO gonnie

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 99
M 06 22 96 53 28
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

POELIER WOLBERT

AMBACHTELIJK SINCE 1979  BERG, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 70 T 0541 - 55 14 09 I info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 59 12 12 I www.poelierwolbert.nl



DE VERENIGING

CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

