

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte



Uitgave 1 - van 29 december t/m 19 januari 2021



KRONIEK: KERKSLUITING



DORSPOMP VERPLAATS

**Wij wensen u
een voorspoe-
dig en gezond
2021 !**



**EERBEToon AAN EEN MARKANTE
HORECAMAN**



**KIEK-ES
facebook.com/kiekesintlutke**



'JOSSIE PLEIN' EERBETOON AAN MARKANTE HORECAMAN

Moeten we niet iets doen met het afscheid van horeca-ondernemer Jos Haarhuis? Die vraag werd enkele weken geleden opgeworpen in de app-groep 'Veiling Hellehondsdagen'. Een vraag waar niemand bij stil had gestaan. Maar waar iedereen het eigenlijk wel eens was over het antwoord. 'Ja, dat zouden we zeker moeten doen.' In die 32 jaren dat hij kroegbaas was in De Lutte heeft Jos Haarhuis café Jossie uitgebouwd tot een bijzondere kroeg met een geheel eigen publiek. Mede door zijn onafscheidelijke rode trui groeide Jos letterlijk en figuurlijk uit tot een kleurrijke kastelein.



De aanhoudende coronacrisis maar ook privé-omstandigheden maakten dat Jos uiteindelijk besloot er een punt achter te zetten. Het coronavirus maakt het helaas onmogelijk voor hem om op passende wijze afscheid te nemen van zijn vele vaste klanten. Het was een afscheid met stille trom en dat voelde niet goed bij de organisatie van de Hellehondsdagen. Ook Jos heeft immers al die jaren zijn steentje bijgedragen aan het welslagen van ons dorpsfeest. Vandaar dat snel actie werd ondernomen om Jos toch nog de waardering te geven waar hij volgens ons recht op heeft.

Een bordje met het opschrift 'Jossie Plein' was al snel besteld. Omdat de HHD 2020 niet door konden gaan, was er ook geen nieuw naambordje geveild dat daar nog enkele maanden moest hangen. Jos werd met een smoes nog eens teruggehaald naar De Lutte. Als voorzitter van de Stichting Hellehond mocht Stephan Bosch hem deze maand verrassen met zijn eigen bordje. De kleur was niet zo moeilijk, rood natuurlijk. In elk geval tot de zomer van 2021 zal het plein onder de bomen in de dorpskern bekend staan als het Jossie Plein. Een eerbetoon aan een café dat zeker deel uitmaakt van de rijke horecageschiedenis van De Lutte.

Stichting Hellehond

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638

Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerriqter

De gelegenheid om een warme maaltijd mee te eten is door de corona-maatregelen tot nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke 0541 - 552 009

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

Het volgende 't Luitke, 2 loopt van 19 januari 2021 tot 9 februari 2021

kopij inleveren woensdag 13 januari voor 20:00 uur via e-mail.



TERUGBLIK IN DE KERK-GESCHIEDENIS

Na mijn vorige bijdrage over een mogelijke toekomst van ons kerkgebouw in De Lutte nu een korte terugblik : Hoe is het destijds begonnen?

Voor het antwoord op deze vraag heb ik een van de oudste geschiedenisboeken van De Lutte nog eens nagekeken en wel de "Kroniek van De Lutte" van pastoor J.G.Geerdink.

Deze priester, geboren in Vasse, was vanaf 1831 tot 1868 eerst als kapelaan en later als pastoor in De Lutte en hij schreef in die jaren zijn "Aantekeningen over gemeente en kerk te Lutte" die later in boekvorm werden uitgegeven onder de naam "kroniek van De Lutte". Naast de oude markeboeken dus een bijzonder boek over de geschiedenis van De Lutte.

In de kroniek van pastoor Geerdink lezen we: "In 1783 zijn vele mensen gestorven

aan den rooden loop die heerschte in de Elfter Heurne" (dus ook in die jaren waren er al besmettelijke ziekten met dodelijke afloop!).

Over 1785 schrijft pastoor Geerdink dat de bewoners van de marke De Lutte besloten een kerk te bouwen en dat de drost van Twente Sigismund van Heiden Hompesch zonder veel bezwaar verlof gaf tot het bouwen van een kerkgebouw van een bepaalde omvang . In verband met de toen heersende woelige strijd in Nederland tussen de Patriotten en Prinsgezinden wilde hij afzien van het verder onderdrukken van de Rooms. Je moet het ijzer smeden als het heet is zegt een spreekwoord en dat deden ze in De Lutte toen al.

De parochie kreeg van Varwik of

Boerrigter als plaats voor een kerk 2 schepel grond in erfpacht en in Gildehaus kocht men een ruim huis dat door timmerlui in deze parochie werd opgebouwd nabij de huidige dorpsboerderij. In 1786 werd dit gebouw ingewijd als een soort schuurkerk want in die tijd mocht het nog niet op een kerk lijken. Zó kreeg ons dorp z'n eerste kerkgebouw!

In feite was het ook een soort "bij'-kerk " want De Lutte viel toen nog steeds onder de parochie Rossum ! Een vergelijk met de huidige situatie want de hoofdkerk van de parochie Lumen Christi staat in Denekamp! Verder noteerde pastoor Geerdink dat in 1793 in Twente zeer veel geestelijken vertoefden , die uit Frankrijk waren gevlucht (zie mijn vorige bijdrage over de Franse revolutie) en dat in Oldenzaal 's morgens wel dertig een H.Mis opdroegen. (NB. Dat waren nog eens bijzondere tijden!) In 1794 werd in Rossum door Bisschop Blancadoro het Vormsel toegediend en zelfs aan kinderen die nauwelijks zes weken oud waren (aldus past.Geerdink)

In januari en februari 1795 had de parochie De Lutte – volgens pastoor Geerdink – veel te lijden van de terugtocht van Engelsen en Hanoveranen uit Frankrijk en op 22 februari kwamen de Fransen die hun voorposten uitzetten bij de boeren die langs de Dinkel woonden en de kanonnen werden geplaatst bij Benniker op de es. De voorhoede vertrok op 12 maart en op 13 maart werd reeds slot Bentheim ingenomen. Aldus het oorlogsverslag van pastoor Geerdink.

De Fransen brachten in ons land veel veranderingen zoals de samenvoeging van marken tot gemeenten, de invoering van het kadaster , de burgerlijke stand, enz.



Besloten werd ook de gemeenschappelijke markegronden te verdelen en in 1819 zorgde kapelaan H.G. van Coeverden ervoor dat voldoende grond werd aangegeven voor de bouw van een eventuele nieuwe kerk, pastorie en kerkhof. Het kerkhof kwam in 1821 al gereed maar het duurde nog tot 1831 voordat de eerste steen voor een nieuwe stenen kerk kon worden gelegd door H.G. van Coeverden die inmiddels pastoor was geworden van een zelfstandige parochie De Lutte, afgescheiden van de parochie Rossum.

Honderd jaar later –in 1931– werd deze zgn. waterstaatskerk verbouwd tot het huidige kerkgebouw! Nu zijn we inmiddels 90 later en rijst de vraag: Hoe verder?

Fijne feestdagen gewenst in alle rust en tot ziens in 2021!

-Tonnie Bekke-

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE



ENERGIEBESPARING IETS VOOR JOU? DOE MEE MET "GAS TERUG" IN DE LUTTE.

De gemeente Losser daagt inwoners uit zich in te zetten voor de Energietransitie en duurzaamheid, waarbij zij praktische en financiële ondersteuning biedt. Minder verbruik van gas lijkt ons een mooie stap naar een duurzamer dorp. Een stap die ook nog eens eenvoudig uit te voeren is. Wie helpt ons hiermee?

WAT HOUDT HET PROJECT IN?

Besparing van gas en elektriciteit door de temperatuur van de cv-ketel te verlagen en de verwarmingsinstallatie waterzijdig in te regelen. Een korte toelichting: de cv-ketel regelt de temperatuur van het water dat naar je verwarming toegaat met de ketelthermostaat. Bij moderne ketels is de maximale aanvoertemperatuur 80 graden Celsius. Bij oudere cv-ketels zelfs 90 graden. Om die hoge temperatuur te bereiken gebruikt de ketel veel gas en dat zorgt voor hoge energiekosten. Vaak kan de temperatuur lager, bijvoorbeeld op 60 of 70 graden en vaak nog lager bij lage temperatuurverwarming. Dat scheelt gas, kosten en uitstoot van CO2. Door het waterzijdig inregelen van de installatie kan nog meer bespaard worden.

GAS D'R OP MET GAS TERUG!

Vanwege het succes van het project in Losser wordt het initiatief nu ook in andere kernen uitgerold. Samen met de vrijwilligers gaan we met betrokken partijen als gemeente, Duurzaam Thuis Twente en installatiebedrijven overleggen hoe we dit in ons dorp van de grond kunnen krijgen. En daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers, die eerst een (online) training krijgen en daarna

daadwerkelijk aan de slag gaan om het gasverbruik in De Lutte terug te dringen.

WAT HOPEN WE TE BEREIKEN?

Gasbesparing tot 20% per woning. Voor een gemiddelde woning is dat 20 % van 1500 m3, dus zo'n 300 m3 minder gas per jaar met een waarde van zo'n 200 euro. Bij het meeste ideale scenario, dus wanneer alle inwoners in de gemeente Losser hun CV op deze wijze optimaal instellen, wordt ongeveer 2,25 miljoen m3 gas bespaard met een waarde van bijna 1,5 miljoen euro. Daar wil jij vast je steentje aan bijdragen!

HOE KUN JIJ JE STEENTJE BIJDAGEN?

Meld je aan voor de onlinetraining. En denk mee met de verdere uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak, waar we al een begin mee hebben gemaakt! Heb je nog vragen? Bekijk dan het introductiefilmpje Gas Terug De Lutte op Facebook, Twitter en Instagram of bel met Marja Padberg 06-10985160 van Stichting Dorpsbelangen De Lutte. Mailen mag ook naar onderstaand e-mailadres.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@ dorpsbelangendelutte.nl

Dank en vriendelijke groet,
St. Dorpsbelangen de Lutte

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

DORSPOMP VERPLAATST.

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we een bijdrage kregen van UNIVÉ om een dorpspomp te kunnen bouwen. De pomp is nu klaar en we hebben hem verplaatst naar een tijdelijke opslag in afwachting van de gemeente Losser. Zij gaan de komende tijd bezig met de verdere plannen en realisatie van het Centrum van De Lutte. Hierin zal de plaats van de dorpspomp worden opgenomen. Nog even in de opslag bij de firma Heebing, waarvoor dank!



VERLICHTING HAERPAD.

Het heeft even wat tijd geduurd, maar we hebben de gemeente Losser kunnen overtuigen van de noodzaak van het verlichten van het Haerpad, richting de

autobaan. Er zijn nu 4 lantaarnpalen geplaatst en daar zijn we heel blij mee. Meerdere bewoners hebben diverse keren bij ons en rechtstreeks bij de gemeente hierop aangedrongen. Soms is het een kwestie van een "lange adem".

(Tijdelijke) PARKEERPLAATSEN AAN DE WIELEWAALSTRAAT.

Ook hier hebben we samen met de bewoners, het parkeerprobleem aangekaart bij de gemeente. Aangezien het opknappen van deze straat nog even op zich laat wachten, is gekozen voor een tijdelijke oplossing. In de nieuwe plannen zullen meerdere parkeerplaatsen worden opgenomen. Deze oplossing is dan ook voor iedereen de juiste op dit moment.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@ dorpsbelangendelutte.nl

Dank en vriendelijke groet,
St. Dorpsbelangen de Lutte

BERICHT VAN UIT HET KLOOSTER

Beste mensen,

Graag wil ik U van harte bedanken voor de vele kaarten met goede wensen voor de kerstdagen en een voorspoedig 2021. Het is inderdaad hart verwarmend om dit te mogen meemaken. De Lutte is heel dichtbij en we zijn elkaar nog niet uit het oog (en hart) verloren. Gelukkig gaat het heel goed met mij. Ik heb een prachtig appartement en de verzorging laat niets te wensen over. Voor U allemaal ook graag de beste wensen voor een gezegend 2021.

En de hartelijke groeten,
Past. Henk Jacobs



COLUMN IK-ZEG-T-OE!

EEN EINDEJAARSCADEAU

Ooit vermaande een vader zijn driejarig dochtertje, omdat zij in zijn ogen onnodig gebruik had gemaakt van kostbaar, verguld papier. Hij vond het geldverspilling dat zij dit dure papier gebruikte om zomaar een cadeautje in te pakken.

De volgende morgen bracht het meisje het vergulde cadeautje naar haar vader en zei: "Hier papa, voor jou!". Verbaasd en aangegrepen door het gebaar, excuseerde de vader zich voor zijn overdreven reactie van de dag ervoor. Het dochtertje aanvaardde zijn excuses maar al te graag. De vader opende de doos, maar ontdekte dat er helemaal niets in zat. Met teleurgestelde stem zei hij tegen zijn dochtertje: "Weet je dan niet dat het niet leuk is om iemand een leeg cadeau te geven? Er moet toch altijd iets in de doos zitten?" Het meisje kreeg tranen in de ogen en zei: "Maar papa, de doos is niet leeg, ik heb 'm gevuld met kusjes, voor jou!". De vader was behoorlijk van de kaart en omarmde zijn dochter, hopende zij hem ooit zijn vervelende reactie zou kunnen vergeven. Enige tijd later werd het meisje door een ziekte getroffen en stierf.

De vader heeft de doos nog altijd bij zich, dichtbij zijn bed. Elke keer als het verdriet de overhand neemt, pakt hij haar cadeau, neemt een verbeelde liefkozing uit de doos en herinnert zich de liefde van zijn dochter.

Eigenlijk zou iedereen als mens zo'n vergulde doos moeten bezitten, vol met de onvoorwaardelijke liefde en genegenheid van familie en vrienden. Verder gevuld met de aandacht van mensen die zich om ons bekommeren. En tenslotte zitten er tal van goede, mooie herinneringen in de doos. Bestaat er eigenlijk wel een beter cadeau?

Ook als u zo'n doos niet tastbaar in bezit hebt, doe alsof hij er is en koester de onderliggende gedachte. De omstandigheden zijn dit jaar voor iedereen verschillend. Ergens scheidt dat ook wel een band. En het helpt zeker door u te richten op: wat kan er nog wel? Door positief te denken en in alle kalmte te accepteren dat het helaas nu eenmaal zo is, komt u tot rust. En dat verschaft u de kans te overdenken welke zegeningen u nog hebt in uw leven. Een afnemende gezondheid? Bedenk: wat kunt u nog wel? Minder aanspraak dan voorgaande jaren? De huidige, spaarzame momenten worden daarmee nog kostbaarder en zinvoller om te bewaren in die 'figuurlijke' doos. Stop alle ontvangen liefde, de goede herinneringen, de mooie gebeurtenissen in uw leven in die denkbeeldige doos en op die momenten dat het eventjes wat minder is, haalt u er wat uit en geniet er opnieuw van.

Kerstmis 2020 was anders en dus best wel bijzonder. Selecteer de mooie gebeurtenissen en herinneringen van dit jaar en gebruik ze als positieve bouwstenen voor het fundament van het komende jaar.

Ik wens u in 2021 - naast een goede gezondheid – geduld en begrip. En aandacht voor de mensen met wie u uw leven deelt.

Paul Wiefferink



KIEK ES

Het plaatje in de vorige Kiek Es! was niet helemaal glashelder. Maar dat kon niet verhinderen dat Mark Visschedijk ons al snel wist te melden dat de foto gemaakt was van de rode vlinder op de parkeerplaats van het arboretum Poortbulten. Mark, van harte gefeliciteerd met het juiste antwoord en de digitale wisselbeker.

Dit keer opnieuw een tekening gemaakt van een herkenbaar stukje De Lutte gemaakt door Babs Oude Elferink. Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekiesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u - met inachtneming van de RIVM-regels- door ons prachtige dorp loopt.

-De redactie-



KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.00 uur : Communieviering m.m.v. herenchoor
Voorganger : Pastor. T. van Vilsteren
Lectrice : Mevr. T. Hesselink

Zondag 3 januari

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenchoor
Voorganger : Pastor Kerkhof Jonkman
Lectrice : Mevr. B. Alberink
Misdienaars : Michelle en Christiaan Steenbeke

Woensdag 6 januari : 19.00uur Eucharistieviering
: Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Zaterdag 9 januari

18.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dameschoor
Voorganger : Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : Mevr. Brookhuis
Misdienaars : Michelle en Christiaan Steenbekke

Zondag 10 januari

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenchoor
Voorganger : Pastor T. van Vilsteren
Lectrice : Mevr. M. Oude Ophuis

Woensdag 13 januari : 19.00 uur Eucharistieviering
: Voorganger: pastor H. Jacobs

Zondag 17 januari

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenchoor
Voorganger : Dhr. B. Elferink
Lectrice : Mevr. A. Scholte Lubberink

Woensdag 20 januari : 19.00 uur Eucharistieviering
: Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Ouders Grote Punt-Nijhuis, Jan Olde Rikkert (namens de noabers), Tonnie Oosterbroek, Frans Zwijnenberg, Gradie Wigger-Meijerink, Betsie van Langen-Homan, Henri Kötter, Jan Kuipers, Koos Schreur-Olde Riekerink, Agnes Grunder-Kalthegener, Irma van der Vechte, Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Henny Nordkamp, Paul Schuil.

Zondag 3 januari

Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Bernard Sanderink, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Herman Koertshuis, Frans Zwijnenberg, Gradie Wigger-Meijerink, Betsie van Langen-Homan, Henri Kötter, Jan Kuipers, Koos Schreur-Olde Riekerink, Agnes Grunder-Kalthegener, Irma van der Vechte, Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Henny Nordkamp, Paul Schuil.

Jaargedachtenis

Dinie Morsink, Hendrik Beernink, Ria Grundel-Schiphorst.

Zondag 10 januari

Hans Damgrave, Henk grote Beverborg, Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Johan grote Beverborg, Ludgerus Segerink, Betsie van Langen-Homan, Henri Kötter, Jan Kuipers, Koos Schreur-OldeRiekerink, Agnes Grunder-Kalthegener, Irma van de Vechte, Annie Swennenhuis-Olde Hanhof, Henny Nordkamp, Paul Schuil.

Jaargedachtenis

Bernard Schopman, ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust), ouders Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink.

Zondag 17 januari

Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Frans Maseland, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Annie Niehof-Nolten, Betsie van Langen-Homan, Henri Kötter, Jan Kuipers, Koos Schreur-Olde Riekerink, Agnes Grunder-Kalthegener, Irma van der Vechte, Annie Swennenhuis-Olde Hanhof, Henny Nordkamp, Paul Schuil, Gerard Boers.

Jaargedachtenis

Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Hubert Velthuis.

Overleden:

Betsie van Langen, Lossersestraat 12, op de leeftijd van 74
Henri Kötter, Luttermolenweg 4, op de leeftijd van 65 jaar
Agnes Grunder, Hanhofweg 10, op de leeftijd van 90 jaar
Jan Kuipers, Lage Kaviksweg 6, op de leeftijd van 90 jaar
Irma van der Vechte, Meijdoornstraat 38 Losser, op de leeftijd van 54 jaar
Annie Swennenhuis, Postweg 41, op de leeftijd van 85 jaar
Koos Schreur, Hengelerheurnerweg 1, op de leeftijd van 80 jaar
Henny Nordkamp, Ijsvogelstraat 67, op de leeftijd van 74 jaar
Paul Schuil, Beltmolen, op de leeftijd van 86 jaar

Pastorpraat:

DRIEKONINGEN

Veel weten we niet over hen. Het getal drie staat niet in de Bijbel, maar komt overeen met het aantal geschenken : goud, wierook en mirre. In de Bijbel is overigens ook geen sprake van koningen. Men heeft altijd gedacht, dat deze wijzen zelf ook koningen waren. In het kind Jezus, dat geen enkele macht bezat, zagen zij een andere koning. Na de liturgische vernieuwing wordt feest ook wel de Verschijning of Openbaring van de Heer genoemd.

Wie is die Heer dan wel? Wanneer Jezus op aarde is gekomen voor alle mensen, dan zullen we voorzichtig moeten zijn Hem in een bepaald hoekje te drukken. Vanaf dat moment kan Hij nooit meer de Mens voor allen zijn. Maar hoe laat Hij zich dan wel zien? Ik denk dat dat het best duidelijk gemaakt wordt door het Evangelie te laten spreken. Daar zien we dat Hij het ene taboe na het andere doorbreekt. Bij Hem stond de mens centraal. Hij trok zich van de sabbat niets aan als het om de mens ging. Hij sprak met onreine mannen en vrouwen. En wanneer men Hem naar zijn mening vroeg over diefstal, overspel of belastingontduiking, dan weigerde Hij consequent als wandelend wetboek op te treden. Elke vraag beantwoordde Hij met een wedervraag en dwong zo de mensen in hun eigen hart te kijken. Hij dwingt ook ons in ons hart te kijken om zo mens voor de mensen te worden. De Heer verschijnt en openbaart zich aan diegene die naar Hem op zoek is.

Veel Heil en Zegen in 2021 wens ik u namens het pastoraal team
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Van de werkgroep liturgie

Op zondag 22 november ging Irma Onland voor de laatste keer voor als parochieel voorganger in de weekendvieringen. Irma was heel veel jaren parochieel voorganger in de weekendvieringen. Ze was inspirerend, bevlogen en creatief.

Veel verschillende vieringen heeft ze gedaan voor mensen van jong tot oud. Feestelijke en droevige vieringen. We zijn als geloofsgemeenschap haar daarvoor veel dank verschuldigd. Gelukkig verliezen we haar niet: ze blijft beschikbaar binnen de kinderkerk en is actief in de doopwerkgroep. Danielle Nijhuis en Jeanet Eidhof namen afscheid van de doopwerkgroep ook deze dames bedankt voor jullie inzet.

Als parochieel voorganger heeft Bert Elferink zich beschikbaar gesteld. We wensen Bert veel inspiratie en succes. Als lectrice hebben we Bernadette Alberink bereid gevonden voor de weekendvieringen. Bernadette ook veel succes. Ondanks de corona ziet u dat er van alles gebeurt in onze levendig geloofsgemeenschap. Met elkaar gaan we het doen en zien we kansen!!

Namens de locatieraad en de werkgroep liturgie: Ans van Langen

Kerkbijdrage 2020: (Actie Kerkbalans)

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Volgens onze administratie blijkt dat nog niet iedereen, die in het verleden heeft aangegeven jaarlijks een bijdrage te willen doen, deze m.b.t. het jaar 2020, via persoonlijke overboeking, heeft voldaan. U bespaart ons veel administratief werk door uw toezegging zo spoedig mogelijk over te maken. Zoals u ongetwijfeld weet komt de bijdrage volledig ten goede van onze eigen locatie, St. Plechelmus De Lutte. U wilt toch ook bijdragen om ONZE locatie financieel gezond te houden!!!! Wij verzoeken u, als dit nog niet is gebeurt, uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te boeken naar: rek. nr. NL48RABO0130391441 t.n.v. bestuur locatie St. Plechelmus De Lutte onder vermelding van Kerkbijdrage 2020.

Bij voorbaat dank, namens werkgroep actie Kerkbalans.

Carlie Koertshuis-Notkamp

Gezocht: fotograaf voor Communie- en Presentatieviering en Vormsel

Jammer genoeg is onze fotograaf er na jaren van trouwe dienst er vorig jaar mee gestopt. Nu zijn we op zoek naar iemand die van fotograferen houdt. Er een leuke hobby aan heeft misschien? Een steentje wil bijdragen voor de gemeenschap. Het gaat dit jaar om 3 vieringen m.b.t. de Communie waarvan foto's gemaakt moeten worden: zaterdag 20 maart, zaterdag 29 mei en zondag 30 mei. Het Vormsel is 23 januari (onder voorbehoud van corona maatregelen). Lijkt het je wel wat? Ken je iemand? Heb je interesse, of vragen? Neem dan contact op voor de commwerkgroep@gmail.com met Inge Damhuis 06 15104572. Of voor de vormselwerkgroep vormselstuurgroep@gmail.com met Carmen Steghuis 06 14557373

Oecumenische vieringen

Week van Gebed voor eenheid 17 t/m 24 januari 2021

#Blijfinmijnliefde is de oproep die dit jaar centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van de christenen. Het is een oproep van Jezus zelf aan zijn leerlingen: "Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen" (Johannes 15 vers 9).

De zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben het materiaal voor de gebedsweek dit jaar voorbereid.

Deze gemeenschap wijdt zich sinds haar ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw aan eenheid en gebed; hun verbondenheid met Christus zien zij als bron van de vrucht van eenheid. In het kader van de Week van gebed zijn er in onze parochie twee oecumenische vieringen: - op zondag 17 januari om 10.30 uur in de Protestantse kerk in Denekamp, Grotestraat 3. Voorgangers zijn ds. Erna Lensink en pastor José van den Bosch. U hoeft zich voor deze viering niet aan te melden, maar in verband met de corona maatregelen is er een maximum aantal toegestane bezoekers en vindt er registratie bij binnenkomst plaats;

Op zondag 24 januari om 10.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum. Voorgangers zijn ds. Roelof Kloosterziel en pastor Tom van Vilsteren.

Om zeker te zijn van een plek, is het aan te raden u voor deze viering van 24 januari op te geven: karinbaanstra@gmail.com.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of

tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam

www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

koertshuis

ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN



Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE PLEXAT.NL



SPAR

Schreur



CENTRUM
SPECIALISTEN
DE LUTTE

Twents
brood
hoes.



Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79



Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
infowoon@gmail.com | 0541-785907



WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE
TEL. 0541-551223

