

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte



Uitgave 12 - van 4 t/m 25 augustus 2020



BUURTZORG OPENT KANTOOR IN DE LUTTE

Twitter



TOURIST INFO DE LUTTE-LOSSER/
SCHATKAMER PROMOTIE

@TIDELUTTELOSSER

Pluk je eigen zonnebloemen in
#DeLutte

Agenda

ZijActief fietstocht iedere dinsdag in
juli en augustus 19:00 uur vertrek bij
de kerk

- 8 AUG Oud papier
- 9 AUG Fietstocht C.V. Tuffelkeerlkes
- 12 AUG KBO fietstocht



MAAK KENNIS MET TENNIS



KIEK-ES
facebook.com/kiekesintlutke

JAARKALENDER 2020

Augustus

- ZijActief fietstocht iedere dinsdag
19:00 uur vertrek bij de kerk
- 8** Oud papier inleveren
- 9** Fietstocht C.V. Tuffelkeerlkes
- 12** KBO fietstocht
- 26** Wandeling Kuiergroep

September

- 12** Oud papier inleveren
- 19** Kledingactie Mensen in nood
- 22** ZijActief opening nieuw seizoen

*Wij zijn de jaarkalender weer aan het vullen.
Mocht u activiteiten willen vermelden, stuur
deze dan (opnieuw) naar 't Luitke.*

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter.

Schuif-Aan erve Boerrigter

Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12:00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpshoes **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail **luitke@dorpshoes.nl**
Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke, 13 loopt van 25 augustus tot 15 september 2020
kopij inleveren woensdag 19 augustus voor 20:00 uur via e-mail.*



BUURTZORG OPENT KANTOOR IN DE LUTTE

Per 1 september opent Buurtzorg een kantoor in de Lutte aan de Irenestraat 8. Tot op heden verlenen wij al zorg in Oldenzaal/De Lutte, maar willen nu ook een aanspreekpunt creëren voor de bewoners van De Lutte.

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie met kleine zelfsturende teams, die bestaan uit verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Wij leveren zorg aan huis, het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke zorg.

Op zaterdag 29 augustus 2020 openen wij ons nieuwe kantoor en hopelijk bent u in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn. Tussen 15.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje. Tevens kunt u kennis maken met het Buurtzorg team De Lutte en is er de mogelijkheid om informatie te krijgen en vragen te stellen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0613660776.

Buurtzorg Team Oldenzaal/De Lutte

KBO AFD. DE LUTTE



De KBO afd. De Lutte start haar activiteiten weer op. Na zeer lange tijd dat we geen gezamenlijke activiteit hebben gehad, wordt er nu een fietstocht georganiseerd op woensdag 12 augustus a.s.

We komen samen om 14:00 uur voor de start bij Erve Boerrigter. Deelname is gratis en voor een hapje zal gezorgd worden. We hopen velen van u te mogen begroeten. Aanmelden voor deze tocht bij Marian Voerman 0541-551805 of Aty Nijhuis 0541-511392.

Spreekuur/aanwezigheid:**Maandag**

09.00 – 15.00 uur: Informatie over cursussen, welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc.

18.30 - 19.30 uur: St. Dorpsbelangen, elke eerste maandag van de maand inloopsprekuur

Dinsdag

09.00 – 15.00 uur: Informatie over cursussen, welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc.

19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent

Donderdag

09.00 - 15.00 uur: Informatie over cursussen welzijn- en creatieve activiteiten, huren van ruimten etc.

Wist u dat:

- Je voor elke activiteit en informatie ook kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009
- U ruimtes kunt huren in het dorpsshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
- Natuurlijk volgens de COVID-19-maatregelen van het RIVM
- Gedurende de gehele week gastvrouwen/-heren aanwezig zijn in het dorpsshoes
- De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
- Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Ons dorpsshoes heeft nog tot en met vrijdag 14 augustus de vakantie-openingstijden: elke werkdag van 08.30 – 17.00 uur.

Vanaf maandag 17 augustus a.s. is ons dorpsshoes Erve Boerrigter weer alle werkdagen overdag en 's avonds geopend. In het weekend zijn we gesloten. Vanaf deze week zullen verschillende activiteiten weer starten.

Nieuw in ons dorpsshoes

Ons voormalig woonhuis/voorhuis is uitermate geschikt om te exposeren. Op dit moment hangen er schilderwerken van Leo Stegeman uit Rossum (voormalig onderwijzer aan onze basisschool). Daarvoor waren er kunstwerken van zijn dochter Leoni te bewonderen. Bent u ook zeer creatief en wilt u graag een keer uw werk exposeren dan kan dat. Kom gerust een keer langs om de werken te bewonderen.



TC KARDOES: 3E SERIE MAAK KENNIS MET TENNIS



We zijn dit seizoen begonnen met een kennismakingsaanbod voor de basisschooljeugd onder de noemer Maak Kennis met Tennis. Kinderen konden zich hiervoor opgeven en kregen 4 gratis tennislessen. Approach heeft deze lessen verzorgd. Maar liefst 21 kinderen hebben zich opgegeven. Na afloop van de lessen heeft Approach een mooi vervolgaanbieding gedaan en hiervan hebben 18 kinderen gebruik gemaakt. Gezien het grote succes hebben we besloten een 3e serie

Maak Kennis met Tennis in gang te zetten, en wel voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool. We starten direct na de vakantie op vrijdag 21 augustus van 16.00 – 16.45 uur. Na deze 4 lessen volgt er weer een leuke aanbieding van Approach. Wil je meedoen dan kun je je aanmelden via: jeugdcommissiekardoes@gmail.com.

Jeugdcommissie TC Kardoes

ZIJACTIEF

Ter info voor alle leden van ZijActief. Het hele coronagebeuren is nog niet rustig; er zijn steeds opnieuw besmettingen. Het is nog maar de vraag of 22 september het 90-jarig bestaan in De Vereeniging gevierd kan worden. We zijn hierover nog in overleg. Dus houdt de informatie in het volgende Luitke in de gaten.

Het fietsen elke dinsdagavond gaat voorlopig gewoon door in augustus.

Met vriendelijke groet,

Rita Gerritzen



DORPSTHEATER NOG NIET TOE AAN HEROPENING

De programmering voor 2020 was al in een vroegtijdig stadium rond. Maar het coronavirus staat een heropening van ons Lutter Dorpstheater voorlopig in de weg. Ook de geplande optredens van Jan Riesewijk in september gaan helaas niet door.

Vier keer per jaar organiseert het team van het Dorpstheater een voorstelling of concert in dorpsshoes Erve Boerrigter. Na de succesvolle eerste Oudejaarsconference eind vorig jaar waren vier activiteiten gepland in 2020. In het kader van een weekend gevuld met activiteiten rondom het thema '75 jaar Bevrijding' zouden begin april enkele dorpsbewoners vertellen wat het gevoel van vrijheid voor hen persoonlijk betekent.

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat er een streep door deze avond gehaald moest worden. Datzelfde gold voor de tweede editie van 'Zölf Met Nemm'n' in het openluchttheater. Op 18 en 19 september zou Jan Riesewijk alsnog naar de grote zaal van het Dorpstheater

komen om daar de voorstelling te brengen die al in september 2019 had moeten plaatsvinden. In overleg met Riesewijk is besloten deze voorstellingen opnieuw door te schuiven.

„Met twee keer tachtig bezoekers waren beide avonden uitverkocht“, meldt Peter Benneker namens het Dorpstheater. „Maar met de huidige richtlijnen kunnen we zoveel mensen helaas niet kwijt in ons theater. En de veiligheid van de bezoekers staat natuurlijk op de eerste plaats. Het is ontzettend jammer dat we nog steeds niets kunnen. We houden zelfs ons hart vast of de Oudejaarsconference 2020 wel door kan gaan. We staan in elk geval te popelen om ons nieuwe podium in gebruik te nemen en de vele vaste bezoekers weer te kunnen ontvangen.“

Onderschrift bij foto: Als gevolg van de coronarichtlijnen is nog niet duidelijk of de geslaagde Oudejaarsconference in het Lutter Dorpstheater dit jaar een vervolg kan krijgen.

Fietstocht De Tuffelkeerlkes voor de hele familie

**Kosten € 2,-
per persoon**

**ZONDAG
9 AUGUSTUS
2020**

**Tussen 10.00 en 14.00 uur
Verkoop routes vanaf terras
LUTTERS KWARTIER
Irenestraat 4
De Lutte**

FIETS MEE MET DE TUFFELKEERLKES

Onze familiefietstocht gaat door! Zoals altijd kun je ook nu de laatste zondag van de bouwvak meefietsen. Zondag 9 augustus 2020 is het zover! Voor een bedrag van € 2,00 per persoon kun je starten en krijg je een fietsroute mee. Het is een route van ca. 35 km. Je vindt ons verkooppunt deze keer op het terras van het Lutters kwartier aan de Irenestraat 4 in De Lutte. We zitten er tussen 10.00 en 14.00 uur.

De route gaat door Duitsland. Dus mocht je onderweg een terrasje willen pakken, denk

er dan aan dat het dragen van een mondkapje (neus- en mondmasker) verplicht is. Zoals je dat van ons gewend bent, hebben we ook nu weer een pauzeplek halverwege de route opgesteld. Het is mogelijk om op de rustpost iets te eten of te drinken te kopen. Er is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand conform de maatregelen van het RIVM.

Fiets je gezellig mee? Dan maken we er samen een geslaagde en 'corona proof' dag van!



ZUCHTOUDERS

Pas geleden las ik een artikel over zuchtouders. Zuchtouders zijn ouders die telkens hun kinderen corrigeren, terwijl ze eigenlijk niet zo heel veel verkeerd doen. En dat alles onder luid gezucht om de irritatie nog wat extra kracht bij te zetten. Zo'n ouder zou ik nooit worden, dat wist ik al lang voordat ik überhaupt kinderen had. Nee, ik zou ze weliswaar strenge kaders geven, en die kaders heel consequent handhaven, maar binnen die kaderegrenzen zouden ze alle ruimte van me krijgen. Niks vervelender dan ouders waarbij je als kind niks goed kunt doen en in alles afgeremd wordt.

Terwijl ik aan het lezen ben, hoor ik mezelf ineens zeggen: "Len, doe dat nou eens niet!" Met zijn waterpistool spuit hij in het rond, waarbij hij soms ook de ramen raakt. Hmzzz, zei ik dat nou echt? Die ramen worden ook nat als het regent en bovendien zijn ze toch chronisch smerig. Ik krab mezelf achter mijn oor en tegelijkertijd dringt het besef tot me door: Ik ben een zuchtmoeder! Shit! Wanneer is dat gebeurd? En hoe kom je daar weer vanaf? Het houdt me flink bezig.

Een paar dagen later zit ik bij de IJskuil. De kinderen zijn mooi aan het spelen en ik geniet van een kop koffie. Vanaf het terras houd ik goed in de gaten of ik de kinderen nog in het vizier heb. Dize rent van het ene speeltoestel naar het andere en Len zit met wat trekkertjes te spelen, zijn kruin komt nog net boven een zandbult uit. Als er twee dames langs Len lopen, zie ik dat ze elkaar aanstoten en in zijn richting wijzen. Dat snap ik wel, 't is ook zo'n mooi kearlike, denk ik zelfvoldaan. Even later gaan er twee jongetjes naast hem staan. Ze slaan hun handen voor hun mond en ik hoor een grote schaterlach. Oké, ik vrees dat zij niet onder de indruk zijn van het goed gelukte hoofd van mijn zoon, en er een andere reden is waarom ze zo lachen. Ik sta op en loop naar hem toe. Als ik voorbij de zandbult kan kijken, zie ik meteen hoe de vlag erbij hangt. Met zijn spijkerbroek en nette bloesje zit meneer tot aan zijn middel in een modderpoel.

Neeeeehhh! Heb ik weer! Man man man! De zuchtmoeder in mij draait op volle toeren. Alles in mij is heftig aan het zuchten. Gelukkig moet ik nog zo'n dertig meter lopen om bij hem te komen, net genoeg om me te realiseren dat ik niet zo'n ouder wil zijn. Als Len me ziet aankomen, schrikt 'ie. "Wat?" vraagt 'ie, in afwachting van mijn zucht. Ik doe een glimlach en zeg: "Ah, wat ben je lekker aan het spelen!" Hij kijkt me bedenkelijk aan, ik weet dat hij het niet vertrouwt. Dat hij denkt dat mijn ontspannen reactie cynisch bedoeld is, en hij zo alsnog de volle laag krijgt. Ik moet lachen om ons heerlijke varken. Een tijdlang kijkt 'ie half vragend terug. Dan zie ik hoe zijn angstige snuitje weer plaatsmaakt voor zijn fantastische pretbek. Hij glundert. "Ikke lekker in de modder spelen!" roept ie. Ik steek m'n duimen omhoog en loop terug naar mijn koffie. Opvallend genoeg zucht mijn lijf niet meer. Ik ben blij met mijn optreden van daarnet. Maar boven alles blij met

dat ondeugende ventje, die de dag van zijn leven heeft. Als we naar huis gaan, trek ik Len op de parkeerplaats al zijn natte kleren uit. In een droge luier zet ik 'm in zijn autostoeltje en goedgemutst rijden we samen weer naar huis. De zuchtmoeder pleuren we onderweg het raam uit. Omdat iedereen het leuker vindt, zonder dat onnodige zuchtbewind.

Tessa



KIEK ES



Voor Babs Oude Elferink brak na het verschijnen van het laatste Luutke een spannende periode aan. Zou haar eerste bijdrage voor deze rubriek de lezers genoeg aanknopingspunten bieden om te

kunnen raden wat ze precies getekend had? Gelukkig voor Babs werd ze al heel snel uit die onzekerheid verlost. Irma Withag-Lentfert had het helemaal bij het juiste eind toen ze ons meldde dat het Chinees restaurant aan de Bentheimerstraat (voormalig café Scheper) door Babs op papier was gezet. Irma, proficiat en veel plezier met de legendarische digitale wisselbeker. En natuurlijk ook onze felicitaties voor Babs, die haar vuurdoop met glans heeft doorstaan.

Nu de kop eraf is, heeft Babs ook voor deze uitgave van het Luutke weer een tekening gemaakt van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten waar ze dat heeft gedaan, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen, vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.

De redactie

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zaterdag 15 augustus

18.00 uur : Mariaviering

Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman

Intenties

Zondag 09 augustus: Ouders Hesselink-Nijhuis, Bennie Gilbers Gerhard Koertshuis Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Ouders Westerik-Welhuis, Dieny Veltmaat, Stieny Nijhuis-Weusthof.

Jaargedachtenis: Ouders Zanderink-Welhuis, Theo Meijerink.

Zaterdag 15 augustus: Hennie en Annie ter Brake-Brookhuis, Gerard Heijdens, Ouders van Rijn-ter Woerds, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Annie Niehof-Nolten, Dieny Veltmaat, Stieny Nijhuis-Weusthof.

Jaargedachtenis: Gerrit Nijhuis, Henk grote Beverborg, Ouders Zwijnenberg-Koekenberg, Gerard Grote Beverborg(Kaezer), Bernard Wonniger, Ouders Pross-Welhuis.

Zondag 23 augustus: Fien Bosch-Wekking, Gerhard Koertshuis, Theo en Dinie Heebing-Lentfert, Tonnie Oosterbroek, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Stieny Nijhuis-Weusthof.

Jaargedachtenis: Gerrit Olde Hendrikman, Jan Schurink, Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Pater Jan Schrader, Wies Scheper-Rikmanspoel.

Overleden:

Zuster Ancille, Siny Grote Beverborg, zuster van Dominicanessen van Bethanië, te Haelen. Op de leeftijd van 87 jaar.

Stieny Nijhuis-Weusthof, Nachtegaalstraat 31. Op de leeftijd van 86 jaar

Pastorpraat:

Zomertijd vakantietijd 2020

Het is volop zomer terwijl ik dit schrijf. Het lijkt wel alsof de bloemen dit jaar uitbundiger bloeien en de vogels harder fluiten, de natuur laat zich van haar beste kanten zien. Er is zelfs al meer regen gevallen dan vorig jaar. Wij mensen lijken wat nederiger geworden in onze wensen en vragen. “Als iets in deze tijd opnieuw duidelijk is geworden dan is het wel dat niet alles te plannen is en maakbaar” zei me iemand nog onlangs. Want ieder jaar kijken wij mensen uit naar de zomermaanden juli en augustus. Maanden bij uitstek om vakantie te vieren. Een paar weken vrijer zijn van wat alledag moet en van wat ervan je wordt verwacht. Om tijd te mogen nemen voor huis en tuin, vrienden of gezin of zomaar om niets te doen en te genieten. Vakantietijd is immers bedoeld om bij te tanken en even op adem te komen. Dit jaar loopt alles anders. Terwijl velen al maandenlang in of rondom huis geleefd en gewerkt hebben en droomden van die vakantie ver weg, durven anderen hun eigen omgeving nog niet uit. Weer anderen hebben te kampen met ziekte of de gevolgen daarvan of hebben zelfs hun geliefde verloren en moeten het leven anders gaan inrichten. Voor iedereen geldt dat we een ander hard nodig hebben; we kunnen niet zonder menselijk contact. Dit hebben we ook gemerkt in onze kerken, we hebben uitgekeken uit naar het moment waarop we elkaar weer konden zien, en weer samen mochten vieren als gemeenschap. Vele vrijwilligers hebben met een open blik gekeken naar de mogelijkheden in hun gebouw en daarmee gastvrije samenkomsten mogelijk gemaakt. Ook op andere manieren probeert men elkaar te bereiken, met een telefoontje, een kaartje of een bloemetje, een bezoekje in de tuin. We zijn op een andere manier in beweging gekomen. Die nieuwe missie zou je het omzien naar elkaar kunnen noemen. Het is een getuigen van de hoop die in ons leeft, dat alles goed zal komen. Dat vraagt van ons als kerk en ieder persoonlijk om vrijmoedigheid, aanwezigheid en geduld, heel veel geduld. Mogen we de komende zomerweken genieten van het geheim van het leven; in de natuur om ons heen, maar vooral van de mensen die ons lief zijn, moed vattend herademen!

Ingrid Schraven p.w.

Even voorstellen:

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid mij zelf aan u voor te stellen. Via diverse media heeft u kunnen vernemen dat ik met ingang van 15 augustus voor twee dagen per week ben benoemd in het parochieverband Lumen Christi.

Ik ben zeer verheugd dat Mgr. Eijk mij in de gelegenheid stelt te gaan werken in een parochieverband in een prachtige omgeving, waar ondanks de secularisatie het RK gedachtengoed nog wordt omarmd. De afgelopen weken heb ik mij enigszins kunnen oriënteren op mijn nieuwe werkomgeving. Op vrijdag 4 september zal ik tijdens een Vesperdienst in de Sint Nicolaas kerk in Denekamp worden gepresenteerd. Ik hoop dat ondanks de Corona crisis afgevaardigden van diverse parochiekerken van Lumen Christi aanwezig kunnen zijn bij mijn presentatie. Uiteraard zie ik er naar uit bij gelegenheid kennis met u te maken. Zestig jaar geleden ben ik geboren in Deventer. Ik ben opgegroeid in een klassieke RK omgeving waarin de kerk altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. De kerk was destijds een vanzelfsprekend iets en het heeft me tot op de dag van vandaag niet losgelaten. Na de middelbare school ben ik mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige, operatieassistent en docent verpleegkunde. Ik kijk met veel genoegen op die periode terug. Tussen mijn 35^e en 40^e levensjaar ontstond de wens theologie te gaan studeren. In de masterfase van deze studie bestond de mogelijkheid te worden aangesteld als krijgsmachtaalmoezenier. Zo kon het gebeuren dat ik twee jaar voor de afronding van mijn master theologie in mijn 40^e levensjaar benoemd ben tot krijgsmachtaalmoezenier. Vanwege mijn belangstelling voor het diaconaat en het gegeven dat de krijgsmacht een uitgesproken diaconaal “speelveld” is, heb ik de toeleiding tot diaken van het bisdom Utrecht gevolgd. In 2004 ben ik door Mgr. de Korte, de huidige bisschop van het bisdom 's Hertogenbosch, tot diaken gewijd. De aanstelling tot krijgsmachtaalmoezenier bracht mij plaatsingen in Nederland, Duitsland, Curaçao en uitzendingen naar Irak en Afghanistan. Na al deze omzwervingen ben ik in 2015 door de vorige krijgsmachtbisschop Mgr. Punt, benoemd tot hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. Deze functie heb ik tot aan mijn leeftijdsontslag in mei 2020 gedurende bijna vijf jaar mogen vervullen. Omdat ik op 59e jarige leeftijd met leeftijdsontslag ben gegaan heb ik laten weten open te staan voor een benoeming in deeltijd. Daarmee is de cirkel rond en vangt een nieuwe fase in mijn leven aan, waar ik met genoegen naar uitkijk. Het Twentse land is me niet vreemd, omdat ik samen met mijn echtgenote al vele jaren woonachtig ben in Almelo. De drie kinderen uit ons gezin, twee zonen en een dochter, hebben het ouderlijk huis verlaten. Ik hoop van harte dat ik onder Gods zegen, met u kan komen tot een vruchtbare samenwerking. *Communitate valemus, samen zijn we sterk.*

Tom van Vilsteren

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst. Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 053-5381304. Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de hulding van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden. Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht: <https://www.mariavlucht.nl/> Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm. Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en "Gerardus bedevaart Overdinkel". Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. "Kaars" en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie. Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van "Gambia" of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van "Gambia". Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden. Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com. Graag tot ziens online of bij ons in de kerk. Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Eendaagse bedevaart naar Kevelaar:

Dit jaar is de eendaagse bedevaart naar Kevelaar op vrijdag 28 augustus a.s. Echter vanwege corona wordt er geen bus vervoer geregeld.

Vervoer zal per auto kunnen en dat moet u zelf regelen, of op de fiets.

U kan ook overnachten en zaterdag terug rijden. Hotel wordt voor u geregeld.

De kosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag, 28 augustus:

- Er zal geen intocht plaatsvinden
- H. Mis om 13.30 uur in de basiliek waarbij geen of beperkte samenzang.
- Kruisweg om 15.30 uur (in kleine groepen)
- Lof (of Rozenkransgebed) om 20.00 uur. Er zal geen lichtprocessie kunnen plaatsvinden.

Zaterdag, 29 augustus:

- H. Mis om 8.30 uur en afscheid van Kevelaar.

Er zal geen koor en evenmin een muziekvereniging mee gaan dit jaar.

Graag opgeven voor 15 augustus.

1 of 2 dagen bij Ans van Langen, telefoon 06 20477333

Fiets bedevaart Ria Vloothuis, telefoon 06 22044822

We hopen er samen een mooie bedevaart van te maken

Parochiesecretariaat

In de bouwvakvakantie is het parochiesecretariaat alleen open op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur en wel 22 juli, 29 juli en 5 augustus.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of

tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam

www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

nu ook op zondag geopend

maandag	08.00 - 19.00 uur
dinsdag	08.00 - 19.00 uur
woensdag	08.00 - 19.00 uur
donderdag	08.00 - 19.00 uur
vrijdag	08.00 - 19.00 uur
zaterdag	08.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

koertshuis

 ELEKTROTECHNIEK  BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 | 7587 AD De Lutte
T. 0541 55 1500 | info@koertshuiselektro.nl
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ
plexat



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFÉ PLEXAT.NL



Café-Restaurant

Jossie

Dorpstraat 13 De Lutte
Tel. 0541-552190

Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647

POELIER  **WOLBERT**
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

*Uw specialist
onder de specialisten*


DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

