



't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 3 - van 28 januari t/m 18 februari 2020



EEN STUKJE HERINNERING AAN DE OORLOG

Twitter



@BOSDUVELKE

42e #OrdeVanVerdienste 2020
#DeLutte voor @Peer66 Peter
Benneker. Als presentator totaal
verrast. @rtvoostcarnaval

Agenda

- 29 jan Wandeling Kuiergroep
- 30 jan Lezing Herman Koch
- 5 feb Jaarvergadering Zonnebloem
- 5 feb Kaarsen SV De Lutte
- 6 feb Museumplusbus
- 8 feb Zonnebloem feestmiddag
- 9 feb Open dag loodsen carnaval
- 9 feb Volksmuziekmiddag



KIEK-ES
facebook.com/kiekiesintlutke



JAARKALENDER 2020

Januari

- 29** Wandeling Kuiergroep
- 30** Lezing Herman Koch - Wilmersberg

Februari

- 5** Jaarvergadering De Zonnebloem
- 5** Kaarten SV De Lutte
- 6** Museumplusbus Zonnebloem-KBO
- 8** Zonnebloem feestmiddag
- 9** Open dag loodsen De Tuffelkeerlkes/
De Bosdûvelkes
- 9** Volksmuziekmiddag - De Vereeniging

- 11** KBO bezoek RTVOost
- 15** Carnavalsmis Bosdûvelkes/
Tuffelkeerlkes
- 19** Seniorencarnaval Tuffelkeerlkes
- 19** Kaarten SV De Lutte
- 24** Carnavalsoptocht De Lutte
- 26** Wandeling Kuiergroep

Maart

- 4** Kaarten SV De Lutte
- 18** Kaarten SV De Lutte
- 25** Wandeling Kuiergroep

Huisartsenpraktijk Brandenburg Elferink

Voor waarneming tijdens kantooruren

kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af

0541 - 551 355

Voor spoedeisende zorg

op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Hengelo via telefoonnummer

088 - 555 1155

De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter

Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn en gezond eten centraal staan.

Speciaal voor inwoners uit De Lutte die alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging kunnen gebruiken en op zoek zijn naar contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.

**Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals.**

Prikpost SHO De Lutte

dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**

Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter.

Schuif-Aan erve Boerrigter

Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12:00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpshoes **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke, 4 loopt van 18 februari tot 10 maart 2020
kopij inleveren woensdag 12 februari voor 20:00 uur via e-mail.*

EEN STUKJE HERINNERING AAN DE OORLOG



Enkele weken geleden schreef ik dat in de oorlogsjaren mensen van het verzet actief waren om de Duitse bezetters zo veel mogelijk te saboteren, o.a. door het opblazen van spoorlijnen. Ook bij het arboretum gebeurde dat in 1944 en de vlak daarbij wonende Jan Schasfoort liet me onlangs een stuk van die opgeblazen spoorrail zien dat zijn vader destijds had meegenomen (zie foto).

Het ruwe vlak als gevolg van het opblazen met dynamiet is duidelijk zichtbaar. Vader en zoon gebruikten dit stuk om de zeis “aan te scherpen” voor het gras maaien. Zó bleef een stuk herinnering aan de oorlog bewaard en nog wel met een nieuwe nuttige functie.

Tonnie Bekke

SENIORENCARNAVAL DE TUFFELKEERLKES

Woensdagavond 19 februari aanstaande organiseert carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes speciaal voor inwoners van De Lutte en omgeving vanaf de leeftijd van 60 jaar een carnavalsavond. Deze avond wordt geheel kosteloos aangeboden door De Tuffelkeerlkes inclusief een kop koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje. Het programma begint om 18.00 uur in de residentie van De Tuffelkeerlkes; Feesttempel Jossie aan de Dorpsstraat 13 in De Lutte.

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met leuke acts en muziek van lokale artiesten. Uiteraard zijn onze

hoogheden baron Kevin Hunder, adjudant Jelle Alberink en miss Kim Zents aanwezig. Daarnaast komen de hoogheden van bevriende verenigingen even langs. Het programma eindigt rond de klok van 21.00 uur.

Iedereen van 60 jaar en ouder die uit De Lutte en omgeving komt is van harte welkom deze carnavalsavond van De Tuffelkeerlkes te bezoeken. Het is een gezellige avond met een programma waarin veel wordt gelachen en voor iedereen, die tot de leeftijdscategorie behoort, toegankelijk is.

We zien u graag!

Op verzoek van het Comité "75 jaar bevrijding De Lutte" schrijft Tonnie Bekke de komende maanden verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.

De bevrijding van De Lutte zal volgend jaar gevierd worden met een gevarieerd programma van 2 tot 5 april.

**75 JAAR
VRJHEID**



KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE

2 APRIL 2020

LUCHTGEVECHTEN



Op 22 januari 1944 is bij de Dinkel in het Lutterzand een 4-motorig Engels vliegtuig neergestort nadat het was beschoten door een Duitse nachtjager met als piloot Heinz Augenstein. Vijf van de zeven bemanningsleden zijn omgekomen en hun lichamen zijn begraven op ons kerkhof. Jaarlijks worden deze slachtoffers op 4 mei tijdens de nationale dodenherdenking herdacht met o.a. het leggen van een krans en het blazen van de "The Last Post" maar wie zijn zij en wat ging hieraan vooraf ??

Nadat in de meidagen van 1940 de Duitse bezettingslegers Nederland binnen vielen, en daarna ook België, Frankrijk en Denemarken, wilde Hitler ook Engeland veroveren maar dat ging gelukkig zó maar niet! De Noordzee en het Kanaal waren

gelukkig een grote hindernis en het gevecht moest daarom eerst plaats vinden in de lucht en op het water (o.a. met duikboten).

Zware luchtgevechten vonden er plaats in die eerste oorlogsmaanden – vooral in de omgeving van Londen – en zoals menigeen wel weet werd deze "slag om Londen" gewonnen door de Engelse heldhaftige piloten met hun Spitfires (vliegtuigen). De Luftwaffe van Herman Göring leed zijn eerste nederlaag en omdat de geallieerden inzagen dat de luchtmacht van zeer groot belang zou zijn voor het verdere verloop van de oorlog gaf premier Winston Churchill van Engeland opdracht tot de bouw van een grote luchtvloot en de opleiding van piloten hiervoor.

In De Lutte waren de oorlogshandelingen "op de grond" beperkt (gelukkig!). Maar in de lucht kon men goed waarnemen hoe de oorlog verder verliep. Vanuit Engeland probeerde men met bombardementen de Duitse oorlogsindustrie gevoelige klappen te geven. Ook over Twente vlogen grote colonnes vliegtuigen om de Duitse steden en industrieterreinen te bombarderen.

In de loop van 1944 kon de Luftwaffe die ook gestationeerd was op vliegveld Twente die overmacht van de geallieerden in de lucht niet meer aan maar toch

Oberleutnant Augenstein van de 9e Staffel Nachtjagtgeschwader steeg op 22 januari 1944 op van vliegveld Twente om een eskader bommenwerpers aan te vallen dat terug kwam van een bombardementsvlucht naar Maagdenburg en boven het Lutterzand kwam het tot een "confrontatie" met een Halifax-bommenwerper. Dit grote vliegtuig met een zevenkoppige bemanning (zie foto) werd door hem beschoten en daarna stortte dit vliegtuig neer in de omgeving van de Dinkelbrug bij Rolink in het Lutterzand.



In het startstuk van de wrakstukken van de Halifax vond men de volgende ochtend een dode en op diverse andere plaatsen in de omgeving nog 4 dode personen. Eén van de bemanningsleden die met een parachute tijdig het vliegtuig had kunnen verlaten werd door de marechausee

in de buurt van Denekamp gearresteerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Oldenzaal. Hij (L. Doust) heeft de oorlog overleefd evenals V.E. Dobson (navigator) maar 5 van hun kameraden niet. Zij werden door de gemeente "gekist" en begraven op het kerkhof van De Lutte, t.w. :

Conrad George Johnston (piloot) oud 27 jaar, afkomstig uit Wingham Australië;
John Fisher Morgan (bovenschutter) oud 29 jaar, afkomstig uit Swansea Engeland;
John Kevin Thompson, (staartschutter), oud 20 jaar afkomstig uit Allawah Australië;
Leonard William Wykes (marconist) oud 22 jaar, afkomstig uit Engeland en
Sydney Hennan (boordmecano) oud 24 jaar, afkomstig uit Australië .

De Duitse piloot Heinz Augenstein zou de oorlog ook niet overleven.

Toen hij eind 1942 op 21-jarige leeftijd bij de Nachtjagersgroep kwam was hij zeer succesvol want in één jaar tijd heeft hij – volgens overlevering – 42 bommenwerpers neergeschoten. Hiervoor werd hij overladen met medailles en bevorderingen maar op 6/7 december 1944 wordt hij in de nabijheid van Münster/Handorf neergeschoten door een Britse lange afstandsjager.

Tot zó ver dit "verslag" van een gebeurtenis (76 jaar geleden). Op 5 mei 1995 werd bij de Kribbenbrug – in het bijzijn van een familielid van een omgekomen bemanningslid – een gedenksteen geplaatst met een onderdeel van de neergestorte Halifax (zie foto).

Een plaats om even stil te staan evenals bij de graven van de gesneuvelden op ons kerkhof.

Laten we deze helden die stierven voor onze vrijheid niet vergeten!

Tonnie Bekke

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

Vrijdag 31 januari

19:00	Lutheria DS 4 - Webton Hengelo DS 2
19:00	Lutheria DS 6 - Volley '68 DS 4
21:00	Lutheria DS 3 - Volley '68 DS 1
21:00	Lutheria DS 5 - Krekkers DS 6

Zaterdag 1 februari

19:00	Lutheria DS 4 - WVC Volley DS 2
09:00	Lutheria N1 1 - Lutheria N 1 2
09:00	Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 2

09:45	Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 2
09:45	Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 1
10:30	Lutheria N6 1 - Ti-Volley N2 1
11:15	Lutheria N6 1 - Pollux N6 1
12:00	Lutheria N6 1 - DeVoKo N6 6
14 00	Lutherai MB 1 - DeVoKo MB 2
14:00	Lutheria MC 1 - Twente '05 MC 5
16:00	Lutheria DS 2 - Rivo Rijssen DS 5
16:00	Lutheria MB 2 - DeVoKo MB 4
18:30	Lutheria DS 1 - DeVoKo DS 1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de facebookpagina.

TUFFELPROAT, DAAR KOMT PROAT VAN!



Daar is ie dan, de allereerste oetgave van "Tuffelproat", hét carnavalsmagazine van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes oet De Lutte. Tijdens het Tuffelstekk'n op zondag 12 januari 2020, het grootste evenement van De Tuffelkeerlkes, werd het magazine gelanceerd. Tevens werd die middag de naam van het blad bekend gemaakt. De vereniging brengt ieder jaar een

magazine uit. Maar deze was inmiddels alweer enige tijd zonder naam. Daarom vond de redactie het tijd voor een Tuffelbeukske 2.0 in 2020. En die is er nu.

De allereerste exemplaren van Tuffelproat werden door de redactie uitgereikt aan baron Kevin I, miss Kim en adjudant Jelle. Het beukske werd enthousiast ontvangen door het hooghedentrio, die de titel van het magazine bij elkaar moesten puzzelen.

In de week van 13 januari 2020 is gestart met de bezorging van Tuffelproat. Alle inwoners van De Lutte ontvangen ergens in de loop van die week een exemplaar. En uiteraard kunnen ook alle sponsoren en adverteerders van de vereniging, door wie deze oetgave mede mogelijk is gemaakt, er een tegemoet zien. Heb je als inwoner van De Lutte of als lid van De Tuffelkeerlkes in week 4 nog geen Tuffelproat gezien? Neem dan even contact op met de redactie via het contactformulier op de website www.tuffelkeerlkes.nl.

Wij wensen alle inwoners van De Lutte veel leesplezier, "doar komt vast wel proat van".

PETER BENNEKER ONTVANGT ORDE VAN VERDIENSTE 2020



Voor de 42e keer reikte het bestuur van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes afgelopen zaterdag tijdens de laatste galazitting de Orde van Verdienste voor De Lutte uit. De erkenning is voor iemand die zich langdurig geheel belangeloos inzet voor de samenleving. Dit jaar werd Peter Benneker de onderscheiding toegekend voor al zijn vrijwilligerswerk in De Lutte.

Uitgerkend op zijn laatste avond als spreekstalmeester van de Lutter Gala's werd hij door het bestuur verrast. Zijn lijst van activiteiten voor het dorp is lang. Zo had hij jarenlang zitting in de ouderraad van de Sint Plechelmusschool, was hij actief in het CDA-werkverband, speelde jarenlang hulpsint en nam het

initiatief voor 'Rock around the dog'; een muziekspektakel in alle kroegen van De Lutte dat nu '4-Live De Lutte' heet. Maar hij deed meer: hij was de eerste en 12 jaar lang voorzitter van de Lutter wielierclub en al jarenlang is hij een van de veilingmeesters op de Hellehondsdagen. Peter was ook initiatiefnemer van de fantastische avonden 'De Lut's got talent'. Een echte coming up is het dorps theater waar hij mede aan de wieg stond. Zo organiseerde Peter samen met anderen de Eerste Lutter Oudejaars Conference. Een prachtig succes was afgelopen zomer het festival: 'Zölf Met Nemm'n' in ons openluchttheater. Voor de Bosdûvelkes was hij jeugdgraaf, voorzitter van de jeugdcommissie, in het millenniumjaar adjudant van de jubileumgraaf en 11 jaar lang de presentator van de gala's. "Kortom, Peter is een podiumdier (of man met gevoel voor theater), heeft energie voor tien en een groot hart voor De Lutte."

Gravin Miriam spelde hem het kleinood op terwijl graaf Dirk de Oorkonde voorlas. Zijn vrouw Enny ontving een bos bloemen. De daaropvolgende ovatie van de volle zaal onderstreepte de keus van De Bosdûvelkes.

DE ZONNEBLOEM DE LUTTE

Op donderdag 26 maart a.s. organiseert de Zonnebloem een busreis naar de Keukenhof samen met de zonnebloemgasten van regio Noord Oost Twente. De uitnodiging krijgt u nog via uw gastvrouw. Opgeven kan al wel bij Irma Spitshuis (0612991286). Geef je op tijd op, want vol=vol. Voor de gezelligheid mag u gerust iemand meenemen. De kosten voor deze dag bedraagt € 50,00. Dit is incl. vervoer/entree/eten/drinken.

SCHILDERLESSEN IN ERVE BOERRIGTER

Al vele jaren geeft beeldend kunstenaar/schilder Paul Kamphuis lessen en workshops in Twente. Dit voorjaar ook weer in De Lutte. Uitgangspunt is dat er met olieverf of acryl wordt gewerkt en dat er aandacht wordt besteed aan kleurenleer en een adequate compositie. De onderwerpkeuze is vrij. Voor de liefhebbers zal er ook stil worden gestaan bij specifieke thema's zoals bijvoorbeeld "Koppen en Portretten", "Landschappen", "Abstracten".

Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 10 personen. De mate van gevorderdheid is bij de samenstelling van de groepen ondergeschikt, wel is het van belang dat er met passie en inzet wordt gewerkt. Nadere informatie bij Paul Kamphuis mobiel 0651355744 of mail paulkamphuis@hotmail.com of www.paulkamphuis.com

De data aanstaand voorjaar:

- dinsdagochtend 9.00-12.00 uur. 4 en 11 februari en 3, 10, 17 en 24 maart.
- woensdagochtend 9.00-12.00 uur. 5 en 12 februari en 4, 11,18 en 25 maart.
- vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur. 7 en 14 februari en 6, 13, 20 en 27 maart.

Kosten: € 145,-

SAVE THE DATE: NIGHT @ LIBERATION

Op zaterdag 4 april organiseert de Sint Plechelmus Harmonie Night @ Liberation. De 75-jarige bevrijding van De Lutte is een mooie gelegenheid voor de achtste editie van de reeks night@-concerten. Om dit met alle Luttenaren te vieren wordt gewerkt aan een gevarieerd programma voor jong en oud. Swingende Nederlandstalige hits komen voorbij, maar ook klassiekers die

absoluut bij de bevrijding horen. Een Lutter DJ sluit zich aan bij het orkest en zorgt voor een unieke ervaring! Daarover later meer..

Houd het Luutke en de facebookpagina van de Sint Plechelmus Harmonie in de gaten!

De avond wordt net als voorgaande jaren afgesloten met een afterparty waarbij iedereen van harte welkom is.

SV DE LUTTE HANDBAL THUISWEDSTRIJDEN

Het handbalseizoen is weer begonnen. Kom gezellig een keer langs in Sporthal De Luttermolen bij onderstaande wedstrijden!

Zaterdag 1 februari

- 17:00** SV De Lutte E2 - B.W.O. E3
- 17:55** SV De Lutte E1 - Combinatie '64 E1
- 19 00** SV De Lutte DA1 - Bornerbroek/
ZenderenVooruit DA1
- 20:15** SV De Lutte DS1 - W.H.C. DS2

Zondag 2 februari

- 15:15** SV De Lutte DS 2 - Cabezota DS1

Dinsdag 4 februari

- 20:30** SV De Lutte/Combinatie '64 DMW1 -
R.S.C. DMW1



“DONKER WAAR HET KAN, LICHT WAAR HET MOET”

Nu het 's ochtends langer donker is en het 's middags vanaf een uur of vier soms al schemert, valt het op dat het fietspad langs de Bentheimerstraat tussen de Dorpstraat (bij Wessel) en de Kroepsweg niet verlicht is. Bij de vernieuwing van de Bentheimerstraat en de fietspaden een paar jaar geleden hebben we hier al eens met de gemeente over gesproken, echter, toen was het niet mogelijk hier lantaarns neer te zetten. We hebben dit punt toch nog een keer bij de gemeente aangekaart, omdat vooral bij regenachtig weer een onveilig gevoel naar boven komt bij verschillende gebruikers, zowel fietsers als wandelaars. Het fietspad is van de provincie en die heeft er destijds voor gekozen geen lantaarns te plaatsen. Binnen de gemeente is dit onderwerp nu opnieuw besproken en ook zij geeft aan hier niet voor te kiezen. Reden: het beleid is 'donker waar het kan, licht waar het moet'. Omdat er een verlicht alternatief is – de Luttermolenweg – wil de gemeente geen uitzondering maken. Dus: fiets of wandel jij liever niet in het donker, maak dan het ommetje via de Luttermolenweg.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

HERHALINGSOPROEP: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS MET EEN TECHNISCHE “KNOBBEL”.

Stichting Dorpsbelangen de Lutte is op zoek naar vrijwilligers om te helpen, met een nog op te zetten Repair-Café in de Lutte. We zoeken mensen die kennis hebben van elektronica, metaal en en houtbewerken, die tijd hebben en zich belangeloos willen inzetten om spullen, die de bewoners aanleveren, te repareren. Er zijn al wat ideeën hoe we het willen aanpakken, maar de details en de plaats van het Repair-café moeten nog worden bepaald. Meld je aan of geef je mening op onderstaand e-mailadres. We hopen op vele reacties.

BIJDRAGEN UIT HET DORPSBUDGET

We maken het nog maar eens bekend, dat elke vereniging, organisatie of buurtclub, een aanvraag kan indienen voor een bijdrage uit het Dorpsbudget van De Lutte. Hiervoor heeft SDDL een aanvraagformulier, die men kan opvragen op onderstaand e-mailadres. Aanvragen dienen voor 1 april of 1 oktober te worden ingediend. Maak hier gebruik van, het kan je helpen een goed plan tot uitvoering te brengen.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

HISTORISCHE MARKESTENEN HAKENBERG GEVONDEN

Wandel je door Twente, dan vind je naast het wandelpad vaak dikke keien. Zwerfkeien als wegwijzers in het landschap. Het zijn dan markestenen die de verschillende marken vroeger van elkaar scheidde. De werkgroep Grensstenen deed onlangs een mooie ontdekking. Ze vonden maar liefst drie markestenen. Ze stonden er al toen vorst-bischof Bommen Berend het in Twente nog voor het zeggen had.

Met prikstok op zoek naar magisch moment

Hoe vind je nu een markesteen? De start is het bestuderen van digitale kadasterkaarten. Markesteenlocaties zijn daarop met kleine stipjes aangegeven. Door de oude kaart te projecteren op een actuele kaart is de juiste locatie te vinden. Met de coördinaten ga je het veld in. Prikstok mee, want de stenen liggen soms onder flink wat bladeren en aarde. Wilbert Kallenberg van de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken: "Als het dan lukt om zo'n steen weer terug te vinden, is dat een magisch moment. Zo'n steen die er al lag toen Karel V hier de baas was of toen Bommen Berend door deze streek trok. Die ligt daar dan gewoon nog; een prachtig stukje cultureel erfgoed".



Marken

De marken ontstonden vanaf de 13e eeuw of mogelijk nog eerder. Door groei van de bevolking moesten boeren zich beter gaan organiseren. Ze maakten marken en legden afspraken vast over het gebruik van hout, veen, heidegebieden en weidegronden. De gronden waren voor gemeenschappelijk gebruik. De grenzen van de marken markeerden ze met stenen. In de 19e eeuw verdwijnt het markesysteem. De overheid regelde de verdeling van de gronden, boeren en andere particulieren kochten de grond aan.

Anders kijken

Sta je bij een markesteen dan zie je ook snel verdere elementen van de markegrens: bijvoorbeeld eeuwenoude houtwallen, precies op de grens. Met deze kennis ga je anders naar je omgeving kijken: een verrijking van de natuurbeleving. Bij de gevonden stenen plaatst de werkgroep markeringsbordjes, zodat ze niet onbedoeld verdwijnen.

Niet toegankelijk

De drie nu weer gevonden originele markestenen zijn niet direct toegankelijk en liggen verscholen in het bos. Rondom Oldenzaal en De Lutte vind je meer dan 100 markesteenlocaties, ook een aantal in gebieden van Natuurmonumenten. Je treft ze langs routes over Landgoed Egheria en De Snippert.

In het boekje "Loakgang Rond Oldenzaal" vind je alle informatie over de historie en locaties van de markestenen van Marke Berghuizen. Dit boekje is verkrijgbaar bij Tourist Info Oldenzaal en Tourist Info De Lutte.

WINTERWANDELING IN DE LUTTE MET GIDS



Op zaterdag 15 februari organiseert Tourist Info De Lutte een drie uur durende winterwandeling onder leiding van een gids. Het is dé verfrissende start van uw voorjaarsvakantie waarbij gids Tonny u meeneemt over de glooiende

heuvellandschappen van onder andere de Hakenberg, Paasberg en Tankenberg. Terwijl u over de bevroren boomtoppen kijkt, heeft u bij helder weer een prachtig uitzicht tot ver over de grens in Duitsland. Aangezien de gids hobbyfotograaf en weerman is, weet hij precies tijdens welke jaargetijden bepaalde plekken in De Lutterse natuur het beste tot zijn recht komen.

Deelname bedraagt € 6,50 per persoon en is inclusief koffie met lekkers. Aanvang: 10.30 uur vanaf Tourist Info De Lutte, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte. Graag vooraf opgeven bij Tourist info De Lutte. Tel: 0541551160. Email: info@visitdeluttelossier.nl

ACTIVITEITEN KBO DE LUTTE

Met Museumplusbus naar Fries Museum Leeuwarden

Op uitnodiging van de Museum Plus Bus gaan Zonnebloem en KBO donderdag 6 febr. een dagje naar het Fries Museum in Leeuwarden. De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren, die door hun leeftijd/lichamelijke conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De minimum leeftijd is 70 jaar.

Het vertrek is om 9.00 uur vanaf dorpsshoes Erve Boerrigter, uiterlijke instaptijd 8.45 uur. In het museum wordt een kop koffie aangeboden en daarna volgt er een rondleiding. Na de lunch is er gelegenheid om zelf rond te kijken.

Vertrek uit het Fries Museum 14.45 uur. Terug rond 17.00 uur. Eigen bijdrage € 5,-

Bezoek KBO De Lutte aan RTVOost

Op dinsdag 11 febr. 2020 zijn de leden van de KBO De Lutte uitgenodigd voor een rondleiding in de studio van RTV Oost. Maximum aantal 25 bezoekers!

We worden om 9.30 uur verwacht aan de Hazenweg 25 in Hengelo, waarna de rondleiding zal starten. Vertrek uiterlijk 9.00 uur. Terug zijn we rond 12.00 uur.

Vervoer in particuliere auto's, de chauffeur krijgt € 2,- per passagier als bijdrage in de autokosten. Aanmelden vóór 4 februari 2020 bij: Marian Voerman 0541-551805 of Aty Nijhuis 0541-511392





HELP, IK BEN EEN KLUSSER!

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld 'Eigen huis en tuin' dan ziet het er allemaal zo simpel uit. Paar draadjes, plankjes, likje verf en je hebt een trendy meubelstuk. Nu ken mijzelf aardig en weet dat ik met mijn handen nog geen hip accessoire in elkaar kan zetten. Maar goed, af en toe moet er iets geklust worden in huis. Ik had een week vrij, zelf jarig zijn, jongste zoon en dochter weer terug uit Amerika. Heerlijk om met alle kids weer op de bank te zitten.

Terug naar mijn kluskwaliteiten. Het werd tijd voor een nieuwe wc-bril op het toilet, weer lekker fris zitten!! Nieuwe bril gekocht en er mee aan de slag. Ik ben een zelfstandige vrouw, niet voor een gat te vangen, dit moet mij toch lukken! De oude bril was met geen mogelijkheid van de pot af te krijgen, wat nu? Google is het antwoord. Een filmpje laat mij zien dat er moertjes onder de pot zitten, die moeten er eerst af. Aha, die had ik niet zien aankomen. Eerste moertje zonder problemen eraf, tweede moertje zit moervast. Hulplijn 1 ingeschakeld, volgens hem heb ik een zaag nodig. Oké, hulplijn 2 ingeschakeld want een zaag heb ik niet. Hulplijn 2 hoort mijn verhaal aan en ik hoor de alarmbellen in zijn hoofd afgaan want hij heeft namelijk geen enkel vertrouwen in de combinatie Monique en gereedschap. Maar hij vindt ook dat ik zelfstandig genoeg ben en hij stuurt mij naar mijn ouderlijk huis want volgens hem ligt in de garage wel een juniorzaag die ik kan gebruiken. Nu is de garage van mijn ouderlijk huis een waar paradijs voor klussers, zoveel gereedschap

ligt er. Mijn vader was een man met twee gouden rechterhanden, alles kon hij voor elkaar krijgen. En als hij het niet kon, dan zorgde hij er wel voor dat de klus geklaard werd. Voor elk technisch probleem had hij een oplossing, lag het niet in de garage dan had je kans dat de oplossing in de 'to-verkast' lag. Een hele bijzondere kast. Met mijn moeder op zoek naar een juniorzaag, hoe ziet zo'n ding er eigenlijk uit? Na enig zoeken geen juniorzaag gevonden. Weer terug naar huis en nadenken hoe deze klus te klaren. Toevallig kom ik hulplijn 3 tegen die na uitleg van mijn probleem met een grote slijptol het moertje weet los te krijgen. Dat was met een juniorzaag niet gelukt! Nu weet hulplijn 3 dat ik niet echt heel handig ben en om lange wachtrijen bij mijn toilet te voorkomen klaart hulplijn 3 de klus. Mijn toilet ziet eruit als nieuw!

Op naar de volgende klussen: sensorlampen geplaatst (helemaal zelf gedaan!!!!) en afvoerslang nieuwe afwasmachine verlengd met beetje hulp van oudste zoon. Best wel trots op mijzelf. Had niet verwacht ik ooit van mijzelf zou zeggen; Help, ik ben een klusser!

Voor elke klusser met linker of rechterhanden heb ik nog een paar tips:

Zorg dat je altijd voldoende tiwrap in huis hebt, je kunt er echt alles mee vastmaken. Soda voor verstoppingen in de afvoer, mottenballen voor woelmuizen in de tuin en Steradent voor schone vazen. En minimaal drie hulplijnen, je kunt niet zonder.....

Monique Grefthuis

ZIJ ACTIEF

We zijn erg blij met een tiental nieuwe leden, het totale ledenaantal gaat al ver over de 100! We hopen dan ook met het nieuwe programma voor 2020 weer veel enthousiasme en gezelligheid te creëren.

Dinsdag 18 februari: een informatieve, leerzame avond over brandbeveiliging
Aanvang 19.30 uur:

Woensdag 11 maart: Excursiemiddag naar Ootmarsum. We bezoeken een glas in lood atelier en gaan naar het schoolmuseum. Vertrek 13.30 uur vanaf het kerkplein. Opgave bij Marga uit het Broek.

Dinsdag 24 maart: Wijnproeverij met en zonder alcohol. Deze avond wordt verzorgd door Dennis Nijhuis in De Vereeniging. Aanvang 19.30 uur.

Bloemen-workshops

Dan een tweetal wijzigingen wat betreft de bloemen-workshops door Maurien. Op donderdag 2 april gaan we een paasstuk maken. Op donderdag 10 december gaan we een adventsstuk maken. In de programmafolder staat dinsdag, maar het is dus op donderdagavond in De Vereeniging.



KIEK ES

De eerste Kiek Es! van 2020 die geen winnaar opleverde, is een feit. Hoewel meerdere suggesties binnenkwamen, zat het goede antwoord daar helaas niet bij. De foto in 't vorige Luutke was dus niet van stal Het Oosterbroek aan de Beuningerstraat, het paardenpension van de familie Wolbert aan de Bentheimerstraat en ook niet van het hotel Ros van Twente. Waar de foto dan wel gemaakt was? Aan het Lutterkerkpad, vlak bij de plek waar vroeger het huifkarbedrijf (toch een link met paarden) van de familie Nijhuis was gevestigd. De digitale wisselbeker blijft dus nog even waar-ie is.

Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer een detailfoto van een herkenbaar stukje De Lutte. Hoewel dat niet onder perfecte omstandigheden gebeurde, lijkt de foto toch voldoende aanknopingspunten te bevatten die een goed antwoord mogelijk moeten maken. Denkt u te weten op welke locatie deze plaat heeft gemaakt, kom dan

gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen opnieuw goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.

De redactie



KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 2 februari:

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v.
het dameskoor

Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Lectrice : mevr. M. Brookhuis

Misdienaars : Ytse de Cocq van Delwijnen en Bart Rolink

Dinsdag 4 februari :19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 5 februari :19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 9 februari:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor

Voorganger : pastor J. v.d. Bosch

Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

Misdienaars : Tess Kleissen en Lars Grote Beverborg

Woensdag 12 februari : 19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 15 februari: Carnavalsviering

19.00 uur : Communieviering m.m.v. het dameskoor

Voorganger : pastor Kerkhof Jonkman

Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

Zondag 16 februari:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het herenkoor

Voorganger : mevr. G. Maseland

Lectrice : mevr. T. Hesselink

Misdienaars : Ytse de Cocq van Delwijnen en Bart Rolink

Woensdag 19 februari : 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties

Zondag 2 februari:

Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Koertshuis, Ouders oude Egbrink-Beernink, Henny Lesscher en overl. fam., Riky Visser-Koertshuis, Gerard Boers.

Jaargedachtenis:

Ouders Hesselink-Nijhuis, Bernard Zwijnenberg, Ouders Hooge Venterink-Kamphuis, Ouders Kuipers-Nijhuis.

Zondag 9 februari:

Ouders Pross-Welhuis, Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Theo Meijerink, Gerard Boers, Ouders Olde Riekerink-Roufs.

Jaargedachtenis:

Truus Kristen-Greftenhuis, Ouders Benneker-Steghuis, Bennie Gilbers, Hennie en Annie ter Brake-Brookhuis, Herman Koertshuis, Gerard Olde Nordkamp, Ouders Nijhuis-Mulder, ouders Nijhuis-Nijhuis (Lutterkerkpad).

Zondag 16 februari:

Gerhard Koertshuis, Willy Punt, Annie Niehof-Nolten, Johan grote Beverborg, Gerard Boers.

Jaargedachtenis:

Ouders Grote Beverborg-Steggink, Gerhard Olde Riekerink, Martijn Olde Riekerink.

Gedoopt:

Lies Notkamp, dochter van Janine en Rick Notkamp-Heerink.
Brent Oude Ophuis, zoon van Ellen en Sander oude Ophuis-Nijmeijer.
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.

Pastorpraat

Het eerste meisje dat de beieraars mocht helpen met het luiden van de klokken vloog een paar meter de lucht in. Gegil en gelach alom! De volgende kinderen waren voorbereid; ze pakten het touw iets lager vast, waardoor de lancering iets bescheidener was. Dit jaar waren de misdienaars uit de hele parochie en de kinderen van de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp uitgenodigd om te helpen met het inluiden van de actie kerkbalans. Ze werden in de pastorie in

Denekamp ontvangen met ranja en cake, de begeleidende ouders, vele vrijwilligers en de dominees van de protestantse kerk zaten aan de koffie. Het was een gezellig gebeuren. Om één uur ging het gezelschap naar de toren van de oude kerk om de klokken te luiden. Nadat de beieraars de klokken in beweging hadden gebracht, mochten alle kinderen om de beurt meehelpen. Zo konden ze voelen hoe zwaar dit is. Daarna naar de klokkenzolder, waar de beieraars vertelden over de klokken en de geschiedenis ervan. En over het luiden van de klokken, dat nog steeds – al vele eeuwen lang – dagelijks en bij bijzondere gelegenheden handmatig gebeurt. De kinderen, en de andere toehoorders, vonden het heel interessant. Een kijkje achter de schermen is natuurlijk altijd leuk, zeker voor hen - en dat waren de meesten - die de kerk en de toren misschien wel dagelijks zien, maar niet weten wat er zich achter de muren bevindt en afspeelt. Dat blijkt een hele wereld te zijn, een oude traditie die met veel enthousiasme levend wordt gehouden en daarmee ons leven van alledag aanzet en kleur geeft. Of na het luiden van de klokken het geld in stromen binnen komt? Tja, we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen, maar misschien is het goed om je zo af en toe af te vragen wat je in het leven belangrijk vindt en waar je je energie, tijd en geld aan wil besteden. Laten we hopen dat de kerk in die afweging een belangrijke plaats blijft innemen. Hoe dan ook, deze activiteit is volgens mij in ieder geval de moeite waard geweest. De ongedwongen ontmoeting met elkaar had wat mij betreft een meerwaarde, die niet in geld is uit te drukken.

José van den Bosch PW

Functie wijziging binnen het parochiebestuur.

Marcel Meijer is vanaf heden geen lid meer van het parochiebestuur. Marcel wil nog wel graag betrokken blijven bij het parochiebestuur en heeft zijn kennis en expertise aangeboden om als “adviseur vastgoed” namens het parochiebestuur op te treden. Als parochiebestuur zijn wij hier ontzettend blij mee en willen Marcel bij voorbaat danken voor al zijn inzet. Marcel had de taak van vice-penningmeester binnen het parochiebestuur. Deze functie is nu vacant. Het parochiebestuur is daarom op zoek naar een lid voor het parochiebestuur die de functie van vice-penningmeester op zich wil nemen. Indien u iemand kent die hiervoor te enthousiasmeren is, schroom niet en neem contact op met de Penningmeester: Tonnie Diepenmaat: t.diepenmaat@lumenchristi.nl of de vice-voorzitter: Niek Bekhuis: n.bekhuis@lumenchristi.nl

Carnaval vieren 2020 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk in De Lutte

Dit jaar is dat dus op zaterdag **15 februari om 19.00 uur**.

Al vele, vele jaren beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. Met c.v. de Bosdûvelkes en c.v. De Tuffelkeerlkes en het Plechlemuskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende viering van te maken. Een item dat onderdeel uitmaakt van de viering is “De preek van een leek”. Deze wordt uitgesproken door Jan Riesewijk.

De Hoogheden Graaf Dirk en Gravin Mirjam, Baron Kevin, Adjudant Jelle en Miss Kim en de Jeugdgraaf Marijn en Jeugdgravin Eva zullen tijdens de bijeenkomst hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende carnaval nodigen wij van harte uit.

Mocht u onzeker zijn over de dress code? Wees gerust alles mag!!!

Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2020 wordt afgesloten op **Aswoensdag**.

Daarom is er op **woensdag 26 februari om 19.30 uur** een viering waar Monseigneur Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de vastentijd of te wel veertigdagentijd.

Voor beide vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door c.v. De Bosdûvelkes en c.v. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte.

Alaaf.

Brood om te delen, brood om van te leven

Over de liturgie van de eucharistie

Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie

van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. De lezing begint om 19.30 uur.

Huis v.n spiritualiteit

Zaterdag 29 februari: ‘Een hongerdoek maken, creatieve workshop’

Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van de 40-dagentijd, maken we een hongerdoek. Na een korte uitleg over het hoe en waarom van het hongerdoek maakt iedere deelnemer zijn of haar hongerdoek individueel. Vervolgens worden de gemaakte doeken tot Pasen geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar eigen doek meenemen. zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur. Kosten: € 25,00 (incl. maaltijd) Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30, Denekamp. In verband met reservering ruimte, maaltijd, materialen en eventuele calamiteiten is aanmelding voor vrijdag 21 februari noodzakelijk Opgave: 0541-35 35 51 (09.00-12.00 uur) of secretariaat@lumenchristi.nl

Secretariaat Locatie: De Lutte, Plechelmusstraat 7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden: Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening

is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of

tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam: www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren: 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage: NL48RABO 0130391441



SPAR

nu ook op zondag geopend

maandag	08.00 - 19.00 uur
dinsdag	08.00 - 19.00 uur
woensdag	08.00 - 19.00 uur
donderdag	08.00 - 19.00 uur
vrijdag	08.00 - 19.00 uur
zaterdag	08.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

koertshuis

 ELEKTROTECHNIEK  BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 | 7587 AD De Lutte
T. 0541 55 1500 | info@koertshuiselektro.nl
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ
plexat



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFÉ PLEXAT.NL



Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647

 **MIKE'S
HAARMODE**

VOOR ELK HAAR

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

BEAUTY STUDIO
 **Gonnie**

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

POELIER  **WOLBERT**
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl



Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

