

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 4 - van 2 maart t/m 23 maart 2021



CV DE BOSDÜVELKES TELT AF NAAR ZOMERCARNAVAL

Twitter



@MICHAELSIJBOM

Gewandeld met @marjetkorf van @Natuurmonument in Overijssel over de Paasberg. Kennismaken en genieten van prachtige #schatkamer-vanTwente #DeLutte



OUD IJZERACTIE JONG NEDERLAND 2021



STARTERSWONINGEN (NODIG) VOOR DE LUTTE



KIEK-ES

facebook.com/kiekesintluutke

KIJK NAAR ELKAAR OM!



Door de maatregelen rondom het Coronavirus vinden sommige inwoners van de gemeente Losser het moeilijk om de zorg te zoeken die ze nodig hebben. Ze hebben geen contact meer met anderen en voelen zich eenzaam. Dat geldt voor jongeren en ouderen. Soms is het thuis niet veilig. Omschrijven naar elkaar is heel belangrijk!

**Heb je hulp nodig of zie je dat iemand hulp kan gebruiken?
Neem contact met ons op! Heel Losser samen sterk!**

Veilig Thuis Twente 0800-2000 - WIJZ 053-537 7400 - Fundament 053-536 9400

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

De praktijk en apotheek is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 8 maart tot en met vrijdag 12 maart 2021

In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer **0541-551355**. U wordt verbonden met een antwoordapparaat met keuzemenu van waaruit u zich kan laten doorverbinden. Luister de gehele tekst af.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088-4633566**
De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter

De gelegenheid om een warme maaltijd mee te eten is door de corona-maatregelen tot nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u bellen met **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke 0541 - 552 009

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail luitke@dorpshoes.nl

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email luitke@lumenchristi.nl

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail delutte@lumenchristi.nl

Het volgende 't Luitke, 5 loopt van 23 maart tot 13 april 2021
kopij inleveren woensdag 17 maart voor 20:00 uur via e-mail.

OUD IJZERACTIE JONG NEDERLAND 2021

Dit jaar zal de oud ijzeractie niet plaatsvinden op 27 maart aanstaande in verband met de maatregelen rondom corona.

Vorig jaar kon de actie niet doorgaan, waardoor de stichting belangrijke inkomsten heeft misgelopen. Alle inkomsten van de oud ijzeractie komen ten goede aan de jeugd van Jong Nederland De Lutte. Door deze inkomsten kunnen wij de contributie laag houden, waardoor de club toegankelijk kan blijven voor alle kinderen. Wij vertrouwen deze actie te kunnen verplaatsen naar eind mei/ begin juni, indien de maatregelen dit toelaten.



Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de corona maatregelen zullen wij met een nieuwe datum komen.

-Jong Nederland De Lutte-

DE BOSDÛVELKES TELLEN AF NAAR ZOMERCARNAVAL

Normaliter is het er een drukte van jewelste op Rosenmontag, maar dit jaar zijn de straten en de kroegen in De Lutte leeg. Het coronavirus gooit roet in het eten. Toch zal carnaval 2021 gevierd worden, niet nu, wel in de zomer. Aldus Bertus Telgenkamp, voorzitter van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes in De Lutte.



Hoewel De Bosdûvelkes tal van andere (online) alternatieven hebben georganiseerd (autopuzzeltocht, ontbijt aan huis, een online bingo en de ZotteZondagCarnavalsquiz) is er bij de leden van CV De Bosdûvelkes grote behoefte aan een echt carnavalsfeest. Een samenkomen van de familie De Bosdûvelkes. Dat was helaas afgelopen seizoen geen optie, maar de leden van de aanzoekcommissie spreken de vurige wens uit om aankomende zomer (in het eerste weekend van september) een heus carnavalsweekend te organiseren.

Het bestuur van de vereniging vroeg alle leden actief mee te denken over de invulling van carnaval 2021. De aanzoekcommissie pakte die kans en besprak de optie voor het verplaatsen van het carnavalsweekend naar aankomend zomer. Dennis Koop, lid van de aanzoekcommissie: "Een jaar zonder carnaval en zonder een hoogheid, dat is wat ons betreft geen optie. Continu hadden we de hoop toch nog carnaval te kunnen vieren. Dat is nu niet mogelijk, maar hopelijk aankomende zomer wel." Natuurlijk is dit alles onder voorbehoud van alle maatregelen. Bertus: "We hopen dat de omstandigheden in de zomer het toelaten om toch nog een echt carnavalsfeest te vieren! Wij gaan ons daar in ieder geval op voorbereiden. Een mooi lichtpuntje in deze rare tijden."

NIEUW PROJECT TWENTSE CAMERAADJES OOK BIJ TAALPUNT LOSSER.

Wil je iets betekenen voor inwoners van Losser in deze moeilijke tijd? Inwoners die het Nederlands (nog) niet zo goed beheersen? Houd je van praten en maak je makkelijk contact met anderen? Lijkt je het leuk om dat via "beeldbellen" op te pakken? Dan is het nieuwe project; Twentse Cameraadjes van de Twentse Taalpunten iets voor jou!

Taalondersteuning in de bibliotheek of bij wijkcentra is vanwege corona nauwelijks mogelijk. Veel mensen dreigen daardoor een achterstand op te lopen of een terugval te krijgen. Wij zoeken vrijwilligers die deze periode bij willen springen. Het doel is spreken en in contact zijn met elkaar, zo'n 1 à 2 keer per week, voor een blok van 10 weken.

Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers, die via beeldbellen willen voorlezen aan gezinnen. Ook dit gaat om 1 à 2 twee keer per week tot de zomervakantie. Er is veel materiaal beschikbaar.

Geef je op en wij brengen je in contact met mensen die ondersteuning zoeken bij het (beter) leren van de Nederlandse taal. Zelf krijg je van ons natuurlijk ook alle ondersteuning die je daarbij nodig hebt.

Neem vooral snel contact met ons op!
Email: taalpunt@stichtingfundament.nl en tel. nr: 053-5369400

STARTERSWONINGEN (NODIG) VOOR DE LUTTE

Recent verscheen het bericht in de media over een mogelijk "Knarrenhof" in De Lutte op een locatie waar ook voor jongeren en net daarboven (20-35 jaar) zou kunnen worden gebouwd. Bovendien spelen nu, na het gehouden woononderzoek door de gemeente Losser en het vertrek van jonge inwoners naar andere gemeenten zeker een belangrijke rol. Deze gegevens waren aanleiding voor Jurrans Visschedijk en Daan Senger om, ook naar voorbeelden in de regio, aan de woonvisie van de gemeente Losser iets toe te voegen.

In de presentatie die zij vorige week aan de gemeente Losser hebben gehouden hebben zij meerdere locaties benoemd waar op den duur woningbouw voor starters en jonge stellen kunnen worden gerealiseerd.



Hierbij hebben de mannen voorbeelden aangehaald van dorpen in de regio waar eerdere vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd, zoals het Plan Vos in Rossum en De Marke in Hengevelde. Met deze presentatie hebben zij een signaal willen afgegeven naar de gemeente Losser om de wens voor jongeren mee te nemen in de woonvisie, die dit voorjaar wordt opgesteld en daarna wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Om daadwerkelijk daad bij woord te voegen is het nu van belang dat de Lutter inwoners (20-35 jaar) die op termijn (1 à 2,5 jaar) op zich zelf willen wonen, zich laten horen! Naast dat Jurrans en Daan fysiek al meerdere jongeren hebben gesproken is het nu van belang om deze groep verder inzichtelijk te maken. Op die manier kan de behoefte naar woningen nog beter in beeld worden gebracht.

Wil jij op de hoogte worden gehouden van de (woon) ontwikkelingen die er allemaal spelen in De Lutte? En ben jij serieus geïnteresseerd in nieuwbouw in De Lutte? Laat je dan vooral horen!

Stuur een mail naar onderstaand e-mailadres en benoem hierbij:

- Wie je bent
- Wat je huidige woonsituatie is
- Wat je graag zou willen zien in De Lutte qua woningbouw
- Hoe je denkt dat te kunnen realiseren

E-mailadres: nieuwbouwdelutte@outlook.com



GEEN PAASVUUR IN 2021

Voor wie het nieuws een beetje heeft gevolgd, kan het nauwelijks als een verrassing komen. Maar dit jaar zal er in De Lutte, net als in alle omliggende dorpen en steden, op eerste paasdag geen paasvuur worden ontstoken op het akkerland bij sportpark De Stockakker. De richtlijnen van het RIVM in verband met de coronacrisis maken het simpelweg niet mogelijk om deze mooie traditie veilig en verantwoord door te laten gaan. Nu de Paaskearls dus een jaar thuis blijven en er ook geen paashout wordt opgehaald, betekent dat automatisch dat er geen hout uit de eigen tuin op deze locatie mag worden achtergelaten.

Hopelijk kan er in 2022 wel een ouderwets paasvuur worden ontstoken in ons dorp.

PERSBERICHT

Met instemming concluderen wij dat er in grote getale gebruik is gemaakt van de mogelijkheid in te spreken op de concept nota Windbeleid Noordoost Twente. Meer dan 200 bezwaren zijn er ingediend. Merkwaardig is de reactie van de Twentse gemeenten dat ze de bezwaren “erg veel op elkaar lijken”. Dat is toch niet echt verwonderlijk want daarmee wordt gesuggereerd dat ze daarmee minder relevant zijn of, nog erger, gemakkelijk terzijde geschoven kunnen worden. Wethouder Ursula Bekhuis van Tubbergen is “blij met de reacties” omdat het onderwerp Windenergie “maar moeilijk op de maatschappelijke agenda is gekomen”.

Wij ervaren dat de overheid, landelijk en regionaal, er ook alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat het op de maatschappelijke agenda kwam! Niet verwonderlijk is dat in alle bezwaren de wijze waarop draagvlakonderzoek heeft plaatsgevonden, wordt bekritiseerd! Wij hebben al eerder aangegeven dat het onderzoek dat in het najaar van 2020 heeft plaatsgevonden niet beschouwd kan worden als serieus draagvlakonderzoek. Daarin ging het immers om vragen over de verhouding wind versus zon (en niet om de veel fundamentele vraag of het überhaupt wenselijk is windturbines in het Nationaal landschap Noordoost Twente te bouwen) De Webinars die er in de afgelopen periode zijn georganiseerd waren ook eenzijdig gericht op het hoe dan ook willen doorzetten van voorgenomen plannen tot bouw van windturbines. Kritische geluiden mochten niet aan de orde komen, zo hebben wij zelf mogen ervaren toen de gemeente Losser onlangs een Webinar organiseerde. Daaraan wilden wij graag een bijdrage leveren en dat werd geweigerd.

Wij staan in onze kritiek niet alleen. Ook alle Dorpsraden uit de gemeenten Losser en Dinkelland hebben in hun zienswijzen bepleit om mee te willen praten over het windbeleid en de huidige status van het Nationaal Landschap Noordoost Twente te willen respecteren. Burgerparticipatie is essentieel bij het nemen van zeer ingrijpende beslissingen. In navolging van Eddy Paus, voorzitter van de Dorpsraad Saasveld, concluderen we dat de Provincie de weg echter nu al feitelijk vrij gemaakt heeft om gemeenten hun beleid door te laten zetten. Vanuit de politiek bemerken wij gelukkig dat er meer en meer vraagtekens worden gezet bij de gevolgen van de energietransitie en de manier waarop dat proces wordt georganiseerd. Met instemming lezen we in de krant van vrijdag jl. de moedige noodkreet van het Tubbergse CDA gemeenteraadslid Karin Reinerink over de energiestrategie die leidt tot “volpompen van weilanden met zonnevelden” en “frustraties over de komst van windmolens en de wijze waarop dat gaat”.

Wij roepen onze lokale bestuurders op om serieus met de ingediende bezwaren om te gaan en straks niet de vele bezwaren terzijde te leggen omdat ze “principeel zijn en erg veel op elkaar lijken”. We hopen dat de gemeenteraden van Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Twenterand die bezwaren wél serieus nemen en het windbeleid gaan bijstellen nu het nog kan. Het beleid doordrukken met argumenten als “dat dit de opdracht is van de Regionale Energie Strategie” of “dat het nu eenmaal onderdeel is van een gemeentelijk coalitieakkoord” kan en mag niet gebeuren. Zwaarder wegen de vele argumenten tégen dat beleid uit alle lagen van de bevolking. Opvallend is het groeiend aantal handtekeningen in het kader van onze petitie tegen windturbines: de stand daarvan is inmiddels 3138, waarvan er opvallend veel de laatste dagen zijn ingediend... (www.behoudtwentslandschap.petities.nl). Deze petitie loopt door tot het moment dat er in de NOT Gemeenten besluiten worden genomen over de nota Windbeleid.

Wij bepleiten een regionaal referendum, in elk geval onder de inwoners van Noordoost Twente, maar liever nog die van héél Twente, voordat er definitief, onomkeerbare besluiten worden genomen. En we bepleiten een plaats aan tafel van de RES Twente, samen met andere organisaties in Twente die zich verzetten tegen het voorgenomen windbeleid. Het, ook door Nederland ondertekende, Verdrag van Aarhus stelt dat participatie van burgers móet plaatsvinden vóórdat de belangrijkste keuzes worden gemaakt.



Groen in je buurt?

zo doe je dat!

DINSDAGAVOND 16 MAART

Een online inspiratiesessie voor buurtinitiatieven, groene organisaties, dorpsbelangen en iedereen die met anderen de buurt wil vergroenen in Overijssel.

Steeds meer mensen en organisaties steken lokaal de handen uit de mouwen om hun directe woon- en leefomgeving te vergroenen. Dat is hard nodig! Door de klimaatverandering en versterking loopt de biodiversiteit in de bebouwde omgeving hard achteruit. Ook wateroverlast en hitte-stress komen steeds vaker voor.

Met deze online sessie krijg je inspiratie en praktische tips om zelf in je buurt aan de slag te gaan. Schuif je aan? Samen de mouwen opstropen voor meer groen is niet alleen goed voor de natuur, maar kan ook heel gezellig zijn.



WANNEER

Dinsdagavond 16 maart,
19.15 tot uiterlijk 21.00 uur

AANMELDEN

Meld je hier aan voor de online inspiratiesessie. Aanmelden kan tot 7 maart. Na aanmelding ontvang je een link voor deelname en instructies.

PROGRAMMA

Waarom wil je jouw eigen omgeving vergroenen, hoe doe je dat en welke obstakels kan je tegenkomen? Dat zijn vragen die we in dit webinar gaan beantwoorden. Maarten Bruns (IVN) laat ons aan de hand van aansprekende voorbeelden zien wat het belang is van groen in de bebouwde omgeving. Na deze introductie nemen we een tweetal voorbeelden onder de loep. Hoe pak je het aan, hoe betrek je de buurt, wat kan de gemeente voor jullie betekenen en wat zijn zaken waar je rekening mee moet houden?

Maak een keuze uit twee inspirerende verhalen uit de praktijk en stel je vragen:

1. Het vergroenen van je straat

Wil jij samen met de burens je straat vergroenen? Schuif dan aan, doe inspiratie op en krijg tips en trucs hoe je zo iets aanpakt van Arjan Broer (*Groene Loper Zwolle*).

2. Aanleg van een bloemenlint in stad/dorp

Wil je als lokaal initiatief meer groen in je dorp of stad? Daar zijn allerlei acties voor te bedenken. Angeliën Hoppen (*Groene Loper Enschede*) deelt haar ervaringen over het bloemenlint dat zij voor wilde bijen en insecten heeft aangelegd.

Groenbezorg.nl



HET OPROER KRAAIT . . . EN WE HOUDEN HET NIET MEER TEGEN

Eind jaren '80 was er volop beweging in Europa. De landen achter het IJzeren Gordijn waren al ruim 30 jaren voor ons onzichtbaar. We hadden ons eigen (subjectieve) beeld van het leven dat zich daar afspeelde. De machthebbers, despoten, in de communistische landen van Europa, gedroegen zich echter al net zo egoïstisch en machtsonbekwaam als die in de westerse landen. In dat opzicht derhalve geen verschil tussen Oost en West. Maar het democratische bestel, de vrijheden en het welzijn voor de burgers in West-Europa waren wel degelijk jaloersmakend voor de "Ossies". En heel langzaam, stap voor stap, kwam het verzet op gang. Tegen de machtshebbers, tegen het systeem. Er vielen doden, mensen werden gearresteerd en in kampen gestopt. Maar het verzet ging door. Van onderhuids en stilzwijgend naar steeds meer openbaar en luider. Mensen sloten zich aan en de groepen werden massa's. Die niet meer onder controle konden worden gehouden. De rode landen werden deels nog vanuit Moskou gestuurd, maar ook die lijnen werden dunner. Al met al duurde het nog wat jaren, maar onmiskenbaar kwam "die Wende" naderbij. Het was niet meer te stoppen.

Hoewel van een heel andere orde, bekruipt me het gevoel dat een soortgelijk proces zich gaat afspelen in de komende weken. De beperkingen die ons door het OMT, de regering worden opgelegd beginnen steeds meer te knellen. Het onbegrip wat we enige tijd geleden nog hadden voor de 'overtreders' begint te veranderen in begrip, welhaast in empathie voor diegenen die over de schreef gaan. Gaandeweg neemt het aantal mensen toe dat niet meer wil of kan instemmen met de huidige maatregelen. De morele grenzen zijn aan het vervagen. Ik zag met het mooie weer in het weekend van 20/21 februari al wat mensen zitten op terrassen. Weliswaar met meegebrachte drankjes, of een to-go versnapering, maar ook met een blik in de ogen van: "kom maar op, ik ben het zat". Een bekend spreekwoord is: als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Dat zie ik dus ook gebeuren. Als in ons mooie dorp de toeristen en ook de Luttenaren, de terrassen gaan 'bezetten', wie wil daar nog iets tegen doen? De wijkagent? Men neemt desnoods zelf een stoel mee. En de drank als 'to-go' is immers voorhanden. Alleen de bediening op het terras, die is er niet. So what. We redden ons wel. Jongeren tot 27 jaar mogen weer sporten. En gaan daarna lekker bij elkaar zitten met een drankje erbij. Onze minister-president sprak uit dat we wat meer risico gaan nemen. "We doen met de verruiming iets heel spannends" zegt onze Mark Rutte. "De extra ruimte wordt extra verantwoordelijkheid". Dit had hij 5 maanden geleden niet durven uitspreken. Nu wel. Dat tekent de verandering in de sfeer en de opstelling in den Haag.

Ik bepleit zeker geen oproer, maar ik zie dat de consequenties van de (soms voor mij verontrustende) Corona-cijfers niet meer van eminent belang worden geacht. Als de IC's

straks vol zitten (wat je toch mag verwachten bij verruiming van de maatregelen) dan komt het moment dat er geen plaats meer is voor mensen die eigenlijk dringend moeten worden opgenomen op IC. Enige maanden geleden was dit een waar spookbeeld waar we allemaal niet aan wilden denken. Nu, vandaag, is dit voor velen waarschijnlijk al niet eens meer een groot dilemma. En dan is de volgende fase die, waarin een toename van - vermijdbare - sterfgevallen met een schouderophalen wordt afgedaan. Dat is dan het nieuwe spookbeeld. In elk geval voor mij.

-Paul Wiefferink-



Dat er onder de vaste lezers van 't Luutke een aantal uitstekende kenners van ons dorp schuilgaat, mag onderhand algemeen bekend worden verondersteld. Vaak zijn ze er als de kippen bij om het goede antwoord door te geven. Maar zo af en toe komt het voor dat zelfs zij er niet in slagen de juiste locatie door te geven.

Dat geldt dus ook voor de opgave in het vorige Luutke. Niemand had gezien dat Babs de entree van hotel De Wilmersberg had getekend. Geen man overboord, dat houdt de liefhebbers scherp en houdt het voor de anderen juist leuk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.



Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u - met inachtneming van de RIVM-regels- door ons prachtige dorp loopt.

+

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 7 maart

09.00 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor

Voorganger : dhr. B. Elferink

Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. herenkoor

Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

Zondag 21 maart

09.00 uur : Communieviering speciaal aandacht voor St. Jozef m.m.v. dameskoor

Voorganger : pastor T. van Vilsteren

Lectrice : mevr T. Hesselink

Intenties

Zondag 7 maart: Hendrik Jozef Grunder, Truus Egberink-Grashof, Gerhard Koertshuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Herman Koertshuis, Hendrik Kristen, Jan Kuipers, Henny Nordkamp, Bennie Behrens.

Jaargedachtenis: Johan Olde Hanter, Ouders Grote Punt-Nijhuis, Hennie Zwijnenberg, Harrie Bentert, Ouders Schopbarteld-Kosters.

Zondag 14 maart: Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Ouders Jeunink-Pots, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Annie Niehof-Nolten, Jan Kuipers, Henny Nordkamp, Bennie Behrens.

Jaargedachtenis: Hubert Sweerts, Hennie Notkamp, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Zanderink-Welhuis, Annemarie Rosink, Ouders Nijhuis-Tijhuis, Willy Punt.

Zondag 21 maart: Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Martin Volker, Ouders Grunder-Kalthegeener (namens de burens), Jan Kuipers, Henny Nordkamp, Bennie Behrens.

Jaargedachtenis: Francis Closa-Rodrigo Vilaseca.

Overleden

Bennie Behrens, Bentheimerstraat 88. Op de leeftijd van 89 jaar.

Pastorpraat:

In het kerkelijk jaar bevinden we ons midden in de veertigdagentijd, midden in de woestijn; het beeld dat bij deze tijd past. Ook ons leven nu in coronatijd is te vergelijken met een verblijf in de woestijn: een dorre, weinig vruchtbare periode – althans op het eerste oog! – die vraagt om uithoudingsvermogen, zeker nu die tijd duurt. En dan is het fijn dat je dit samen met andere mensen kunt doen, dat je het met elkaar kunt uithouden en – hopelijk - volbrengen. Daar moest ik enige weken geleden aan denken op een zaterdagavond tijdens een viering in de kerk: deze kleine groep mensen die de kou in de nauwelijks verwarmde kerk weerstaat, die mondkapjes op en af doet en de handen menigmaal desinfecteert, die niet mag meezingen met de paar aanwezige – heel moedige – koorleden en die na de viering niet gezellig een praatje met elkaar mag maken. En toch, iedere week weer komen er groepjes mensen naar de kerken. En ook al die mensen die wel graag zouden willen, maar nu om welke reden ook niet naar de kerk kunnen komen en thuis via de media meevieren en al die koorleden die zo graag waren gekomen om samen te zingen (uit een opiniepeiling is gebleken dat gelovigen het samen zingen het meeste missen), ook zij dragen eraan bij dat we het kunnen volhouden met elkaar. Op Goede Vrijdag zullen de ons bekende woorden weer klinken: “het is volbracht”. Misschien mogen deze woorden ons bemoedigen en ons het vertrouwen geven dat we op enig moment zullen kunnen zeggen: het was een zware tijd, maar we hebben gedaan wat we konden en moesten doen, en we hebben het samen gedaan. We hebben het met elkaar uitgehouden en dat heeft onze band voor altijd versterkt en verdiept. Dat we zullen zeggen: het was een zware tijd, maar het heeft ons ook veel goeds en moois gebracht. Mogen we zo in vertrouwen samen op weg gaan naar Pasen en op weg naar een tijd waarin we weer vrij (er) kunnen leven.

José van den Bosch PW

Activiteit voor kinderen op weg naar Pasen -versier een steen

Alle kinderen van onze parochie willen we vragen om een steen te versieren. Daarmee willen we de verandering laten zien van een donkere steen, die symbool staat voor de steen van het graf waar Jezus in werd gelegd, de stenen op het pad in de veertigdagentijd, de weg naar Pasen. De verandering van de donkere steen door het versieren staat symbool voor de verandering van het donker naar het licht, de opstanding van Jezus uit de dood, de blijdschap van de vrouwen die Jezus weer zien na zijn dood. Misschien heeft de steen voor jou een

mooie betekenis? Hoe kan je een steen versieren? Je kan een steen op vele manieren versieren: kleuren met potloden, beschilderen, beschrijven met een boodschap, inpakken, haken, breien, beplakken met stickers.... Op internet kan je ook zoeken naar voorbeelden (rock art). Wees creatief! **Hoe kan ik meedoen?** Je kan thuis of op school een steen nemen en deze versieren. Inleveren van de steen je kunt de steen inleveren bij het parochiecentrum of meenemen tijdens de Veertigdagentijd als je naar de kerk komt. Of een foto sturen. **wanneer?** In de veertigdagentijd tot Pasen. Bij het maken van de steen kan je jezelf vragen stellen; Welke kleuren horen bij blijheid? Wat verandert er nu de steen versiert is? **Wat betekent de steen voor jou?** Met de stenen maken we samen een mooie verzameling stenen onder het kruis, want we zijn samen onderweg naar Pasen..... dat zie je aan de vele stenen van alle mensen bij elkaar. De stenen kun je komen bekijken met je ouder(s)/verzorger(s) in de kerk voorafgaand aan je bezoek aan de kerkdiensten of op afstand via foto's op de website van Lumen Christi. **Doe je mee?** Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met Olga ter Haar tel:0541-297652 namens werkgroep gezinsviering/kinderkerk.

Pastoraal team parochie Lumen Christi

Maart, een jaar later....

Al bijna een jaar bevinden we ons in Nederland in een bijzondere situatie. Het corona virus blijft ons helaas bezig houden. Ook in onze geloofsgemeenschap bleef de pandemie een stempel drukken op het reilen en zeilen in en rondom onze dierbare parochiekerk als centrum van ons dorp. Allerlei besluiten en beslissingen werden genomen en tevens steeds maar weer bijgesteld. Dit in overeenstemming natuurlijk met landelijke regels en het bisschoppelijk beleid. Veel moest er worden geregeld, wat te doen bijvoorbeeld met de wekelijkse vieringen en de bediening van de Sacramenten als Doop en Vormsel? En hoe coronaproof gestalte te geven aan de rituelen en liturgie rond overlijden en uitvaart? Zelf hadden we als familie de dubieuze eer dat we op 24 maart 2020 de eerste uitvaartplechtigheid hadden die sterk beïnvloed was door de corona maatregelen. De uitvaart van mijn moeder werd een sobere plechtigheid met 30 personen die uiterlijk een half uur duren mocht. En alles op afstand. Als familie hebben we nadien nog steeds niet allemaal samen bij elkaar kunnen komen. Ik denk dat wanneer u in de zelfde situatie bent geweest afgelopen jaar het herkenbaar zal zijn hoe moeilijk dit is in verdrietige tijden. Het zou voor onze kerk een sober jaar gaan worden.

Geen Palmpasen en plechtige Pasen vieringen, geen 4 Mei viering en herdenking in het jaar van 75 jaar bevrijding, geen Plechelmus feest met muziek en processie en geen 1e H. Communie. Paus Franciscus had het jaar 2020 uitgeroepen als Jaar

van de Eucharistie, het is eigenlijk bizar dat we juist in dit jaar nog nooit zo weinig Eucharistie gevierd hebben in de geschiedenis onze kerk. Daar in tegen maakte de speciale zegen van paus Franciscus op een regenachtig en verlaten St. Pietersplein veel indruk op mij. Toch zijn er enkele vieringen wel doorgegaan, zij het in aangepaste vorm. Zoals bijvoorbeeld de Allerzielenviering. Of wat te denken van nieuwe initiatieven zoals de kerstfilm voor de kinderen? En dankzij een live stream verzorgd door Maurits Westerik konden we op 1e Kerstdag genieten van een sfeervolle kerstviering in onze kerk. De kerk was door de vrijwilligers weer prachtig aangekleed en versierd, compleet met kerststal. Ook was er sfeervolle zang. In de gekregen vitrines was de eerste expositie en wel van miniatuur kerstgroepen en stalletjes. Positieve reacties waren het gevolg. Mocht iemand nog ideeën hebben over verdere invulling van deze vitrines dan is dat van harte welkom. We hebben verbinding proberen te creëren en te behouden met mensen die aan huis gekluisterd waren en/of zijn. Paul Wiefferink organiseerde verhalen die verteld werden via de kerkradio. Veel goede reacties hebben we hierover gekregen. Een groot dankjewel is op zijn plaats aan iedereen die in deze bijzondere en moeilijke tijden bijgedragen heeft aan het doorgaan en vorm geven van ons parochiële leven in bijzondere tijden. Veelal een uitdaging, maar soms ook verfrissend en verrassend. Hopelijk houdt u het ook vol en gaat het in deze bijzondere omstandigheden goed met u. We zijn voor de 2e keer in corona tijd op weg naar Pasen, al lijkt deze tocht door de woestijn geen 40 dagen te duren, maar 52 weken! Blijf gezond en kijk naar elkaar om! Hopelijk gaat het de goede kant op en kunnen we over enkele maanden weer met meer mensen naar de kerk. Tot die tijd kunt u reserveren om een viering bij te wonen, het inschrijf formulier ligt achter in de kerk. We hopen het kerkelijk leven hier weer in volle glorie terug te krijgen dit jaar en kunnen de feestelijke vieringen van de 1e H. Communie en het H. Vormsel weer plaatsvinden. Tot slot wil ik toch enigszins zakelijk afsluiten. U begrijpt dat we door de weinige vieringen en het minder aantal toegestane kerkgangers ook behoorlijk minder inkomsten hebben, alleen al door de ingekrompen collecte. Mocht u een extra bijdrage willen doen is dit natuurlijk van harte welkom. Dit kan o.a. in het offerblok achter in onze kerk of door het over te maken. Dank bij voorbaat voor u bijdrage! Graag wil ik u van harte gezondheid toewensen en een goede Veertigdagentijd. Van het duister op weg naar het Licht van Pasen.

Toepasselijker als in deze tijd kan bijna niet! "Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder!"

Met vriendelijke groet, Maria Wolbert-Closa Rodrigo

Voorzitter locatieraad geloofsgemeenschap St. Plechelmus De Lutte

Er is mij gevraagd om mij zelf even voor te stellen aan iedereen die het Luttkes leest in het algemeen, en de geloofsgemeenschap in De Lutte in het bijzonder. Omdat, als u de vieringen in de kerk gaat bezoeken, mij misschien wel een keer treft als voorganger in een gebedsviering of als het weer mag in een woord en communieviering.

Mijn naam is Bert Elferink (66 jaar) en sinds afgelopen december woon ik in De Lutte samen met mijn partner Ans boven het 't TheeLuttkes. Als sociaalpedagogische hulpverlener ben ik werkzaam geweest bij o.a. De Eik en S'Heerenloo. Mijn sporen in de katholieke kerk heb ik in eerste instantie verdiend in Enschede. Waar ik als lekenvoorganger met grote regelmaat in kerken en kapellen ben voorgegaan in weekendvieringen, in door de weekse vieringen, in avondwake's en uitvaarten. Later zijn daar vieringen bij gekomen in Deurningen en soms in andere plaatsen. Ook houd ik me bezig met het organiseren en begeleiden van bedevaarten naar Lourdes en Banneux. (als dat weer mag ivm Corona.) Men heeft mij gevraagd om wanneer het mogelijk is om mee te draaien hier in De Lutte. Verder hou ik me bezig met wandelen, fietsen en organiseren van wintersportreizen voor mensen met een beperking. Ook kunt u mij wel eens treffen bij een carnavalsfeest bij een van de aangesloten verenigingen in Losser. Ik hoop dat ik nog jarenlang ondersteuning kan en mag geven aan al het vrijwilligerswerk wat ik doe. Wie weet spreken we elkaar nog wel eens bij een toevallige ontmoeting.

Presentatieviering Communie gaat niet door

20 maart zou de Presentatieviering plaatsvinden. Echter door de Corona maatregelen hebben we moeten besluiten dat deze niet door kan gaan en dat we de Communicantjes op een andere wijze aan de Parochie zullen presenteren. Alle kinderen van groep 4 en 5 die dit jaar de Communie gaan doen hebben tijdens de voorbereiding schapjes gemaakt met hun foto erop. Deze zullen zij, evenals andere jaren, in de kerk naar voren komen brengen hun naam zeggen. Hiervan maken we een film en deze wordt tijdens een viering getoond. De schapjes en silhouetten, die we tevens maken, zullen een mooie plek krijgen in onze kerk. Namens de Communiewerkgroep, Inge Damhuis



gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551.255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

koertshuis
ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN



DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM
Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230

Morsink Dier & Hobby
UW GROENE VAKWINKEL



EETCAFÉ PLEXAT
TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFEPLEXAT.NL



SPAR
Schreur

Twents
brood hoës.



Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79

CENTRUM SPECIALISTEN DE LUTTE

BEAUTY STUDIO
Gonnie
Dorpstraat 15 De Lutte
T. 0541 - 55 15 59
M. 06 22 96 53 28
E. gonnie0001@hotmail.com
wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nageblystlye • parfumerie • bijoux • cadeaus



Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



POELIER  **WOLBERT**
AMBACHTELIIK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

WOON!!
met sfeer
Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
infowoon@gmail.com | 0541-785907



WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE
TEL. 0541-551223

Theehuis
't Thee Luttké

