

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 6 - van 13 april t/m 4 mei 2021



TULPENACTIE KBO DE LUTTE GROOT SUCCES

Twitter



@BLOEMENBEEK

Yess! Wat gaaf!! 10 jaar onafgebroken een Michelinster voor De Bloemenbeek en tevens de langst toegekende ster van Twente! #Trots #michelin #Twente #DeLutte #food #culinair #Alliance #michelinstar #Bloemenbeek



KIEK-ES
facebook.com/kiekesintlutke



PAASKAARS 2019 VOOR MARIETJE BROOKHUIS

JAARKALENDER 2021

April

- 24** Bloemenactie SV De Lutte
- 28** Deadline 't Luutke nummer 7

Mei

- 1** Sam's kledingactie
- 4** Dodenherdenking
- 8** Oudpapiercontainers bij sporthal
- 19** Deadline 't Luutke nummer 8

September

- 2** Carnavalsweekend Bosdûvelkes

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Wegens vakantie gesloten: 3 t/m 7 mei 2021

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088-4633566**

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpsshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter

De gelegenheid om een warme maaltijd mee te eten is door de corona-maatregelen tot nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luutke **0541 - 552 009**

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luutke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luutke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luutke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

Het volgende 't Luutke, 7 loopt van 4 mei tot 25 mei 2021
kopij inleveren woensdag 28 april voor 20:00 uur via e-mail.

KBO AFD. DE LUTTE: TULPENACTIE GROOT SUCCES



Op Goede Vrijdag heeft het bestuur en de activiteitencommissie een verrassing gebracht naar al haar leden. Dit in de vorm van een bos gele tulpen. Tulpen rechtstreeks afkomstig van de veiling. Tessa Pross van Fleured, heeft als lokale ondernemer hieraan haar medewerking verleend. 280 Boeketten werden door

haar bedrijf afgeleverd bij Henk Peters. Hij heeft gezorgd voor een logistiek goede samenwerking van de activiteitencommissie en het bestuur. Zo konden alle leden bezocht worden en werd hun een boeket aangeboden. Door de coronacrisis kan de KBO momenteel nog steeds geen activiteiten organiseren en was dit een goed moment om contact te maken met al haar leden.

Nog steeds worden we in ons dagelijkse leven beperkt door het coronavirus. Onze regering met zijn adviescommissies blijft ons attenderen op die stip aan de horizon, die soms zo ver weg lijkt, maar dichterbij moet komen in de komende tijd.

We hopen dat het virus na al die vaccinaties ons weer meer ruimte zal geven. Nu in het voorjaar en rond Pasen, de tijd van licht en hoop na die donkere periode, wilde de KBO afd. De Lutte al haar leden bedanken en een groet brengen.

ZIJ-ACTIEF

Beste leden van Zij-actief,
Ook al zal het nog even duren,
dit leven tussen vier muren.
Blijf doorzetten, dat geeft kracht,
Zeker als je elke dag even lacht.
Wat een gemis dat samen zijn, die gezelligheid.
Het duurt zo lang deze Coronatijd.
Vaccineren daar wachten we op,
Die vrijheid terug, dat is pas top!
De lente is daar!
Met de winter en Corona zijn we klaar!

Hartelijke groeten van het bestuur van
Zij-actief en hopelijk tot gauw!
Rita Gerritzen

ZONNE-ENERGIE IN DE GEMEENTE LOSSER

Eind vorig jaar heeft het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) bewoners via de media opgeroepen collectief zonnepanelen aan te schaffen. Muziekvereniging Concordia Overdinkel had voor dit idee bij de gemeente al eerder een aanvraag voor een Greune Deal ingediend. Concordia haakte aan bij deze oproep door het voortouw te nemen voor alle aanmeldingen. In totaal hebben Concordia en VLD 29 aanmeldingen ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op particuliere woningen. De leverancier Tentensolar uit Lichtenvoorde, waarvoor Concordia heeft gekozen, is nog bezig met offertes en plaatsing. Muziekvereniging Concordia heeft hiermee een prachtig duurzaam resultaat geboekt. VLD hoopt van harte dat dit een voorbeeld is voor anderen.

Maar als je het resultaat “Losser breed” bekijkt, is het heel erg mager. VLD vraagt zich af hoe dat komt. Aan de aandacht voor zonnepanelen ontbreekt het niet; er wordt volop reclame gemaakt, via flyers en de media. 7% van de daken in de gemeente Losser is belegd met zonnepanelen. Dit percentage zou toch snel omhoog moeten kunnen. Er is voldoende geschikt dakoppervlak om een grote stap te zetten in lokale energie opwekking.

De aanschaf van zonnepanelen blijft een slimme investering. Er zullen meer elektrische auto's komen. De bedoeling is dat de gemeente Losser in de toekomst aardgasloos wordt. De vraag naar elektriciteit zal onvermijdelijk toenemen. Het zou mooi zijn als inwoners zelf de regie nemen en gebruik maken van de financiële voordelen. Kiest men daar niet voor, dan betaalt men de energierekening aan winstgevende energiebedrijven. Voor de opwekking van elektriciteit hebben zonnepanelen op daken verreweg de voorkeur (zie zonneladder op www.rijksoverheid.nl). Daar zijn alle partijen het wel over eens.

Een energiecoöperatie is ook een optie om elektriciteit duurzaam af te nemen. Met zonnepanelen elders, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven, industrie of overheidsgebouwen, kan lokaal invloed genomen worden in de energieopwekking. Daar kan vervolgens ook lokaal van worden geprofiteerd. Voordeel is dat inwoners niet zelf in zonnepanelen hoeven te investeren.

Greuner in Beuningen is al een volwaardige coöperatie (www.greuner.nl). Kortgeleden is vanuit VLD een bericht in de media verschenen om inwoners op te roepen een energiecoöperatie op te richten. Dat hield verband met de 5000 zonnepanelen op het agrarische bedrijf van Luijterink in Overdinkel. Dat heeft tot 2 reacties geleid en VLD gaat dit verder onderzoeken.

VLD roept de inwoners van alle Losserse dorpen op hun mening te geven over welke motieven zij hebben om nu niet te willen investeren in zonnepanelen op eigen daken. Ook is VLD benieuwd wat zou kunnen helpen om wél te besluiten tot investeren in zonnepanelen op eigen daken. Tenslotte vraagt VLD of inwoners zouden kiezen voor een lokale energiecoöperatie om de elektriciteit af te nemen. Wie wil reageren kan dat doen naar infoVLD@losser.nl.

PAASKAARS 2019 IN DE LUTTE VOOR MARIETJE BROOKHUIS



Vanwege alle maatregelen kon de paaskaars van 2019 vorig jaar niet uitgereikt worden. De locatie-raad van de Lutter Plechelmuskerk heeft deze op de Eerste Paasdag uitgereikt samen met de kaars van 2020. De paaskaars van 2019 ging naar Marietje Brookhuis. Zij is al meer dan 35 jaar vrijwilligster in de Lutter parochie. Eigenlijk al vanaf het begin dat er vrijwilligers in deze kerk aangesteld werden. Mevrouw Brookhuis heeft zich toen aangesloten bij de Liturgie en avondwake groep. Tot op heden is zij lectrice in de diverse vieringen in de katholieke kerk van De Lutte.

Zij is voorgangster bij avondwakes en uitvaart- en afscheidsvieringen en de daarbij horende begeleiding naar kerkhof of crematie. Zij heeft altijd inspiratie voor mooie teksten en neemt de moeite er iets moois van te maken. Goed inleven in de situatie, goed luisteren en meedenken zijn sterke kenmerken van haar. Zij is actief bij de aankleding van de vieringen en de bloemverzorging en zeer betrokken bij het wel en wee van de Lutter geloofsgemeenschap. Kortom, zo'n vrijwilligster die onmisbaar is voor de Lutter kerk. In de viering van Eerste Paasdag werd door pastoor Munsterhuis de kaars uitgereikt aan mevrouw Brookhuis.

De paaskaars van 2020 werd toegekend aan alle mensen die in het afgelopen moeilijke jaar zorg, aandacht en belangstelling hebben gegeven aan de medemens. Dit zijn mensen van de Lutter geloofsgemeenschap, maar ook dorpsbewoners buiten de kerkgemeenschap. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de medemens in moeilijke tijden verdient deze kaars. Aangezien de kaars moeilijk te verdelen is wordt deze als symbool voor de hele Lutter dorpsgemeenschap in de Plechelmuskerk een plekje geven bij de patroonheilige van De Lutte, Sint Plechelmus.

HELLEHONSDAGEN AFGELAST

De organisatie van de Hellehondsdagen heeft bekend gemaakt dat de Hellehondsdagen 2021 worden afgelast. Vanwege alle beperkende coronamaatregelen, zegt de organisatie niet de Hellehondsdagen te kunnen organiseren zoals ze dat graag willen. "De Hellehondsdagen zijn traditiegetrouw dagen met overdag veel mensen en

gezelligheid in het dorp en 's avonds een volle feesttent. Als we realistisch zijn, weten we dat dat dit jaar gewoon niet gaat lukken", aldus de organisatie. De ontwikkelingen rondom het vaccinatieprogramma zorgen voor hoopvolle berichten van andere evenementen later dit jaar, maar de Hellehondsdagen komen te vroeg. Ook de Dorpsquiz gaat dit jaar niet door.

DOE MEE MET SAM'S KLEDINGACTIE

Op zaterdag 1 mei 2021 vindt in De Lutte de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 12.00 uur coronaproof afgeven bij de Plechelmuskerk. De vrijwilligers van Sam's kledingactie steunen noodhulpprojecten van Cordaid met het inzamelen van kleding. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasai Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd

Corona preventiekit

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen. Voor meer informatie: www.samskledingactie.nl

Namens de werkgroep Caritas

BUURTBUSVERENIGING DE LUTTE ZOEKT CHAUFFEURS

Op korte termijn hopen we weer te kunnen rijden met de buurtbus van De Lutte naar Oldenzaal en vice versa. We hebben nu een groep van ongeveer 45 vrijwillige chauffeurs die rijden op de buurtbus. In het afgelopen jaar zijn enkele chauffeurs gestopt, daarom zijn we op zoek naar nieuwe chauffeurs. We rijden volgens een vast rooster, dat betekent dat je een dagdeel per 3 weken op de buurtbus rijdt. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Kok, tel.: 0541-551666.



DODENHERDENKING IN DE LUTTE MET MINIMALE BEZETTING

Op 4 mei vindt in bijna elke gemeente een herdenking plaats in het kader van de Nationale Herdenking. De werkgroep 4 mei in De Lutte kiest er onder omstandigheden voor de herdenking in minimale vorm door te laten gaan. Gezien de huidige situatie rondom COVID-19 moeten wij u net als vorig jaar vragen om thuis te herdenken. De werkgroep zal er zorg voor dragen dat er zowel op het kerkhof bij het geallieerd erehof, als bij het monument bij de Kribbenbrug in het Lutterzand een waardige korte herdenking zal plaatsvinden.

Bij het geallieerd erehof herdenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Hierbij zal in ieder geval een krans gelegd worden namens de inwoners van De Lutte. Veteraan en diaken Tom van Vilsteren zal een overweging houden over dat "gehoorzaamheid niet altijd een deugd" is. Verder zal de gebruikelijke twee minuten stilte in acht worden genomen, aansluitend gevolgd door het Wilhelmus. Bij het monument bij de Kribbenbrug

(tegenover de inrit van Paviljoen 't Lutterzand) zullen we bloemen leggen en stilstaan nabij de plek waar op 22 januari 1944 een geallieerde Halifax BIII bommenwerper is neergestort. Daarbij kwamen vijf van de zeven bemanningsleden om het leven in de strijd voor onze vrijheid. Het monument bestaande uit een gedenksteen, een brokstuk van het vliegtuig en een plantsoen is in 1995 gerealiseerd door de stichting volksfeest De Lutte (valt nu onder de stichting Hellehondsdagen) en wordt sindsdien onderhouden door de noabers uit het Lutterzand.

Vanwege deze aangepaste herdenking willen we u toch graag oproepen om met ons mee te gedenken. Wij willen graag alle inwoners vragen om op 4 mei mee te herdenken en op 5 mei mee te vieren door op 4 mei de vlag halfstok en op 5 mei in top te hijsen.

Werkgroep 4 mei De Lutte
Namens deze,
Tom Groothuis



ZWEMLES

Afgelopen zomer kwam bij ons thuis zwemles ter sprake. Dize ging inmiddels naar school en dus werd het tijd voor deze volgende stap. We leefden die zomer in redelijke vrijheid en bovendien met de illusie dat we er wat corona betreft ook bijna doorheen waren. Want zwemles beginnen tijdens een lockdown vonden we geen optie, dat zouden wij ons kind niet aan doen. Bij ons in huis roepen we vaak: "Nich töät'n!", maar diep van binnen willen we het onze kinderen toch allemaal niet onnodig moeilijk maken.

Na een telefonisch informatiegesprek met het zwembad werd duidelijk dat er een wachttijd van vier tot zes maanden was. Oké prima, en we meldden haar aan. Over een half jaar zouden immers alle problemen ondertussen wel een keer opgelost zijn. Maar niks was minder waar, en eind vorig jaar werden zelfs alle zwemlessen stil gelegd vanwege een zoveelste virusgolf die over ons land raasde. Voor Dize was dat natuurlijk geen ramp, de wachttijd zou logischerwijs meeschuiven en ze zou dan gewoon een paar maanden later beginnen met zwemles. Ook goed, we wachtten het rustig af.

Maar direct nadat de zwemlessen enkele weken geleden weer werden opgestart, kregen we bericht dat Dize een week later op maandag mocht komen voor-zwemmen. Om de enorme wachtlister die ontstaan was in te halen, hadden ze extra zwemlessen ingepland. Oww! En toen? Zouden we het maar afzeggen? Ze heeft al een half jaar geen zwembad meer gezien en vanwege de lockdown moeten we ons

vierjarige meisje in d'r eentje zo'n groot gebouw insturen waar ze niemand kent. Dat is toch niet te doen!?! Maar van de andere kant... Als we nu afzeggen, hoelang gaat het dan duren voordat ze opnieuw aan de beurt is?

Zelf had Dize er enorme zin in. Dat wij niet mee mochten naar binnen, dat vond ze vooral erg sneu voor óns. En daarnaast had ze een enorme grote mond over wat ze allemaal zou gaan doen tijdens die eerste zwemles. Bommetje en duiken onder andere. Vanwege haar enthousiasme besloten we het door te laten gaan, maar het voelde als een steen op mijn maag. Want als ze straks ineens echt door een wildvreemde wordt meegenomen, dan is die grote mond er af, zo goed kennen we haar wel.

Maar goed, op de bewuste maandag rijden Dize en ik samen naar het zwembad. In de auto slaat het bommetje-en-duiken-sfeertje al om naar wel-leuk-maar-ook-spannend. De steen in mijn buik groeit tot een enorme rotsmassa. Ouders mogen mee tot in de grote ontvangsthal. Daar roept een badjuffrouw alle namen op: "Milo?" Een jongetje rent enthousiast naar voren. "Dat ben ik!" gilt-ie. "Lisa?" "Ja hier, hier, hier!!" Een meisje staat boven op de bank te springen.

"Dize?" Ik kijk naast me en Dize kijkt angstig terug. Ik knik haar bemoedigend toe. "Dize!?" Net naast haar neus steekt ze vrijwel onzichtbaar haar vinger op. "Is Dize er niet?", vraagt de badjuffrouw. Ik knik dat ze er wel is en wijs onopvallend in de richting van mijn dochter. Als de badjuffrouw

de naam van een volgend kind noemt, propt Dize haar handje in de mijne. Alles in mij doet pijn, ik bijt op mijn lip om niet in tranen uit te barsten. Waarom hebben we verdorie niet afgezegd? Dit hadden we toch kunnen verwachten? Ineens moeten de kinderen gaan. Ik zie hoe Dize haar best doet om zich groot te houden en totdat het echt niet langer kan houdt ze mijn hand vast. Daarna loopt ze twijfelachtig achter het groepje aan het zwembad in. Daar sta ik dan, mijn moederhart in duizend stukjes. Ik was van plan om tijdens de zwemles een rondje te gaan lopen, maar ik ga direct naast het zwembad met mijn rug tegen de muur zitten wachten. Een enorme knoop in mijn maag. Mijn gedachten zijn geen seconde weg bij dat kleine smurfje dat ik daarnet wreed voor de

leeuwen heb gegooid.

De tijd verstrijkt tergend langzaam, elke minuut kijk ik op mijn horloge, maar uiteindelijk is het gelukkig tijd om haar weer op te halen. Als ik in de hal sta te wachten, hoor ik heel veel kinderstemmen door elkaar jubelen. Eentje ervan herken ik uit duizenden! Meteen daarna komen ze de hoek om rennen. Dize ziet me direct en lachend rent ze op me af: "Mam, ik wist al dat het heel leuk was, maar het was zelfs nog veel leuker dan ik dacht! En ik deed wel duizend keer een bommetje!"

En zo leerde mijn dochter mij weer een belangrijke les. Nich tōät'n! Ik moet de weg niet voorbereiden op mijn kind, maar mijn kind voorbereiden op die weg.

Tessa



KIEK ES



Opnieuw kwamen er bij de redactie van 't Luitke veel reacties binnen voor de opgave van de vorige Kiek Es! En gelukkig zat daar ook het goede antwoord tussen. Wat Babs in elk geval niet getekend had, was de bekende 'tuffelkelder' aan de Lage Kaviksweg. En het was al evenmin de aardappelkelder aan het Lutterkerkpad. Gerrit Steunebrink heeft inmiddels de digitale wisselbeker mogen ontvangen. Hij had het bij het juiste eind toen hij ons meldde dat hij het kippenhok in het weiland achter de woning van de familie Uit het Broek aan de Beatrixstraat had herkend. Gerrit, van harte gefeliciteerd!

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintluitke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u - met inachtneming van de RIVM-regels- door ons prachtige dorp loopt.

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 18 april

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor

Voorganger : Pastor Kerkhof Jonkman

Lectrice : Mevr. M. Oude Ophuis

Zondag 25 april

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor

Voorganger : Pastoor T. Munsterhuis

Lectrice : Mevr. A. Scholte Lubberink

Misdienaars : Michelle en Christiaan Steenbekke

Zondag 2 mei

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor

Voorganger : pastor J. v.d. Bosch

Lectrice : Mevr. T. Hesselink

Intenties

Zondag 18 april:

Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Betsie van Langen-Homan, Jan Kuipers, Jan en Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, Theo en Dinie Heebing-Lentfert, Marietje Bossink-Brookhuis, Annie Oude Roelink-Lemmink.

Jaargedachtenis:

Ouders Nijhuis-Beernink, Frans Rosink, Alwie Grunder, Minie Vaneker-Oude Egbrink.

Zondag 25 april:

Dieny Veltmaat, ouders Grunder-Kalthegeener, Jan Kuipers, ouders Lentfert-Siegerink, ouders Dierselhuis-Bosch, Marietje Bossink-Brookhuis, Annie Oude Roelink-Lemmink.

Jaargedachtenis:

ouders Kok-Morsink, ouders Lucas-Olde Theussink, Martin Volker, Dini Heebing-Lentfert, Ali Kokkeler-van Rooy.

Zondag 2 mei:

Ouders Mensink-Harbert, Paula Benneker, Gerhard Koertshuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Herman Koertshuis, Jan Kuipers, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Marietje Bossink-Brookhuis, Annie Oude Roelink-Lemmink.

Jaargedachtenis:

Jan Mensink, Jan van Langen, Annie Niehof-Nolten, Elly Pross-Mensink, ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust).

Overleden:

Marietje Bossink, Bentheimerstraat 64. Op de leeftijd van 90 jaar
Annie Oude Roelink-Lemmink, Beatrixstraat 64, Oldenzaal.
Op de leeftijd van 83 jaar

Pastorpraat:

DE GOEDE HERDER

De goede herder geeft zijn leven voor de schapen; hij/zij is iemand waar de kudde op terug kan vallen, waar de kudde op kan vertrouwen. Iemand die zijn leven geeft voor zijn schapen. Jezus is zo'n herder; dat hebben we onlangs met Pasen mogen vieren. Hij heeft gezegd: "Ik ken de mijnen". En dat mogen we gerust op onszelf toepassen. Hij kent ons met ons verdriet en onze vreugde, met onze vragen en zorgen, zeker in deze verwarrende en hectische periode waarin we nu leven. Maar we weten ook, dat Hij ons aanvaardt zoals we zijn.

Maar willen wij mensen Hem nog wel kennen als goede herder? Wij mogen het begrip “goede herder “ dunkt mij, niet als uit de tijd beschouwen. Jezus heeft blijk gegeven van een onverwoestbaar vertrouwen in de positieve krachten die in elk mens verborgen zijn, wie je ook bent. Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil dan die kracht ook naar boven halen, zodat wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder kunnen zijn.

Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat door ons toedoen de Opstanding van Jezus handen en voeten krijgt. En dat kan overal gebeuren, waar we de dood tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar dienen we opstanding te preken of beter nog in opstand te komen om zo mensen nieuw leven te brengen. Aan hen nieuw leven brengen betekent: de Opstanding van Jezus zichtbaar maken, door daadwerkelijk onrecht te bestrijden, dan wel te voorkomen.

Het is nog geen Pinksteren, de voltooiing is er bij lange na nog niet. Pinksteren is een gave van God; aan ons de opdracht mee te werken met de H. Geest, die over ons is uitgestort om zo de voltooiing, die God bedoeld heeft dichterbij te brengen : In zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder zijn.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Paaskaarsen 2019 en 2020

Een waardevolle traditie is dat de Paaskaars van het afgelopen jaar naar een vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap gaat. Echter door de bijzondere Corona omstandigheden waar we ons al een jaar in begeven, hebben we dit vorig jaar niet kunnen doen. Dit betekent dat we dit jaar 2 kaarsen te vergeven hebben. Ik begin met de Paaskaars van 2020. We hebben gemeend deze te moeten aanbieden aan alle mensen die in het afgelopen moeilijke jaar zorg , aandacht en belangstelling hebben gehad naar de medemens. Dit zijn mensen van onze geloofsgemeenschap, maar ook dorpsbewoners buiten onze kerk. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de medemens in moeilijke tijden verdient deze kaars. We weten gelukkig dat dit er velen zijn. Aangezien we de kaars moeilijk verdelen kunnen willen we deze als symbool voor de hele Lutter dorpsgemeenschap in onze kerk een plekje geven. En wel bij het beeld van onze Lutter patroon de heilige St. Plechelmus. Een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere oplossing!

De Paaskaars van 2019 gaat naar een dame die al meer dan 35 jaar vrijwilligster is onze parochie. Eigenlijk al vanaf het begin dat er vrijwilligers in onze kerk aangesteld werden. Deze mevrouw heeft zich toen aangesloten bij de Liturgie en Avondwake groep. Tot op heden is ze lectrice in de diverse vieringen in onze kerk.

Ze is voorgangster bij avondwakes en Uitvaart- en Afscheidsvieringen en de daarbij horende begeleiding naar kerkhof of crematie. Ze heeft altijd inspiratie voor mooie teksten en neemt de moeite er iets moois van te maken. Goed inleven in de situatie, goed luisteren en meedenken zijn sterke kenmerken van haar.

Ze is actief bij de aankleding van de vieringen en de bloemverzorging en zeer betrokken bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Kortom, zo'n vrijwilligster die onmisbaar is voor onze kerk. Het zal waarschijnlijk al wel duidelijk zijn wie de Paaskaars van 2019 krijgt, het isMarietje Brookhuis! Hopelijk kunnen we snel weer in normale omstandigheden ons kerk zijn beleven!

Locatieraadvoorzitter
Maria Wolbert-Closa Rodrigo

Geloven in coronatijd

Beste mensen,

In het KBO/PCOB-Magazine van april las ik een interview met Almatine Leene, theoloog des vaderlands. Een klein gedeelte daarvan wil ik U niet onthouden. Ze vermoedt, dat de coronatijd ons leven blijvend zal veranderen en ze merkt, dat mensen heel verschillend reageren. Sommigen ervaren het als een periode van rust, anderen juist van angst en eenzaamheid, weer anderen als een bijzondere tijd voor het gezin. Ze zegt : Ik hoop, dat we hierna het leven niet net zo druk en vol maken als het was. Verder zegt ze : Deze tijd spreekt gelovige kwaliteiten aan: moed houden, je overgeven aan een onzekere toekomst, zien wat echt belangrijk is en wat franje.

In de Bijbel zo zegt ze klinkt voortdurend de boodschap, dat er altijd een nieuw begin komt, ondanks alle moeilijkheden en zelfs ondanks de dood. De mensen in de Bijbel hadden geen idee hoe hun nieuwe begin eruit zou zien, zoals wij dat ook niet weten. Maar dat is waar we op mogen vertrouwen. Het kruis en de Opstanding van Christus zijn daarvan het hoogtepunt.

Het christelijk geloof zegt Almatine daagt ons steeds opnieuw uit : loslaten, je toevertrouwen. Corona laat zien, dat niet alles maakbaar is. Dat is lastig voor ons, ook voor mij hoor. Maar de vraag is durf je je leven in God's hand te leggen? Durf je geloven, dat God van je houdt en een plan heeft met de wereld en met jou?

Voor u gelezen door Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Wie is Gerdi Beuvink?

Wie is Gerdi Beuvink? Oldenzaalse, 66 jaar, levenspartner van Jos, gepensioneerd onderwijzeres, gids op Huis Singraven, taalmaatje van zuster Maria Virgini, schildert vogels, geniet al wandelend van de Twentse natuur. Ik kreeg het verzoek om als adviseur toe te treden tot het parochiebestuur van Lumen Christi om op termijn Anneke Eppink te vervangen. Daar zei ik niet meteen “ja” op; ook geen “nee” overigens. Ik kreeg royaal de tijd om er over na te denken. De reden waarom ik na een poos positief reageerde was mijn wens om te helpen waar dat nodig is binnen Lumen Christi. Ik ben zelf in 2004, toen ik in Denekamp woonde, hartelijk ontvangen door parochianen in gesprekken na een viering; door het Sint Nicolaaskoor, waar ik met erg veel plezier zing. En door het pastoresteam; ik werd verwelkomd in de Werkgroep Vieringen en de Pastoraatsgroep Denekamp. In goede harmonie, met inzet en ook met humor zal ik al doende leren om taken uit te voeren tot tevredenheid van anderen en tot voldoening van mijzelf. Met een hartelijke groet en tot ziens in de parochie,

Gerdi

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur

Vrijdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-

ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of

tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam

www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

koertshuis
ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN

DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM
Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230

DAFS
KAPPERY

Morsink Dier & Hobby
UW GROENE VAKWINKEL

Het Lutke
café • restaurant • salon

EETCAFÉ PLEXAT
STEAKS & BITES
TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFEPLEXAT.NL



SPAR
Schreur

Twents
brood hoës.

CENTRUM SPECIALISTEN DE LUTTE

DAVE BIKES

Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79

BEAUTY STUDIO
Gonnie
Dorpstraat 15 De Lutte
T. 0541 - 551559
M. 06 22 96 53 28
E. gonnie0001@hotmail.com
wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagebtyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

Ijssalon
La Venezia
sinds 1933

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



POELIER  **WOLBERT**
AMBAGHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

WOON!!
met sfeer
Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
infowoon@gmail.com | 0541-785907

Cafeteria
PIZZERIA - GRILLROOM
De Lutte
Pizza - Pasta - Grill

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE
TEL. 0541-551223

Theehuis
't Thee Luttké

