

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 7 - van 4 mei t/m 25 mei 2021



BUNĂ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIÉ 25 JAAR!

Twitter



@DELUTTE

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om drie inwoners van #DeLutte op te nemen in de Orde van Oranje Nassau. Mieke Koop, Ria Heijdens en Gerard Gervink. Van harte gefeliciteerd. @lintjes @huisvanoranje



KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke



DODENHERDENKING DE LUTTE

JAARKALENDER 2021

Mei

- 4** Dodenherdenking
- 5** Bevrijdingsdag
- 8** Oudpapiercontainers bij sporthal
- 19** Deadline 't Luitke nummer 8

Juni

- 9** Deadline 't Luitke nummer 9
- 12** Oudpapiercontainers bij sporthal

September

- 2** Carnavalsweekend Bosdûvelkes

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Wegens vakantie gesloten: 3 t/m 7 mei 2021

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088-4633566**

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638

Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpsshoes. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter

De gelegenheid om een warme maaltijd mee te eten is door de corona-maatregelen tot nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke 0541 - 552 009

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

Het volgende 't Luitke, 8 loopt van 25 mei tot 15 juni 2021
kopij inleveren woensdag 19 mei voor 20:00 uur via e-mail.

TC KARDOES: ZOMER CHALLENGE 2021



TC Kardoes biedt de zomeruitdaging voor voetballers, handballers, volleyballers en jeugd, die een zomerstop hebben van hun eigen sport. Nu door Corona ook al de hele wintercompetitie niet door is gegaan, heb je misschien wel extra zin om deze zomer buiten iets actiefs te doen!

Dan zijn jullie van harte welkom om mee te doen aan de Zomer Challenge 2021. De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van vier maanden in de maanden juni t/m september waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen (banen moeten i.v.m. Corona wel gereserveerd worden). Daarnaast krijg je 6 tennislessen onder begeleiding van tennisschool Approach en kun je meedoen aan het Zomer Challenge eindtoernooi in september. Voor wat betreft de tennislessen zijn we nog wel afhankelijk van de trainerscapaciteit bij Approach.

Het Zomer Challenge lidmaatschap kost € 40,00. De tennislessen kosten (onder voorbehoud) € 60,00 p.p. bij les met 4 personen, € 80,00 p.p. bij les met 3 personen en € 120,00 p.p. bij les met 2 personen. '

Kijk ook op onze website: www.tckardoes.nl. Via de button "lid worden?" kun je je opgeven voor de Zomer Challenge, daartoe onderaan het inschrijfformulier het vakje "lidmaatschap Zomer Challenge" aanvinken.

Heb je nog vragen mail dan naar: zckardoes@gmail.com.





DE LUTTE: VOORHEEN EN NU - 2



De vorige keer stond onder deze rubriek in 't Luitke een topografisch kaartje van ons dorp en naaste omgeving zoals dat er rond 1900 uit zag.

Op bijgaand topografisch kaartje kun je zien hoe ons dorp er in het begin van de jaren 50 uitzag.

Het dorp bestond toen nog maar uit een plek waar diverse wegen samen kwamen met als "centrum" het kerkgebouw met pastorie, het kerkhof, een schoolgebouw en enkele huizen en winkeltjes. Het begin van een kleine dorpskern van waaruit ook diverse kerkepaden uitwaaierden naar de diverse heurnes/buurtschappen.

De kerkenpaden liepen nog vanuit het buitengebied tot midden in het centrum, zoals het Binkhorsterkerkpad dat uitkwam bij de winkel van Sweerts (nu cafe t Lutters kwartier). Ook ging dit Binkhorsterkerkpad nog met een voetbrug over de spoorbaan richting Lossersedijk/erve Binkhorst. Straatnamen bestonden er toen nog niet want alles ten noorden van de Bentheimerstraat had als huisnummer : NL (Noord Lutte) plus een nummer en alle bebouwing ten zuiden van de Bentheimerstraat was : ZL (Zuid Lutte).

Er was toen ook nog geen Arboretum en het zou nog tot na de 2e wereldoorlog duren voordat er pas meer woonhuizen zouden worden gebouwd rondom deze dorpskern. Dat begon aan de Dorpstraat en in "Nieuw Amsterdam" want na de oorlog was de woningnood hoog.

Op bijgaand kaartje zien we al wel het Arboretum Poortbulten maar dat was toen nog bezit van de familie Gelderman en niet toegankelijk! Ook zie je op het kaartje dat er in het kerkenbos nog 2 kappelletjes stonden en dat er een begin was gemaakt met een sportveldencomplex voor SV. De Lutte. Dat was De Lutte zo'n 70 jaar geleden !! De volgende keer gaan we wat verder naar de huidigetijd !

Aan de straat, welke nu de pastoor Geerdinkstraat heet, werden toen enkele zgn. duplexwoningen gebouwd. Dat waren huizen met 2 woonlagen, t.w. een benedenwoning en een bovenwoning met een afzonderlijke ingang. In de ogen van de Luttenaren was dat een vorm van hoogbouw/flats zoals deze vooral in het westen van ons land werden gebouwd en zó ontstond de bijnaam van deze woningen: Nieuw Amsterdam.

Groetjes,
-Tonnie Bekke-

DODENHERDENKING DE LUTTE

Bij het sluiten van de copy voor het huidige Luitke is de dodenherdenking nog niet geweest. Maar we willen graag aandacht schenken aan de herdenking zoals we die als werkgroep 4 mei hebben georganiseerd. Naast het gebruikelijke programma van de herdenking, waaronder het leggen van kransen, signaal taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus, zal veteraan en diaken Tom van Vilsteren "Gehoorzaamheid als deugd" uitspreken. Omdat het een herdenking met minimale bezetting is willen we de tekst hieronder weergeven.

Gehoorzaamheid als deugd

Gehoorzaamheid wordt gezien als een deugd. Gehoorzamen aan een wet betekent voor velen dat zij aan hen gegeven orders op volgen. Zij beschouwen dit als hun plicht. Gelijk politiefunctarissen die demonstraties tegen Corona moeten beëindigen omdat demonstranten de demonstratie niet hebben aangevraagd en/of zich niet houden aan Corona maatregelen. Zo ook Nederlandse militairen die in opdracht van hun commandant vochten in de slag om Chora in Afghanistan, teneinde de lokale bevolking te beschermen tegen onderdrukking door Taliban strijders.

De vraag is of gehoorzaamheid gezien mag worden als rechtvaardiging voor soms excessief geweld met doden en/of gewonden als resultaat. Met het zoeken naar antwoorden op deze vraag, komt de schaduwzijde van gehoorzaamheid in beeld. In de lange geschiedenis van de mensheid zijn er talloze voorbeelden te geven van mensen die in woord en daad, met gebruikmaking van soms grof geweld, het belang van gehoorzaamheid zonder enige nuance hebben onderstreept.

Het is een bekend gegeven dat mensen onder invloed van een totalitair bewind of ideologie soms ophouden met denken of juist niet mogen denken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Mensen die niet meer denken, of niet meer mogen denken zijn in staat tot onmenselijke daden. Daden die de gehele geschiedenis door hebben plaats gevonden. Het heeft velen in het verleden maar ook heden, vaak ontbroken aan iedere vorm van compassie. Zij hadden of hebben een surplus aan officiële gehoorzaamheid. Een surplus die zich niet zo zeer kenmerkt door domheid maar vooral door gedachtenloosheid en onnadenkendheid en het zich uiten in clichés. Daarmee krijgt kwaad in de vorm van onmenselijke daden een nieuwe interpretatie. Achter de banaliteit van het kwaad gaat geen enkele leerstelling of theoretische onderbouwing schuil.

In het streven naar democratie en bestrijding van het kwaad, wordt van mensen verwacht dat ieder op zijn eigen niveau meedenkt. De denkende compassievolle mens is hard nodig om misdaden tegen de menselijkheid tegen te gaan of te voorkomen.

Onze geschiedenis kent talloze voorbeelden van meedenkende mensen die vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel weigerden orders op te volgen omdat zij deze als onrechtvaardig of onjuist hebben ervaren. Als voorbeeld in deze mag het verhaal van een oudere inwoner van De Lutte gelden. Zijn vader zag zich in de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met bezetting van het huis van de familie door Duitse militairen. Het huis werd geconfisqueerd, waarmee de orders van de bezetter opgevolgd dienden te worden. Toen een van de bezetters zich in de kelder van het huis begaf, waar allerlei verborgen zaken lagen opgeslagen, besloot vader zich daar tegen te verzetten. Hij gaf de Duitse militair in kwestie een enorme draai om zijn oren en verbood hem zich in de kelder te begeven. Na bedreiging van de vader met een vuurwapen droop de betrokken Duitse militair uiteindelijk af en kende het verhaal voor vader en zijn gezin een goede afloop.

Allen die wij vandaag op 4 mei herdenken hebben net als vele anderen, idealen als vrijheid en democratie nagestreefd. Het zijn niet slechts hun persoonlijke idealen geweest, maar bovenal die van het collectief waar zij hun leven voor hebben gegeven. Het nastreven van idealen vraagt om reflectie, persoonlijk maar ook collectief. Want willen we recht doen aan al die mensen die in de strijd voor de vrijheid gestorven zijn en hun nabestaanden, dan moeten wij in ons doen en laten tonen dat zij het waard zijn. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen hoe het zover heeft mogen komen, dat een democratie wordt uitgeschakeld en dat miljoenen mensen worden vervolgd. Moeten we niet leren van de geschiedenis om te voorkomen dat deze zich herhaalt?

Vrijheid en democratie zijn een groot goed. Het zijn idealen waarbinnen we kunnen leven zonder angst. Daar waar de angst regeert is de verscheidenheid van leefwijzen en overtuigingen ver te zoeken. Een democratie biedt de vrijheid om een passende leefwijze en overtuiging te kiezen.

Idealen, levensovertuiging, godsdienst en religie verbinden mensen met hun bron. Rituelen tijdens dodenherdenking op 4 mei dragen bij aan het versterken van het vertrouwen van mensen in de toekomst. Rituelen bevorderen de universele liefde tussen mensen. Vandaag op 4 mei gaat dit voorbij aan alles waardoor mensen van elkaar verwijderd raken en wat hen verdeelt. Mensen vormen ten diepste met elkaar een samenleving die geroepen is om genereus en naar menselijke maatstaven met elkaar om te gaan. Juist vandaag wordt die samenleving er aan herinnerd dat zij zich moet blijven richten op een toekomst van vrijheid, verscheidenheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede. Dat zijn wij verplicht aan al degenen die het leven hebben gelaten en hen die lijden onder oorlog, onderdrukking en ontheemding. Mag 4 mei een bron blijven van hoop op verlossing uit het kwaad van de oorlog en al zijn gevolgen. Door de doden te herdenken houden we hen levend, anders sterven ze een tweede keer.

Herstel van de beplanting om het monument bij de Kribbenbrug

Sinds de stichting volksfeest De Lutte in 1995 een monument heeft laten plaatsen bij de Kribbenbrug in het Lutterzand hebben de noabers in het Lutterzand belangeloos zorg gedragen voor de verzorging van het monument en de directe omgeving ervan. Door de afgelopen droge zomers was de beplanting om het monument niet meer in goede conditie. Daarom hebben de noabers in de afgelopen weken de handen uit de mouwen gestoken om de beplanting te vervangen. Hiervoor zijn wij hen dankbaar, het monument ligt er zoals op de foto te zien is weer mooi bij. Voor de kosten van het vervangen van de beplanting hebben we een beroep kunnen doen op het dorpsbudget van de Stichting Dorpsbelangen De Lutte, waarvoor ook onze dank.

Namens de werkgroep 4 mei,

-Tom Groothuis -

BIJDRAGE STICHTING DORPSBELANGEN DE LUTTE

Vorig zomer hebben wij, dorpsshoes Erve Boerrigter, dankzij een financiële bijdrage van St. Dorpsbelangen De Lutte 2 nieuwe picknicktafels kunnen aanschaffen. Hier zijn we heel erg blij mee.

Niet alleen toeristen maken er dankbaar gebruik van om er hun meegebrachte koffie en boterhammen op te eten na een mooie wandel of fietstocht door onze prachtige omgeving. Ook de deelnemers aan verschillende activiteiten (ouderen) maken er op mooie dagen dankbaar gebruik van.

Een hele aanwinst voor ons dorp!



BUNĂ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË 25 JAAR!!

In 1994 vertrok ik, met steun uit De Lutte, naar Roemenië om te gaan werken in het kindertehuis Elena Farago in Bârlad. In 1996 werd de Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië opgericht. Op 23 april vierde de stichting haar 25-jarig bestaan. In dit jubileumjaar blikken we terug en vooruit.



Geleidelijk aan ontstond er wederzijds respect en vertrouwen in het tehuis. Toen we na een jaar afscheid moesten nemen, was zelfs de directrice in tranen. Na een maand terug in Nederland te zijn, ontving ik een brief van haar. Daarin stond de vraag of ik er niet voor zou kunnen zorgen dat er weer vrijwilligers naar het tehuis zouden kunnen komen. We waren een uitlaatklep voor haar geworden. Onervaren in het leidinggeven, vroeg ze regelmatig ons advies.

Dat was het begin. Ik heb contact gelegd met diverse organisaties en ...de stichting Oost-Europa Deventer gaf me het volgende advies; de hulpvraag komt uit Roemenië, jij kent de mensen en je hebt de contacten. Bovendien heb je in De Lutte een sterke achterban. Houd het klein, doe het zelf, start een stichting en wij helpen je met de organisatie en de statuten.

Toen ik daarna notariskantoor Hazendonk in Losser belde met de vraag wat de oprichting ging kosten, noemden ze het 'taart-tarief'. Dat was snel geregeld. Spontaan meldde zich al een werknemster van de Losserhof, die gehoord had dat we vrijwilligers zouden gaan uitzenden en...in 1996 was de stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië een feit! "Bună Ziua" staat voor "Hallo", een groet aan alle mensen daar. Om een stichting op te richten waren er 21 mensen nodig. We hebben hiervoor 10 Roemeense en 10 Nederlandse contacten benaderd. O.a. het hoofd van de basisschool Gerard Pross, onze huisarts Nanne Brandenburg (die alle inentingen verzorgde), Bennie Kuipers (organisator van de plantenmarkt). Ik, Christel Visser, was bestuurslid no. 21. Met 11 Nederlanders bleven we in de meerderheid.

Op dat moment hadden we nog geen idee dat we 25 jaar later nog zouden bestaan. En dat is inmiddels een feit! Schrijft u mee aan ons verhaal? Wij dagen u uit om een van de 1000 donateurs te worden die in ons jubileumjaar 25 euro doneert.

Zie www.bunaziua.nl en de facebook pagina Bună Ziua kinderen in Roemenië.



DUO-FIETS



Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte een duo-fiets, deze is gestald in ons Dorpshoes Erve Boerrigter en vanuit hier wordt deze uitgeleend. Velen hebben de afgelopen 3 jaar al, met heel veel plezier, gebruik gemaakt van deze mooie duo-fiets. Ook nu in deze corona-tijd, de dagen weer langer worden en hopelijk meer mooi weer, is het mogelijk deze fiets te lenen.

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooi fietstochtje door de omgeving van De Lutte maken dan is deze duo-fiets iets voor u! Samen met een eigen fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken.

U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag, tijden in overleg met de medewerker van ons Dorpshoes (9.30 – 16.30 uur). Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand aan dit weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld kan worden. Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd.

Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren neem dan even contact met ons op. Ons Dorpshoes is als gevolg maatregelen RIVM inzake Covid-19 tot nader bericht gesloten. Maar een afspraak maken om de fiets te lenen kan altijd.

Op de dinsdag en vrijdag zijn wij wel telefonisch bereikbaar onder nummer 0541-552009. Op de overige dagen kunt u de voicemail inspreken en nemen we zo mogelijk contact met u op om een tijdstip af te spreken. U mag ook altijd mailen naar gea@dorpshoes.nl. Voor meer informatie zie www.dorpshoes.nl.

POWERWALKING DE LUTTE

Ons lichaam vraagt om bewegen, zeker in deze tijden van corona. Bewegen bevordert de conditie van hart en longen, verkleint het risico's op ontwikkelen van aandoeningen of voorkomt erger. Daarom gaat op 3 juni in Denekamp-Beuningen-De Lutte de Powerwalkingclub van start.

Wil jij in de buitenlucht werken aan een betere conditie? Net zoveel calorieën verbranden als joggen, maar minder risico's op blessures? Vind je het leuk om met anderen te bewegen? Dan is Powerwalking wat je zoekt! We lopen in een stevig tempo met krachtige armbewegingen. Tussendoor doen we spierversterkende oefeningen. De focus blijft op het wandelen.

Je kunt je aanmelden via www.powerwalkingclub.com, locatie Denekamp. Tijden kunnen nog aangepast worden, afhankelijk van de animo. We starten op wisselende locaties in Denekamp, Beuningen en De Lutte. Een proefles is gratis. Op 5 mei is er een open dag met gratis lessen, we hanteren de geldende coronamaatregelen.

VERVELEN IN LOSSER? NIET MET DE ACTIVITEITEN VAN FUNDAMENT!

Geen Koningsdag, geen bevrijdingsfeest.....Maar gelukkig heeft Fundament wel hele gave (online) workshops voor jullie georganiseerd in de meivakantie! Van 1 t/m 8 mei kan jij dagelijks meedoen met een leuke, leerzame en grappige techniek workshop. Jij hoeft je dus niet te vervelen!

De online workshops starten om 15.00 uur en duren ongeveer 1,5 uur.

Programma:

- 4 mei- Luistert de computer? Leer programmeren!
- 5 mei – Ontwerp een sticker voor je mobiele telefoon (aanmelden nodig)
- 6 mei - Doe mee aan de mediaquiz!
- 7 mei - Vervals de tijd met behulp van photoshop
- 8 mei - Bouw een mini-escaperoom

Wil je meer weten over de verschillende workshops of je aanmelden? Kijk dan snel in onze agenda: <https://www.fundamentlosser.nl/agenda/>

HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT BEHAAGD.

Drie inwoners van ons dorp De Lutte zijn door Zijne Majesteit de Koning opgenomen in de Orde van Oranje Nassau. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: mevrouw Mieke Koop, mevrouw Ria Heijdens en de heer Gerard Gervink. Burgemeester Kroon had voor alle gedecoreerden, die overigens op heimelijke wijze naar het gemeentehuis waren gelokt, lovende woorden.



Mieke Koop



Ria Heijdens



Gerard Gervink





TAALVERNIEUWING EN POLITIEKE ELLENDE

Sinds kort mag het: "Hij is ouder dan zijn broer" en "hij is ouder als zijn broer", al-lebei goed. Ik vind het maar niks. Want als je "dan" zomaar mag inwisselen voor "als", dan zou het toch andersom ook mogen? "Hij is zo gek als een deur" mag dan zijn: "Hij is zo gek dan een deur" Oke, dit heet spijkers op laag water zoeken. Sorry. Vooruit, als maar duidelijk is wat je bedoelt te zeggen, dan moeten we niet zo moeilijk doen over het verkeerde gebruik van een woord, een stijlfout of wat dan ook.

Veel zorgelijker is het dat ook in de politiek bepaalde woorden hun zeggingskracht verliezen. En dan nog wel persoonlijk door het slechte voorbeeld-gedrag van onze minister-president Rutte.

Meineed is het valselijk afleggen van een verklaring (liegen). Bijvoorbeeld als je een bepaald misdrijf hebt begaan of een pertinente leugen. Je lost het ala Rutte in eerste instantie op door het domweg te ontkennen. Dan wordt gaandeweg duidelijk dat je het toch 100% zeker hebt gedaan. De bewijzen stapelen zich op, onweerlegbaar.

Je getuigenis was vals. Het enige wat je dan hoeft te doen is te zeggen dat je je niet kunt herinneren dat je datgene hebt gedaan waarvan je wordt beschuldigd. Vervolgens kijk je weer heel onschuldig en braaf de wereld in en binnen een paar weken is alles vergeten en vergeven.

Lang leve onze minister president! En eigenlijk zijn alle kamerleden hartstikke blij

dat dit zo is gebeurd, want dan kunnen ze weer oeverloos debatteren en miljoenen euro's aan belastinggeld verkwisten met dagenlange prietpraat en uitsloverige pogingen om zichzelf in de schijnwerper te zetten. Honderden zichzelf overschattende politici zijn wekenlang bezig om toch vooral te benadrukken dat dit echt allemaal niet kan en dat dit in de toekomst nooit meer mag voorkomen. Ik vraag me af: als dit incident zich niet had voorgedaan, waar zouden de kamerleden zich dan de afgelopen weken mee bezig hebben gehouden?

Boudewijn de Groot heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met optreden. Erg jammer vind ik. Naast het feit dat hij een prachtige stem heeft, waren zijn teksten (veelal geschreven door Lennaert Nijgh) ook meestentijds bijzonder. 55 Jaar geleden kwam uit: Meneer de President Slaap Zacht. Dat ging over President Johnson en de oorlog in Vietnam. Een pijnlijke, historische en nog altijd gevoelige zenuw in de geschiedenis van Amerika. Dat heeft zelfs Trump met al zijn schreeuwerige gekkigheid niet kunnen overtreffen. Boudewijn en Lennaert hebben in 1966 voortreffelijk verwoord hoe fout de president in deze voor Amerika blamerende kwestie was.

Je mag een oorlog niet vergelijken met een belastingschandaal (toeslagen-affaire). Maar de stuitende wijze waarop de minister president van Nederland en zijn meelopers om zijn gegaan met de zeer pijnlijke gevolgen voor duizenden

ouders, vertoont grote overeenkomsten met de arrogante opstelling van Johnson in de jaren '60. En onze politici, ze komen er allemaal gewoon mee weg. En als ze er niet mee weggelopen, dan stappen ze op en beuren nog gewoon jaren wachtgeld en pensioenzekerheid. Of niet ex-burgemeester Gerritsen van Haaksbergen? Schaamteloos, egoïstisch en niet behept met enige zelfreflectie. Wat is de politiek toch verrot.

Maar ach, de terrassen zijn weer open, wij zijn kort van memorie en vergeten helaas al snel de ellende van dit soort onverbeterlijke profiteurs. We drinken een glas, halen een spuit en onze politici gaan gewoon weer vrij-uit.

Beste mensen, Slaap Zacht !!

-Paul Wiefferink-



De winnaar van de Kiek Es! in het vorige Luitke was er als de kippen bij om het juiste antwoord door te geven. Of het misschien de voorgevel was van ijssalon La Venezia tegenover de kerk, liet Cindy Punt-Oude Roelink ons weten. Dat had ze goed gezien en de digitale wisselbeker is als vanouds razendsnel per glasvezel afgeleverd. Cindy, van harte gefeliciteerd!

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekessintluitke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u - met inachtneming van de RIVM-regels - door ons prachtige dorp loopt.

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Woensdag 5 mei: :19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Munsterhuis

Zondag 9 mei
09.00 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger : pastor T. v. Vilsteren
Lectrice : mevr. B. Alberink

Woensdag 12 mei : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. M. Brookhuis
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

Zaterdag 15 mei:

18.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : Mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

Zondag 16 mei:

09.00 uur : Maria-gebedsviering m.m.v. dameskoor
Voorganger : dhr. B. Elferink
Lectrice : mevr. A. Scholte Lubberink

Woensdag 19 mei : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren

10.30 uur : Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger : pastor J. v.d. Bosch
Lectrice : mevr. T. Hesselink

Woensdag 26 mei : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger : pastoor Munsterhuis

Vanaf woensdag 1 mei is er 's avonds om 19.00 uur weer een eucharistie viering. Deze zal de komende tijd in de kerk zijn.

Voorganger is pastoor Munsterhuis.

Intenties:

Zondag 9 mei: Hermien Segerink, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Schopman-Aveskamp, ouders Grote Punt-Nijhuis, Truus Egberink-Grashof, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Dieny Veltmaat, Johanna Kristen-Beld, Marie Breukers-Brummelhuis, Jan Kuipers, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Lentfert-Siegerink, Dini Heebing-Lentfert, Annie Oude Roelink-Lemmink, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, tot zekere intentie.

Jaargedachtenis: Ouders Vrijkotte-Gilbers, Bennie Bosch, Johan Closa Reynès, Frans Punt, Theo Heebing, Echtpaar Welhuis-Westerik, Frans grote Beverborg.

Donderdag 13 mei: Bernard Sanderink.

Zaterdag 15 mei en zondag 16 mei: Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Ouders Grunder-KaltheGener, Jan Kuipers, Ouders Dierselhuys-Bosch, Annie Oude Roelink-Lemmink, Jan Lentfert.

Jaargedachtenis: Ouders Lentfert-Nijhuis, Johnny Koop.

Zondag 23 mei:

Dora en Gerhard Molthof -Eertman, Bernard Sanderink, Dieny Veltmaat, Johan Reinink, Jan Kuipers, Willy Punt, Tonnie Oosterbroek, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Gerard Boers, Hubert Velthuis.

Jaargedachtenis: Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Jeunink-Pots, Bernard Hampsink, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Bentert-Nijhuis.

Overleden:

Dhr G. J. Bosz Past. Geerdinkstraat 6-17 Op de leeftijd van 83 jaar.

Pastorpraat:

Hoop en verwachting Pinksteren 2021

Het is vroeg in de ochtend, en de vogels buiten fluiten volop in de opkomende zon. De lente lijkt nu echt aangebroken, bloesem aan de bomen, bloembollen knallen uit de grond en her en der brengen perkplantjes weer kleur aan onze wereld. Het is de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

In dorp, stad en land wordt de vrijheid herdacht, nog op aangepaste wijze, terwijl de roep om vrijheid in doen en laten steeds luider klinkt. De geest van hoop en verwachting waart door de wereld, maar ook die van rustig aan, wacht nog even. We zoeken de balans in wat we kunnen en mogen. We ervaren nu al meer dan een jaar welk een enorme impact het Corona-virus heeft op iedereen en alles. Samen voelen we onze eigen kwetsbaarheid en kleinheid meer dan ooit. Ook voor ons als parochiegemeenschap is het een tijd van aanpassen; de verschillende feesten en andere vieringen die normaal in en rond de kerk plaatsvonden, konden het afgelopen jaar helaas geen doorgang vinden. Het afscheid nemen van dierbaren bij overlijden, moet nog steeds in kleinere kring plaats vinden. Met het wegvallen van ons 'normale' leven, merken we ook, meer dan anders waar het werkelijk op aan komt in ons leven: hoe belangrijk het samen zijn is, hoe belangrijk de kleine dingen zijn, hoe mensen klaar staan om anderen te helpen en dat te doen wat nodig is. Om een hart onder de riem te steken. Of bemoedigen door een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen. Zelfs de kleinsten onder ons deden dat door kaarsjes te branden en geschilderde stenen na Pasen op de graven te leggen. En zo willen we ook blijven kijken naar de positieve dingen die we om ons heen zagen en zien gebeuren. Is dat niet de betekenis van Pasen? Het feest van de opstanding van Christus; Hij die ons het voorbeeld gaf om op te staan tegen alle onrecht, die oog had voor de zieken en zwakkeren in de samenleving. Is dat niet de betekenis van Pinksteren? Het feest van de hoop, van ontmoeting en er op uit gaan naar de ander? In dat voorbeeld dat Jezus ons gaf, in die geest van eenheid waar we met z'n allen zo naar verlangen. Het is ook in die geest van 'samen delen en samen zijn,' waarin kinderen zich voorbereiden op de eerste heilige communie. Het is die Heilige Geest waar we voor de jongens en meisjes om bidden in de vormsel vieringen. Het is ook in dat vertrouwen en uithouden van de ouders, de gastouders, en werkgroepenleden waarin zij kans hebben gezien op vaak heel creatieve wijze de kinderen te begeleiden. We hopen voor deze kinderen, voor onszelf en voor de toekomst op een nieuw bewustzijn, een verwarmende frisse wind die op mag steken. Het is die hoop dat ons uitzicht geeft op betere tijden en moed geeft om nog even vol te houden. Zo willen we Pinksteren vieren.

Ingrid Schraven pw

Communie- Vormselviering

Er is een hele mooie Bijbeltekst: "Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen". (Jesaja 49, 15-16). Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.

Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon(-tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!). Wanneer de kinderen in de laatste klas van het basisonderwijs aangekomen zijn, brengen ouders hun kind opnieuw naar voren en noemen zij de naam die zij hun kind gegeven hebben. Zij doen dat in het vertrouwen, met de hand op schouders van hun kind, dat het de bagage die zij meegegeven hebben op een goede manier op de weg door hun leven zullen inzetten. Samen met de bisschop wordt tot God voor deze jongeren gebeden om de geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, de geest van kennis van ontzag en liefde. Met het zegel van de heilige Geest, de gave Gods, wordt de vormeling tot slot gezalfd. Een bijzonder moment, een nieuwe stap op weg naar volwassenheid. De komende tijd zullen heel veel communicantjes het sacrament van de eucharistie ontvangen en meer dan 150 vormelingen in onze parochie op deze manier hun geloof bevestigen. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen. Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn. Wij wensen allen kinderen en ouders, broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie, en de vormsel vieringen.

Pastoraal team en werkgroep parochie Lumen Christi

Opleidingen Aartsbisdom

Het aartsbisdom start in september weer met opleidingen voor hen die willen gaan werken in de kerk als priester, diaken, catecheet of als diaconaal assistent.

Priesteropleiding: naast de full-timeopleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding.

Diakenopleiding: de diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid. Hij stelt krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig. De opleiding is tot onbezoldigd permanent diaken.

Opleiding tot catecheet: de opleiding is er op gericht om geschoolde vrijwilligers te krijgen, die zich met geloof en deskundigheid in de parochie willen inzetten voor het geloofsonderricht.

Opleiding tot diaconaal assistent: een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistent werkt vanuit de liefde voor de naaste, ons door Christus voorgeleefd.

Voor al deze opleidingen kunt u inlichtingen

bij pastoor Theo H.P. Munsterhuis tel. nr.06-53163563

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur
Vrijdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

koertshuis
ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN



DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM
Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230

Morsink Dier & Hobby
UW GROENE VAKWINKEL



EETCAFÉ PLEXAT
TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFEPLEXAT.NL



SPAR
Schreur

Twents
brood hoës.



Dorpstraat 41 - De Lutte
www.davebikes.nl
Tel.: 06 - 37 31 18 79

CENTRUM SPECIALISTEN DE LUTTE

BEAUTY STUDIO
Gonnie
Dorpstraat 15 De Lutte
T. 0541 - 55 15 59
M. 06 22 96 53 28
E. gonnie0001@hotmail.com
wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nageblystlye • parfumerie • bijoux • cadeaus



Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



POELIER  **WOLBERT**
AMBAGHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

WOON!!
met sfeer
Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte
infowoon@gmail.com | 0541-785907



WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE
TEL. 0541-551223

Theehuis
't Thee Luttké

