

# 't Luutke

*Dorpsblad van De Lutte*

Uitgave 10 - van 6 juli t/m 27 juli 2021



FIETSTOCHT BIRLAD-DE LUTTE IN JULI 2003

Twitter



@WIJKAGENTBENNIE

Ouders en grondeigenaar verantwoordelijk voor kamperende jongeren.



KIEK-ES  
facebook.com/kiekesintlutke



DE LUTTERZANDEXPRESS EN SMOKKELTOUR GAAN WEER VAN START

## Juli

- 7** Avondwandeling KBO De Lutte
- 10** Oudpapiercontainers bij sporthal
- 13** Fietsen ZijActief
- 20** Fietsen ZijActief
- 21** Deadline 't Luutke nr 11
- 27** Fietsen ZijActief

### *Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte*

De praktijk en apotheek zijn wegens vakantie gesloten vanaf maandag 2 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021.

In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnr. **0541-551355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

### *Uitbreiding team Huisartsenpraktijk en Apotheek De Lutte*

In de huisartsenpraktijk is per april dit jaar een verpleegkundig specialist werkzaam: Ellen Booijsink. Haar aandachtsgebied is o.a. ouderenzorg. Een verpleegkundig specialist is een zelfstandig beroepsbeoefenaar; bijvoorbeeld voor het stellen van diagnose, verrichten van onderzoek en voor het opstellen van een behandelplan. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de huisartsen Brandenburg en Elferink, maar

## Augustus

- 11** Deadline 't Luutke nr 12
- 15** Fietstocht Tuffelkeerlkes

## September

- 2** Carnavalsweekend Bosdûvelkes
- 21** 90 jarig bestaan ZijActief

ook wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie zijn overlegpartners. Ze legt huisbezoeken af om de ouderenzorg in de praktijk te optimaliseren. We zijn verheugd met deze uitbreiding van het team. De ouderenzorg komt hiermee onder optimale aandacht en de werkdruk wordt beter verdeeld in de praktijk.

### *Prikpost Medlon in De Lutte*

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. **088-4633566**  
**De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107**  
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

**Dagvoorziening 0541 - 552 638**  
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpsshoes. Let op: ingang muziekzaal!

### *Schuif-Aan erve Boerrigter*

De gelegenheid om een warme maaltijd mee te eten is door de corona-maatregelen tot nader order opgeschort.  
Voor vragen kunt u bellen met **0541 - 552 009**

**Redactie-adres 't Luutke 0541 - 552 009**  
Plechelmusstraat 14, De Lutte  
E-mail **luutke@dorpshoes.nl**  
Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

**Voor parochiële berichten:**  
Email **luutke@lumenchristi.nl**  
**Voor vragen over bezorging van 't Luutke:**  
E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

Het volgende 't Luutke, 11 loopt van 27 juli tot 17 augustus 2021  
kopij inleveren woensdag 21 juli voor 20:00 uur via e-mail.

## SCHOOLVERLATERS 1970 ST. PLECHELMUSSCHOOL DE LUTTE KOMEN BIJEEN.



Hierboven zoals ze in 1995 bijeen kwamen na 25 jaar. 2020 was het 50 jaar geleden dat ze de school verlieten, maar kon de reünie niet doorgaan vanwege Corona. Met een jaar vertraging komen ze 19 september 2021 weer samen. (onder voorbehoud van eventuele maatregelen)

Vanaf 14.00 uur bij Landgoedwinkel De Veldmaat, Veldmatenweg 5 in Losser.

Wij hopen zoveel mogelijk "oud"-klasgenoten te mogen ontmoeten deze middag. Graag vooraf opgeven door een mail naar [ijnhuis@landstede.nl](mailto:ijnhuis@landstede.nl).

Via dit adres is het ook mogelijk om foto's of andere materiaal te delen.

Marion Nijkamp  
Lucie Grunder  
Jan Grefthuis  
Jan Nijhuis





### TENTOONSTELLING OVER ST. JOZEF

Paus Franciscus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het St. Jozef-jaar.

In zijn apostolische brief "Patris Corde" (d.i. "met een vaderhart") wil Paus Franciscus er nog eens op wijzen dat St. Jozef een voorbeeld is voor alle mannen. Als hoofd van de Heilige Familie heeft hij de zorg voor Maria en het kind Jezus op zich genomen ook toen ze moesten vluchten naar Egypte en dat hij als timmerman zijn brood verdiende voor dit gezin.

Mede daarom werd hij in het verleden aangewezen als de patroonheilige van alle bouwvakkers en arbeiders en ook werd hij afgeschilderd als "zorgende voor een zalige dood" want bij zijn overlijden stonden ongetwijfeld Maria en Jezus aan zijn sterfbed.

In het gebrandschilderde raam boven het St. Jozefaltaar in onze kerk is dit mooi afgebeeld.

In het 3e Luutke van dit jaar schreef ik dat we in ons kerkenbos iets unieks hebben, n.l. een St. Jozefkapel. Overal in het Twentse landschap zien we landkruizen en Mariakapelletjes maar alleen in ons dorp/kerkenbos hebben we een kapel gewijd aan St. Jozef!

In het zelfde Luutke deed Irma Onland een oproep aan alle inwoners die beelden, beeldjes, doeken of andere afbeeldingen van St. Jozef hebben om deze tijdelijk beschikbaar te stellen voor een tentoonstelling in onze kerk gedurende de zomermaanden.

Inmiddels zijn vele beelden en beeltenissen ingebracht en met de hulp van een aantal vrijwilligers zijn we er in geslaagd om een mooie tentoonstelling op te bouwen in ons kerkgebouw. Je ziet er niet alleen vele beelden van van St. Jozef als timmerman en als vader van de Heilige Familie maar ook is het oude beeld van St. Jozef, dat vroeger in de gevel stond van het in 1972 afgebroken Sint Jozef-gesticht, weer tijdelijk teruggekeerd voor deze expositie (zie foto).



Voor vele oud-Luttenaren is dit een stukje geschiedenis/herinnering aan de "be-waarschool" van de Zusters van de St. Jozefcongregatie uit Amersfoort die in de jaren dertig vanuit dit klooster de gezondheidszorg en huishoudelijke voorlichting op zich namen en daarom is ook de nieuwe kapel in het kerkenbos gewijd aan St. Jozef.

Tien jaar na de opening van het vernieuwde kerkenbos en de hierin staande Jozefkapel is deze tentoonstelling op zondag 4 juli "geopend" door pastor Tom van Vilsteren en de komende maanden is deze voor iedereen te bezichtigen.

We hopen dat niet alleen de vele dagjesmensen en toeristen die de komende maanden ons dorp en de omgeving komen bezoeken ook een kijkje zullen

nemen in ons kerkgebouw maar voor alle dorpsgenoten is het naar mijn mening ook een "must" om te zien wat afkomstig is uit het "rijke Roomse leven" nog steeds een betekenis kan hebben in ons leven. Een vaderfiguur die voor velen een voorbeeld kan zijn!

Groetjes,  
**Tonnie Bekke**

### ZIJ ACTIEF

Wat hebben we gezellige ontmoetingen en contacten gemist! Het is het weer mogelijk, daarom gaan we na de vakantie beginnen met activiteiten.



Op 21 september vieren we in De Vereeniging het 90 jarig bestaan van ZijActief! Eerst een viering in de kerk, daarna in De Vereeniging een gezellige verrassingsavond.... Het fietsen in juli en augustus gaat natuurlijk ook beginnen (zie vorige Luutke). Let op het volgende Luutke, daarin vindt u verdere informatie.

Allen alvast een hele zonnige en gezellige (coronavrije) vakantie gewenst!

Namens het bestuur van ZijActief, Rita Gerritzen

### NATIONALE VETERANENDAG

Misschien is het u ontgaan, maar op 26 juni jl. was het Nationale Veteranendag. Een veteraan, genaamd Tom Rikkerink, beschrijft het zeer mooi en helder. De inhoud, aangevuld met eigen tekst en kleine aanpassingen wil ik graag met u delen.

"Ik ben een Veteraan".

Een veteraan is iemand die wanneer het nodig is zijn leven voor anderen op het spel zet voor vrede en veiligheid.

Op Veteranendag sta ik ook stil voor de strijders die alles hebben gegeven en niet meer bij ons zijn.

Voor veteranen die nog elke dag aan het strijden zijn met hun PTSS en voor militairen die nu ook op missie zijn.

Ik ben trots op wat ik heb gedaan en heb er geen spijt van.

Ik heb gelachen, angst en verdriet gekend.

Het missen van je thuisfront, maar het waren de mensen om je heen die je er door heen sleepten"

Wij hoeven geen dank je wel, maar het zou zo mooi zijn dat u elk jaar op Veteranendag zich realiseert dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Namens de 115000 veteranen; Dank u wel!

We are proud to be a veteran.

**Han ter Mors**

Bron originele tekst: Tom Rikkerink

## TOURIST INFO DE LUTTE-LOSSER BRENGT NIEUW TOERISTISCH MAGAZINE UIT

Tourist info De Lutte-Losser heeft een nieuw verfrissend magazine uitgebracht: "Ontdek de Schatkamer van Twente". Met het magazine krijgen de toeristen een totaaloverzicht van de recreatieve mogelijkheden in de gemeente Losser. Je kan zien en lezen dat er voor een verblijf in de Schatkamer van Twente voor een dag, een weekend of langer, er genoeg te doen is. In het boekwerk staat naast de toeristische informatie ook interviews met ondernemers, ambassadeurs uit de gemeente en een wandel & fietsroute.

### Veel te vertellen

Elke Roolvink van Tourist info De Lutte-Losser vertelt: "Met dit magazine bieden we een overzicht van de recreatieve mogelijkheden in de gemeente Losser. Laat dit magazine jouw gids zijn, met handige tips over hoe je dit gebied zelf kunt ervaren en ontdekken hoe uniek het hier is! Heel veel plezier in de Schatkamer van Twente! Een naslagwerk voor zowel toerist als inwoner.

We hebben er bewust voor gekozen om het toeristisch magazine in eigen beheer uit te geven omdat we het in deze tijd niet gepast vinden om toeristische ondernemers te benaderen voor een advertentie. Voor een volgende editie hopen we weer een beroep op ze te kunnen doen".

### Afhalen

Het blad telt 48 pagina's en wordt op tal van recreatieve- en horeca locaties in de gemeente gratis aangeboden en uiteraard ook af te halen bij de Tourist info locaties in De Lutte (Erve Boerrigter), Losser (bij Uit in Twente aan het Martinusplein 22) en in Beuningen (in restaurant 't Sterrebos).

Ook is het magazine online te bekijken via: [www.visitdeluttellosser.nl](http://www.visitdeluttellosser.nl) en via onze webshop te bestellen.



## DE LUTTERZANDEXPRESS EN SMOKKELTOUR GAAN WEER VAN START

Nu de coronaregels versoepelen kunnen er steeds meer activiteiten van start, zo ook de tochten met de elektrokar. Iedere woensdagmiddag vanaf juli vertrekt de Lutterzandexpress weer en iedere zaterdagmiddag de Smokkeltour. Ga mee voor een leuke rondrit door de natuur. Vanaf heden is het mogelijk om "vanuit uw stoel" met een gids op een leuke manier te genieten van het prachtige groene buitengebied van de gemeente Losser.

### Lutterzandexpress

In een tour van twee uur door het prachtige Lutterzand maak je onder leiding van een natuurgids kennis met het bijzondere natuurgebied en al het moois dat daar groeit en bloeit. Kom voor € 17,50 per persoon genieten (kinderen t/m 12 jaar € 8,50 p.p.) van dit uitje, onderweg wordt er gestopt voor een kopje koffie/thee en wat lekkers.

### Hoe werkt het?

In de maanden juli t/m september rijdt elke woensdagmiddag de Lutterzand Express, een elektrisch aangedreven voertuig, vanaf Paviljoen Lutterzand. In dit geruisloos, milieuvriendelijk vervoer kunnen maximaal 15 personen mee. Er is eventueel één plek voor een rolstoel.

### Waar gaan we naar toe?

Natuurgebied 't Lutterzand met het meanderende riviertje de Dinkel met zijn spectaculaire afkalvingen, de bijzondere zandverstuivingen, heidevelden en jeneverbessen en de nabije omgeving.

### Info

De eerste tour die geboekt kan worden is op woensdag 7 juli. Opstappen kan iedere woensdagmiddag om 13.30 uur bij Paviljoen Lutterzand. Vooraf aanmelden is noodzakelijk bij Tourist Info De Lutte. De rit kan alleen doorgang vinden bij een minimale aanmelding van 10 personen. Reserveren kan via tel: 0541-551160.



## Smokkeltour

Overdinkel is hét Smokkeldorp van de gemeente Losser. Van oudsher kent het dorp een veelbewogen smokkelgeschiedenis, waarvan de verhalen generatie op generatie worden doorgegeven.

### Waar gaan we naar toe?

Tijdens deze 2½ uur durende rit met gids in een kleurrijke elektrokar (eventueel afgesloten), maak je kennis met het smokkelverleden en de natuur in het buitengebied van Overdinkel en Losser. De Smokkeltour voert deelnemers langs het smokkelverleden van het Twentse grensgebied. De route loopt vlak langs de grens. Op de Dubbele weg bijvoorbeeld staan de huizen aan de ene kant van de weg in Nederland en aan de andere kant in Duitsland. Onderweg stopt het voertuig regelmatig bij historische plekken en worden door de gids verhalen en anekdotes verteld. De route gaat verder o.a. door het prachtige Gerardus Majella Park en natuurgebied de Zandbergen.

## KBO AFD. DE LUTTE

Activiteiten, ja hoor en er is al nieuws!

De activiteitencommissie heeft op woensdag 7 juli een avondwandeling gepland. Vertrek is om 19:30 uur vanaf het kerkplein.

Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of Aty Nijhuis 0541-511392.

Denk aan goed schoeisel. Ook tijdens de wandeling moet de afstand tot elkaar anderhalve meter blijven. Let daar op! Een mondkapje is niet verplicht.

Daarna, voor wie dat wil, koffie met een traktatie op een terras in het dorp. Van harte welkom.

## Info

De gehele zomer tot en met oktober wordt er elke zaterdag gereden. De eerste tour die geboekt kan worden is op zaterdag 3 juli. Het vertrek is om 13.30 uur bij 't Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel. De kosten bedragen € 16,- voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar € 8,00 per persoon, inclusief koffie of thee met iets lekkers onderweg. Er kunnen maximaal 11 personen mee en eventueel één plek voor een rolstoel. Wel van tevoren aanmelden bij de Tourist info.

Let op: voor beide ritten dient u een mondkapje te dragen.

Groepen kunnen op afspraak ook op andere dagen reserveren. Meer informatie en reserveren bij Tourist Info De Lutte-Losser 0541-551160.

Of kijk op: [visitdeluttelosser.nl](http://visitdeluttelosser.nl)



## 'BUNĂ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË' 25 JAAR

### Fietstocht Birlad-De Lutte in juli 2003

Onze dorpsgenoot Bas Visser kreeg het idee om iets voor de stichting Buna Ziua, waar dochter Christel erg actief voor was, te ondernemen. Het plan om van Oost Roemenië naar De Lutte te fietsen werd snel omarmd door een aantal fietsers van de wielclub De Lutte.



Naast het doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Buna Ziua was het natuurlijk ook een sportieve uitdaging en lonkte het grote avontuur. Dichterbij huis werd er al door diverse acties (Hellehondsdagen, sponsorloop TCC Losser etc.) ook geld ingezameld. We hadden vooraf al de toezegging dat Wilde Ganzen de eventuele opbrengst zou verhogen. In de media werd flink aandacht besteed aan ons voornemen. De voorbereiding nam meerdere maanden in beslag: vervoer, maaltijden, financiën, route..moest geregeld worden.

Het team bestond uit de fietsers Bas Visser, Jan Hesselink, Gerrit Tjihuis, Bertus Hegeman en Harry Wigger. Tijdens de eerste etappes fietste Ciprian Petrache mee. Hij is opgegroeid in Roemenië en was tevens onze tolk in Roemenië. Gerard Lage Venterink en Hennie Beernink waren onze chauffeurs, voor de verzorging waren Thea Hesselink en Ans Tjihuis verantwoordelijk.

De algehele leiding van de "expeditie" was in handen van Herman Gilbers. Helaas kunnen we onze ervaringen niet meer delen met de chauffeurs Gerard en Hennie en fietser Gerrit. We missen ze...zij zijn inmiddels overleden.

Na een heenreis van drie dagen werden we hartelijk in het kindertehuis te Birlad ontvangen. We hebben daar in het tehuis met eigen ogen gezien dat er door de stichting Buna Ziua kinderen in Roemenië geweldig goed werk wordt verricht. De fietstocht, in totaal ruim 2900 km, voerde ons in drie weken door Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Tijdens de LAGA werden in Losser en vooral in De Lutte zeer hartelijk ontvangen en konden we de opbrengst bekend maken.

Na verhoging van het bijeengebrachte bedrag door de Wilde Ganzen konden we de stichting van Christel het bedrag van 63.000 euro overhandigen. We kijken nog steeds met een zeer voldaan gevoel terug op onze indrukwekkende fietstocht.

Harry Wigger en Jan Hesselink (namens de fietsers).



N.b. Met de opbrengst is een groot deel van het "Integratie project voor jongeren" gefinancierd. Jongeren uit het tehuis konden onder professionele begeleiding (personeel getraind door Nederlandse professionals) leren op eigen benen te staan. Appartementen zijn door de stichting destijds aangekocht en inmiddels overgedragen aan de kinderbescherming. Nog steeds worden ze voor dit doel gebruikt.

## OOK DIT JAAR WEER KAMPEERFEESTEN IN DE LUTTE

Goed nieuws voor jongeren in de gemeente Losser. Door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ook dit jaar weer kampeerfeesten mogelijk. Net als vorig jaar geldt er wel een aantal spelregels. Jongeren die van 2 juli t/m 26 juli een kampeerfeest willen houden, melden dit vooraf bij de gemeente door een kampeerplan en een ondertekend exemplaar van de spelregels in te leveren.



Burgemeester Cia Kroon is opgetogen: "Het contact met vrienden en vriendinnen is heel belangrijk voor jongeren. Het begin van de zomervakantie samen kunnen vieren, is natuurlijk heerlijk! Fijn dat dat ook dit jaar weer kan. Vorig jaar heb ik gezien hoe belangrijk deze kampeerfeesten zijn. Het was duidelijk zichtbaar hoe zij ervan genoten om weer met vrienden of vriendinnen onder elkaar te zijn, om bij te kletsen en plezier te maken. Daarom staan we ook dit jaar kampeerfeesten toe, maar wel met een aantal spelregels om het samen leuk te hebben én te houden."

## Veilig kamperen

Veiligheid staat bij de kampeerfeesten voorop. Daarom gelden tijdens de kampeerfeesten spelregels. Zo is alcohol niet toegestaan en is het aan de jongeren om overlast voor omliggende woningen te voorkomen. Deze spelregels worden mede ondertekend door ouders en de grondeigenaar van het kampeerterrein. Uiteraard zijn ook de regels van het RIVM van kracht. Net als vorig jaar moeten jongeren die een kampeerfeest willen houden een coronaproof kampeerplan inleveren. Hierin staat onder andere hoe zij denken dit veilig te kunnen doen met 1,5 afstand en wat de hygiënemaatregelen zijn met eten, drinken en persoonlijke hygiëne (handen wassen).

## Indienen ondertekende spelregels en kampeerplan

Jongeren die in de periode van 2 juli t/m 26 juli 2021 een kampeerfeest willen houden, kunnen het formulier met de spelregels vinden op [www.losser.nl](http://www.losser.nl). De ondertekende spelregels en het kampeerplan moeten minimaal 3 werkdagen voor het kamperen in bezit zijn van de gemeente.

Bij het kamperen in het weekend geldt dat de formulieren uiterlijk de dinsdag ervoor bij de gemeente moeten zijn. Ondertekende spelregels en het kampeerplan kunnen worden gemaild naar:

[kampeerfeesten@losser.nl](mailto:kampeerfeesten@losser.nl) of worden afgegeven in 't Lossers hoës ten name van Marijke Pluijgers of Rutger Bolier.

## COLLECTE EPILEPSIEFONDS

In de week van 7 t/m 12 juni was de collecte voor het Epilepsiefonds. De opbrengst hiervan was € 2341,62 waarvan € 1972,09 in de Lutte opgehaald en € 369,53 in Beuningen.

Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle collectanten voor hun inzet.

**Marianne Schasfoort en Agnes Scholte Lubberink**



## COLUMN IK-ZEG-T-OE!

### NA ONS DE ZONDVLOED WAT ER NA ONS GEBEURT, MAAKT ONS NIET UIT

De afgelopen weken stonden de kranten weer bol van foto's met feestende mensen, volle terrassen en teksten met als strekking: "wat hebben we dit toch gemist!". Het was nogal overdreven allemaal, alsof die drankjes in een kroeg zaligmakend zijn en bepalend voor je levensgeluk.

De sportwedstrijden kunnen weer en we gaan uit ons dak als Max Verstappen 0,143 sec sneller rijdt dan een ander. En dat op een afgesloten straat met eenrichtingsverkeer en maar heel weinig medeweggebruikers ;-). We worden levenslang supporter als het Nederlands elftal 3 wedstrijden achter elkaar wint van tegenstanders die een bal nog geen 10 seconden in de ploeg kunnen houden. En zijn vervolgens heel resoluut en creatief in het afserven van sporters die we een dag tevoren nog omhelzen. "Heb het altijd al gezegd dat het niks wordt met Oranje".

Over een aantal maanden is het corona-onder-de-duim-regime iets uit een ver verleden. En we zijn dan waarschijnlijk ook gemakshalve vergeten hoe onze politici hun zwabberbeleid verdedigden en daarbij uitkeken als ware helden.

Weten we in 2022 nog dat onze regering met het grootste genoegen honderden miljoe-nen doorschoof naar bedrijven die geld verdienen op een wijze die volstrekt strijdig is met de uitgangspunten voor een gezondere wereld? We kopen een I-phone voor € 1200 euro (waarvan minimaal € 600 euro is bestemd om de kosten van veelal mislei-dende reclame te dekken) en vertellen dan heel trots dat we voor € 1,99 het bijbehoren-de hoesje hebben weten te bemachtigen uit het Verre Oosten. Dat aldaar mensen wor-den uitgebuit en kinderarbeid normaal is, daar kunnen wij toch niets aan veranderen? Zelfs een huisdier is inmiddels een wegwerpartikel geworden.

Vaak is benadrukt dat we het met elkaar anders moeten doen: met de economie, met het milieu, met de maatschappij, etc. Maar helaas zijn we voornamelijk van de korte termijn. We moeten zo snel mogelijk weer samenklitten, naar Mallorca, morgen een nieu-we auto en komende winter "zekerweten" op de lange latten.

Weten we nog dat we vorig jaar tot de ontdekking kwamen dat vakantie in eigen land toch wel heel mooi kon zijn? En dat de spulletjes uit eigen land/regio prima voldoen? Nu, 10 maanden later, zijn de milieubelastende vliegtuigen en cruiseschepen volge-boekt en zijn we boos omdat de bestelde rommel uit China in het Suez-kanaal blijft steken.

Een korte-termijn levensinstelling, dat is de basis van hoe we met onszelf, met anderen en met de wereld omgaan. En zo vullen we dan het concept-testament van onze (klein) kinderen in. We pampere onze kinderen vanaf de geboorte, overladen ze met mate-riële zaken. Het mag ze aan niets ontbreken, opleiding, sporten, vakanties, het moet

allemaal kunnen. En we geven ze onbewust mee dat dit allemaal normaal is. En wat zijn we trots op hen! De vraag is echter of onze (klein)kinderen over 30 jaar ook trots op ons zijn....; weten zij nu dat wij hun wereld aan het vergifigen zijn?

Momenteel in Canada erg hoge temperaturen die daar nog nooit zijn voorgekomen. Binnenkort kunnen we in Alaska in een bubbelbad zitten van gesmolten ijskraters en kennen we Iglo alleen nog als merk voor diepvries-producten.

Dagelijks sterven bepaalde diersoorten uit. Wie zit daar nou echt mee? Nee joh, vang de laatste zeldzame exemplaren, zet ze in een kooi en we kunnen ze alsnog bekijken. Een insect op de voorruit van je auto wordt een zeldzaamheid. Mooi, dan kunnen we sneller doorkachelen naar Spanje. Dat de meeste insecten onmisbaar zijn om de wereld leefbaar te houden, ach, er zal vast wel een oplossing komen. Na ons de zondvloed.

Een wat somber toekomstperspectief, dat realiseer ik me terdege. Hoe kunnen we dat veranderen? Hoe krijgen we het korte-termijn-denken-en-handelen uit onze denkwe-reld? En willen we dat diep van binnen wel?

We zouden kunnen beginnen de toekomstige wereld van onze kinderen te schetsen op basis van de onmiskenbare ontwikkelingen die er zijn. En een (figuurlijk) zaadje te planten in het brein van onze (klein)kinderen, zodat ze anders, bewuster en verantwoor-delijker gaan acteren dan wij. Als (groot)ouders lijkt het me niet meer dan logisch om vanuit de zorgplicht voor onze (klein)kinderen, de wereld - die wij niet meer meemaken - nog leefbaar te laten zijn. En dat nadrukkelijk ook in alle fases van de opvoeding mee te geven. En zeker ook door zelf het goede voorbeeld te zijn. Dat is wel moeilijk, maar wel te doen.

-Paul Wiefferink-



## KIEK ES



Dat deze rubriek ook bij de jongste Luttenaren zeer populair is, was ons al wel langer duidelijk. Leeftijd schijnt (gelukkig) geen belemmering te zijn om aanspraak te maken op de be-faamde digitale wisselbeker. Job en Anne Oude Egbrink leve-ren daar -opnieuw- het bewijs voor. Hun moeder meldde ons als eerste 'dat Job en Anne zeggen dat het de zijkant van de Elfterborgh is'. En daarmee hadden deze youngster het hele-maal bij het juiste eind. Job en Anne, van harte en geeft de wisselbeker een mooie plek op jullie kamer.

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: [www.facebook.com/kiekesintluutke](http://www.facebook.com/kiekesintluutke). In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u - met inachtneming van de RIVM-regels- door ons prachtige dorp loopt.

## KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



### Zondag 11 juli:

**09.00 uur** : Plechelmusviering Communieviering  
m.m.v. dameskoor en de  
Plechelmus harmonie

**Voorganger** : pastor I. Schraven  
**Lectrice** : mevr. Agnes Scholte Lubberink

Woensdag 14 juli : 19.00 uur Communieviering  
: Voorganger pastor J. Kerkhof Jonkman

### Zondag 18 juli:

**09.00 uur** : Eucharistieviering m.m.v. herenkoor

**Voorganger** : pastoor T. Munsterhuis

**Lectrice** : mevr. T. Hesselink

**Misdienaars** : Michelle en Christiaan Steenbekke

Woensdag 21 juli : 19.00 uur Communieviering  
: Voorganger pastor I. Schraven

### Zondag 25 juli:

**09.00 uur** : Communieviering m.m.v. herenkoor

**Voorganger** : pastor I. Schraven

**Lectrice** : mevr. B. Alberink

Woensdag 28 juli : 19.00 uur Eucharistieviering  
: Voorganger pastoor T. Munsterhuis

### Overleden:

Hennie Wigger, Volharding 19, Denekamp, op de leeftijd van 87 jaar  
Marietje ten Tusscher-Koertshuis, Binkhorsterkerkpad 14, op de leeftijd  
van 90 jaar.

### Intenties:

#### Zondag 11 juli:

Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Jan Kuipers, Henny Nordkamp, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Sienie Behrens-Snijders, Hennie Wigger, Marietje ten Tusscher-Koertshuis.

#### Jaargedachtenis:

To van Boxtel, Hans Damgrave, ouders Nijhuis-Aveskamp met Joke en Jos, grootouders/ouders Wonniger-Koertshuis, Geertruida Wonniger.

#### Zondag 18 juli:

Annie Benneker-Steghuis, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Frans Zwijnenberg, Jan Kuipers, ouders Tijhuis-uit het Broek, Annie Niehof-Nolten, Hennie Wigger, Marietje ten Tusscher-Koertshuis.

#### Jaargedachtenis:

Ouders Schrader-Bonnes, Gerda Olde Rikkert-Oosterbroek, Fam. Grunder (Postweg), Dieny Veltmaat, Ouders Olde Riekerink-Roufs.

#### Zondag 25 juli:

Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Herman Koertshuis, Henny Lesscher en overl. Fam., Jan Kuipers, Ouders Dierseluis-Bosch, Echtpaar Welhuis-Westerik, Hennie Wigger, Marietje ten Tusscher-Koertshuis.

#### Jaargedachtenis:

Ouders Vermaesen-Borchert, Gerhard grote Beverborg, Gerhard Koertshuis, Echtpaar Lentfert-Seiger.

### Gedoopt:

20 juni werden in onze kerk 2 kinderen gedoopt:

Stijn, zoon van Linda Schopman en Roy Kolkman

Zara, dochter van Rob Olde Hendrikman en Monique Loos.

Door het doopsel zijn Stijn en Zara opgenomen in onze geloofsgemeenschap en wij heten hen van harte welkom

Wij feliciteren de doopouders en wensen hen een goede en gezegende toekomst.



## Pastorpraat:

Volgens het kabinet belooft het eindelijk weer een beloftevolle zomer te worden nu de besmettingen en de ziekenhuisopnames drastisch afnemen en bijna iedereen de eerste prik al heeft gehad. De economie draait weer op volle toeren, de terrassen en restaurants kunnen de klandizie niet aan en elke dag meldt men weer files op de Nederlandse wegen. Mensen snakken naar vakantie, het liefst naar zonnige oorden en doen er alles voor om het vaccin van één prik te bemachtigen. Op Schiphol zien we ze al weer vertrekken met bagagewagentjes vol beladen met koffers en terugkomen met de vuile was en sommigen besmet met de zeer besmettelijke Delta-variant. Ondertussen lijkt het alsof we niets geleerd hebben van de corona pandemie, we zouden het toch anders doen, minder reizen, minder vervuiling achterlaten, bewuster omgaan met het milieu. Maar door onze niet te stillen honger naar nog meer luxe en welvaart, dreigen we weer te vervallen in de oude, doodlopende weg. Meer luxe, want daar hebben we toch recht op. Geen windmolens in onze achtertuin, geen biomassa, maar wel supersnel internet en andere luxe gebruiksartikelen die stroom vreten. Ja de auto moet rijden, we willen ook blijven vliegen en ondertussen zeggen we dat we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde. Blijkbaar is het moeilijk om te leren van het verleden. Het vak geschiedenis, waardoor je het heden leert begrijpen, het vak dat ons kan helpen niet terug te vallen in oude fouten, is niet meer cool op de scholen. ICT staat hoog op de ladder. Het streven naar kortstondig geluk en vluchtige welvaart wint het van bezinning op ons leven en reflectie op een economie van nog meer behoeftes creëren. We beseffen blijkbaar nog steeds niet dat we, zoals de Bijbel het al millennia lang verwoordt, slechts rentmeesters zijn en de verantwoording dragen voor een goed beheer van de aarde. Dat we deze niet moeten exploiteren, maar juist met al het leven op aarde in harmonie moeten leven. Door al onze uitstoot warmt de aarde op, en gaan we ook dit jaar weer een warme zomer tegemoet. Ik wens ons toe dat we, genietend van de warme zonnestralen, ook nadenken over datgene wat de pandemie ons heeft geleerd en wat onze concrete bijdrage zou kunnen zijn om ons eigen leven, de aarde en het milieu weer in balans te krijgen.

Allen een fijne en vruchtbare zomer toegewenst met een toekomstbestendige opbrengst!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

## Dopen in de Plechelmuskerk De Lutte.

Heb je pas geleden een kindje gekregen en je wilt je kindje laten opnemen in onze geloofsgemeenschap door het te laten dopen? Dan kan je je hiervoor op een eenvoudige manier aanmelden: Ga naar de website van Lumen Christi <https://www.paroachelumenchristi.nl/nieuws-van-de-locatie-de-lutte/> onder het menu sacramenten staat dopen. Hier staat een digitaal aanmeldingsformulier. Stuur deze ingevuld naar het secretariaat van De Lutte: [delutte@lumenchristi.nl](mailto:delutte@lumenchristi.nl) Als je je hebt aangemeld krijg je van de doopwerkgroep De Lutte, Irma Onland, bericht over de verdere gang van zaken.

In het najaar is er weer 1 keer per maand een doopviering ingepland en wordt je daar aan voorafgaand op een voorbereidingsavond uitgenodigd.

Heb je nog vragen? Bel of mail mij. Irma Onland [onlandfam@gmail.com](mailto:onlandfam@gmail.com)  
0639801529

## Verhuizing van Tubbergen naar Ootmarsum

Op zaterdag 24 juli staat de verhuishwagen voor onze deur in Tubbergen om ons te verhuizen naar Ootmarsum. Verhuizen van het dorp naar de stad, van een voor ons te grote woning naar een kleinere woning op maat voor ons beiden. We kijken er naar uit om een nieuwe woonstart te maken binnen de parochiegrenzen van Lumen Christi. In het stadje Ootmarsum vonden we een woning die voldeed aan onze wensen. Ongeveer 31 jaar hebben we met plezier in Tubbergen gewoond, datzelfde hopen we te ervaren in onze nieuwe woonplaats, waar we vanuit ons huis een prachtig zicht hebben op de kerktoren van de HH Simon en Judaskerk. Vanaf 24 juli a.s. is ons nieuwe adres: Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum, telefoon: 06-57645245 pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman

### Aangepaste openingstijden Parochiesecretariaat De Lutte zomer 2021.

Tijdens de vakantieperiode zal het parochiesecretariaat alleen geopend zijn op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.

Het betreft woensdag 28 juli, woensdagen 4 en 11 augustus.

Om misintenties te bestellen kunt u ook gebruik maken van de brievenbus of van de mail. [delutte@lumenchristi.nl](mailto:delutte@lumenchristi.nl)

Wel graag duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en de naam voor wie de intentie bedoeld is. Opdat er geen fouten gemaakt worden.

Betalen € 8,-- kan ook via een envelop in de brievenbus of via een factuur.

Gerda Maseland-Nijhuis, parochiesecretariaat locatie De Lutte.



# gewijzigde openingstijden

maandag	07.00 - 19.00 uur
dinsdag	07.00 - 19.00 uur
woensdag	07.00 - 19.00 uur
donderdag	07.00 - 19.00 uur
vrijdag	07.00 - 19.00 uur
zaterdag	07.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email [delutte@lumenchristi.nl](mailto:delutte@lumenchristi.nl)

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur

Vrijdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op [www.Lumenchristi.nl](http://www.Lumenchristi.nl) of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam

[www.lumenchristi.nl](http://www.lumenchristi.nl).

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441

SPAR Schreur  
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte  
0541-551255 [SPARschreur@deSPAR.info](mailto:SPARschreur@deSPAR.info)

**gemak voor elke dag**

# koertshuis

ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN



Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE.PLEXAT.NL



SPAR

Schreur



Twents  
brood  
hoes.



Dorpstraat 41 - De Lutte  
www.davebikes.nl  
Tel.: 06 - 37 31 18 79



Dorpstraat 15 De Lutte  
T 0541 - 55 15 59  
M 06 22 96 53 28  
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids-en pedicuresalon  
nageblystlye • parfumerie • bijoux • cadeaus

## Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28  
7587 AD De Lutte  
Tel. 0541-551375



WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL  
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE  
TEL. 0541-551223



Dorpstraat 17 | 7587 AA De Lutte  
infowoon@gmail.com | 0541-785907

