

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

**DANK, PASTOR
GOODGOAN HENK**

Uitgave 15 - van 6 t/m 27 oktober 2020



NIEUWE VOORZITTER VOOR DE BOSDÜVELKES

Twitter



@DLUTTEDORPSRAAD

Bertus Telgenkamp nieuwe
#voorzitter
@Bosduvelke
#DeLutte

Agenda

- 9 okt Nietgezienstocht Plechelmus Harmonie
- 24 okt Landgoed Twente Fair
- 25 okt Landgoed Twente Fair
- 28 okt Wandelen kuiergroep
- 22 okt Intocht Sinterklaas (o.v.)
- 31 dec Oliebollenactie Kerkenbos



**GESLAAGD TOERNOOI JEU DE BOU-
LESVERENIGING DORP DE LUTTE**



KIEK-ES
facebook.com/kiekiesintluutke

Kennismaking en intake vanaf **1 oktober** elke werkdag 08.30 – 16.00 uur

CORONA PROOF



**VENTILATIE & AIRCO
SYSTEMEN**

Vanaf **1 november 2020** werken aan vitaliteit en leefstijl:

- e-Gym (nieuwste circle concept) • begeleid trainen
- vrije fitness • nieuwste cardiolijn • krachtapparatuur
- small-group trainingen • afwisselend en gericht plan
- persoonlijke aandacht • kwaliteit • service
- voedingsconsulent • fysiotherapie

Fitzone Team: Rick Scholten, Marije Vloothuis en Jorieke Bodde

Voedingsconsulent: Elza Heutink van My Life Slim

Fysiotherapie erkende praktijk: nog in onderhandeling



Moderne pand van BOR motoren,
Ambachtstraat 2, 7587 BW De Lutte
www.fitzonedelutte.nl (15 okt. online), info@fitzone.nl,
telefoon 0541 - 241312

JAARKALENDER 2020

Oktober

- 9** Nietgezientocht. Jeugd maak kennis met de harmonie 19:00 uur dorpsshoes
- 24** Landgoed Twente Fair
- 25** Landgoed Twente Fair
- 28** Wandelen met de Kuiergroep. Start vanaf dorpsshoes om 10:00 uur

November

- 22** Intocht Sinterklaas met Pieten in De Lutte (onder voorbehoud)

December

- 31** Oliebollenactie stichting Kerkenbos

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af **0541 - 551 355**

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Prikpost Medlon in De Lutte

Medlon prikt 3 keer per week bloed in het Gezondheidscentrum en wel op maandagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

De Zonnebloem, De Lutte **06 - 51803107**

Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening **0541 - 552 638**

Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in dorpsshoes Erve Boerrigter.

Schuif-Aan erve Boerrigter

Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 12:00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpsshoes **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke **0541 - 552 009**

Plechelmusstraat 14, De Lutte

E-mail **luitke@dorpshoes.nl**

Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:

Email **luitke@lumenchristi.nl**

Voor vragen over bezorging van 't Luitke:

E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke, 16 loopt van 27 oktober tot 17 november 2020
kopij inleveren woensdag 21 oktober voor 20:00 uur via e-mail.*

NATUURLEERPAD AAN DE DINKEL KAN WEER GEDAAN WORDEN

Het natuurleerpad is na vernielingen afgelopen zomer nu weer volledig gerepareerd en klaar voor gebruik. Er zijn een aantal nieuwe bordjes geplaatst, een nieuwe xylofoon en de vlonder is weer helemaal compleet.

Ga met vriendjes, klasgenoten op pad voor verrassende ontdekkingen in de natuur. Een 'Doe Boek', meetinstrumentjes en waterdierenzoekkaart krijg je mee in een rugtasje. Vogels, insecten en planten staan op jullie te wachten. Pas op voor 'gedonder op een vlonder'! Aan de slag

bij de Mauritsbrug en een vervaarlijk kanon met je wiskundige knobbel. Maak de woordzoeker en bereken je waterverbruik per dag. Voor dit avontuur moet je wel een mama, papa, of een andere grote mevrouw of meneer meenemen

De route voor het natuurleerpad is te boeken bij de Tourist info De Lutte en geschikt voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Tel: 0541-551160, email: info@visitdeluttelossier.nl. Het vertrek van deze route is bij restaurant 't Sterrebos in Beuningen. Voor meer info: visitdeluttelossier.nl

MANTELZORGBOEK VOOR GOEDE ZORG



Voor veel mantelzorgers is deze Corona tijd extra onzeker. Wat gebeurt er wanneer ik zelf ziek wordt en niet meer kan zorgen? Wat moet ik regelen als de zorg overgenomen wordt?

Wanneer de zorg (onverwacht) moet worden overgedragen aan iemand anders, wilt u er op kunnen vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen. En dat degene voor wie u zorgt een prettige tijd heeft.

Voor mantelzorgers in de gemeente Losser heeft Stichting Fundament in samenwerking met de gemeente en Stichting Informele Zorg Twente (SIZ) het Mantelzorgboek in geval van nood en bijbehorende mantelzorgpassen ontwikkeld. In het mantelzorgboek verzamelt de mantelzorger de gewoontes van degene voor wie hij of zij zorgt. Bijvoorbeeld

medicijngebruik, persoonlijke verzorging, maar ook interesses. Een handig naslagwerk voor de mantelzorger zelf, maar ook voor momenten dat iemand anders een keer voor uw naaste zorgt. Het mantelzorgboek is aan te vragen bij de mantelzorgconsulent van Stichting Fundament en op te halen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur.

Vanaf woensdag 7 oktober 2020 kunt wekelijks tussen 11.00 en 12.00 uur terecht bij het (inloop)spreekuur van Stichting Fundament. Het inloopspreekuur kunt u vinden in de hal van de bibliotheek in het Lossershoes aan het Raadhuisplein in Losser.

Voor meer informatie raadpleeg www.stichtingfundament.nl of bel 053-5369400.

TOERNOOI JEU DE BOULESVERENING DORP DE LUTTE



In nauwe samenwerking met de gemeente Losser en de Stichting Dorpshoes zijn in de voormalige appelhof van de dorpsboerderij Erve Boerrigter een zevental jeu de boulesbanen aangelegd die een fraai(er) aanzien geven aan dit stukje groen in het

centrum van ons dorp. Nieuwe fruitbomen zijn er geplant evenals nieuwe beukenhaagjes en hekwerken en wekelijks zorgen de leden van de Jeu de Boulesclub Dorp De Lutte er voor dat dit terrein er netjes en kleurrijk uitziet.

Vanaf oktober 2019 wordt door deze club (plm. 30 leden) op deze banen al het petanque spel gespeeld en wel iedere donderdagmiddag en op de maandagavond zo lang de weersomstandigheden dit mogelijk maken. Het is door (corona)omstandigheden helaas nog niet gekomen tot een feestelijke opening van deze banen. Dit is voorlopig uitgesteld tot het voorjaar van 2021 maar het eerste onderlinge toernooi heeft al wel plaats gevonden en wel op donderdagmiddag 17 september j.l., zie foto's. De eerste winnaar van de zgn. "Boerrigter-trofee" is geworden Truus Blockhuis met Leo Onland als 2e en Richard Kieneneij als 3e. Het toernooi werd afgesloten met een gezellig buffet.

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK GEWIJZIGD

Per 1 oktober a.s. worden de openingstijden en van de bibliotheek in Losser en De Lutte gewijzigd. Deze openingstijden zijn voorlopig van kracht t/m december 2020.

De openingstijden zijn per 1 oktober voor de bibliotheek in Losser:

- Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
- Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Er is dan ook een bibliotheekmedewerker aanwezig.

De openingstijden zijn per 1 oktober voor het servicepunt in De Lutte:

- Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur

Er is een medewerker aanwezig op maandag van 15.30 tot 19.30 en op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

De openingstijden van breng- en haalpunt Overdinkel blijven ongewijzigd.

KBO AFD. DE LUTTE ZOEKT BESTUURSLEDEN



KBO is een belangenorganisatie van en voor 50 plussers, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. Ook wordt maandelijks het KBO magazine uitgegeven en wordt dit gratis thuisbezorgd bij de KBO-leden. Daarmee wil de vereniging zowel het welzijn van de ouderen als hun participatie in de samenleving bevorderen. Het is een belangrijke organisatie, die zich moet laten horen. In de huidige bijzondere coronatijd, is het belangrijk gebleken dat ook met name de senioren, de 55-plussers aandacht vragen en krijgen voor hun problemen. In diverse media hebt u dit kunnen merken, zoals bij Omroep Max en de verschillende praatprogramma's.

De afdeling De Lutte valt onder KBO Overijssel, hierin zijn ook andere afdelingen uit Overijssel vertegenwoordigd. De afd. De Lutte organiseert verspreid door het jaar diverse activiteiten en lezingen. Daarvoor zijn actieve mensen nodig. Daarom zijn wij als KBO-ouderenvereniging, afd. De Lutte op zoek naar leden, maar ook bestuursleden. Tijdens de jaarvergadering in het najaar zal er afscheid genomen worden van enkele bestuursleden. Daarom de vraag aan ieder: zou u lid willen worden en misschien ons bestuur kunnen komen versterken? Neem dan contact op met de huidige voorzitter: Gerda Maseland-Nijhuis, 06-51934585 of kbodelutte@gmail.com

ACTIVITEITEN KBO AFD. DE LUTTE

De KBO-activiteiten zijn weer voorzichtig opgestart met inachtneming van de RIVM-regels.

Maandag 14 september was er de jaarlijkse Bingomiddag. Een gezellige middag met mooie prijzen. Alle deelnemers vonden het fijn om elkaar weer te zien.

Van 1 t/m 8 oktober wordt landelijk aandacht besteed aan de Week van de Eenzaamheid. Wij als KBO afd. De Lutte willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er wordt ook aan de ouderen in onze omgeving gedacht.

hebben gelijk met dit blad een Mercigeschenk bezorgd bij al onze leden. Een dankjewel voor het begrip en geduld in deze Coronatijd. We denken aan elkaar en hopen dat we elkaar over een tijd weer kunnen ontmoeten.

Woensdag 7 oktober willen we de zomer afsluiten met een fietstocht. Start om 14.00 uur vanaf dorpsshoes Erve Boerrigter. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een consumptie. Opgave bij Marian Voerman 0541-551805 of Aty Nijhuis 0541-511392

De bezorgers van het KBO-magazine

Beste allemaal,

Nadat we zo totaal onverwachts afscheid moesten nemen van mijn huisgenote Dieny Veltmaat kwam ik terecht in een hele nieuwe situatie. Het zal u misschien verbazen maar ik was voordien, al 83 jaar lang, nog nooit alleen geweest. Vanuit mijn ouderlijk huis naar het seminarie en daarna van de ene pastorie naar de andere. Altijd met andere collega's, huisgenoten om me heen. Ik ben daarom ook zeer veel mensen dank verschuldigd voor die steun in de dagen na de uitvaart en begrafenis.



Je zou bijna zeggen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Sinds een paar jaar al ga ik regelmatig voor in vieringen in één van de kapellen van de zusters in Denekamp. Een van mijn collega's die daar ook woont moest op medisch advies opgenomen worden in het verpleegcentrum Gravenstate, naast het klooster zodat zijn appartement vrij kwam. De zusters hebben mij toen dat appartement aangeboden om bij hen te komen wonen.

13 jaar lang woonden Dieny en ik tot aan midden juli van dit jaar op de pastorie hier in de Lutte. Wij voelden ons vergroeid met U, met De Lutte, in dit prachtig huis, een park van een tuin met die hele mooie omgeving, midden in het dorp. En dan komt het aanbod van de zusters. Ik hoef u niet te vertellen, dat de beslissing om hier weg te gaan mij veel moeite heeft gekost. Mijn hart zei, je moet hier blijven maar mijn verstand zei, zo'n kans voor dat appartement, in die omgeving, is een gouden aanbod. Mijn leeftijd is een factor, maar ook de zekerheid van de zorg op langere termijn. Als U dit leest heb ik net de verhuizing achter de rug.

Uit de grond van mijn hart wil ik heel graag een welgemeend DANK U WEL ZEGGEN, aan U allemaal. Ik doe dat ook namens Dieny. De 13 jaar in Uw midden waren voor ons beiden fantastische jaren. Heel erg bedankt.

We zullen ongetwijfeld elkaar blijven tegenkomen omdat ik via Lumen Christi op het rooster blijf staan voor diensten door de week.

Good goan. Gods zegen voor U allemaal.

Henk Jacobs

SV DE LUTTE HANDBAL

Het handbalseizoen is weer van start gegaan met de eerste thuiswedstrijden die gespeeld worden in oktober. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk de wedstrijden te bekijken.

Wanneer dit weer mogelijk is, melden we dit op facebook, onze website svdelutte.nl en in 't Luitke. De uitslagen van alle wedstrijden worden vermeld op facebook en op de website.

START DONATEURSKAARTENACTIE PLECHELMUS HARMONIE

Binnenkort start de jaarlijkse donateurskaartenactie van de Sint Plechelmus Harmonie. Ondanks dat wij, net als veel andere verenigingen, genoodzaakt zijn om onze activiteiten grotendeels stil te leggen hopen wij dat wij ook dit jaar op uw steun kunnen rekenen. Door ons voor een bedrag van € 7,- te steunen kunnen wij in de toekomst een muzikale bijdrage bijven leveren aan de maatschappelijke activiteiten in De Lutte. Dit jaar kunt u op 2 manieren donateur worden:

- Onze leden komen, met inachtneming van de coronamaatregelen, binnenkort bij u langs zoals u van ons gewend bent. Hierbij kunt u contant, met een automatische incasso of via een QR-code betalen.
- Als u een bezoek van onze leden niet op prijs stelt i.v.m. de huidige situatie bestaat de mogelijkheid om via onderstaand incassoformulier donateur te worden. U kunt hierbij kiezen voor een eenmalige of jaarlijkse incasso. Deze kunt u ingevuld inleveren bij Mart Koertshuis, Boerrichterstraat 2 De Lutte.

Automatische incasso Sint Plechelmus Harmonie

- Eenmalige incasso
- Jaarlijkse incasso

Voorletters: _____

Achternaam: _____

Adres + huisnummer: _____

Postcode: _____ Plaats : _____

Telefoon: _____

Hierbij machtig ik de Sint Plechelmus Harmonie te De Lutte om een bedrag ad € 7,- af te schrijven van onderstaand rekeningnummer:

IBAN: NL _____

Handtekening:

Datum: ____ - ____ - 2020

Plaats: _____

WINTERLESSEN 2020-2021 TC KARDOES I.S.M. APPROACH



De inschrijving voor de winterlessen tennis 2020-2021 is van start gegaan. Ook nu werken wij weer samen met Approach. Je kunt je via de website www.approachtennis.nl aanmelden voor de winterlessen. Ga naar "inschrijven training" en kies vervolgens TC Kardoes. Klik op > en de informatie verschijnt en ook het inschrijfmenu. Inschrijven gaat simpel en snel via het online inschrijvingsysteem. Je krijgt na de inschrijving direct een bevestiging per mail. Hoe eerder je inschrijft hoe groter de kans is, dat je geplaatst wordt op jouw voorkeurstijd en in jouw voorkeursgroep. Nadat je bent ingedeeld, krijg je per e-mail de indeling toegestuurd waarin wordt aangegeven wanneer de trainingen starten, op welke dag en tijd. Kortom, gemak dient de mens. De trainingen starten in de week van 19 oktober 2020. Wanneer je winterlessen neemt wordt je automatisch lid van TC Kardoes.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Kardoes en Tennisorganisatie Approach



DIT JAAR GEEN TWENTSE CULTUURTOCHT

Hoewel de voorbereidingen voor de twaalfde editie van de Twentse Cultuurtocht al in gang gezet waren, heeft de Sint Plechelmus Harmonie toch besloten dit evenement dit jaar niet door te laten gaan in verband met de huidige situatie. Volgend jaar kunt u weer rekenen op een verrassende culturele wandel- of fietstocht door de omgeving van De Lutte. Hopelijk tot volgend jaar!



TOCH GEEN SNERTLOOP VANWEGE CORONA

Het oplopend aantal coronabesmettingen in Twente maakt dat Loopgroep De Lutte heeft besloten om de Snertloop in het eerste weekend van december niet door te laten gaan. "Wij waren al enthousiast bezig om het draaiboek aan te passen, het corona-proof veiligheidsplan was klaar en vergunning aangevraagd. Toch voelt het nu niet goed om veel hardlopers naar ons dorp te trekken, terwijl het beter is om drukte te vermijden", zegt voorzitter Bennie Oude Egbrink. "De gezamenlijke verantwoordelijkheid om

het virus onder controle te krijgen is groter dan een leuk hardloopevenement te organiseren".

Gelukkig is hardlopen wel een mooie sport om individueel te doen of met kleine aantallen. Loopgroep De Lutte roept hardlopers op om lekker te blijven lopen voor jezelf en zodra het kan staat het organisatiecomité van deze vereniging weer klaar om wedstrijden te organiseren in de mooie omgeving van De Lutte.



BERTUS TELGENKAMP NIEUWE VOORZITTER DE BOSDÛVELKES

Toen de wereld nog een beetje gewoon was, hebben de Bosdûvelkes Luttenaar Bertus Telgenkamp tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen tot hun nieuwe voorzitter. Tijdens de druk bezochte vergadering reikte Mike Oude Hampsink de voorzittershamer na 9 jaar over aan Telgenkamp.

Van de scheidende voorzitter, oud-Graaf en kapper alleen maar lovende woorden voor de leden van de grootste carnavalsvereniging van de gemeente Losser. "Ik ben zó trots op deze vereniging. Je hoeft bij de ruim 70 vaste medewerkers maar met de vingers te knippen en het komt voor elkaar", aldus Oude Hampsink die vorig jaar is opgenomen in de Graven Garde.

De nieuwe voorzitter, Bertus Telgenkamp (34), heeft ruim anderhalf jaar meegelopen in het bestuur en is een carnavaliërders pursang. Bertus is ook één van de 'opmakers' van oons dorpsblad 't Luitke. Zijn eerste grote activiteit is het jubileumjaar van de Bosdûvelkes in 2022. Dan vieren de Bosdûvelwichkes en Bosdûvelmennekes het 55 jarig bestaan van actieve club.

Er waren meer wisselingen in het bestuur: De penningmeester Raimond Oude Egbrink gaf een zeer positief financieel verhaal en kon met een gerust hart zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Bob Tjihuis, die binnenkort in De Lutte komt wonen. Raimond was 6 jaar lid van het bestuur. Verder namen na 13 jaar bestuurslidmaatschap afscheid Norbert Vrijkorte en Huub Grote Beverborg. De scheidende mensen werden toegesproken en ontvingen bloemen en een fles drank. Het bestuur werd weer op sterkte gebracht met de nieuwkomers Gerben de Cocq van Delwijnen en eerder genoemde Bob Tjihuis.

Hoewel er geen nieuwe hoogheden worden gepresenteerd in verband met corona gaan de Bosdûvelkes zich wel oriënteren op wat wel georganiseerd kan worden. Zo zal op een later moment afscheid genomen worden van het regerende koppel Gravin Miriam en Graaf Dirk Bekke. De taartenactie tegen de feestdagen gaat door. Ook de kerstbome-nactie wordt georganiseerd en gehouden op 5 december. Zo wordt in het licht van de dan geldende coronamaatregelen een nieuwjaarsontbijt, aangepaste gala's, opendag wagenbouw, zotte zoaterdag en een jeu de boules competitie opgezet.



“Auto! Nu!” Slaperig kijk ik op het schermje van mijn telefoon. Een berichtje van Hendrik. Binnen één seconde ben ik klaarwakker, dit doet-ie niet zomaar! Niet op dit tijdstip! Ik spring uit bed, schiet me snel in mijn kleren en ren naar buiten. Daar staat Hendrik te schreeuwen dat we op moeten schieten. Net voor de kust is er een boot omgeslagen, er zijn honderden mensen aan het verdrinken. Met veel te hoge snelheid rijden we de weg die de afgelopen week zo vertrouwd is geworden, de weg naar de hel. De hel van Lesbos waar elke dag mensen verdrinken, waar kinderen verdwijnen, waar mensen álles kwijtraken wat ze hebben. En wij staan met een krappe honderd vrijwilligers uit heel Europa te doen wat we kunnen, zonder enige ervaring. Het is bij lange na niet genoeg, het leed is hier niet te overzien. We halen kinderen uit het water, wrijven ze warm, proberen hun ouders te vinden en geven ze droge kleren. Moeders vallen ons gillend in onze armen. Verbijsterd en vol ongeloof laten we hun ellende over ons heenkomen. Jankend vragen we ons verschillende keren hardop af hoe dit kan bestaan! In 2015. In Europa! Een paar dagen geleden zeiden we tegen mensen die aan land kwamen dat ze veilig waren, maar dat durven we niet meer. We krijgen het niet meer over onze lippen, omdat we weten wat hen nog te wachten staat: Kamp Moria.

Eerder deze week waren we in Moria, een kamp dat plek biedt aan een paar honderd vluchtelingen. Maar in oktober 2015 zijn er meer dan tienduizend mensen. Het stormt en er valt regen. Heel veel regen. Niets dan regen. Families liggen wekenlang in de ijsskoude modder te wachten op niks. Het is één grote chaos waarin niemand weet wat de bedoeling is. Mensen zijn vreselijk bang, kinderen zijn doodziek, iedereen heeft vreselijke honger. En het is compleet uitzichtloos.

Nu zijn we vijf jaar verder. Het nog steeds mensonterende, maar iets meer georganiseerde kamp Moria brandt volledig af. Er liggen 13.000 mensen langs de kant van de weg, de wanhoop nabij. Nederland vangt honderd moeders en kinderen op. Honderd. 100. HONDERD!! Dat lijkt een mooi gebaar, maar het is om je kapot te schamen!

Het is zo dubbel. Ik snap ook dat je niet iederéén op kunt vangen. Dat het er heeeeeeel veel zijn. En dat er ook rotzakken tussen zitten. Maar je zult verdomme zelf in die situatie terecht komen. Dan wil je toch dat er iemand zijn armen opent en zegt: “Kom maar hier!”

Tessa

ZIJACTIEF

Beste leden,

Opnieuw zijn er coronabeperkingen aangekondigd. Heel erg jammer, maar we moeten volhouden. We kunnen niets plannen dit najaar, maar we hopen dat 2021 er beter uitziet. Nog wat informatie wat de regioledenmiddag van 23 oktober betreft: deze gaat niet door. Evenals de winterwandeling op 29 december die ook niet doorgaat. In 2021 zijn de regiomiddagen gepland in april en oktober.

Blijf genieten van de kleine dingen en blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,

Rita Gerritzen



KIEK ES

Ze moest een aflevering overslaan, maar ze is er weer! Babs Oude Elferink maakt opnieuw een tekening voor de liefhebbers van Kiek Es! Aan de lezers van 't Luutke de schone taak om te raden door welk plekje in ons dorp Babs zich dit keer heeft laten inspireren.

De winnaar van de vorige Kiek Es! is overigens Marjo Pouwels-Koop. Inderdaad had Tessa Olde Riekerink een detailfoto gemaakt van het leeuwenbeeld dat bij de Chinees aan de Bentheimerstraat staat. Het juiste antwoord was opnieuw razendsnel binnen bij de redactie van 't Luutke. Marjo, proficiat met je digitale wisselbeker. Denkt u te weten wat Babs heeft getekend, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekesintlutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.



KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE



Zondag 11 oktober:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het herenkoor.

Voorganger : pastor I. Schraven

Lectrice : mevr. T. Hesselink

Dinsdag 13 oktober : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 14 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastor H. Jacobs

Zaterdag 17 oktober:

18.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor

Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Lectrice : mevr. M. Brookhuis

Misdienaars : Michelle en Christiaan Steenbekke

Collecte : 2^e collecte voor Missiezondag

Dinsdag 20 oktober : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 21 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Zondag 25 oktober:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. het dameskoor

Voorganger : pastor J. van den Bosch

Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis

Dinsdag 27 oktober : 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 28 oktober : 19.00 uur Mariaviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger: pastor Jacobs

Overleden:

Maria Steinmeijer-Brummer, Beltweg 15. Manderveen. Op de leeftijd van 95 jaar

Intenties:

Zondag 11 oktober: Annie Pikkemaat-Peterman, Marie Kortman-Spekhorst en Marian, Bernard Hampsink, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Paulien Nordkamp-Zwijnenberg, Maria Steinmeijer-Brummer, Betsy Nijmeijer-van Langen.

Jaargedachtenis: Ouders Morsink-Grote Punt, Marie Kortman-Spekhorst en Marian, Gerhard Benneker, Ouders Jeunink-Pots, Hermien Segerink, Mini Badart-Pots.

Zondag 18 oktober: Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Gerhard Koertshuis, Gerard Heijdens, Theo Heebing, Jo Zents, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Annie Niehof-Nolten, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Maria Steinmeijer-Brummer, Betsy Nijmeijer-van Langen.

Zondag 25 oktober: Overleden fam. Punt, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Marietje Punt-Boers, Ouders Gieslink-Frielinck.

Jaargedachtenis: Hendrik Jozef Grunder, Johan Beernink (Hoge Kavik), Johnny Punt.

Pastorpraat

We wilden zo graag weer “gewoon” beginnen. Het gewone leven, zoals het was: gewoon naar school, het werk, op visite en naar feestjes. Maar het gewone leven is niet meer; zou het ooit terugkomen? We bevonden ons in de veertigdagentijd – die ons herinnert aan de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn voordat hij aan zijn openbare leven begon - toen het begin van de coronacrisis zich bij ons aandeede. Het Bijbelse beeld van de woestijn, dat bij die tijd past, verwoordde voor mij de situatie waarin veel mensen zich toen bevonden; het was een dorre tijd met een nog grotendeels onbekend gevaar dat onze levens bedreigde en waarin we moesten zien te overleven. De druk op de zorg en de mensen in de zorg, de omschakeling naar digitaal werken, digitaal naar school gaan, digitaal kerk zijn; het viel niet altijd mee. In deze tijd hebben veel mensen echter ook mogen inzien wat voor hen echt belangrijk is, wat er voor hen echt toe doet; in dat opzicht heeft deze tijd ook vruchten voortgebracht. De woestijn is ook de plaats waar je tot verdieping en inzicht kunt komen.

Het Bijbelse beeld van de woestijn blijft ook nu met mij meegaan. De veertig dagen lijken over gegaan te zijn in de veertig jaren die het volk Israël in de woestijn doorbracht op weg naar het Beloofde Land. Vaak morde het volk, omdat het terug verlangde naar het oude leven. Het verviel in afgoderij, omdat het God niet nabij wist en het geen helder zicht had op het Beloofde Land. Waar doen we dit allemaal voor, het leidt nergens toe! Hoe herkenbaar nu. In betere dagen mocht het volk Israël echter ook Gods trouw en zorg om hen ervaren. Elke dag regende het manna uit de hemel, elke dag gaf Hij hen het brood dat ze nodig hadden voor die dag. Die ervaring deed hen, ondanks alles, verder gaan. Daarmee staat het volk Israël model voor alle mensen van alle tijden die hebben vastgehouden aan het geloof in een trouwe en aanwezige God, juist in moeilijke tijden. Een God, die hen iedere dag weer de moed en de kracht gaf om verder te gaan. Laten wij ons door het geloof van al deze mensen bemoedigen om in vertrouwen te leven in deze onzekere en soms angstige tijd, die duurt.

José van den Bosch, pastoraal werker

Woensdagavondvieringen in De Lutte

Vanaf 1 september zijn ook de eucharistievieringen op woensdagavond om 19.00 uur hervat. Voorgangers hierin zijn pastoor Munsterhuis en pastor Jacobs. In het Luutke wordt vermeld wie de voorganger is. Deze vieringen vinden plaats in de kerk. Er zijn plaatsen aangegeven, dit alles onder de regels van het RIVM en het bisdom Utrecht. Woensdag 28 oktober zal er een Mariaviering zijn met pastor Jacobs en zang van ons koor.

Naar de eerste Communie

Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof “de eerste Heilige Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al begonnen. Op school in De Lutte krijgen de kinderen van groep 4 een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en niet op de basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres; commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en/of vragen. Op donderdagavond 29 oktober is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen die in het laatste weekend van mei de eerste Heilige Communie zullen gaan doen. De definitieve datum wordt nog vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de eerste Heilige Communie. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte. Als u belangstelling heeft te komen dan graag opgeven via bovengenoemd mailadres.

De vormelingen worden gevormd!

De vormelingen van Denekamp, Beuningen en Noord-Deurningen waren er klaar voor op donderdag 12 maart jl. Die middag hadden ze in de kerk geoefend voor de vormselviering die twee dagen later, zaterdag 14 maart, zou plaatsvinden. Maar 's avonds kwam het bericht dat de viering vanwege het grote aantal te verwachten mensen, niet door zou gaan. Een grote teleurstelling, die nog versterkt werd door alle veranderingen en onzekerheden die ons leven in de maanden daarna zouden gaan bepalen. Dan nu, het goede nieuws: deze vormelingen worden binnenkort alsnog gevormd! Omdat we elkaar al lange tijd niet gezien hebben, zijn de vormelingen begin oktober uitgenodigd voor de "magische vormdag" in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Na die dag zijn de kinderen – opnieuw – helemaal voorbereid om gevormd te worden door monseigneur Woorts op zaterdag 31 oktober as. Omdat een beperkt aantal mensen toegelaten mag worden, zijn de vormselvieringen alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat is heel jammer, maar we hopen dat dit niet af zal doen aan het bijzondere en feestelijke karakter van de viering. We wensen de vormelingen alvast een hele mooie viering toe.

Pastoraal team Lumen Christi.

In onze kerk gedenken we onze dierbare overledenen in het weekend 1 en 2 november

Op 1 november 's morgens om 9 uur gedenken we al onze overledenen. U bent welkom in deze viering.

1 november 's avonds is de 1e viering op uitnodiging voor families van overledenen van het afgelopen jaar. Voor deze viering worden families persoonlijk uitgenodigd.

2 november 's avonds is de 2e viering op uitnodiging voor families van overledenen van het afgelopen jaar. Ook voor deze viering worden families persoonlijk uitgenodigd.

1 en 2 november is er voor iedereen gelegenheid het kerkhof te bezoeken. Na de vieringen zullen er kaarsjes worden aangeboden die u op het graf kan plaatsen.

Ook parochianen die het kerkhof 's avonds willen bezoeken kunnen een kaars halen. 1 en 2 november 's avonds zal het kerkhof sfeervol verlicht zijn.

U zult begrijpen dat we de corona regels moeten opvolgen. Vandaar deze keuze. Hebt u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de werkgroep avondwake en verliezen verwerken

Concert van hoop, vreugde en nieuwe moed

Het nieuwe seizoen van het Huis van Spiritualiteit wordt geopend met een concert waarin muziek en poëzie elkaar afwissen. De Zusters van Denekamp begeleid door pianist Jos Beunders, Charlotte Winkelhorst – sopraan – en Herman Koops pianist/organist – zullen u met hun zang en muziek verlichten en verwarmen in deze moeilijke tijd. U bent van harte welkom bij dit muzikale en spirituele concert op zondag 25 oktober om 15.30u in de R.K. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. De kerk is open vanaf 15.00u en het concert duurt ongeveer een uur. Kaarten voor dit concert kosten 7,50 euro (kinderen tot 18 jaar gratis). Betalen aan de deur van de kerk. Graag reserveren vóór 20 oktober bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl tel: 0541-35 35 51 Bij de reservering graag aangeven met hoeveel mensen u komt en of u al dan niet tot één gezin behoort

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur

Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur

Vrijdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441



SPAR

nu ook op zondag geopend

maandag	08.00 - 19.00 uur
dinsdag	08.00 - 19.00 uur
woensdag	08.00 - 19.00 uur
donderdag	08.00 - 19.00 uur
vrijdag	08.00 - 19.00 uur
zaterdag	08.00 - 18.00 uur
zondag	10.00 - 17.00 uur

koertshuis

 ELEKTROTECHNIEK  BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 | 7587 AD De Lutte
T. 0541 55 1500 | info@koertshuiselektro.nl
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ
plexat



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFÉ PLEXAT.NL



Café-Restaurant

Jossie

Dorpstraat 13 De Lutte
Tel. 0541-552190

Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647

POELIER  WOLBERT
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

*Uw specialist
onder de specialisten*


DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

