

't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 7 - van 21 april t/m 12 mei 2020



KRONIEK: DE BEVRIJDING KOMT DICHTERBIJ

Twitter



@FW_FOTO

12 april 10.15 uur. #A1 grensovergang bij #DeLutte. Het lijkt wel op de #autolozezondag. Maar het is #1ePaasdag. Onwerkelijk rustig. @NOS @tuboldenzaal @rtvoost @RTLnieuws @HartvNL @tubantia

Agenda

Vanwege de corona kunt u het beste kijken op de website www.DeLutte.com voor een actueel agenda.



GRATIS E-BOOKS LEZEN VIA DE APP



**KIEK ES
FACEBOOK.COM/KIEKESINTLUUTKE**

Juni

- 5** KBO Busreis voor alle senioren
- 14** Eerste Heilige communie
- 17** KBO Busreis voor alle senioren
- 21** Terugkomviering communicanten

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud! De volledige agenda wordt weer toegevoegd zodra bekend is wanneer alles weer doorgang kan vinden!

Let op: dorpsshoes Erve Boerrigter is tot nader order gesloten. Onderstaande activiteiten in het dorpsshoes gaan dus voorlopig niet door.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de gehele tekst af 0541 - 551 355

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost in Hengelo via telefoonnummer **088-5551155**

Nieuwe prikpost Medlon in De Lutte

Op 4 maart heeft Medlon een nieuwe prikpost geopend in Dorpsshoes Erve Boerrigter. Iedere woensdag van 08.00 – 09.00 uur kunnen patiënten van huisartsen of specialisten hier terecht voor bloedafname.

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in dorpsshoes Erve Boerrigter.

Schuif-Aan erve Boerrigter
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag om 12:00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid om een warme maaltijd van drie gangen mee te eten voor €7. Opgave via het dorpsshoes **0541 - 552 009** of **06 - 1007 3282**

Redactie-adres 't Luitke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail **luitke@dorpshoes.nl**
Rekeningnr **NL 03 RABO 0337 3113 90**

Voor parochiële berichten:
Email **luitke@lumenchristi.nl**
Voor vragen over bezorging van 't Luitke:
E-mail **delutte@lumenchristi.nl**

*Het volgende 't Luitke, 8 loopt van 12 mei tot 2 juni 2020
kopij inleveren woensdag 6 mei voor 20:00 uur via e-mail.*

Als gevolg van de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen is er dit jaar op 4 mei ook in De Lutte géén bijeenkomst omtrent de dodenherdenking. De werkgroep 4 mei De Lutte draagt zorg dat er wel gepaste aandacht is voor de dodenherdenking in De Lutte, echter zonder publiek.



Wij zijn van plan om in ieder geval bloemen te leggen bij de vijf oorlogsgraven op het kerkhof met medewerking van een trompettist van de harmonie die het signaal Taptoe blaast, gevolgd door twee minuten stilte en het Wilhelmus. Ook bij het monument bij de Kribbenbrug over de Dinkel in het Lutterzand worden bloemen gelegd en twee minuten stilte in acht genomen. Verder wachten we nog af wat de invulling is, die de gemeente Losser wenst te geven. Eventuele belangrijke aanpassingen communiceren we via www.delutte.com.

Thuis herdenken met vlag en signaal Taptoe

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept alle blazers van Nederland op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen. Voor meer informatie zie www.4en5mei.nl.

Namens de werkgroep 4 mei,
Tom Groothuis



Op verzoek van het Comité "75 jaar bevrijding De Lutte" schrijft Tonnie Bekke de komende maanden verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.

**75 JAAR
VRJHEID**



KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE

2 APRIL 2020

DE BEVRIJDING KOMT DICHTERBIJ

Als afsluiting van mijn kronieken over De Lutte in de oorlogsjaren nog een korte terugblik over die jaren en.... de jaren daarna!

Nadat op 2 april 1945 ons dorp werd bevrijd van de Duitse bezetters duurde het nog enkele weken voordat geheel Nederland door de geallieerde legers was bevrijd. Op 5 mei 1945 werd generaal J.Blaskowitz als bevelhebber van het Duitse leger in Nederland gedwongen om in Wageningen de overgave/capitulatie te ondertekenen en enkele jaren later pleegde hij zelfmoord in Neurenberg. Ook Adolf Hitler pleegde zelfmoord en wel op 30 april 1945 terwijl de Sovjets op dat moment Berlijn veroverden. De andere Nazi-kopstukken moesten zich later in Neurenberg verantwoorden voor een groot internationaal gerechtshof voor hun aandeel in de misdaden tijdens de mensheid. Er was in 1945 een einde gekomen aan de Tweede wereldoorlog maar kwam er wel vrede? Duitsland werd n.l. verdeeld en de door de Sovjets "bevrijde" landen zoals Polen, de Baltische staten, Hongarije, Roemenië en Tjecho-Slowakije kwamen onder het gezag van Stalin en kregen communistische regeringen.

Het oostelijk deel van Duitsland werd omgevormd tot de D.D.R. (Duitse Democratische

Republiek) maar een échte democratie – zoals wij die kennen – kwam daar niet! Wel een Berlijnse muur en een "ijzeren gordijn" waar achter het Communisme bepaalde wat goed was voor de inwoners.

De 2e wereldoorlog was dan wel afgelopen maar er kwam een nieuwe "Koude oorlog"!

Gelukkig ging het bij ons in het bevrijde West-Europa wel de goede kant op. Vanuit Amerika kwam de zgn. Marshall-hulp op gang om de economie weer op gang te brengen en ook kwamen er nieuwe regeringsleiders, zoals Robert Schuman in Frankrijk en Conrad Adenauer in Duitsland die naar een nieuwe wereldvrede streefden. Nooit weer zulke verschikkelijke wereldoorlogen!

In 1951 kwam er een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) tot stand tussen Italië, Frankrijk, Duitsland en de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) want er moest worden voorkomen dat er weer een oorlog zou uitbreken over de verdeling/het bezit van grondstoffen.

Uit deze samenwerking ontstond later de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevolgd door de Europese Unie met een Europees Parlement, vrij verkeer van

personen en goederen (het verdrag van Schengen) en er kwam zelfs één Europese munteenheid : de Euro !

Dit proces van samenwerking vergde veel overleg en duurde vele jaren maar er kwam: vrede!

Ook in Oost-Europa kwam geleidelijk aan een "nieuwe bevrijding" op gang en gelukkig zonder veel wapengekletter! In 1985 werd Michael Gorbatsjov in de Sovjet Unie de nieuwe leider van de Communistische partij en hij pleitte voor openheid (glasnost) en wederopbouw (perestrojka) en dit leidde ook in de andere Oostbloklanden tot hervormingen en opstand tegen de Communistische regeringen aldaar. De Berlijnse muur viel in 1989 evenals het ijzeren gordijn en geleidelijk aan verdween de grote tweespalt binnen Europa en inmiddels zijn ook diverse voormalige Oost-Europese landen lid geworden van de Europese Unie.



Het uiteenvallen van Joegoslavië na het overlijden van Tito in 1980 bracht nog wel de nodige strijd in de Balkan en zelfs een genocide (denk aan Srebrenica) maar ook die moeilijke periode in het vredesproces in Europa ligt grotendeels achter ons. Er zijn nog wel veel "hobbels" op de weg naar een échte wereldvrede maar binnen Europa hebben we gelukkig veel geleerd van het verleden en die duistere oorlogsjaren. Laten we met z'n allen zorgen dat het zó blijft en daaraan denken als we straks op 4 en 5 mei de bevrijding herdenken. Dit jaar helaas zonder festiviteiten maar wel kunnen we die dag de vlag uitsteken....ook al zijn we wéér in "oorlog"! We zijn in de wereld steeds afhankelijker geworden van elkaar en landsgrenzen zijn grote obstakels meer zoals vroeger maar dat heeft ook wel zijn nadelen: denk aan het corona-virus.

Deze hierdoor ontstane "wereldoorlog" kunnen we niet met wapengeweld winnen maar alleen door samenwerking! Dat we met z'n allen hier aan moeten meewerken weten we en ik wens allen hierbij sterkte. Tot ziens in betere tijden!

-Tonnie Bekke-



Jaarvergadering van 23 april uitgesteld!

Zoals u zult begrijpen gaat de jaarvergadering niet door op 23 april a.s. Deze datum was begin dit jaar al vastgesteld, maar het Coronavirus maakt het dat we de bijeenkomst moeten uitstellen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

We gaan er van uit dat de vergadering zeker niet voor de zomervakantie gaat plaatsvinden. Dit, om geen onnodige risico's te lopen met z'n allen. Wij wensen u allen, blijf gezond.

Tonny Morsink, De Lutte Bestuur historische vereniging De Dree Marken

DOE MEE AAN DE TIKTOK BOEKVLOGCOMPETITIE



Alle basisschoolleerlingen in de gemeente Losser opgelet! Maak een boekvlog op TikTok en win een slagroomtaart voor je hele klas!

Bibliotheken en scholen zijn helaas gesloten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. Alle leerlingen zitten thuis en zijn daar met hun schoolwerk bezig. De meeste leerlingen moeten ook iedere dag lezen! En om het lezen nog leuker te maken, daagt de Bibliotheek Losser de leerlingen van het basisonderwijs uit voor een online challenge:

De TikTok boekvlogcompetitie.

De leerlingen maken een leuke boekpromotie over een boek dat zij aan het lezen zijn of gelezen hebben. Dit mag met een

'echt' boek, maar dit kan ook met een e-book. Maak van dit boek een leuke boekpromotie video plaats deze op TikTok. De bibliotheek Losser heeft een eigen TikTok account. Wanneer de kinderen een boekpromotie video plaatsen moeten zij de Bibliotheek Losser taggen met: @bibliotheeklosser. Wij gaan onder de inzendingen de leukste video's kiezen en deze kinderen maken dan kans op een slagroomtaart die zij samen met de hele klas kunnen opeten wanneer de scholen weer open zijn.

Voor meer informatie over de TikTok boekvlog challenge en een uitleg over de opdracht, kan je kijken op onze website: www.bibliotheeklosser.nl

AAN ALLE LEDEN VAN ZIJ-ACTIEF

Het is jammer dat voorlopig tot 1 juni alle activiteiten zijn afgelast, maar dit is van levensbelang! We hopen op betere tijden en zullen dan het SAMEN zijn nog veel meer gaan waarderen. Het bestuur wil alle leden gezondheid en sterkte toewensen in deze 'gesloten' wereld. Geniet van de kleine dingen en van je naasten in zoverre dat mogelijk is. Denk aan jezelf en aan de ander, dan komt het vast goed!

N.B. kijk ook op de site van DeLutte.com voor allerlei info over de Lutte.

Namens het bestuur, **Rita Gerritzen**

FUNDAMENT BIBLIOTHEEK LOSSER START MET BOEKENBEZORGSERVICE

De bibliotheek is nu al een paar weken gesloten. Inmiddels is bekend dat het in ieder geval nog gaat duren t/m 28 april. Veel van onze leden lukt het om boeken te lenen via de online bibliotheek, maar er zijn ook leden die dat niet kunnen. Daarom zijn wij gestart met de boeken bezorgservice.

Aandacht voor ouderen

Medewerkers van de bibliotheek bellen sinds deze week met van leden vanaf 80 jaar die in 2020 iets hebben geleend. Er wordt aan deze leden gevraagd of zij behoefte hebben aan enkele fysieke boeken en de medewerkers van de bieb nemen de tijd voor een praatje. Wanneer een lid aangeeft graag boeken te willen ontvangen, worden deze met in achtname van strenge hygiënemaatregelen, aan huis bezorgd. De boeken die klanten nog thuis hebben worden niet retour genomen.

Inventarisatie behoefte

Naast deze doelgroep zijn we aan het peilen wie er nog meer dringend behoefte heeft aan fysieke boeken of gewoon een praatje. Hiervoor worden ook de collega's van Fundament ingeschakeld. Inwoners van de gemeente Losser of hun mantelzorgers kunnen contact opnemen met de bibliotheek wanneer zij behoefte aan fysieke boeken en het online lezen niet lukt. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren, T: 053-5382137 of per mail naar infobibliotheek@stichtingfundament.nl.

Geleende materialen

Alle geleende materialen zijn automatisch verlengd zodat er geen te-laag-geld wordt berekend. Meer informatie en tips om digitaal boeken te lezen of te beluisteren staan op de website www.bibliotheeklosser.nl en Facebookpagina @Bieblosser. Dat geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen.

GRATIS E-BOOKS LEZEN VIA NIEUWE APP: THUISBIEB

Vanaf deze week is het mogelijk om e-books te lezen in de ThuisBieb-app. Deze app bevat 100 e-books die voor iedereen beschikbaar zijn. Ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek kunnen deze app downloaden en de beschikbare boeken lezen. Met de ThuisBieb willen wij iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én mooie leeservaringen bieden in deze onzekere tijd. De app is nu alleen nog maar voor iOS-gebruikers (voor iedereen met een Apple-telefoon of -tablet) te downloaden in de AppleStore. De livegang van de Android-app in Google Play volgt binnenkort! De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei.

Link appstore: <https://apps.apple.com/nl/app/thuisbieb/id668099854> Of zoek op thuisbieb in de appstore.

Populaire én minder bekende titels

De brede selectie bevat boeken voor iedere lezer: van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als 'Rinkeldekink' van Martine Bijl en de nieuwste editie van het voetbalmagazine 'Hard Gras', maar ook te ontdekken boeken als 'Post voor Rus Ordelman' van Bette Adriaanse,

'De mentor' van Tessa Kollen en 'Mindgym work-outs' van Wouter de Jong.

Ook voor de jeugd: De jongere lezer vindt in de app naast bekende titels als 'Stuntvlogger Sam' van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken als 'Toverhanden' van Chris Winsemius en 'Alaska' van Anna Woltz.

#ikleesthuis De ThuisBieb sluit aan bij eerdere initiatieven om mensen te wijzen op het online aanbod van de Bibliotheek.



COLUMN IK-ZEG-T-OE!

ROTTERDAM, KOKEN IN CORONATIJD, HAIRY BIKERS.

Eigenlijk had ik deze column al lang klaar, al voordat de planning van 't Luutke bekend was. Ik zou gaan schrijven over de hele marathon van Rotterdam die ik zondag 5 april jl. zou hebben gelopen met een mooi bruggetje naar de viering van de bevrijding. Het zat al helemaal in mijn hoofd. Helaas, het coronavirus gooit de wereld op zijn kop en we hebben het er mee te doen. Was een half jaar trainen voor Rotterdam dan voor niets? Nee, absoluut niet. Ik heb heerlijk getraind, lange duurlopen op prachtige plekken in Twente, leuke gesprekken met loopmaatjes en veel gezelligheid na het lopen. En het mooiste is, ik mag de voorbereiding voor een hele marathon nog een keer doen, en dat doe ik met alle plezier.

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact en invloed op ons dagelijkse leven, dat is een feit. Fulltime thuiswerken met drie kids is best pittig. Gelukkig kan en mag ik nog een aantal cliënten op een aangepaste manier bezoeken, volgens de RIVM-maatregelen, zodat ik niet de hele dag thuis zit. Mijn trap is mijn telefoonplek en als je er maar lang en vaak genoeg zit, zie je vanzelf dat die trap eigenlijk wel een beurt nodig heeft. Je raadt het al, de trap is weer (bijna) als nieuw. En ik mag helemaal niet zeuren. Ikzelf en mijn kids zijn gezond, ik kan mijn werk redelijk doen en ik mag zelfs hardlopen. Deze coronacrisis zorgt er voor dat ik meer tijd met mijn kids doorbreng. Dochter loopt stage voor een bedrijf in Utrecht in onze huiskamer, ik mag af en toe meedenken voor haar stagewerkzaamheden. Oudste zoon volgt online les en kan extra uren maken als vakkenvuller bij de Spar en zorgt ervoor dat niemand zijn billen hoeft af te vegen met oude kranten. Jongste zoon maakt digitaal huiswerk van groep 8. Wat een verschil in lesstof, niet te vergelijken met mijn zesde klas van meester Stegeman in de jaren '80.

Meer thuis zijn betekent meer tijd om te koken. Ik ben geen echte keukenprinses, mijn menu is vrij standaard vanwege praktische redenen. Maar mijn zelfgemaakte tiramisu en knoflooksaus zijn heerlijk en plaatselijk wereldberoemd! De Hairy Bikers van 24Kitchen zijn mijn favoriete inspiratiebronnen. Twee oudere hippies, David en Simon, met lang haar en op hun motor reizen ze de wereld rond op zoek naar herkomst van recepten en koken ze op de fantastische plekken.

De één is fan van Newcastle United, de ander is fan van de Scorpions en samen is het een zeer gezellig duo. Wat zou ik graag een keer in hun keuken willen zitten en genieten van hun home comfort cooking, heerlijk comfortfood. Je weet wel, de erwtensoep van oma, stampot wortelen met hachee van je moeder. Zelf ga ik voor paella op een zondagmiddag voor mijn kids en zelfs jongste zoon proeft een stukje gamba. Je raadt het al, pan was leeg!

Vera Lynn zong het 75 jaar geleden "We will meet again, don't know when, don't no where but I know we will meet again some sunny day". Een zonnige dag zal het zeker zijn als we elkaar weer kunnen zien zonder zorgen en zonder maatregelen. Tot dan zorg voor elkaar, kook comfortfood voor iemand die het kan gebruiken, steun de plaatselijke ondernemers, bestel NIKS-kaartjes bij mijn collega-columniste, wees dankbaar voor iedereen die Nederland draaiende houdt maar vooral stay safe.

Wat er gaat gebeuren in de lente en zomer van 2020 weet ik niet maar één ding hoop ik wel voor de herfst; Rotterdam, 25 oktober, een zonnige dag met Lee Towers en de Coolsingel where I never walk alone...

-Monique-



KIEK ES

Niet voor het eerst was het Chantal Kleissen-Oelering die als eerste het juiste antwoord doorgaf. Het bordje dat de weg wees naar De Lutte hangt inderdaad aan een boom op het punt waar het Pastoor Rudingpad overgaat in de Bavelweg. Het was dit keer wel een nipte overwinning. Slechts minuten later stuurde iemand via een persoonlijk berichtje op onze Facebook-pagina eveneens de correcte locatie door. Chantal gefeliciteerd, de beker is zoals altijd via de digitale koerier naar je toe gestuurd.

Ook voor dit Luutke maakten we weer een detailfoto van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/kiekiesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht

kunt u de locatie doorgeven. Veel succes en geef uw ogen, vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, goed de kost als u door ons prachtige dorp loopt.

-De redactie-





Pastorpraat:

Balans van een Goede Week.

Misschien moet ik het duidelijker zeggen, Indrukken van de Goede week 2020. Zeker weten dat we met elkaar de zelfde indruk delen, nl. dat het Gods onmogelijk zou zijn, een Goede week te vieren, zoals dat nu dit jaar 2020 is gebeurd. Het was onvoorstelbaar, op weg naar Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en de Paasmorgen. Wereld wijd, lege kerken, en bijna geen mens te zien. Niet alleen in de kerken van Lumen Christi, maar zelfs de St. Pieter, in Rome letterlijk uitgestorven en het immense plein voor de St. Pieter, je kon er een speld horen vallen. En als overmaat van ramp, niemand mocht de deur uit; en we namen elkaar de maat, 1 meter 50 cm. En Toch.....de bisschoppen gaven adviezen om die leegte te kunnen opvullen. En op mijn bureau keek ik naar de computer, ik zag de Nicolaaskerk in Denekamp en beurtelings 2 pastores, in alle eenvoud voorgaan in een gebedsdienst met schrift lezing en bij hoge uitzondering op de paasmorgen de eucharistieviering. Hooguit een paar koorzangers en twee onmisbare kosteren. Meer niet. Ik heb met verbijstering de diensten gevolgd; ik vond het ontroerend, die eenvoud, die rust. Je werd niet afgeleid, maar je hoorde waar het in die viering echt omging. Eenvoudiger, indrukwekkender had het niet gekund. Wie weet hoelang het allemaal zo nog moet gebeuren. Wie weet hoelang het nog zal duren voordat we weer kunnen gaan en staan waar we willen. Want natuurlijk is er ook meer in de kerk, te zien en te horen, het gebouw ook waar we elkaar kunnen zien en mogen ontmoeten. De goede zorg voor een mooi gebouw. Zodat we geen toeschouwers meer hoeven te zijn voor je scherm op jouw computer op je bureau. Er is al onmetelijk veel gezegd, geschreven en gepraat over de situatie waarin we samen in terecht zijn gekomen. Maar de Goede week 2020 nemen ze nooit meer van mij af. In alle zorgen rond deze corona situatie willen we in gebed met elkaar verenigd blijven.

Henk Jacobs De Lutte

Overleden:

Minie Vaneker-Oude Egbrink Zandhuizerweg 2. Op de leeftijd van 91 jaar.

Intentie:

Zondag 26 april: Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, ouders Dierselhuis-Bosch, ouders Lentfert-Siegerink, Truus Blankenau-Olde Olthuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Minie Vaneker-Oude Egbrink.

Jaargedachtenis: ouders Lucas-Olde Theussink, Dini Heebing-Lentfert.

Zondag 3 mei: Ouders Mensink-Harbert, Paula Benneker, Gerhard Koertshuis, Frans Brookhuis, Gerard Boers, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Truus Blankenau-Olde Olthuis, Minie Vaneker-Oude Egbrink.

Jaargedachtenis: Jan Mensink, ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust), Jan van Langen, ouders Nolten-Harbert, Annie Niehof-Nolten, Ely Pross-Mensink.

Zondag 10 mei: Hermien Segerink, ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders Schopman-Aveskamp, Fien Bosch-Wekking, ouders Grote Punt-Nijhuis, Truus Egberink-Grashof, Gerhard Koertshuis, ouders Schiphorst-Grashof, Ria Grundel-Schiphorst, Marie Breukers-Brummelhuis, ouders van Rijn-ter Woerds, Gerard Boers, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, ouders Volker-Ter Linde, ouders Lentfert-Siegerink, Dini Heebing-Lentfert, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Truus Blankenau-Olde Olthuis, Minie Vaneker-Oude Egbrink

Jaargedachtenis: Ouders Vrijkotte-Gilbers, Bennie Bosch, Johan Closa Reynès, Frans Punt, Theo Heebing.

Pasen, anders dan andere jaren

Je hebt rekkelijken en preciezen, las ik in de krant. Het heeft nu niets met de geloofsregels te maken, nu gaat het om "de maatregelen". De één volgt ze (minder) nauwgezet dan de ander. Ik behoorde tot de rekkelijken; ik had zo graag onze zoon in Eindhoven bezocht. We hebben hem al weken niet gezien, met zes andere studenten leeft hij min of meer opgesloten in hun studentenhuys (voormalig klooster, dus redelijk riant mét tuin). Een uurtje maar, we kunnen buiten gaan zitten, het wordt mooi weer. Maar nee, zeiden de preciezen bij mij thuis, dan doen we niet. Heb nog even geduld, het gaat de goede kant op. Ze hadden gelijk, de preciezen, natuurlijk, maar ja het hart wil zo vaak wat anders dan het hoofd! Heel even voelde ik de pijn en het verdriet van zoveel mensen in deze tijd, van hen die nu al weken op een kamer moeten verblijven, niet naar buiten kunnen en geen familie mogen zien. Zo schrijnend. Op mijn netvlies staat het beeld van een oudere vrouw in een bed. Huilend zegt ze: "het duurt zo lang." Het einde is nog niet in zicht. Onze veertig dagen in de woestijn zijn nog niet voorbij. Een moeilijke tijd met momenten van angst en eenzaamheid.

Een tijd die duurt, die veel van ons uithoudingsvermogen vraagt. Maar de woestijn is ook, zoals Nico ter Linden het zo mooi noemt, een leerschool. Een leerschool voor zelfkennis, mensenkennis en Godskennis. Grote Bijbelse figuren – Abraham, Jakob, Jozef, Mozes, Elia, Johannes de Doper en Jezus – ze zijn allemaal die eenzame leerweg gegaan. Wat kunnen wij in deze tijd leren van onszelf en van de mensen om ons heen? Misschien ontdekken we wel dingen die we nog niet wisten; wie of wat blijken we echt belangrijk te vinden, wat missen we (of juist niet). Kunnen we in deze tijd dieper op het spoor komen wat ons in ons leven te doen staat, wat onze taak, onze rol is? En kunnen we dit alles met God verbinden, ervaren wij Hem als de Aanwezige in ons leven? En toen werd het Pasen. Anders dan andere jaren. Met lege kerken en zonder de traditionele paasgebruiken. Een sobere Pasen. Of moeten we zeggen: een Pasen, teruggebracht tot de kern. Want het Licht brandde, het Lumen Christi klonk en de klokken luiden. Christus is waarlijk opgestaan. Alleluja! We mogen leven met de hoop en in de verwachting dat deze moeilijke tijd voorbij zal gaan, maar ook dat deze tijd ons iets brengt en leert. Laten we bidden dat het Licht van Christus ons daartoe mag verlichten.

José van den Bosch

Uitstelling van het allerheiligste en rozenkransgebed

Naast de doordeweekse eucharistieviering op woensdag om 10.00 uur zal er in de maand april op woensdag na het klokluiden (19.00 uur-19.15 uur) een viering zijn met de uitstelling van het Allerheiligste. Viering begint om 19.15 uur en duurt tot 19.45 uur. In de maand mei zal er op woensdagavond viering met rozenkransgebed zijn ; deze viering begint om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur. Al deze vieringen zijn te volgen via de kabel, dan wel via de site van www.lumenchristi.nl

Kerkradio

Er kwam een idee om de kerkradio te gebruiken om een stuk verbinding te creëren en te behouden met de mensen die aan huis gekluisterd zijn.

En dit dan in de vorm van het vertellen van verhalen via de kerkradio.

U krijgt mooie verhalen (in 't Twents of in het Nederlands ?) te horen.

Dus geen viering; wel kunnen deze verhalen, gedachten of gedichten een boodschap hebben. De verhalen worden verteld door luttarnaren.

WANNEER: Elke woensdagavond om 19.00 uur.

Met dank aan Paul Wiefferink.

We gaan woensdag 22 april starten, en doen dit totdat de vieringen in De Lutte weer aanvangen. We hopen dat u hier plezier aan beleefd, heeft U hier nog ideeën over dan horen we dit graag.

Namens de werkgroep Liturgie; Ans van Langen 06 20477333

De actie "we luiden de klokken als teken van hoop" is door de Raad van Kerken in Nederland verlengd op de woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur : * 8 april * 15 april * 22 april * 29 april. Ook in de maand mei zullen wij vanuit onze parochie blijven luiden, ditmaal voorafgaand aan het rozenkransgebed. Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van hoop! Vele torens, kerken en klokkenstoelen luiden mee. Zo ook alle kerken van Lumen Christi.

We steken een kaarsje voor u op!

We kunnen ons voorstellen dat u in deze moeilijke tijd graag een kaarsje zou willen opsteken bij het Mariabeeld in uw eigen parochiekerk. Omdat onze bewegingsvrijheid beperkt is en we graag aan uw wens willen voldoen is het mogelijk dat u bij het secretariaat van Lumen Christi een verzoek indient om een kaarsje te laten opsteken. Wij zorgen ervoor dat er dan in uw eigen parochiekerk een kaarsje wordt gebrand. Op een later tijdstip kunt u in de vorm van een gift de kosten voldoen in het offerblok.

U kunt uw verzoek indienen bij het secretariaat van Lumen Christi: per telefoon: 0541-353551, tussen 9.00-12.00 uur, of per mail: secretariaat@lumenchristi.nl



Werkgroep 10 jaar Lumen Christi even op adempauze

De werkgroep 10 jaar Lumen Christi heeft haar werkzaamheden voor de lustrumactiviteiten even op een laag pitje moeten zetten vanwege de

coronacrisis. De werkgroep was druk bezig met de organisatie van de gezamenlijke Pinksterviering met de speciaal daaraan gekoppelde kindernevendienst, toen het gevreesde coronavirus roet in het eten gooide en onze samenleving op non-actief zette. Daarom gaat de Pinksterviering in het Openluchtmuseum in Ootmarsum niet door, net als de activiteit “Heel Lumen Christi bakt”, waarbij alle locaties iets lekker zouden verzorgen bij de gezamenlijke koffie na afloop. Ondertussen wordt er wel doorgewerkt aan de Glossy, het speciale themablad dat verschijnt bij deze gelegenheid en waarbij alle locaties iets vertellen en laten zien van hun geloofsgemeenschap. Een prachtige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het voornemen is om de Glossy 10 jaar Lumen Christi medio mei te laten verschijnen. De zaklampjesactie “Lumen Christi, een licht op je pad” met opbrengst voor een goed doel, zal op een later tijdstip van start gaan. Wel komt de Zandtovenaar (bekend van t.v.) op vrijdagavond 18 december naar Denekamp, die met zijn zandstrooikunst het kerstverhaal uitbeeldt op het Nicolaasplein in Denekamp, met als verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en zang van de Themakoren uit Denekamp en Lattrop, o.l.v. Dennis Oude Nijeweme.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Werkgroep 10 jaar Lumen Christi!

MARIAMAAND MEIMAAND MARIAMAAND

Voor velen van ons is Maria ons lief geworden

We bidden tot haar, we bidden met haar, we zingen voor haar

Ze is een geweldige vrouw

Maar ook is duidelijk geworden, dat alles in haar leven niet vanzelf ging

Zo'n Maria zou voor ons ook minder tot de verbeelding spreken

We houden van Maria, zoals ze vanuit de Bijbel tot ons komt :

Een Maria, die een geloofsweg gegaan is

We houden van Maria, die Gods lof zong

Ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen

We houden van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten

Dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen

Wij houden van een Maria die haar Zoon zo liefhad

dat zij uiteindelijk stond waar wij nooit hopen te staan,

onder het kruis

Is dat niet wat elke moeder doet ?

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren ; Maria



nu ook op zondag geopend

maandag 08.00 - 19.00 uur

dinsdag 08.00 - 19.00 uur

woensdag 08.00 - 19.00 uur

donderdag 08.00 - 19.00 uur

vrijdag 08.00 - 19.00 uur

zaterdag 08.00 - 18.00 uur

zondag 10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

koertshuis

ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGINGEN

Dorpstraat 34 | 7587 AD De Lutte
T. 0541 55 1500 | info@koertshuiselektro.nl
www.koertshuiselektrotechniek.nl

EETCAFÉ
Plexat



TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFÉ PLEXAT.NL



Café-Restaurant

Jossie

Dorpstraat 13 De Lutte
Tel. 0541-552190

Bakkerij Wantia & Pa

Dorpstraat 26 De Lutte 0541-551396

Slagerij Lesscher

Dorpstraat 28
7587 AD De Lutte
Tel. 0541-551375



Morsink Dier & Hobby

UW GROENE VAKWINKEL

Dorpstraat 65
7587 AB De Lutte
0541-552647

POELIER  WOLBERT
AMBACHTELIJK SINDS 1979 BERT, MARIA & DOCHTER

Dorpstraat 30 T 0541 - 55 14 09 E info@poelierwolbert.nl
7587 AD De Lutte F 0541 - 55 12 12 I www.poelierwolbert.nl



BEAUTY STUDIO

Dorpstraat 15 De Lutte
T 0541 - 55 15 59
M 06 22 96 53 28
E gonnie0001@hotmail.com

wellness • visagie • schoonheids- en pedicuresalon
nagelstyliste • parfumerie • bijoux • cadeaus

*Uw specialist
onder de specialisten*


DE VEREENIGING
CAFÉ / ZALENCENTRUM

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230



WWW.DORPSTRAATSPECIALISTEN.NL

